

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 april 2021

65^e jaargang, nr. 4



KERKDIENTEN

Vrijdag 2 april **Goede Vrijdag**

19.30 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Zondag 4 april **Pasen**

10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Zondag 11 april

10.00 uur kand. A. de Wit, Utrecht

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Zondag 18 april

10.00 uur drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Zondag 25 april

10.00 uur ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Zondag 2 mei

10.00 uur kand. G. Deij, Amsterdam

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk



***Diensten zijn mee te luisteren en
te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'***

MEDITATIE

Ontmoeting met de Levende Paasvorst

"En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf." (Openbaring 1: 17 en 18)

In de ontmoeting met de Levende Paasvorst valt Johannes als dood aan Zijn voeten. Dat hoort er dus blijkbaar bij als we Hem leren kennen als de Levende. Dat we onze kleinheid, onwaardigheid en onmacht beseffen. In 't licht van Zijn majesteit stelt wat wij zijn en kunnen, of dachten te zijn en kunnen, ineens niets meer voor. Wat denken we wel van onszelf? Dat laat de Opgestane ons weten. Hij is ons vriendje niet. We hebben het graag over de nabijheid van Jezus, en dat het gezellig en leuk moet zijn in de kerk – de plaats waar we Hem ontmoeten –, maar hebben wij Hem daarmee niet te aardig gemaakt en te aibaar? Als een huisdier dat er is tot ons plezier?

Nee, Hij is de Heilige, Die ons ontdekt aan onze onheiligheid. Maar dan zien we ook hoe Jezus Johannes tegemoet treedt. Hij legt Zijn rechterhand op hem. Niet om hem van zich weg te duwen of neer te slaan, maar om hem te bemoedigen. En Hij spreekt hem moed in: Wees niet bevreesd. Waarom niet? Dat maakt Jezus duidelijk in de wijze waarop Hij Zichzelf presenteert.

Ik ben de Eerste en de Laatste. Het begin van de Schepping en de voltooiing van de wereld. Alleen in Hem komt ons leven tot zijn bestemming. Laten we onze bestemming dan ook niet zoeken in eigen kunnen en kracht.

Ik ben de Levende. Dat is Hij op een heel speciale manier. Want Hij is dood geweest en zie, Hij is levend tot in alle eeuwigheid. Hij is de Levende die door de dood is heengegaan. Hij heeft de dood verslagen en overwonnen. De dood heeft Hij achter Zich gelaten. Hij is in onze dood geweest, en Hij is daar niet uit terug gekomen in dit leven, zoals het dochttertje van Jaïrus en de jongeling te Naïn en Lazarus. Die kwamen terug in dit leven, die moesten weer sterven. Maar Jezus is er doorheen gegaan en er aan de andere kant weer uitgekomen.

Het leven dat Hij nu heeft is een leven dat stervensbestendig is. En Hij heeft de sleutels van de dood en het rijk van de dood. Wie de sleutels heeft, heeft de zeggenschap. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Wat een bemoediging. Wie door het geloof met Hem verbonden is, zal niet door de dood worden vastgehouden. De dood kon Hem niet vasthouden. De dood kan ons niet vasthouden. Hij heeft daar ook de weg gebaand. Zelfs in de dood zijn we niet zonder Hem. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren.

Nu begrijpen we dat lied: Wie in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet. Want Hij is opgestaan! Leg uw hand maar in Zijn hand.



*ds. Peter Nagel,
Loenen aan de Vecht*

RONDOM DE DIENSTEN

Helaas en tot onze grote spijt is er na de laatste persconferentie op dinsdag 23 maart jl geen extra ruimte gekomen voor verruiming. Het aantal besmettingen stijgt teveel en als kerkenraad houden we de diensten daarom voor de komende periode nog steeds online in beeld en geluid.

Op het moment dat het Contactblad uitkomt, ligt de 40-dagen tijd achter ons en hebben we de diensten van Goede Vrijdag op 2 april en Paasochtend 4 april nog net voor ons. We hadden zo gehoopt, dat juist met deze vieringen weer wat extra ruimte mogelijk was.

Goede Vrijdag 2 april om 19.30 uur zal ds Koolhaas uit Aalsmeer voorgaan en met ons het Heilig Avondmaal vieren. Het is spijtig, dat we juist rond het Avondmaal niet bij elkaar kunnen komen. Om iedereen de gelegenheid te geven om het Avondmaal thuis mee te vieren is er de mogelijkheid om **vrijdag 2 april tussen 18.30 en 19.15 uur een stukje brood en een beetje wijn/druivensap af te halen** in het Verenigingsgebouw. Dit wordt uiteraard corona-proof georganiseerd.

→ *Mocht u niet in de gelegenheid zijn of slecht ter been, kunt u dat tot en met donderdag 1 april doorgeven aan Dianne Kroon.*

Dan kom ik het graag vrijdag bij u langs brengen.

Ook al zijn we op het moment van Avondmaal niet lijfelijk bij elkaar, toch hopen en bidden we, dat we ook op deze manier de gemeenschap van Jezus Christus mogen ervaren.

Stille Zaterdag 3 april is de **kerk geopend van 10.30 – 16.00 uur**. Een aantal vrijwilligers zullen die dag een uurtje aanwezig zijn. Voorbijgangers en/of dorpsgenoten en gemeenteleden hebben de gelegenheid om de stilte op te zoeken, te bidden, een praatje te maken of de kerk te bekijken. Ook geven we de gelegenheid om een gebedsbriefje te schrijven en deze aan een houten kruis te hangen. Dit briefje zal anoniem blijven. Het idee erachter is, dat we onze dankpunten, twijfels, vragen en zorgen bij Jezus neer mogen leggen.

Eerste Paasdag zondag 4 april om 10 uur gaat wederom ds Koolhaas voor. Floris en zijn echtgenote zullen in deze dienst hun medewerking verlenen.

We bidden u/jou gezegende diensten toe voor de komende periode!

VANUIT DE GEMEENTE

AFSLUITEND GEBED VOOR IEDEREEN

"God van nabijheid, we komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid: dat U ons aan elkaar bindt als broeders en zusters met één Vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn om op te bellen wie eenzaam is om tijd te maken om elkaar te bemoedigen. We vragen U om rust in ons hart als we bang zijn. We vragen U om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. Voor onze

politici: dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen en doen wat goed is voor het belang van iedereen. We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die in de zorg werkt. Bescherm hen, leid hen, sta hen bij. We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. We bidden U ook voor onszelf. Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren tot een berg te maken waarop we Uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen beseffen dat U heel dicht bij ons bent, dat Uw aanwezigheid ons doet oplichten. Amen."

Namens de ouderlingen, Dianne Kroon

COMMISSIES

Van de beroepingscommissie



Informatie over de beroepingsprocedure

Zoals u in eerdere berichten hebt gelezen, heeft de beroepingscommissie sinds begin juni 2020 actief gezocht naar een geschikte predikant voor onze gemeente. Er zijn vele kerkdiensten beluisterd, er zijn vele gesprekken gevoerd, veelal online vanwege de corona maatregelen.

Gelukkig kunnen wij u mededelen dat dit tot resultaat heeft geleid. Er is in

maart een unaniem advies van de beroepingscommissie gegeven aan de kerkenraad om *ds. H. Berkheij uit Woerden* als predikant te beroepen. Dit advies is tijdens een vergadering toegelicht aan de kerkenraad, waarna deze het advies unaniem heeft overgenomen.

Vanwege de uitzonderlijke situatie door de corona maatregelen, waardoor wij als gemeente niet fysiek bijeen kunnen komen, is het niet mogelijk om zoals gebruikelijk een kennismakingsavond met daarna een stemming te organiseren.

Online kennismakingsavond woensdag 7 april

Daarom zal er een online kennismakingsavond worden georganiseerd in de kerk in de vorm van een kennismakingsinterview, live te volgen via internet. Tijdens het interview, maar ook al daaraan voorafgaand, kunnen gemeenteleden via WhatsApp of de mail vragen stellen aan ds. Berkheij. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: Hijmen van Lindenberg.

→ *Deze kennismakingsavond zal plaatsvinden op **7 april om 20.00 uur**, live te volgen via de link op de website van de kerk.*

Bijgaand treft u ter kennismaking ook wat schriftelijke informatie over ds. Berkheij. U kunt hem ook alvast horen en zien via bijgaande links. Eén opname betreft een speciale jongerendienst waarin hij wordt geïnterviewd, waardoor u zich een beeld kunt vormen van de persoon Hans Berkheij. Via de

andere link is een doopdienst te bekijken.

Zin-dienst: [Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld - Kruiskerk - Kerkdienstgemist.nl](http://GereformeerdeKerkWoerdenenZegveld-Kruiskerk-Kerkdienstgemist.nl)

Doopdienst: <https://youtu.be/kjOpjEfwzTE>

Stemmen

Helaas kan dus ook niet zoals gebruikelijk in een vergadering worden gestemd. Dit betekent dat wij dit op een andere manier zullen moeten organiseren in deze uitzonderlijke situatie. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Formeel geldt er een quorum van 50%, dat wil zeggen dat minimaal 50% van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn tijdens de vergadering om de vergadering en stemprocedure geldig te laten verlopen. Daarnaast is er een positief stemmende meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd en stemmen moet altijd anoniem zijn.



Om toch corona-proof en rechtsgeldig te kunnen stemmen is het volgende bedacht in overleg met onze consulent en de classispredikant:

1. We roepen alle stemgerechtigde leden op om zich vooraf te laten registreren/aan te melden om te stemmen. U geeft daardoor aan dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw stem uit te brengen. U kunt dit doen tot uiterlijk woensdag 7 april 23.00 uur.
2. Het quorum is dan 50% van de stemgerechtigden die zich hebben laten registreren.
3. Als 2/3 van de stemmen voor is, dan is de kandidaat gekozen.

*U kunt u stem uitbrengen op **donderdag 8 april** in het Verenigingsgebouw tijdens de volgende tijden:*

10.00 – 11.00 uur

14.00 – 15.00 uur

19.00 – 20.00 uur

Als u niet in staat bent om persoonlijk langs te komen op 8 april, dan verzoeken wij u om dit aan te geven bij Peter de Haan (06-25258250), het stemformulier wordt dan bij u thuisgebracht.

De uitslag van de stemming zal zondag 11 april in de kerkdienst worden afgekondigd en per mail bekend worden gemaakt. Vanaf de bekendmaking per mail geldt een termijn van 5 dagen om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de persoon) bij de kerkenraad.

Als ds. Berkheij wordt verkozen, dan zal er een beroepsbrief aan hem worden overhandigd, waarna een beslissingstermijn van 3 weken ingaat. In deze periode zullen er kennismakingsgelegenheden worden georganiseerd voor de diverse geledingen binnen onze gemeente.

Nog even op een rijtje:

- 1. Als u belijdend lid bent en u wilt stemmen: u wordt verzocht om zich vooraf te laten registreren/aan te melden bij Peter de Haan door een e-mail te sturen naar info@kerknigtevecht.nl of even een WhatsApp bericht te sturen of telefoontje te doen tot uiterlijk 7 april 23.00 uur.**
- 2. Online kennismakingsavond op woensdag 7 april om 20.00 uur. U kunt vragen indienen voorafgaand aan het interview telefonisch of per mail naar Hijmen van Lindenberg.**
- 3. Als u zich hebt laten registreren kunt u op donderdag 8 april stemmen in het Verenigingsgebouw van 10.00 – 11.00 uur, 14.00 - 15.00 uur of 19.00 – 20.00 uur.**

Waarom past Hans Berkheij bij ons profiel?

Hans is een verbinder, maakt makkelijk contact met jong en oud en wil graag een echte dorpsdominee voor alle mensen zijn.

Hij preekt aansprekend, heeft heel veel kennis over de Bijbel en Israël en vindt het merkbaar fijn om die kennis op een begrijpelijke manier over te brengen. Hij praat heel makkelijk, doet veel uit het hoofd en betreft het 'hier en nu' in zijn preken. Door zijn ICT verleden is het gebruik van audiovisuele apparatuur geen probleem.

Naast zijn eigen gemeente in Woerden, gaat hij ook voor in andere gemeenten die zeer variëren: van Gereformeerde bond tot een Revival of Zin dienst voor jongeren. Hij past zich aan zonder zijn eigenheid te verliezen en staat open voor vernieuwing zonder de traditie los te laten. Zo houdt hij ervan om als eerste lied een Psalm te zingen vanwege de band met Israël, maar gebruikt verder allerlei andere liederen in overleg met de kerkenraad. Hij is oecumenisch ingesteld en is lid van de Confessionele vereniging.

Zijn talenten liggen in het leiden van kerkdiensten, pastoraalwerk, bestuurlijk werk en hij vindt het heel belangrijk om de waarde in te zien van elk mens. Hij heeft in het verleden met plezier het jeugdwerk gedaan, maar in Woerden is dat bij een ander belegd en heeft hij het seniorenpastoraat in zijn pakket. Hij verheugt zich erop om weer alles in de breedte te kunnen doen zonder dit soort taakverdelingen.

Zijn manier van werken is om vanuit geloof verbinding te zoeken, waarbij de liefde van God voor de mensen centraal staat.

De beroepingscommissie en de kerkenraad zijn er van overtuigd dat hij een predikant is die in staat is om aan onze gemeente, in een verbindende stijl, medeleiding te geven als herder en leraar.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collectes en giften per bank		Ontvangen gift voor contactblad	Ontvangen collectes in de kerk	
datum	bedrag	bedrag	datum	bedrag
28 feb	€ 30	€ 25	31 dec '20	€ 7,60
28 feb	€ 20	€ 20	10 januari	€ 12,50
5 maart	€ 40		31 januari	€ 7,-
6 maart	€ 5		14 maart	€ 17,50
7 maart	€ 25			
13 maart	€ 40			
21 maart	€ 20			
22 maart	€ 50			
22 maart	€ 20			
22 maart	€ 50			
23 maart	€ 50			
Totaal	€ 350	€ 45		€ 44,60

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Scan de QR-code

QR-code van uw kerk

In deze corona-tijd, waarin de kerkdiensten alleen online te volgen zijn en de inkomsten ook minder zijn, vragen wij u om de kerk te blijven steunen. Dit kunt u doen door de "QR-reader" app te downloaden op uw Iphone of tablet. U kunt uw eigen bank kiezen en bedrag aanpassen.

Steun de kerk ook in de corona periode!



DIACONIE

Ontvangen collectes in de kerk		
	datum	Bedrag
Plaatselijk bijz. kerkwerk	31 dec '20	€ 9,10
Nederland zingt	10 januari	€ 11,50
Plaatselijk bijz. kerkwerk	17 januari	€ 3,-
Plaatselijk bijz. kerkwerk	31 januari	€ 1,50
Ontvangen collectes en giften via de kerk		
Nederland zingt	januari	€ 30,-
Collectes	januari	€ 20,-
Helpt u hopen	januari	€ 10,-
Gift	februari	€ 15,-
Collectes	februari	€ 305,-
Collectes	maart	€ 270,-

Collectes

De collectes zijn voor **plaatselijk bijzonder kerkwerk**.

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie;
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp

Doordat er minimaal geld binnenkomt is, zijn de bedragen die de afgelopen periode naar de goede doelen overgemaakt werden, heel klein.

De diaconie heeft daarom besloten om, zolang de lockdown duurt alleen nog maar te collecteren voor het plaatselijk bijzonder kerkwerk.

AGENDA	
Goede vrijdag 2 april	<i>18.30-19.15 uur, brood/wijn/ druivensap afhalen, Ver. gebouw</i>
Stille Zaterdag 3 april	<i>10.30 – 16.00 uur, Kerk open, mogelijk gebedsbriefje houten kruis</i>
Woensdag 7 april	<i>20 uur, online kennismakingsavond ds Berkheij, live via link website kerk</i>
Woensdag 7 april	<i>uiterlijk 23 uur, aanmelden ivm stemming, Peter de Haan</i>
Donderdag 8 april	<i>10 – 11 uur, 14 - 15 uur, 19 – 20 uur, stemming ds. Berkheij, Ver. gebouw</i>

BIJBELLEESROOSTER

zondag	4 april	<i>Eerste Paasdag Marcus 16:1-8</i>	De eerste getuigen
maandag	5 april	<i>Tweede Paasdag Marcus 16:9-20</i>	Overtuigd
dinsdag	6 april	Psalm 30	Vreugde na verdriet
woensdag	7 april	Jesaja 25:1-5	Beschutting
donderdag	8 april	Jesaja 25:6-12	Het nieuwe normaal
vrijdag	9 april	Psalm 133	Liefde en zegen
zaterdag	10 april	Jesaja 26:1-11	Sterk
zondag	11 april	Jesaja 26:12-27:1	Leven!
maandag	12 april	Jesaja 27:2-13	Hoop
dinsdag	13 april	Psalm 81	Liefdesverklaring
woensdag	14 april	Ezechiël 33:1-11	Een gewaarschuwd mens
donderdag	15 april	Ezechiël 33:12-20	Afkeren of terugkeren
vrijdag	16 april	Ezechiël 33:21-33	Het verleden is geen garantie voor de toekomst
zaterdag	17 april	Ezechiël 34:1-10	Wie is de goede herder?
zondag	18 april	Ezechiël 34:11-22	Zoekende liefde
maandag	19 april	Ezechiël 34:23-30	Herderlijke zorg
dinsdag	20 april	Psalm 100	Oproep
woensdag	21 april	1 Johannes 1:1-10	God is licht
donderdag	22 april	1 Johannes 2:1-11	God is vergevend
vrijdag	23 april	1 Johannes 2:12-17	God is er altijd
zaterdag	24 april	1 Johannes 2:18-29	God is rechtvaardig
zondag	25 april	1 Johannes 3:1-10	God is Vader

maandag	26 april	1 Johannes 3:11-24	God is betrouwbaar
dinsdag	27 april	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
woensdag	28 april	Ezechiël 36:1-15	Opbloei
donderdag	29 april	Ezechiël 36:16-28	Terugkeer en inkeer
vrijdag	30 april	Ezechiël 36:29-38	Paradijsbelofte
zaterdag	1 mei	Psalm 136	Eeuwig duurt zijn trouw

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 1 mei 2021</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op:</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 24 april</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>



OVERWEGINGEN

Een paasboodschap namens het moderamen van de generale synode (ds. Marco Batenburg, ds. René de Reuver)

Geachte zusters en broeders,

*Midden in de dood
zijn wij in het leven...*

(lied 566)

Typeert Muus Jacobse met deze twee regels niet op treffende wijze de tijd die wij beleven? Aangejaagd door de coronapandemie, waart wereldwijd de dood rond. Wie kent geen mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden aan corona?

En hoewel het vaccineren is begonnen, is het virus nog volop onder ons en zuchten we we allemaal onder de knellende beperkingen.

Dit jaar vieren we de stille week en de drie dagen van Pasen in lockdown. Op gepaste afstand van elkaar. Met slechts enkele mensen in de kerk. Zonder uitbundige gezamenlijke paasjubel. Juist op deze bijzondere dagen missen we elkaar. In je eentje is het niet eenvoudig om de intensiteit van de stille week en de vreugde van Pasen te beleven.

Het lied van Muus Jacobse helpt ons misschien om de diepe en hoge tonen van deze dagen te horen. Het is opvallend dat Jacobse niet dichtte dat we in het leven door de dood omgeven zijn. Dat zou wel een juiste typering zijn van ons leven, en ook een treffende verwoording van deze tijd: het dodelijke coronavirus kan ons immers zomaar het leven ontnemen. Toch zegt de dichter het net even anders. De rauwe natuurwet van het leven, waarin de dood volop aanwezig is, keert hij om. We zijn niet zozeer in het leven omgeven door de dood, maar in de dood zijn we in het leven. Deze woorden raken aan het geheim van de stille week en van Pasen. De gedachte dat we in de dood omgeven zijn door het leven is overigens al eeuwen oud. Het was de ontdekking van Maarten Luther. In zijn tijd kon de pest je leven zomaar in een paar dagen tijd afbreken. Het wordt ook zichtbaar in de schilderijen van Jeroen Bosch, die in ongeveer dezelfde tijd leefde als Luther. De dood is in zijn schilderijen met de handen te tasten. Maar Luther keerde de frase dat we in het leven door de dood omgeven zijn, om. We zijn midden in de dood - als geestelijke typering van het leven - omgeven door het leven - door Christus, de Levende!

Muus Jacobse vervolgt daarom het eerste couplet van zijn lied met de woorden:

*want Eén breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood.*

Deze woorden bepalen ons bij het mysterie van de komende drie dagen van Pasen. In het land van de dood wordt op ongehoorde wijze realiteit waar we in de afgelopen periode van de veertigdagentijd bij stil gestaan hebben: Ik ben er voor jou! Heel concreet als Degene die het brood breekt. Die niet aan de kant blijft staan, of vanuit de hemel ons sterkte wenst, maar met ons leeft midden in de dood en zichzelf aan het kruis als het levende brood laat breken. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen deelt Hij als de Levende brood en wijn. In de woorden van Muus Jacobse:

*Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.*

Midden in de dood reikt Hij ons brood en wijn om op te staan uit neerslachtigheid en doem. Dat dit niet eenvoudig is, zeker in dit coronajaar, beseffen we maar al te goed. Het lied van Muus Jacobse loopt niet voor niets uit op een gebed:

*Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in 't bloed.
Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,*

dat wij in U leven
midden in de dood.
Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.

**Midden in deze lockdown maken we ons op voor een vreugdevol paasfeest. Immers midden in de dood zijn wij in het leven!
Een gezegende stille week en een vreugdevol paasfeest toegewenst!**

The Passion: een spel van God

Mirella Klomp deed tien jaar lang onderzoek naar The Passion. Een bijzonder fenomeen waarbij geloof en het aardse hand in hand gaan. Hoe zien we God in een verhaal vol schijnbaar seculiere onderdelen?

Wat waren de belangrijkste uitkomsten van uw onderzoek?

"Passiespelen in het algemeen zijn helemaal niet nieuw. Al in de middeleeuwen werden bijbelverhalen uitgebeeld. Later kreeg je componisten die bijbelverhalen vertolkten in muziek en zang. Vertolking en uitbeelding zijn blijkbaar aantrekkelijk voor mensen: ze gaan spelenderwijs om met religie.

Zo is ook The Passion voor veel mensen een aantrekkelijk spel. Het is een uitbeelding van liefde, wanhoop, teleurstelling en vreugde - thema's die iedereen herkent in zijn eigen leven, zijn eigen realiteit. Iedereen kan zich er iets bij voorstellen en veel mensen verbinden het lijdensverhaal van Jezus met momenten uit hun eigen leven. En als het spel weer voorbij is, kan iedereen weer terug naar de veilige vertrouwde werkelijkheid."

Is een spel niet een te lichtzinnige manier om om te gaan met religie?

"Een spel kan ook iets heel serieus zijn. Iets waar je in op kunt gaan en wat je vol overgave kunt meespelen. Dat spelen is eigenlijk iets heel complex: je beeldt je een werkelijkheid in en combineert die met de realiteit van het hier en nu. Spelende kleuters in de poppenhoek weten dat ze geen gezinnetje zijn, maar gaan toch op in die verbeelding. Totdat het speelmoment voorbij is en ze terug naar de realiteit komen.

Speelsheid en religie zijn onlosmakelijk verbonden. Het vermogen om met de realiteit te spelen, is uniek voor ons als mensen en onderscheidt ons van dieren. Volgens de Bijbel is de mens naar Gods beeld geschapen. Dus als een innerlijke drang tot spelen iets is wat in ons mensen zit, kunnen we ons voorstellen dat God ook iets speels in zich heeft. Je zou God kunnen zien als Spelleider en wij mensen spelen elk onze eigen rol in Zijn spel. Het gaat mis als wij proberen om ons dit spel helemaal toe te eigenen. Als Adam en Eva in het paradijs tóch de spelregel overtreden dat ze niet van die ene boom mogen eten, spelen ze vals. Ze proberen Gods 'spel' zelf over te nemen. En dat is niet de bedoeling."

Bij The Passion doen er ook veel mensen mee 'voor de gezelligheid'. Is er nog wel ruimte voor God en geloof in dit spel vol seculiere elementen?

"Ik denk dat je bij The Passion dezelfde vraag kunt stellen als bij de zondeval; wie zijn wij om te bepalen wie er wel en niet mee mag spelen? Mensen hebben allemaal hun eigen redenen om mee te doen. De één voor

de beleving van het geloof, de ander voor de gezelligheid. Toch nemen zij allemaal deel aan hetzelfde spel.

In de Bijbel stelt Jezus geen voorwaarden aan wie Hem wel en niet mogen volgen. Daarom denk ik dat wij niet in de positie zijn om voorwaarden te stellen aan de mensen die meedoen aan - of meekijken met - The Passion. God kan ook door het verhaal van The Passion eenieder aanraken."

Wat kunnen kerken leren van The Passion rondom missionair zijn?

"The Passion leert ons dat het werkt om mensen mee te nemen in een verhaal, een spel wat goed en professioneel in elkaar zit en wat je serieus kunt nemen. Er zijn zoveel verhalen en Bijbelse elementen die tot de verbeelding van mensen kunnen spreken. Een goed voorbeeld hiervan is het organiseren van een gezamenlijke maaltijd. Je zoekt verbinding met elkaar, vormt een gemeenschap waarin je deelt met elkaar. Het is de werkelijkheid van het hier en nu... waarin een stukje van de hemel op aarde even werkelijkheid kan worden. Je ziet iets van dat wat nog komen gaat en doet voor even alsof het al zover is. Zulke gezamenlijke activiteiten sluiten aan bij het leven hier en nu, maar verbeelden dat wat als een rode draad door de Bijbel loopt: de relatie met elkaar en met God.

Hoe kunnen lokale kerken aansluiting zoeken bij The Passion?

Je kunt als lokale kerk zelf een versie van The Passion organiseren en plaatselijke bewoners hier een rol in laten spelen. Zorg dan wel dat het goed in elkaar zit, dat mensen serieus mee kunnen spelen. Daarnaast ben je als kerk een lokale gemeenschap. En een gemeenschap biedt ruimte voor gesprekken, voor het uitwisselen van ervaringen en gevoelens. Het zou mooi zijn als je met elkaar The Passion kijkt en daarna met elkaar in gesprek gaat: wat hebben mensen voor gevoelens en ervaringen bij dit verhaal? Wees nieuwsgierig naar elkaars ervaringen. Ook als iemand er niet veel bij ervaart of er niets mee heeft. Wees open naar elkaar. Dat is een element dat ook goed naar voren komt bij The Passion en dat een voorbeeld is van het christelijk geloof: we zijn elkaars medespelers. We hebben elkaar nodig om Gods spel te spelen."

The Passion wordt uitgezonden op Witte Donderdag 1 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. Het thema dit jaar is 'Ik ben er voor jou'.

Met het boekje 'Napraten over The Passion' kan er met een kleine groep nagepraat worden over de ervaringen van de kijkers. Het boekje wordt ondersteund met een aantal video's. Het materiaal is geschikt voor één tot vier ontmoetingen tussen mensen die minder vertrouwd zijn met het geloof en de kerk. Het boekje is te bestellen via ikbenervoorjou.nl.

