

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 5 juni 2021

65^e jaargang, nr. 6

KERKDIENSTEN

Zondag 6 juni Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. C. van Dorp, Laren

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Crèche : Marieke van der Bijl

Zondag 13 juni

10.00 uur kand. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Crèche : Nieske Veldhuisen

Zondag 20 juni

10.00 uur ds H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1^e KIA Griekenland vluchtelingen; 2^e Kerk

Crèche : Henk den Hartog

Zondag 27 juni

10.00 uur kand. B. Maarleveld, Bodegraven

Collecten : 1^e Helpt u hopen; 2^e Kerk

Crèche : Tessa van der Linden

Zondag 4 juli

10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht

Collecten : 1^e Zending Stichting Gave; 2^e Kerk

Crèche : Sara Kroon



GENADE:
STRAF
VERDIENEN
EN EEN
OMHELZING
KRIJGEN

visje
www.visjeposter.nl

***Diensten zijn mee te luisteren en
te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'***

MEDITATIE

De Geest brengt orde in het leven

De komst van de Heilige Geest gaat gepaard met tekenen: een geluid als van een geweldige windvlaag en er vertoonden zich tongen als van vuur. Wind en vuur. De Geest heeft kracht. Op krachtige wijze worden weerstanden doorbroken. En de Geest loutert, zoals het vuur ook zuiverend werkt.

Maar voor de Joden die bij het Pinksterfeest aanwezig waren, betekenen deze tekenen nog meer. Het roept iets in herinnering. Deze zelfde tekenen begeleiden de komst van de Heere ook elders in de Bijbel. Wind en vuur. Dat is ook zo wanneer God Zich openbaart op de berg Sinai, de berg waar God aan het volk Zijn wet gaf, de 10 woorden. Woorden om het leven te ordenen, te bewaren en te beschermen en mogelijk te maken. Woorden ten leven.

Pinksteren is voor de Joden verbonden met de wetgeving op de Sinai. En deze tekenen roepen het Sinai-gebeuren in herinnering. Pinksteren is de volheid van het Sinai-gebeuren. Hier gebeurt wat Jeremia schrijft: 'Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven'. De Geest geeft de wet in ons hart. Dat wil dus zeggen dat Hij de woorden ten leven in ons hart geeft.

Door deze woorden ordent de Geest het leven. Om het leven en samenleven van mensen te beschermen en juist de ruimte te geven. De Geest schenkt ruimte om samen te leven. De Geest zegt ons daarom: Luister naar Mij, dan is er orde in het leven en samenleven. Luister naar Mijn woorden ten leven.

Welke orde wordt er dan gegeven door de Geest?

Van ouds worden de 10 Woorden onderverdeeld in twee tafels, twee groepen. Bij de eerste tafel gaat het om het leven met God. Bij de tweede tafel om het leven met de naaste.

Zonder orde in het leven met God is er geen leven. Dan komen we erin om. Dan wordt het ongeordend, ja, wanorde en chaos. We gaan er mee de ondergang tegemoet.

Zonder orde in het leven met de naaste is er ook geen leven en gaan we daarin ten onder. Leven is geen leven als u geen oog hebt voor God en als u geen oog hebt voor de naaste.

Hoe is dat leven?

Het grondwoord is liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Ongedeelde liefde.

'Hoor Israël: de HEERE is onze God; de HEERE is één'. De Heere is één, ongedeeld. Laat de liefde tot God niet half zijn of verdeeld. Het gaat om de Heere alleen en de Heere helemaal. Dat is de weg ten leven.



En laat uw liefde tot de naaste ook niet half of verdeeld zijn. Laat er geen verdeeldheid zijn in het leven met de naaste. Iedereen mag er zijn met zijn of haar eigen-aardigheden. Laten we niemand afschrijven. Maar laten we onze liefde met elkaar delen en zorg hebben voor elkaar. Dan is er geen verdeeldheid in het leven en ook niet in de gemeente, maar orde.

Laten de woorden van de Geest in uw hart zijn. De woorden ten leven. Dan wordt uw gezin en de gemeente en de maatschappij een ruimte waar het goed leven en samenleven is.

*ds. Peter Nagel
Loenen aan de Vecht*

RONDOM DE DIENSTEN

Sinds een aantal weken is er de mogelijkheid dat er meer gemeenteleden de diensten (fysiek) bezoeken. Voor de diensten in mei hebben we gevraagd dat als u de dienst wilt bezoeken zich vooraf even aan te melden. De regering heeft met ingang van 5 juni verdere versoepelingen aangekondigd en afgelopen diensten bleven er voldoende plaatsen over. Daarom is besloten om te stoppen met het vooraf aanmelden als u naar de kerk wilt. Wel blijven we vragen zich aan de voorgeschreven corona-maatregelen te houden zoals 1,5 meter afstand, handen ontsmetten bij binnenkomst en mondkapje bij het binnen komen en verlaten van de kerk. De koster zullen toezien op het maximale aantal kerkgangers wat coronaproof kan plaatsnemen en eventueel vragen om plaats te nemen in het Verenigingsgebouw.

→ *Voor wat betreft het koffiedrinken is het idee dit vooralsnog per zondag te bekijken en alleen bij goed weer buiten koffie te schenken.*

Aanstaande zondag 6 juni zal Ds. Casper van Dorp uit Laren voorgaan en met ons het Heilig Avondmaal vieren. Anders dan met Goede Vrijdag, zijn we dankbaar dat we nu wel met 30 mensen bij elkaar mogen komen. De viering zal dan nog wel aangepast plaatsvinden.



Mocht u nog terughoudend zijn i.v.m. corona om de kerkdienst te bezoeken maar toch graag het Avondmaal mee willen vieren, bieden we u opnieuw aan om van tevoren een stukje brood en wijn/druivensap op te halen in het Verenigingsgebouw. Dit kan zaterdag 5 juni tussen 17.00-18.00 uur.

Bent u sowieso niet in de gelegenheid of slecht ter been om de dienst te bezoeken, dan kunt u dat doorgeven tot en met vrijdag 4 juni aan Esther Bergmeijer via de mail of telefonisch. Wij komen graag het brood en de wijn/druivensap zaterdag tussen 16.00 -17.00 uur bij u langsbrengen.

We wensen elkaar gezegende en opbouwende diensten toe.

VANUIT DE KERKENRAAD

Beroepingswerk

Zoals de meesten van u wel inmiddels weten zijn we dankbaar dat ds. J.A. Berkheij het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. In de antwoordbrief van ds. Berkheij had hij, naast het formele gedeelte, nog persoonlijke woorden aan ons als gemeente toegevoegd. Het was eigenlijk de bedoeling geweest dat deze brief bij de afkondigingen was voorgelezen. Omdat dat niet gebeurd is, is de brief hieronder weergegeven.

Bericht van aanneming van een beroep

Geachte kerkenraad en gemeente,

Bij deze verklaar ik, ds. J.A. Berkheij te Woerden, met blijdschap en overtuiging, het beroep tot predikant dat door de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Nigtevecht dat op mij is uitgebracht, blijkens de beroepsbrief d.d. 14 april 2021 te aanvaarden.

Zoals de regels dat voorschrijven verklaar ik hierbij tevens dat er op dit moment op mij geen maatregel van kerkelijke tucht van toepassing is en/of een procedure aanhangig is gemaakt.

Eveneens laat ik weten formeel in te stemmen met het bij de beroepsbrief gevoegde aanhangsel d.d. 14 april 2021 waarin opgave wordt gedaan van de inkomsten en rechten, verbonden aan deze standplaats.

Met dankbaarheid denk ik aan de goede, open en zorgvuldige procedure die heeft plaatsgevonden in de periode voorafgaande aan het uitbrengen van het beroep én in de tijd daarna. Daarvoor spreek ik mijn waardering uit voor de beroepingscommissie en consulent ds. P. Nagel, de kerkenraad, en de vertegenwoordigers van de verschillende commissies die ik heb mogen ontmoeten. Een bijzonder woord van dank wil ik ook richten tot de leden van de Protestantse gemeente van Nigtevecht, onder meer voor het zo massaal actief mee doen met de verkiezing tot predikant en zo uw betrokkenheid zichtbaar te maken.

Dit alles heeft mij tot de overtuiging gebracht dat mijn en onze volgende plaats in het Koninkrijk van God in Nigtevecht is, en dat ik het beroep van de gemeente mag zien dat God mij er toe roept om mij als predikant te laten verbinden aan de Protestantse gemeente van Nigtevecht.

Ik zie er naar uit om na in de Protestantse gemeente Nigtevecht te zijn bevestigd om met de andere ambtsdragers en ook met alle leden van de gemeente – die immers staan in het ambt van alle gelovigen - samen te werken tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus.

Met hartelijke groet,

*Ds. J.A. (Hans) Berkheij
Woerden, 1 mei 2021*

Ds. Berkheij zal op D.V. zondag 26 september in Nigtevecht bevestigd worden. We willen Hans en Anneke de komende paar maanden nog een hele goede periode in Woerden toewensen die vooral in het teken staan van: taken overdragen, afscheid nemen, studeren en nog eens spullen inpakken.

Nu ds. Berkheij het beroep heeft aangenomen betekent het dat het werk van de **beroepingscommissie** erop zit. Daarom willen we als kerkenraad en als gemeente de leden van beroepingscommissie: *Christa Meinders, Johan Kroon, Ria Vedder, Hijmen van Lindenberg, Jeanine van Noordenne en Jos van der Linden* heel erg bedanken voor hun inzet in het beroepingsproces. Vanwege de corona-maatregelen verliep dit proces weer heel anders en was het soms zoeken naar nieuwe mogelijkheden om diensten te volgen en te luisteren en in contact te komen met predikanten. En zo hopen we na een vacante periode van nog geen 2 jaar weer een eigen predikant te hebben.

VANUIT DE GEMEENTE

We denken aan alle jongeren in de gemeente die examen hebben gedaan – of nog een deel moeten doen - en wachten op de uitslag. We hopen dat ze straks allemaal hun felbegeerde diploma in ontvangst mogen nemen om daarna weer een nieuwe stap te kunnen zetten.

We wensen de gemeenteleden die zich eenzaam voelen, verdriet, rouw of zorgen hebben in verschillende opzichten, sterkte toe. In Psalm 130:2 en 5 staat: *“Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn smeekbeden. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord”.*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collectes en giften per bank		Contante gift voor contactblad	Ontvangen collectes in de kerk		Gift begraafplaats per bank
datum	bedrag	bedrag	datum	bedrag	bedrag
30 april	€ 20	29 april € 20	2 mei	€ 6,50	29 april € 150,-
2 mei	€ 50		9 mei	€ 17,-	
3 mei	€ 20		13 mei	€ 63,-	
7 mei	€ 50		16 mei	€ 6,50	
			23 mei	€ 57,-	
Totaal	€ 140	€20,-		€ 150,-	€ 150,-

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

DIACONIE

Ontvangen collectes in de kerk

	datum	bedrag
Plaatselijk bijz. kerkwerk	2 mei	€ 14,-
Plaatselijk bijz. kerkwerk	9 mei	€ 12,50
Plaatselijk bijz. kerkwerk	13 mei	€ 17,-
Plaatselijk bijz. kerkwerk	16 mei	€ 11,50
Zending 3 x M	23 mei	€ 63,-

Collectes

De collectes zijn voor **Plaatselijk bijzonder Kerkwerk**.

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp

Nu er weer meer bezoekers in de kerk komen zijn de collectes voor de verschillende doelen weer terug. Bij het overmaken van uw gift kunt u nu eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Helpt U Hopen

Update van onze project kinderen in Oeganda

De COVID pandemie heeft in Afrika ook voor lockdown gezorgd. Onze kinderen van het project Helpt u Hopen konden niet naar school. Gelukkig mochten de kinderen van de eindexamengroep wel examen doen. Er is eerst voor deze groep kinderen schoolgeld overgemaakt. Deze groep wacht nu op de uitslag van de examens. De rest van de kinderen moesten thuisblijven en de diaconie koos ervoor te wachten met het overmaken van schoolgeld.

In de tussentijd zijn er ook presidentsverkiezingen geweest en te midden van de pandemie zorgden deze verkiezingen voor extra onrust. Er golden allerlei restricties, internet was niet toegankelijk en telefoonverkeer was amper mogelijk. Yoweri Museveni, de zittende president, is wederom herkozen. Hij is sinds 1986 president.



Op dit moment van schrijven zijn alle kinderen gelukkig weer naar school, en ook in Oeganda houdt men zich aan de daar geldende COVID regels. Het resterende schoolgeld voor alle andere kinderen is ook overgemaakt.

Van Catherine ontvingen we een brief die overloopt van dankbaarheid! De kinderen zijn zoóóóó blij dat het schoolgeld is betaald en dat zij dus weer naar school kunnen!!!! Alle gulle gevers worden enorm bedankt en er wordt dagelijks voor ons allen gebeden.

Er zijn ook foto's gestuurd waarop de kinderen te zien zijn in de nieuwe schooluniformen. 1 foto is afgedrukt in dit contactblad, de andere foto 's zijn te zien op de website van onze kerk.

- Ons project is van groot belang, de kinderen krijgen perspectief op een toekomst! Zij kunnen lezen en schrijven en leren allerlei andere vaardigheden zoals koken, dieren verzorgen, groenten en fruit verbouwen. Zo zijn ze straks in staat om zichzelf te kunnen onderhouden

De Oeganda groep gaat binnenkort, nu er weer wat versoepelingen zijn in het COVIDbeleid van de overheid, vergaderen en kijken of er nog een activiteit ten bate van ons project kan worden gepland voor het najaar.

Wij houden u op de hoogte!

*Uw gift is nog steeds enorm welkom op
NL36RABO0343153882 t.n.v. Helpt u Hopen*

Hartelijke groet, Namens de Oegandagroep en Diaconie, Jacobien Kalule

KOFFIECORNER

1. Hoe gaat het met.....?



In deze tijd van is het een stuk lastiger om in contact te blijven met elkaar. Bijkletsen met een kopje koffie, na de kerkdienst elkaar ontmoeten, bij elkaar op bezoek komen.....het is er even niet meer bij of in ieder geval veel moeilijker. Om een beetje op de hoogte te blijven van hoe het met iedereen gaat, deze rubriek in het contactblad.

*Deze keer: hoe gaat het met **Matthijs Kraaijeveld**?*

Coffee

Wie ben je? Matthijs Kraaijeveld, ik ben tien jaar.

Hoe gaat het met je? Goed hoor, wij mogen alweer een tijdje naar school en mijn oma is nu ingeënt, dus nu hoef ik me geen zorgen meer over haar te maken.

Hoe zien je dagen er in deze corona-tijd uit? Toen we niet naar school mochten kreeg ik thuis les, een uurtje online via de computer en verder van mama en soms papa. Dat was een beetje saai maar ook wel weer lekker rustig. Gelukkig kon ik vaak spelen met Feline en Janine, dan deden we "verstoppertje" of "10 tellen in de rimboe". Dat was buiten dus dat mocht wel.

Wat mis je het meeste? Verjaardagfeestjes van kinderen, eigenlijk niet die van grote mensen, die vind ik toch niet zo leuk dus die mis ik niet.

Zijn er ook dingen waar je nu opeens meer aan toe komt, meer tijd voor hebt? Op de computer spelen.

Is er een lied of een bijbeltekst waar je in deze tijd veel aan hebt?

"Zit je deur nog op slot" vind ik het leukste lied.

Waar maak je je zorgen om? Over de boeren, want die zijn belangrijk voor ons eten. Ze krijgen te veel de schuld van de milieuproblemen, straks kunnen ze niet verder met hun boerderij.

Wat geeft je hoop? Dat er knappe dokters enzo zijn die de mensen beter maken en dat er nu vaccinaties tegen corona zijn, zodat het straks weer normaler wordt allemaal.



Week van het Christelijke Boek 2021 26 mei t/m 5 juni

Met het actieboek 'Gewijde chaos' van
Annemarie van Heijningen-Steenbergen

2. Hoe gaat het met.....?



In deze tijd van is het een stuk lastiger om in contact te blijven met elkaar. Bijkletsen met een kopje koffie, na de kerkdienst elkaar ontmoeten, bij elkaar op bezoek komen.....het is er even niet meer bij of in ieder geval veel moeilijker. Om een beetje op de hoogte te blijven van hoe het met iedereen gaat, deze rubriek in het contactblad.

*Deze keer: hoe gaat het met **Thijmen van Loon?***

Coffee

Wie ben je? Ik ben Thijmen, 26 jaar, en studeer in Wageningen. Tot mijn 18^e heb ik in Nigtevecht gewoond, waar ik nog altijd graag terugkom. Velen kennen mij misschien ook van het muziek maken in de kerk met mijn ouders, Mark en Esther.

Hoe zien je dagen er in deze corona-tijd uit? Eigenlijk ben ik vooral de hele dag aan het studeren, meestal vanaf mijn studentenkamer. Met mijn huisgenoten hebben we gelukkig elke dag op vaste momenten koffie- en lunchpauzes. Of die de productiviteit bevorderen is de vraag ... maar het is wel gezellig! Ik woon met 16 mensen, wat een behoorlijke groep is, maar het is fijn om met een groep mensen te zijn die in het spreekwoordelijk 'zelfde schuitje' zitten. Leuk om te weten is dat Joas uit onze kerk er ook woont, wat natuurlijk reuze gezellig is.

Wat mis je het meeste? Wageningen heeft een dorpskarakter en is eigenlijk een soort Nigtevecht in het groot. Ik mis het behoorlijk dat je vrienden of studiegenoten tegenkomt op straat en spontaan bedenkt samen te gaan eten of te blijven hangen voor een drankje.

Zijn er ook dingen waar je nu opeens meer aan toe komt, meer tijd voor hebt? Zoals eerder al gezegd is het contact met mijn huis erg goed. We hebben door corona een veel sterkere band gekregen. Omdat we allemaal goed proberen te passen op de regels buitenshuis kunnen we het veroorloven gezellige feestjes en diners te hebben met elkaar. We helpen elkaar ook als het soms even tegenzit. Als ik ergens mee zit of ik voel bijvoorbeeld stress van de uni is er altijd wel iemand met wie ik kan praten.

Is er een lied of een bijbeltekst waar je in deze tijd veel aan hebt?

Stevie Wonder – Love is in need of love today. Ik vind dit een heel mooi soulnummer van Stevie Wonder. Hij geeft aan dat we de liefde soms ook liefde moeten geven. Dat we actief aan de liefde moeten blijven werken in de wereld spreekt me aan. Het motiveert me om in deze soms sombere tijd ook om me heen te blijven kijken, vragen hoe het met mensen gaat, of er soms even voor iemand te zijn.

Waar maak je je zorgen om? Ik maak me veel zorgen over hoe we met onze aarde omgaan. Met elkaar vragen we momenteel te veel van onze aarde. Ik ben bang dat we een onleefbaar klimaat creëren en maak me zorgen of we dit wel snel genoeg kunnen voorkomen.

Wat geeft je hoop? De natuur. Buiten zijn in de natuur geeft me rust, inspiratie en ook hoop. Los van dat wij het de natuur soms behoorlijk lastig maken, zorgt de natuur goed voor zichzelf. Als ik veel buiten ben, voel ik me gezegend dat we op zo'n mooie aarde leven en voelen de dagelijkse zorgen ineens een stuk minder belangrijk.



3. Hoe gaat het met.....?

In deze tijd van is het een stuk lastiger om in contact te blijven met elkaar. Bijkletsen met een kopje koffie, na de kerkdienst elkaar ontmoeten, bij elkaar op bezoek komen.....het is er even niet meer bij of in ieder geval veel moeilijker. Om een beetje op de hoogte te blijven van hoe het met iedereen gaat, deze rubriek in het contactblad.

*Deze keer: hoe gaat het met **Tessa van der Linden**.*

Wie ben je? Tessa van der Linden

Hoe zien je dagen er in deze corona-tijd uit? Momenteel ben ik druk bezig met het schrijven van mijn scriptie voor mijn opleiding Toegepaste Psychologie. Ik zit daarvoor veel achter mijn laptop en ben veel alleen aan het werk, wat dus eigenlijk heel goed past bij het *social distancing* zoals in het coronatijdperk geschiedt. Toch denk ik dat ik zeker mazzel heb, omdat zowel werk als sport gewoon door kon gaan gedurende de hele coronacrisis. Mijn baan als bakker op de broodafdeling in de Albert Heijn werd bestempeld als een cruciaal beroep (en ik moet toegeven: "een dag geen Maple Pecan-broodje is een dag niet geleefd") en de 400-meter Jaap Eden IJsbahn in Amsterdam bleef open. Op die manier kon ik blijven schaatsen en mensen zien, uiteraard op gepaste afstand.

Wat mis je het meeste? Het spontane en onbezorgde element in het ontmoeten van andere mensen, want daar kan ik heel erg van genieten. Dat is heel breed: van bij opa of oma op bezoek gaan tot op een groot feest zijn. Je bent momenteel genoodzaakt heel veel bezig met bijvoorbeeld hoe dichtbij je bij mensen komt en dat kan het spontane en onbezorgde in met anderen zijn in de weg staan.

Zijn er ook dingen waar je nu opeens meer aan toe komt, meer tijd voor hebt? Buiten zijn en bewegen. Ik heb wandelen, hardlopen, fietsen en skeeleren helemaal herontdekt het afgelopen jaar en heb bijvoorbeeld het Gein vaker gezien dan in de jaren daarvoor bij elkaar.

Is er een lied of een bijbeltekst waar je in deze tijd veel aan hebt? Niet per se meer dan normaal.

Waar maak je je zorgen om? De psychosociale ontwikkeling van vooral kinderen. Ik vraag me af of het zoveel op jezelf aangewezen in een levensfase waarin van en met elkaar leren heel belangrijk is, geen sporen achterlaat.

Wat geeft je hoop? Dat het vaccineren snel gaat. En dat nadat de coronamaatregelen keer op keer verlengd werden, ze nu in een rap tempo afnemen en de wereld stukje bij beetje weer open gaat!

AGENDA	
GooseChase voor de jeugd!	<i>Vrijdag 4 juni, 19 uur online</i> Info: Marian Kruijning Johan Kroon Marieke van der Bijl
Bevestiging ds. Berkheij	<i>Zondag 26 september</i>

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 3 juli 2021</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op:</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 26 juni</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER			
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaien
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid
zondag	13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking

dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam
zondag	20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
zaterdag	26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie
zondag	27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
maandag	28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
dinsdag	29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
woensdag	30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang
donderdag	1 juli	Ezechiël 47:13-48:7	Topografie
vrijdag	2 juli	Ezechiël 48:8-19	Gewijde grond
zaterdag	3 juli	Ezechiël 48:20-35	Gelijke delen

GEBED

God,
 omdat U ons bij name kent,
 omdat U antwoordt als we tot U roepen,
 omdat U tot ons komt als wij in angst en vrees zijn,
 bidden we midden in wat het leven moeilijk maakt,
 in de eenzaamheid, de onvrijheid en het gebrek aan perspectief,
 om een opmerkzaam hart,
 dat we uw woorden verstaan
 en dat uw Geest wegen ontsluit
 om van hier verder te gaan.

Zo bidden wij in gedachtenis aan Jezus, uw Zoon,
 die ons leven heeft gedeeld in wildernis en woestijn.

Amen.

ds. Dick Snijders, Elst

OVERWEGING

HET GOEDE LEVEN

Het jaarthema van de Protestantse Kerk - 'Het goede leven' - doet predikant Sjaak Teeuwissen (predikant Gereformeerde Kerk Ermelo) allereerst denken aan een scenario met een koud biertje. Dat is Bijbels best verantwoord, vindt hij.

Uit tijdschrift Petrus, PKN

Lekker lui en ontspannen onderuitgezakt in een gemakkelijke stoel, gekleed in weinig verhullende



zomerse kleding. Het warme zonnetje schijnt. Werk, school, dagelijkse drukte en andere stress zijn ver weg. Je hoeft even niets. Je geeft *bingewatchend* je ogen de kost aan een Netflix-filmpje op de tv, die je voor het gemak maar even buiten onder de parasol hebt neergezet. Intussen houd je een lekker koud biertje vast. Een beeld van 'het goede leven' waarin velen van ons zich kunnen herkennen. Onder wie in ieder geval ikzelf.

Maar: hoort een biertje eigenlijk wel bij het goede leven? Is dit niet wat al te plat? Bier is toch – vanwege de veelvuldig toegepaste combinatie met veel en vette tussendoortjes – een zogeheten dikmaker; en is het promoten van bier geen stiekeme alcoholreclame? Intussen zingen de Havenzangers ons vrolijk toe: *'...want in de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier'*. Hoe dan ook: bier lijkt wat al te profaan, en vanwege bijeffecten niet aan te bevelen. Maar toch: het jaarthema 'Het goede leven' valt op goede gronden te koppelen aan juist het drinken van bier. Veel verschillende biertjes wel te verstaan.

Sterker nog, laten we wel wezen: is bier geen volop Bijbelse drank? In de NBV21, de gewijzigde Nieuwe Bijbelvertaling, zal onder invloed van de jongste archeologische inzichten op diverse plekken klaar bier in plaats van klare wijn worden geschonken. De Bijbel in Gewone Taal tapt al langer uit dit vaatje. Neem bijvoorbeeld Micha 2:11: *'Jullie horen liever een profeet die alleen maar leugens vertelt, en die jullie wijn en bier belooft!'*

Al ben ik dan geen profeet, wél stel ik je graag bier in het vooruitzicht. Want heb je je wel eens bedacht dat er heel veel *Bijbelse* biertjes bestaan? Denk aan zo'n pittige 'Duvel', of zo'n heerlijk zoete 'Verboden Vrucht'. Ken je het bier 'Petrus' – waar diverse varianten van bestaan – of 'Johannes' en 'Judas'? Wel eens geproefd van een 'Balthazar' of 'Sara'? Of ooit gehoord van het bier 'Satan Gold', 'Satan Red' of 'Serafijn'? In de kersttijd kun je een glas 'Stille nacht', een 'Goliath Christmas', 'Pater Kerst' of 'Père Noël' ter hand nemen. En wat te denken van een 'La Divine' of een 'Braven Apostel'?

Bij elk Bijbels biertje kun je uitvinden naar welk bijbelverhaal of Bijbels figuur dit verwijst. Begin een bijbelstudie eens met de namen van Bijbelse biertjes, met een goed glas in de ene hand, en de Bijbel of Bijbel-app in de andere. Aan welke Bijbelse personages, Bijbelse verhalen of bijbelteksten raken deze bieren?

En om van de nood een deugd te maken in deze pandemische tijden: zoek in de Bijbel naar bijbelverzen waar het woord 'kroon' of 'kronen' in voorkomen – je vindt er al gauw een kleine vijftig – zoek op YouTube de christelijke klassieker 'Kroont Hem met gouden kroon' en laaf je aan een lekker Corona (= 'kroon')-biertje, terwijl je luistert naar deze geestelijke muziek van Johannes de Heer.

Kortom: geniet van het goede leven en kies voor een avondje heerlijk Bijbels bierelieren. Daar zit je dan: lui onderuitgezakt in die gemakkelijke stoel, je heft samen met je matties het bierglas en roept luidkeels: *'proost, daar ga je'*. En ja,

zelfs deze luide heilsdrank is volledig Bijbels verantwoord, want is 'daar ga je' niet afgeleid van het Joodse *lechajim*? Kortom: 'proost: op het goede leven!'

KINDEREN, OVERWEGING

VRIEND!

Muis kwam boos aan bij Kikker. "Ik begrijp er niks van!" tierde hij. "Mijn vriendin heeft verdriet, en wat ik ook doe om haar te troosten, ze wordt niet blij!"

"Wat heb je dan gedaan?" vroeg Kikker. De muis ging er goed voor zitten en stak vier vingers omhoog. Hij telde: "De eerste dag heb ik taartjes gebracht. Daar wilde zij niks van eten. Ze zat helemaal in elkaar gedoken. De tweede dag had ik een heleboel cadeautjes bij me, mét hartjes erop. Ze heeft er niet één opengemaakt. De derde dag las ik een moppenboek voor om haar aan het lachen maken. Het waren keigoeie moppen, hahaha! Maar zij had een traan in haar oog. De volgende dag dacht ik: ik ga voor haar zingen, daar knapt ze vast van op! Ik zong de mooiste liedjes. Daar moest ze van huilen. En bij mijn vrolijke dansliedje krabbelde ze op, en liep ze weg! Gewoon weg, van mij, haar beste vriend, ik, die álles voor haar doe!"

Kikker vroeg: "Waar heeft ze verdriet over?" Muis dacht diep na. "... Weet ik niet. Geen idee. Dat heeft ze niet gezegd."

"Heb je naar haar gelúisterd?" vroeg Kikker. "Nee", zei Muis, "Ik hou niet van gezeur!". Toen zei Kikker: "Ik luister wél naar jou. Nu jij verdriet hebt om haar." Muis keek verbaasd.

"Een vriend luistert, Muis!" zei Kikker. Muis wilde deze les onthouden op zijn vijfde vinger. Maar hij had er maar vier.

VERSJE

*Met God kun je goede vrienden zijn.
Dat klinkt wel mooi en klinkt wel fijn,
maar hoe speel je dan een spelletje,
maak je lol en trek je belletje,
als je hem niet hoort of ziet?
Zo'n verre vriend, dat kan toch niet?
En toch... voel je je soms alleen,
verlang je een arm om je heen,
en wil je kwijt wat in je leeft,
waarom je lacht of treurt of beeft,
dan kun je juist bij God terecht.
Hij luistert zelfs als je niets zegt.
En omdat Hij alles weet en snapt,
voel je je wonderlijk opgeknapt!*