

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 november 2021

65^e jaargang, nr. 11

KERKDIENTEN

Zondag 7 november Dankdag

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Ria Vedder

Kerktaxi: Christa Meinders

19.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Collecte : kerk

Zondag 14 november

10.00 uur ds. N. Tramper, Zeist

Collecten : 1^e Leger des Heils; 2^e Kerk

Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Nettie Robijn

Kerktaxi: Dianne Kroon

Zondag 21 november Eeuwigheidszondag

10.00 uur ds. J.A. Berkheij en de cantorij

Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk

Crèche: Marinka Buurman Koffie: Jacobien Kalule

Kerktaxi: Nel en Jan van den Broek

19.00 uur drs. J.B. Mulder, Hilversum

Collecte : diaconie

Zondag 28 november 1^e advent

10.00 uur ds. J.A. Berkheij **Doopdienst**

Collecten : 1^e Stichting Bootvluchteling; 2^e Kerk

Crèche: Sara Kroon Koffie: Nelleke Nobel

Kerktaxi: Sam Kalulé

Zondag 5 december 2^e advent

10.00 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht

Collecten : 1^e Zending; 2^e Kerk

Crèche: Nieske Veldhuisen Koffie: Henk Holtmanns

Kerktaxi: Ria Vedder

19.00 uur ds. E.J. Terpstra, Bunschoten

Collecte : zending

**Diensten zijn mee te luisteren en
te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'**



MEDITATIE

'Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde.'
'Zeg aan de volken: 'De HEER is koning'.

Psalm 96:1 en 10a

Psalmen zijn vaak liederen van mensen in nood. Ze worden geschreven uit diepte van ellende. Wie zich ellendig voelt, heeft meestal weinig zicht op de rest van de wereld. Het eigen leven is al ingewikkeld genoeg. Het eigen gezin, de eigen leefomgeving, misschien het eigen land, maar veel verder wordt er niet gekeken.

Dat kan ook bijna niet anders, want alles wordt in beslag genomen door de pijn. Of de psalmist van psalm 96 ook met persoonlijk verdriet of ramspoed voor zijn land te maken heeft weten we niet. Maar hij of zij is er in ieder geval niet door in beslag genomen! Hij spreekt van de glans en glorie die uitgaan voor de HEER, de macht en luister die zijn heiligdom vervullen. Zoveel licht en ruimte. Daarom is de blik niet alleen op eigen leven, eigen volk of eigen land gericht. Alle volken wordt zijn majesteit bekend gemaakt. Heel de aarde moet worden meegenomen in het gezang. *Het is een oproep, ook voor ons in Nigtevecht, om bij God te beginnen, en vandaaruit ons te richten op heel deze aarde. Het is bijna advent. De naderende koning wordt al aangekondigd.*

RONDOM DE DIENSTEN

We hebben de afgelopen weken een aantal bijzondere diensten meegemaakt. Op 26 september was er de dienst van bevestiging- en intrede en op 10 oktober de startzondag. Het zijn de zondagen waaraan veel mensen heel veel voorbereiding hebben gehad en we zijn hen daar dankbaar voor. Het zijn ook de zondagen dat we kunnen merken hoe we als gemeente nauw op elkaar betrokken zijn. Is het niet tijdens de dienst, dan ook wel tijdens het koffiedrinken en de fietstocht na de dienst en alle gesprekken die daarbij horen. Alle reden tot dankbaarheid. Maar het is pas het begin. Advent nadert.

Op **7 november** is er onze Oogstdienst of Dankdag voor gewas en arbeid.

Op **14 november** is er een gastpredikant. Dat waren we natuurlijk al wat gewend in de lange vacatureperiode.

Op zondag **21 november** is het de Eeuwigheidszondag. Aan deze dienst werkt onze cantorij onder leiding van Floris van Gils mee. Zoals we dat gewend zijn gedenken we dan niet alleen de overledenen vanuit onze eigen kerkelijke gemeente, maar allen die ons in Nigtevecht het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen, en we denken ook aan wiens namen niet genoemd zijn, maar die zo in ons hart zijn.

Op zondag **28 november** is er een doopdienst waarin we het sacrament van de Heilige Doop bedienen. Ouders die zich nog willen aanmelden voor de doopdienst zijn natuurlijk van harte welkom. In ieder geval is het goed om op zo'n zondag te beseffen dat God een verbond met ons mensenkinderen wil hebben, en dat de liefde van dat verbond onvoorwaardelijk is. Een pasgeboren kind mag het teken van het verbond, de doop ontvangen.

VANUIT DE GEMEENTE

Eenvoudig leven maakt gelukkig!

Op **dinsdagavond 16 november** komt onze oud-predikant dr. Sam Janse bij ons spreken over het thema 'Duurzaam leven' in het Verenigingsgebouw. Kort voor de zomer verscheen er een boekje onder zijn redactie met bijbelstudies over 'groen leven', waarin hij zijn ontdekking deelt dat het eenvoudige leven het goede leven is. 'Er is een bestaansminimum, maar ik heb nog nooit kunnen ontdekken dat mensen met veel spullen gelukkiger zijn dan met weinig spullen', beweert Janse. In zijn persoonlijke leven gaat hij er met veel overtuiging ver in om het leven van hem en zijn echtgenote te versoberen. Zijn verwarming staat lager dan gebruikelijk, hij eet vegetarisch en heeft zich ook voorgenomen om niet te vliegen. 'Eenvoudig leven', noemt hij het. Zijn overtuiging is dat dit niet zonder inspanning gaat, maar een mens wel gelukkiger kan maken.

Wie geïnteresseerd is in zijn verhaal en hierover nog veel meer wil horen, is welkom in het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 43. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. De deuren gaan om 19.45 open voor een kopje koffie of thee. Ook na afloop is er gelegenheid om na te praten.

→ Vergeet vooral niet om geïnteresseerden die dit Contactblad niet onder ogen krijgen uit te nodigen.

Telefonische bereikbaarheid predikant

De laatste tijd heb ik ook gemerkt dat steeds meer mensen de beschikking hebben over mijn mobiele telefoonnummer. In principe heb ik mijn mobiele telefoon nooit bij de hand, tenzij ik op pad ga voor bijvoorbeeld een vergadering of een huisbezoek. Dat zijn bij voorkeur momenten om niet telefonisch gestoord te worden. Wie over mijn telefoonnummer beschikt weet dat ik daarop alleen gebeld mag worden als het zo dringend is dat daar mee ook een gebed op een huisbezoek onderbroken dient te worden. Dat zal zelden het geval zijn. Het beste kunt u mij bereiken via mijn vaste telefoonnummer: **0294-771030**. Als er haast bij is mag u mij 'appen' of een mailtje sturen via j.a.berkheij@berkheij.nl. Normaal gesproken check ik zeker elk uur en meestal vaker of er een bericht is binnengekomen en kan ik snel reageren.

UIT DE PASTORIE

Om te beginnen hebben wij heel veel redenen tot het zeggen van dank, en vele mensen om te bedanken! Wat is er een werk verricht voor onze komst. Ik denk daarbij aan het beroepingswerk en daarna ook aan het werkelijk prachtig opknappen van de pastorie Nieuweweg 14! Het is de bedoeling om na verloop van tijd iedereen ook de gelegenheid te geven om de pastorie in haar huidige staat te aanschouwen, tenslotte is een pastorie toch ook 'een huis van de kerk'. Op dit moment zijn we nog niet zo ver, en dat heeft alles te maken met de val die ik op 23 september maakte. Aanvankelijk werd met zekerheid gezegd dat het in ieder geval geen breuk was en werd gedacht aan schade aan de spieren en later aan het gewricht. Inmiddels weten we dat het toch een botbreuk is. Dat kan wel eens een meevaller zijn: voor gewrichtsschade staat zes tot acht maanden, voor een gebroken heup zes tot acht weken. Het herstel gaat overigens heel voorspoedig. Naar mijn gevoel kan er veel meer dan vanuit het ziekenhuis geadviseerd wordt. Maar tegen de tijd dat dit Contactblad uitkomt is misschien

alles wel weer voor een groot deel achter de rug. Al met al: mijn studeerkamer goed inruimen dat lukte nog niet, maar veel andere dingen gelukkig wel. Naast de bijzondere diensten mocht ik al op kraamvisite, op felicitatie bij een huwelijksjubileum, mocht ik op een huisbezoek al een klein deel in het Frysk met elkaar praten, en ontmoette ik heel veel bijzondere mensen.

Dat laatste geldt zowel binnen als buiten de kerk. Wist u bijvoorbeeld dat er ook een kleine groep zeer actief bezig is om er voor te zorgen dat Nigtevecht de komende jaren ook een eigen supermarkt kan houden? Dorp en kerk bruisen van activiteiten. Er zijn veel mensen die allemaal hun eigen opvattingen hebben, maar ook graag de mensen om hen heen in kerk en dorp willen vasthouden en voor elkaar van betekenis zijn. Dat sluit wat mij betreft ook mooi aan met de gedachte uit psalm 96, zoals eerder in dit Contactblad al onder woorden gebracht. *We gaan nog veel met elkaar meemaken, om te beginnen de laatste maanden van het jaar 2021 en het begin van het kerkelijk jaar dat straks met advent begint.*

*Met vriendelijke groet, ook namens Anneke,
ds Hans Berkheij
Telefoon 0294-771030*

VANUIT DE KERKENRAAD

Ontmoetings- en gespreksochtend met ds. Berkheij

Op donderdagmorgen **2 december** is het verenigingsgebouw geopend voor ontmoeting met ds. Hans Berkheij. Onder het genot van koffie of thee kunt u vanaf 10 uur persoonlijk kennis maken. Of een gesprek voortzetten wanneer u al kennis gemaakt hebt...

Vanaf 11 uur zal ds. Hans Berkheij een gesprek leiden met onderwerpen die op deze ochtend ter tafel komen.

Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnen lopen.

Allen van harte welkom!

JEUGD



Voor alle kinderen en tieners is een uitnodiging bijgevoegd bij dit contactblad. Vanaf groep 7 zijn alle kinderen en alle tieners welkom op de 19^{de} november!



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	26 september	€ 117,05	Giften Kerk 3 okt €25,- en 25 okt €50,-
Ochtendcollecte	3 oktober	€ 40,00	
Avondcollecte	3 oktober	€ 36,50	Collecte 3 okt €15,- en 24 okt €10,-
Ochtendcollecte	10 oktober	€ 105,85	
Ochtendcollecte	17 oktober	€ 55,60	Kozijn Erbij € 7,-
Ochtendcollecte	24 oktober	€ 64,70	

Namens de Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

Promotie collectebonnen

Graag zouden we een oproep willen doen aan iedereen om voortaan vooral **collectebonnen** in de kerk te (gaan) gebruiken, in plaats van contant geld. Doordat er in de directe omgeving nog maar weinig banken open zijn, is het heel omslachtig om geld te storten. Hiervoor moeten we dan steeds naar Bussum, Hilversum of Amsterdam-zuidoost.

Daarnaast hebben collectebonnen ook een belastingvoordeel voor u, omdat ze opgegeven kunnen worden als gift, als aftrekpost.

Er zijn verschillen bonnen beschikbaar:

- Een vel van 20 stuks à € 0,50 = € 10,00
- Een vel van 20 stuks à € 1,50 = € 30,00
- Een vel van 20 stuks à € 3,00 = € 60,00

Als u een aantal vellen collectebonnen wilt bestellen, dan kunt u dat doen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie



Oproep kerstboom

In december willen wij als college van kerkrentmeesters weer een kerstboom in de kerk plaatsen.

Mocht u een geschikte boom in uw tuin hebben die wij mogen gebruiken horen wij dit graag.

- U kunt dan contact opnemen met
Hijmen van Lindenberg of met Nelleke Nobel.
Graag u reactie voor 26 november.

*Namens het college,
Nelleke Nobel*

AGENDA	
Eenvoudig leven, dr. Sam Janse	<i>Dinsdag 16 november, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>
Friet/schaatsen jeugd	<i>Vrijdag 19 november, 18.45 uur, Kerk</i>
Huis-aan-huiscollecte vluchtelingen kinderen Griekenland	<i>22 - 27 november, opgave Henny van Emmerik</i>
Ontmoeting ds. Hans Berkheij	<i>Donderdag 2 december, 10 uur, Verenigingsgebouw</i>
Gebedskring	<i>Maandag 22 december, 20 uur, Kerk</i>

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	26 september	Havenlicht Zending	€	134,75
Ochtendcollecte	3 oktober	KIA Kerk en Israel	€	21,15
Ochtendcollecte	10 oktober	Plaatselijk bijz. kerkwerk	€	83,65

Ochtendcollecte	17 oktober	Edukans	€	51,40
Avondcollecte	17 oktober	Edukans	€	24,00
Ochtendcollecte	24 oktober	Hulp voor Helden	€	59,40

Collectes komende weken

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie;
 NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp
 Bij het overmaken van uw gift kunt u nu eventueel het collectedoel
 waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecten

→ 7 november Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Collecte voor activiteiten vooral in Nigtevecht.

→ 14 november Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Het Leger des Heils werkt aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving. We zijn in heel Nederland gemakkelijk te vinden. Onze deur staat open. We helpen gemeenten en organisaties bij het oplossen van problemen die te maken hebben met isolement, armoede en sociale uitsluiting van kwetsbare mensen.

→ 21 november Helpt U hopen

Dit diaconale project is een initiatief uit Nigtevecht en biedt directe hulp aan weeskinderen in Oeganda. Het Aidsprobleem in Oeganda is enorm. Hierdoor sterven er nog steeds veel mensen, aangezien geneesmiddelen nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Het gevolg is dat de kinderen alleen achter blijven en er veel weeskinderen zijn. Een toekomst voor deze kinderen is er dan ook niet. Daarom is de diaconie van de Kerk Nigtevecht in 2001 gestart met het project "Helpt u Hopen" om deze kinderen te helpen met school en met het zelfstandig leren (over)leven.

In Oeganda is een coördinator die alles voor de kinderen regelt en de contactpersoon is. Er is rechtstreeks contact en ook het geld gaat direct naar het project. Het project is gestart met 65 weeskinderen in 2001 en nu zijn er 85 weeskinderen, die gesponsord worden.

Met het sponsorgeld wordt voor de kinderen jaarlijks het schoolgeld betaald, de schooluniformen, lesmateriaal, lunch op school, kooklessen, leren groente verbouwen etc.

Elk jaar wordt gewerkt aan een deelproject, de aanleg van een waterput, lerarenhuisjes, de aanschaf van potten en pannen en het maken van fornuisjes met drie pitten, ter vervanging van het koken op een primitief open vuurtje, eenden en kalkoenen en groente verbouwen en kooklessen. Met het sponsorgeld zijn bij alle 85 kinderen thuis deze fornuisjes gebouwd. De kinderen zijn er vanaf het begin volop bij betrokken geweest en zij kunnen nu zelf veilig koken en zelf zo'n oven bouwen. Er wordt gewerkt aan het zelfstandig leren bewerken van de vruchtbare grond en het onderhouden van de "groentetuin" en het houden van dieren, als eenden en kalkoenen (voor eieren). U ziet dat uw giften heel nuttig en praktisch worden besteed!

Corona heeft ook veel impact gehad, de kinderen moesten thuisblijven omdat de scholen gesloten waren volgens de daar geldende COVID regels. Dat is voor de kinderen een straf omdat ze thuis mee moeten werken en ze missen het leren,

de omgang met vriendjes en vriendinnetjes en vooral een veilige plek waar ook een maaltijd gegeven wordt.

Door het uitblijven van regen, ook in Oeganda speelt het klimaatprobleem, is de oogst voor een groot deel mislukt. Gelukkig heeft het nu net weer geregend sinds lange tijd en wordt er volop geplant.

Uw donaties worden zeer goed besteed, al het geld wordt 100 % ingezet voor de weeskinderen!

→ 28 november Stichting Bootvluchteling

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het hardst nodig is. Met onze vrijwilligers bieden wij concrete, praktische noodhulp aan mensen op de vlucht. Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van humanitaire (nood)hulp. Waar systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, daar komen wij in actie. Wij richten ons op mensen op de vlucht aan de randen van Europa

Waar wij ooit begonnen met reddingsmissies op het strand, zijn wij nu actief in het overvolle kamp op Lesbos. Duizenden mensen verblijven hier maanden tot jaren onder mensonterende omstandigheden. Basisvoorzieningen schieten ernstig tekort. Wij staan hier klaar met medische noodhulp en psychosociale steun. Zeven dagen per week staat ons team hier paraat. Met onze noodhulp in de avonduren voorzien wij in een dringende behoefte.

De behoefte aan hulp bij mentale klachten in RIC Mavrovouni, het vluchtelingenkamp op Lesbos waar wij werken, is ontzettend groot. Veel mensen worstelen met trauma's. Daarnaast maken zij zich zorgen over hun toekomst en leiden het lange wachten en de onzekerheid tot stress. In onze kliniek zien wij bijna dagelijks mensen met klachten als paniekaanvallen en suicidaliteit. Ons psychologische hulpteam, bestaande uit o.a. (vrijwillige) psychologen, social workers en verpleegkundig specialisten GGZ, biedt verschillende vormen van hulp. Hierbij richten wij ons altijd op het vergroten van de eigen (draag)kracht van mensen.

Sponsorloop Helpt U Hopen

Zaterdag 30 oktober was het zo ver: in regenpakken gehuld starten 9 kanjers aan de sponsorloop! De sfeer was goed en er werd flink doorgelopen .

De 5-jarige Mats liep rondjes in meer dan het gemiddelde tempo en liep 12 rondes! Feline en Janine passeerden ons regelmatig op hun skeelers.

Sam was door een sponsor uitgedaagd om 18 rondes te rennen, want dan zou er pas worden uitbetaald en...hij haalde het!!

De opbrengst van de sponsorloop staat nu op € 1300 maar kan nog wat groeien.
Namens al onze kids in Oeganda wil ik alle lopers en sponsoren bedanken!!!

Ed Rensenbrink

KRINGEN

Gesprekskringen

In de maand november starten er twee kringen op dinsdag- en op donderdagavond!



Een kring is een plek waar we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een onderwerp of thema. Een kring heeft als doel om samen te zoeken wat God tegen ons wil zeggen. Door de bijbel te lezen en erover te praten of door samen te bidden. Een kring is geschikt voor wie God en de bijbel wil leren kennen maar ook voor wie op zoek is naar verdieping.

Er is nog plaats, dus van harte welkom!

Aanmelden kan bij Marian Kruijning of Esther Bergmeijer info@kerknigtevecht.nl

COMMISSIES

Startdag 2021

Met elkaar kunnen we terugkijken op een fijne Startdag op 10 oktober! De mooie dienst waarmee de zonnige dag begon, werd geleid door onze nieuwe predikant ds Berkheij, en stond in het teken van het jaarthema van de PKN: 'Van U is de toekomst'. Na een overheerlijk taartenbuffet, waar heel wat gemeenteleden enorm hun best voor hebben gedaan (nogmaals dank bakkers!), vertrokken de groepen na elkaar in twee verschillende richtingen voor de uitgezette fietspuzzeltocht. Er werd gezocht, geschreven, gekletst, een bandje lek gereden, gepauzeerd met spel in Weesp, af en toe verkeerd gereden... en nagedacht over de meegegeven vraag: 'Hebben geloof en duurzaamheid iets met elkaar te maken volgens jou'? Een vraag die ook bij het jaarthema van de PKN hoort. Na kortere of langere tijd bereikten de teams onze mooie kerk weer, waar hapjes en drankjes klaar stonden. Als commissie zijn we dankbaar dat we zo'n mooie dag met elkaar mochten beleven, als goede start van een nieuw kerkelijk seizoen!

Hieronder de antwoorden op de vragen van de puzzeltocht en de uitslag!

- Aantal verschillende dieren op de tafel bij de fietsbrug: 11
- Op het bord met de titel 'Abcoude verwoest door de Fransen' komen de Stelling van Amsterdam (met Fort Nigtevecht), De nieuwe Hollandse Waterlinie en de Oude Hollandse Waterlinie bij elkaar.
- Het bruggetje over het Gein heeft de namen Wilhelminabrug, Vinkenbrug of Kippenbrug. Alle drie rekenen we ze goed. ('de Vink' is niet de naam van de brug, maar van de nabijgelegen B&B, in vroeger tijden al een uitspanning met dezelfde naam).
- De derde letter van de kleur waarmee ze op boerderij Hartstocht in het Gein iets doen is de **O**, van Groen & Doen.

- Op de boerderij in het Gein lusten ze graag zuivel. De vijfde letter is de **E**.
- De grote balk aan het begin van het Gein is een noodkering. De vijfde letter daarvan dus de **K**.
- De aap zit aan de waterwegen Amsterdam-Rijnkanaal en Smal Weesp.
- Molen het Haantje in Weesp was vroeger een korenmolen. De zesde letter is dus een **M**.
- De gevraagde naam van het bedrijf dat gevestigd is op de 's Gravelandseweg in Weesp is Kwekerij Vechtwijk. De vijfde letter uit het tweede woord dus een **T**.
- En dan een lastige: Tijdens de fietstocht tien jaar geleden vroegen we hoeveel ramen het gebouw op het voormalige terrein van Rubatex telde. Incl. de achterkant is het lastig tellen, dus iedereen die die moeite heeft genomen (en dus ook de vraag van tien jaar geleden nog wist!) krijgt twee punten voor deze vraag.
- De gevraagde naam van de boerderij op de 's Gravelandseweg is 'Zinnigveld'.
- Het woord TOP op het bord aan het begin/eind van de 's Gravelandseweg staat voor Toeristisch Overstappunt. De allereerste letter is dus de **T**. Als tips voor toeristen werden genoemd: een bezoek aan Fort Uitermeer, aan vestingstad Weesp en via Weesp fietsen naar het Muiderslot. 1 punt extra voor het invullen van deze bonusvraag.
- De boerderij van de Weesper Koe dateert uit 1893. (en inderdaad, de Weesper Koe uit 2006, rekenen we ook goed).
- De vlag waarvan de tekst werd gevraagd hing er niet op de Startdag ('gejat' volgens sommigen). Die vraag rekenen we uiteraard niet mee.
- De 9^e letter van de Zanderijsluis bij Nederhorst den Berg is een **S**. (een ij geldt als twee letters...)
- De neppe waterlelies in de Vecht horen bij huisnummer 1.
- De tekst over het ontstaan van Petersburg is onderdeel van de 'Vroeger en Nu-wandeling', waarvan de derde letter de **O** is.
- Het antwoord op de vraag wat de veren doen, is 'verbinden', te lezen op de vlag.

Met deze letters kon u het woord TOEKOMST maken, onderdeel van 'Van U is de toekomst'.

Voor ieder goed antwoord kregen de groepen 2 punten, voor het invullen van de bonusvraag 1 punt, voor het vinden van het woord Toekomst 5 punten. De groep die de meeste bijbelse namen met een J invulde kreeg 5 punten. De nummer 2 kreeg 4 punten etc.

Daarmee zijn de groepen als volgt geëindigd:

1. Team Hijmen met 43 punten
2. Team Gerda met 41 punten
3. Team Kees met 37 punten
4. Team Dianne met 35 punten

Warme groeten van de Startdagcommissie: Christa, Nieske, Marieke, Rolinka, Carla en Marian

Dankdag voor gewas en arbeid

De contactcommissie verzorgt jaarlijks een kleine attentie voor alle ouderen (70+) van de kerk en het dorp. Dit jaar is er weer een kleine attentie namens de kerk. Deze staan zondag 7 november voor in de kerk klaar.

Na de dienst kunt u een aantal ophalen en rondbrengen in het dorp.

Wij stellen het op prijs dat u ons ieder jaar weer helpt deze attenties uit te delen. Wilt u het aan ons doorgeven wanneer iemand verhuist is of de attentie niet meer wil ontvangen ?

*Hartelijk dank voor alle hulp bij het rondbrengen
en een mooie dankdag gewenst,*

*Namens de contactcommissie,
Henny van Emmerik*

Vaste dagen en lokale gebruiken

Op de Synode van Dordrecht is besloten dat er in tijden van oorlog, honger en andere rampen zoals watersnood massaal gebeden en gedankt zou worden. De overheid kondigde aan wanneer een bid- of dankdag gehouden werd. Gedurende de zeventiende eeuw werd in Overijssel een vaste dag om te danken ingesteld. Naarmate de samenleving in de negentiende eeuw steeds meer industrialiseerde, veranderde ook de liturgische praktijk van de dankdag voor gewas naar een dankdag voor gewas én arbeid. Daarnaast werd tegenover dankdag in het najaar ook een vaste dag om te bidden in het voorjaar ingesteld. Tot op heden wordt er op bid- en dankdag gebeden en gedankt voor Gods zegen voor de oogst en het werk, hoewel er in de hedendaagse postindustriële samenleving ook meer in het algemeen wordt stilgestaan bij het welzijn van de familie en gemeente, de economie en de (politieke) ontwikkelingen in de wereld. Tegenwoordig worden bid- en dankdag voor gewas en arbeid landelijk op respectievelijk de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november gevierd, hoewel plaatselijke en provinciale gebruiken hiervan kunnen afwijken.

Een gebed bij Dankdag voor Gewas en Arbeid door ds. René de Reuver:

"Geef ons wijsheid om uw schepping, naar uw gebod, te bewerken en te bewaren, zodat er voor ons en *onze kinderen genoeg zal zijn, tot lofprijzing van uw naam.*"

*Heer onze God, wij komen tot U,
met de bede: leer ons bidden en danken.
Leg ons de juiste woorden in de mond en in het hart.*

*We zijn dankbaar.
Ook dit seizoen zijn we niets tekort gekomen.
Het land heeft zijn opbrengst gegeven.
Ook al kunnen wij geen wasdom geven,
we hebben behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst van het land.
We hebben er goed van gegeten.
Wij danken U voor al wat groeide en bloeide,
voor eten en drinken in overvloed.*

*Wij danken u voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders.
Met liefde voor mens, dier en milieu hebben zij hun werk verricht.*

*Tegelijk zien we steeds scherper
dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie,
dat het zo niet verder kan.*

*En we beseffen steeds meer dat onze dank tegen ons is.
Daarom bidden wij: 'spreek zelf in ons het rechte woord' (naar lied 944).
Geef ons wijsheid om uw schepping, naar uw gebod, te bewerken en te bewaren
(Gen. 2:15), zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn,
tot lofprijzing van uw naam. Hoor onze dank en ons gebed, in Christus' naam.*

Amen.

DIVERSEN

Huis aan huis Collecte

Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: "Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asielerzoek is al drie keer afgewezen."

Stukje welvaart delen Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten van 22 - 27 november langs de deuren. "Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen van een stukje welvaart met onze naasten", vertelt een collectecoördinator. "Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo'n druppel krijgen, is het heel belangrijk. De kring van invloed die we wel hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen."

In de knel Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Wilt u meehelpen met collecteren ?

Heel graag, u kunt u opgeven bij Henny van Emmerik

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 4 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p>Zaterdag 4 december 2021</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 27 november</p>

<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>
--	---

BIJBELLEESROOSTER

zondag	7 november	Johannes 10:1-10	Herkenbare stem
maandag	8 november	Johannes 10:11-21	De goede herder
dinsdag	9 november	Psalm 65	Lofprijzing
woensdag	10 november	Marcus 11:27-33	Vragen zonder antwoorden
donderdag	11 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
vrijdag	12 november	Marcus 12:13-27	Ieder het zijne
zaterdag	13 november	Marcus 12:28-37	Dicht bij Gods nieuwe wereld
zondag	14 november	Marcus 12:38-13:2	Rijk en arm
maandag	15 november	Genesis 18:1-15	Sara lacht
dinsdag	16 november	Genesis 18:16-33	Getalscriteria
woensdag	17 november	Genesis 19:1-14	Gast(on)vrijheid
donderdag	18 november	Genesis 19:15-29	God redt de rechtvaardigen
vrijdag	19 november	Genesis 19:30-38	Incest
zaterdag	20 november	Johannes 10:22-30	Cruciale vraag
zondag	21 november	Johannes 10:31-42	Kei-hard
maandag	22 november	Marcus 13:3-13	Weeën
dinsdag	23 november	Marcus 13:14-23	Wees gewaarschuwd
woensdag	24 november	Marcus 13:24-37	Wees waakzaam
donderdag	25 november	Sefanja 1:1-13	Grote schoonmaak
vrijdag	26 november	Sefanja 1:14-2:3	Neem God serieus
zaterdag	27 november	Sefanja 2:4-15	Hoop voor Gods volk
zondag	28 november	<i>Advent</i> Lucas 1:1-25	Priesterzegen
maandag	29 november	Lucas 1:26-38	In gezegende omstandigheden
dinsdag	30 november	Lucas 1:39-56	Magnificat
woensdag	1 december	Maleachi 1:1-9	Gekwetste liefde
donderdag	2 december	Maleachi 1:10-2:9	Schijn en werkelijkheid
vrijdag	3 december	Maleachi 2:10-16	Kinderen van één vader
zaterdag	4 december	Maleachi 2:17-3:5	Boodschapper komt