

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 1 januari 2022

66<sup>e</sup> jaargang, nr. 1

## KERKDIENSTEN

mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

### Zondag 2 januari

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1<sup>e</sup> Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap; 2<sup>e</sup> Kerk

### Zondag 9 januari

10.00 uur kand. A. de Wit, Utrecht

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

### Zondag 16 januari

10.00 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Collecten : 1<sup>e</sup> Voedselbank Stichtse Vecht; 2<sup>e</sup> Kerk

*Onder voorbehoud: Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Bert Letteboer  
Kerktaxi: Jan Wind*

### Zondag 23 januari

10.00 uur ds. A.S. de Winter, Hoofddorp

Collecten : 1<sup>e</sup> Helpt u hopen; 2<sup>e</sup> Kerk

*Onder voorbehoud: Crèche: Henk den Hartog Koffie: Hijmen van Lindenberg  
Kerktaxi: Henk Holtmanns*

### Zondag 30 januari

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

*Onder voorbehoud: Crèche: Marinka Buurman Koffie: Ria Vedder  
Kerktaxi: Gerda van Lindenberg*

### Zondag 6 februari Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1<sup>e</sup> Wilde Ganzen; 2<sup>e</sup> Kerk

*Onder voorbehoud: Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Netty Robijn  
Kerktaxi: Christa Meinders*



**Happy**  
**NEW YEAR**  
**2022**

# MEDITATIE

## **Zichtbaar en tastbaar** *I Kronieken 17:2*

*'Doe wat uw hart u ingeeft,' antwoordde Natan, 'God staat u immers terzijde.'*

Wie hoopte dat de Corona-epidemie wel zo'n beetje voorbij zou zijn rond deze tijd, kwam bedrogen uit. Nog steeds sterven er in ons land elke dag tientallen mensen aan deze ziekte, en nog meer mensen overlijden doordat de medische zorg aan velen anderen beperkt moest worden. De overheid legt ons steeds beperkingen op voor ons dagelijks leven. Zelfs de scholen sloten hun deuren al voor de kerstvakantie. Ook de Protestantse Kerk adviseert ons om heel terughoudend te zijn om samen te komen.

In de hele samenleving zijn er mensen die het zo langzamerhand flink de keel uit begint te hangen. De economie lijdt schade, en bovendien willen we elkaar weer zien en ontmoeten. Dat geldt ook in de kerken. We willen samenkomen, samen zingen, elkaar ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. We willen dat onze kerk en onze plaatselijke gemeente zichtbaar en tastbaar is en niet alleen uit het gehoor. Zouden we in onze kerken misschien niet wat meer de vrijheid de ons ook volgens de grondwet toevalt mogen gebruiken? Mogen we er niet er op rekenen dat God ons terzijde staat, ook in deze tijd?

## **Gouden kalf**

Het verlangen naar een geloof dat ook iets laat zien en dat vast te pakken is, is vermoedelijk van alle tijden. David wilde een tempel bouwen voor God, en de profeet reageert aanvankelijk heel positief: 'Doe wat uw hart u ingeeft'. Maar later blijkt dat God zelf daar minder over te spreken is dan Natan vermoedde. God blijkt helemaal niet te verlangen naar zo iets zichtbaar en tastbaars. Hij trekt rond. De grote Nederlandse theoloog Oepke Noordmans zou het later zo onder woorden brengen dat God zich laat zien in Geest, en niet in gestalte. In het Bijbelboek Exodus leidt het verlangen naar zichtbaarheid en tastbaarheid tot een nog stoutmoediger stap. Het volk vraagt Aäron als ze al zo lang 'niets van God gemerkt' hebben, om dan maar een gouden kalf te bouwen, die zichtbaar en tastbaar de goddelijke macht die hen uit Egypte heeft geleid moet representeren. Het blijkt een van de grootste fouten uit de heilsgeschiedenis te zijn, ook al zou diezelfde fout nog vele malen herhaald worden. Ook voor koning Jerobeam I was de verleiding te groot. Er kwamen stierkalveren in Dan en Bethel. Nog eeuwenlang werden alle koningen van Israël langs de meetlat gelegd of ze ook 'vielen in de zonde van Jerobeam'.

## **Tempel**

Die tempel in Jeruzalem is er uiteindelijk wel gekomen. Maar David mocht hem niet bouwen. Eer aan God is mooi, maar als er bloed voor moet vloeien, als het mensenlevens moet kosten, dan zeker niet. Salomo mocht uiteindelijk wel een huis van God bouwen in Jeruzalem. Maar de waardering voor dit gebouw van hout en steen .. en van goud, is nooit onbetwist geweest. In de dienst tot eer van God gaat het om Geest, niet om gestalte. In het Kerstevangelie en in de verkondiging van Christus, blijkt God niet te vinden te zijn in een gebouw zelfs niet in de tempel. God is te vinden in Jezus Christus en overall waar in Geest en Waarheid gebeden wordt. God wordt zichtbaar in Christus. God is te ervaren door de Heilige Geest.

## Geest

Daarmee is nog niet gezegd hoe een kerk om moet gaan met al die verlangens die er zijn in een tijd waarin ons gevraagd wordt ons te beperken. Natuurlijk is het verlangen naar een geloof dat ook zichtbaar en tastbaar is legitiem. We zien de welwillendheid van de Eeuwige naar David. Tegelijk mogen we weten dat het geloof en dat de Kerk zoveel meer is. Die is te ervaren als we samen in een kerkgebouw zitten, maar ook als we online samenkomen. Misschien dat we dan nog wel het meest kunnen ervaren wat de Apostolische geloofsbelijdenis ons zegt: *'ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen'*. Die kerk is niet beperkt tot wat wij zelf kunnen zien, maar dat is de kerk van alle tijden en plaatsen, dat is de kerk van Jezus Christus, dat is de kerk die door de Geest wordt gedreven.

## RONDOM DE DIENSTEN



Misschien krijgt u dit Contactblad nog net voor 1 januari en daarmee nog net voor **oudejaarsavond**. Op oudejaarsavond komen we (online) samen in een korte dienst rondom de *'oudejaarspsalm' psalm 90*. *Waarom hebben we eigenlijk een kerkdienst op deze avond in het jaar en niet op de morgen van 1 januari? De laatste is immers wel een officiële christelijke*

*feestdag. Waarom dat zo is, wordt kort uitgelegd tijdens de dienst op 31 december.*

De zondagen na Kerst behoren tot de periode van Epifanie. De liturgische kleur in deze tijd is net als met Kerst wit. We vieren dat Christus in ons leven verschijnt én we kijken vooruit naar de tijd dat Hij opnieuw verschijnen zal. Op **zondag 2 januari** is onze eerste reguliere dienst in 2022. Het bijbelrooster van onze Spoorzoekers wijst ons deze zondag op Genesis 1. Op deze zondag lezen we daar het begin van het Johannes-Evangelie naast. *'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God'*. Waar verwijst Johannes toch naar in deze woorden? Naar Genesis 1, naar het Kerstevangelie, of op een of andere wonderbare wijze naar beiden? En wat heeft dit met ons hier en nu te maken? We hopen dat u massaal deze dienst met ons wil meemaken, om te horen wat Genesis 1 en Johannes ons te zeggen hebben, maar ook om daarmee te leven.

*Verder zijn er in de maand januari nog wat gastpredikanten. We hopen dat u met hen ook gezegende diensten zult hebben.*

## VANUIT DE GEMEENTE

### Overlijden

Begin december ontvingen we als gemeente een bericht van overlijden van *ds. Jacob Faber*, weduwnaar van *Sijke Hofstra*. Dominee Faber was van 1968 tot 1970 predikant van de Gereformeerde Kerk in Nigtevecht, waarna hij een beroep aannam naar Rijswijk. Zijn 3 kinderen schrijven diep dankbaar te zijn voor zijn leven en hebben als Psalm 57:2 boven de kaart geschreven: *"Ja, de schaduw van Uw vleugelen..."*

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 9 december in de Burgwalkerk te Kampen, en daarna de begrafenis in IJsselmuiden. *We wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en troost toe bij verlies van hun geliefde vader.*

## **Jong Nigtevecht**

Intussen kijken we met een aantal mensen wat er in onze kerk en ons dorp mogelijk zou moeten zijn voor jonge mensen, pakweg tussen de twintig en de dertig. We zijn aan het broeden op plannen. In de loop van deze maand zullen jullie meer van ons horen.

- ➔ *Wie zelf ook tot deze leeftijdsgroep behoort en op de hoogte gehouden wil worden: vragen we dringend een mailtje of appje naar een van ons, Marinka, Tessa of mij (ds Hans Berkheij) te sturen. Het helpt ons elkaar snel te vinden!*

## **UIT DE PASTORIE**

Met mijn gezondheid gaat het gelukkig weer heel goed. Als u goed gezien hebt, ziet u ons al weer wat rondwandelen door het dorp. Met bezoeken van mensen ben ik vanwege de Coronabeperkingen nog wat voorzichtig. Maar ik doe het wel als dat nodig is, en voor het overige probeer ik zoveel mogelijk telefonisch contact te houden. Voor dat laatste is het wel prettig als ik niet te lang hoef te speuren naar telefoonnummers.

- ➔ *Mag ik u vragen om uw telefoonnummer, mobiel en/of vast, naar mij toe te sturen. Dat kan dan naar mijn mailadres [j.a.berkheij@berkheij.nl](mailto:j.a.berkheij@berkheij.nl). Wilt u op korte termijn graag eens een gesprek met uw predikant? U mag mij bellen via **0294-771030**. U mag ook een mailtje sturen via [j.a.berkheij@berkheij.nl](mailto:j.a.berkheij@berkheij.nl). Dan maken we snel een afspraak.*

In de maand januari zullen Anneke en ik nog enige tijd 'kerstvakantie' nemen. Als u ons niet kunt bereiken is er via de scribe indien nodig de hulp van een andere predikant als vervanger in te roepen.

Intussen hebben wij wel onze eerst Kerstfeest in Nigtevecht meebeleefd. Daarbij heb ik weinigen van u in de kerk gezien, maar u mag er zeker van zijn dat ik u in gedachten wel zag, de diensten meebelevend via een computer of televisiescherm.

*Wij willen u ook danken voor alle feestelijke groeten die we rond deze tijd van u ontvingen. Het zijn er te veel om allemaal te beantwoorden, maar bij deze: onze dank. We wensen u voor de komende periode een goede tijd van Epifanie!*

Met vriendelijke groet, ook namens Anneke,  
ds Hans Berkheij  
Telefoon 0294-771030

## **VANUIT DE KERKENRAAD**

### **Samenvatting Kerkenraadsvergadering van 2 december 2021**

*De volgende onderwerpen zijn besproken:*

- Gesprekken over wel/geen avonddiensten, vanwege kleine groep mensen en gastpredikant.
- Naam Verenigingsgebouw
- De jaarlijkse LTO-bijeenkomst en de kerkdienst zijn geweest, vraag over wel/geen Avondmaal.
- Coronamaatregelen: mondkapjes op, geen avonddiensten, alleen ingetogen zingen, evt. met vrijwilligers, stoelen weer deels met lint afzetten.

- Mensen die nu weer meer alleen zijn, benaderen, bellen of bezoeken.
- Financiële steun nodig voor de diaconie, aangezien er nu haast geen collectegeld binnenkomt. Zoeken naar goede oplossingen. Alle goede ideeën en sponsoring zijn van harte welkom.
- Eind januari 2022 gemeenteavond. De datum en manier waarop de avond gehouden kan worden (binnen de coronamaatregelen), zal nog afgekondigd worden.
- Jeugdactiviteiten: Sint Maarten (11/11): heel veel kinderen en ouders in de kerk.  
Jongerenuitje (19/11): samen patat eten en schaatsen in Utrecht, was ook goed geslaagd.
- De zorgen om meer betrokkenheid te krijgen van de jeugd bij de kerk besproken.
- Ds Hans Berkheij heeft contact met basisschool gehad en interview aan Sleutel 2000 gegeven.
- Er zal een poster van de kerk gemaakt worden, voor het publicatiebord buiten.
- Bijzondere diensten zijn besproken: Dankdag, Eeuwigezondag en de doopdienst.
- Kerst: Kerstboom opzetten op 10/12. Heilig Avondmaal is op 12/12: vooraf brood & wijn ophalen in het Verenigingsgebouw. De kerstviering senioren gaat helaas niet door (15/12).  
Vanwege de onbekende regelgeving kunnen de diensten in de kerstperiode (Kerstdienst en 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Kerstdag) nog niet definitief geregeld worden. Eerst de berichtgeving afwachten.
- Volgende Kerkenraadsvergadering staat gepland voor do. 13 januari 2022.

### **Update coronamaatregelen in de kerk**

*Hierbij willen we u graag informeren over de coronamaatregelen die in ieder geval tot 14 januari zullen gelden.*

We sluiten ons aan bij het advies van de PKN om de diensten online te houden en dus thuis de diensten mee te vieren. De avonddiensten vervallen voorlopig. We vinden het als kerkenraad wel belangrijk dat het kerkgebouw toegankelijk en open blijft, bijvoorbeeld voor degenen die niet in staat zijn om online mee te vieren. Het is daarom toegestaan om de dienst fysiek bij te wonen waarbij we erop zullen letten dat er in het gebouw niet teveel personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

Activiteiten die samenhangen met fysieke kerkdiensten, zoals koffiedrinken, taxidienst, crèche en Spoorzoekers vervallen voorlopig.

### **Gemeenteavond**

*Maandag 24 januari om 20 uur staat de gemeente-avond gepland.* Helaas weten we op dit moment nog niet of we fysiek bij elkaar kunnen komen.

➔ *Wij zullen over de invulling van deze avond alsmede alle maatregelen rondom diensten na 14 januari informeren via de website, gemeentemail en mededelingen tijdens de livestream kerkdiensten.*

## KRINGEN

### Gebedskring

*Van harte uitgenodigd op de volgende data om 20.00 uur in de kerk:  
Maandag 10 januari en maandag 31 januari.*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	28 november	€ 81,20	<b>Per bank</b> ontvangen: 23/12, € 10,- 24/12, € 50,-; 24/12, € 10,-; 24/12, € 10,- en 25/12, € 25,- <b>Kozijn:</b> erbij € 29,-; <b>Stand</b> € 247,96
Ochtendcollecte	5 december	€ 48,50	
Ochtendcollecte	12 december	€ 55,40	
Ochtendcollecte	19 december	€ 57,00	

*Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen*

### Promotie collectebonnen

Het gaat goed met de promotie!! In de collectezakken vinden we steeds minder muntgeld. Papieren geld blijft natuurlijk van harte welkom.

➔ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

➔ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: [penningmeester@kerknigtevecht.nl](mailto:penningmeester@kerknigtevecht.nl) met uw bestelling.

*Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie*

### Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag  
voor de kerk  
van morgen

2022

Actie  
Kerkbalans



[kerkbalans.nl](http://kerkbalans.nl)

## Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. *We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!*

### Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

### Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 15 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen en in de week erna ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

*Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters*

## DIACONIE



### Helpt u hopen

In november hebben wij ons project Helpt u hopen voorgedragen voor de SDG Award 2021 en tot onze grote vreugde zijn we beloond met €1700,- **Heel dankbaar en blij zijn we daarmee!!**

➔ *Zie de tekst uit het nieuwsbericht VARNWS van woensdag 22 dec 2021 verderop in dit contactblad.*

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	28 november	Stichting Bootvluchteling	€	128,70
Ochtendcollecte	5 december	Zending; Interserve	€	50,50
Ochtendcollecte	12 december	Wilde Ganzen	€	58,75
Ochtendcollecte	19 december	KIA; Kinderen in de knel	€	56,50

### Collectes komende weken

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

## **Extra collectes voor het Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk**

Met ingang van 1 januari 2022 zal er op jaarbasis door de diaconie meer collectes voor het Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk gehouden worden.

- Door minder kerkbezoek, ten gevolge van de coronapandemie, zijn de inkomsten voor de diaconie flink geslonken. Momenteel zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten. De vaste onkosten van de diaconie worden jaarlijks hoger door o.a. bankkosten (geld transacties), verzekering en het quotum (door de PKN vastgestelde geld afdracht).
- Daarnaast geeft de diaconie jaarlijks een financiële bijdrage aan de Contactcommissie. De Contactcommissie verzorgt een kleine attentie voor de ouderen in onze gemeente voor Dankdag en Gewas en Arbeid. Tevens wordt er een bloemetje gebracht aan de zieken en ouderen.
- Heel soms komt bij de diaconie ook een financiële hulpvraag binnen.
- Daarnaast organiseert de diaconie in de zomermaanden in en om de kerk drie keer een gezellige seniorenmiddag met spelletjes onder het genot van koffie/thee, een drankje en een hapje. Tevens wordt het kerstfeest met hen in de kerk en in Verenigingsgebouw gevierd.

*Om al deze activiteiten te kunnen voortzetten, willen wij als diaconie de collectes van het Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk van harte bij u aanbevelen, zodat wij, de diaconie, ook in de toekomst al deze waardevolle activiteiten kunnen blijven organiseren.*

*Ook uw directe financiële bijdrage op onze bankrekening is van harte welkom.*

*Dat zou ons enorm helpen! Bankrekening van diaconie: NL59 RABO 0157013863*

Vriendelijke groet namens de diaconie, *Jacobien Kalule. Christa Meinders, Nieske Veldhuisen, Martine Staal, Kees Creemer*

## **Collecten**

### **➔ 2 januari Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap**

Dit is de nieuwe naam van het Nederlands bijbelgenootschap. Het is een vereniging met honderden vrijwilligers en meer dan 150.000 donateurs, gevers en leden. Daarnaast zijn duizenden mensen betrokken bij ons werk door het lezen van blogs, leesplannen of het doorgeven van de Bijbel. Nieuws vanaf de website: Record digitaal bijbelgebruik *Online bijbellezen nu vooral per smartphone*. Liefde, licht en vrede zijn voor het derde jaar op rij de meest gebruikte zoekwoorden van digitale bijbellezers. Psalm 23 is terug als populairste bijbeltekst. En de NBV21 is hard op weg om de meest gebruikte vertaling te worden. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van bijbelplatform debijbel.nl van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). 'Het jaaroverzicht laat zien dat bijbellezers op zoek zijn naar positieve inspiratie uit de Bijbel' zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'In de top-7 van meest gebruikte zoekwoorden staan naast de bovengenoemde drie ook *hoop, wijsheid* en *vertrouwen*. Verder zie je – bijvoorbeeld aan de meest gelezen blogs – dat mensen een weg proberen te vinden in de coronacrisis.'

### **➔ 16 januari Voedselbank Stichtse Vecht**

Ook in Stichtse Vecht zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. Wij helpen hen met een wekelijks voedselpakket én gaan zo voedselverspilling tegen.

Iedereen die bij de Voedselbank werkt, doet dat onbetaald. Zowel de chauffeurs als de boekhouders zetten zich in, omdat ze er zelf willen zijn voor de



Voedselbank. Maar u kunt ook zelf vrijwilliger worden. Het helpen van een ander zorgt voor waardering en voldoening. U leert nieuwe mensen kennen en creëert een netwerk. U leert uw talenten kennen en leert deze inzetten om een ander te helpen

Het is bewezen dat vrijwilligerswerk goed is voor de gezondheid en stress vermindert, de reiskosten worden vergoed en het is leuk! U komt samen met mensen die óók geven om hun omgeving.

Er zijn nog veel meer redenen noemen om vrijwilliger te worden, maar de échte motivatie zit in uzelf. U weet zelf het beste wat uw drijfveren zijn om een ander te helpen, en dat is wat u vrijwilliger maakt. U kiest voor het bijdragen aan een glimlach op het gezicht van iemand anders.



### **Kerk In Actie Huis aan huis collecte voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland**

***Dank jullie wel voor je inzet Gerda,  
Christa, Nel, Ria, Jos en Ed.  
Ook alle gulle gevers hartelijk dank !***

De collecte heeft in Nigtevecht € 930,13  
opgebracht en in Weesp € 685,-

*Daar zijn we blij mee,*

*Henny van Emmerik, collecte coördinator*

### **Winter-kledingactie – hartelijk bedankt!**

Begin december hebben we een korte inzamelingsactie gehouden in Nigtevecht voor o.a. winterkleding voor het inloophuis **Stap Verder** in Amsterdam-zuidoost. Met dank aan velen van jullie hebben we in totaal ruim 30 zakken met winterjassen, mannenkleding, schoenen, beddengoed, handdoeken etc. opgehaald! Super fijn!

**Onze hartelijke dank voor jullie snelle opruimacties  
en jullie bijdrages hiervoor!**

Alle zakken hebben we op woensdag 22 december jl. weggebracht en ingeleverd bij het kerkelijk centrum *De Nieuwe Stad*, dat nauw samenwerkt met *Stap Verder*. Zij hebben daar meer ruimte voor alle goederen. De tassen werden gelijk uitgepakt en gesorteerd. De winterjassen werden bijvoorbeeld meteen opgehangen en zelfs al gepast. De goederen waren zeer welkom en komen daar goed van pas.



*Fijn dat we anderen hiermee  
konden helpen  
(en zelf hebben we thuis weer  
lekker opgeruimd).*



<b>COLOFON</b>	<b>KOPIJ</b>
<p>Het <b>Contactblad</b> verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Data van uitgifte:</b>  <b>5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni,  2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober,  5 november en 3 december</b></p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zaterdag 5 februari 2022</b></p> <p>Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op: <b>Zaterdag 29 januari</b></p>
<p><b>Redactie Contactblad:</b>  Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b> Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

<b>AGENDA</b>	
<b>Gebedskring</b>	Maandag 10, 31 januari, 20 uur, Kerk
<b>Gemeente-avond</b>	Maandag 24 januari, 20 uur
<b>Actie Kerkbalans</b>	15 – 29 januari

### **Uit de Petrus nieuwsbrief**

De toekomst is aan God. Het kerstkind staat daar garant voor. Hij deelt ons leven, tot in de dood. Sytze de Vries heeft dat prachtig verwoord:

*Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  
zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.  
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.  
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!*

*(Lied 503:4, Sytze de Vries)*

<b>BIJBELLEESROOSTER</b>		
za 1 jan	Lucas 2:21-32	Teken van vrede - voor wie het ziet
zo 2 jan	Lucas 2:33-40	Profetes in actie
ma 3 jan	Lucas 2:41-52	Thuis
di 4 jan	Jesaja 41:1-7	De eerste en de laatste
wo 5 jan	Jesaja 41:8-13	Niet alleen
do 6 jan	Jesaja 41:14-20	Bij God is niets onmogelijk
vr 7 jan	Jesaja 41:21-29	Wind en leegte

za 8 jan	Jesaja 42:1-13	De uitverkoren dienaar
zo 9 jan	Johannes 1:19-28	Wie is Johannes?
ma 10 jan	Johannes 1:29-42	Het gevolg van een getuigenis
di 11 jan	Johannes 1:43-51	Uit Nazareth?
wo 12 jan	Psalm 46	Als God voor je is ...
do 13 jan	Lucas 3:1-9	Een roepende in de woestijn
vr 14 jan	Lucas 3:10-22	Aankondiging van de vuurdoop
za 15 jan	Lucas 3:23-38	De Zoon van God
zo 16 jan	Johannes 2:1-12	Het eerste teken
ma 17 jan	Johannes 2:13-25	Hartstocht
di 18 jan	Psalm 66	Getuigenislied
wo 19 jan	Jesaja 42:14-25	Doof en blind
do 20 jan	Jesaja 43:1-7	Het tij keert
vr 21 jan	Jesaja 43:8-13	Hij alleen kent de toekomst
za 22 jan	Jesaja 43:14-21	Kijk niet om, maar vooruit
zo 23 jan	Jesaja 43:22-28	Genade
ma 24 jan	Jesaja 44:1-8	Wie is als Hij?
di 25 jan	Jesaja 44:9-17	Menselijk ambacht
wo 26 jan	Jesaja 44:18-23	Het werk van je handen
do 27 jan	Jesaja 44:24-45:7	Goddelijk ambacht
vr 28 jan	Jesaja 45:8-13	Het werk van zijn handen
za 29 jan	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
zo 30 jan	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
ma 31 jan	Lucas 4:31-44	Het Woord geneest
di 1 feb	Psalm 9	God beschikt
wo 2 feb	Jesaja 45:14-19	Israël als voorbeeld
do 3 feb	Jesaja 45:20-25	Alleen bij de HEER
vr 4 feb	Jesaja 46:1-13	god vs. God
za 5 feb	Psalm 48	Zo is God
zo 6 feb	Lucas 5:1-11	Goede vangst

## Gedicht

### Winter

Winter, je ziet weer de bomen  
door het bos, en dit licht  
is geen licht maar inzicht:  
er is niets nieuws  
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet  
Uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt  
Is het nooit volledig duister, nee,  
Er is de klaarte van een soort geloof  
Dat het nooit helemaal donker wordt.  
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.

*Herman de Coninck, uit: Zolang er sneeuw ligt, 1975*

## ***Gebed: Hemel op aarde***

*O God,  
Wij danken u  
dat wij leven  
onder een open hemel.  
U hebt van zich  
doen spreken  
in Jezus, Uw Zoon.  
Hij heeft Uw wil gedaan  
op aarde, zoals in de hemel.  
En nu kunnen wij  
met onze voeten in de modder  
Hem achterna  
de hemel op aarde brengen.  
Wij bidden  
dat U bij ons blijft  
in de manier waarop wij er zijn  
voor elkaar,  
door Jezus, Uw Zoon.  
Amen*

*Ds. Margreet Klokke*

### Webinar 27 januari:

#### (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van 'crisis' rondom het klimaat

Donderdag 27 januari organiseren we weer een webinar: (Wan)hoop voor de toekomst. Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van 'crisis' rondom het klimaat.

Steeds meer mensen, waaronder veel jongeren, voelen zich boos of ontmoedigd als ze denken aan de toekomst. We doen te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Wat staat ons en de generaties na ons nog te wachten?

In dit webinar kijken we samen naar ons gevoel, onze 'eco-emoities'. En ook onderzoeken we hoe we hiermee om kunnen gaan, in het licht van de Bijbel.

De inleiding wordt verzorgd door Robert Doornenbal. Na zijn verhaal gaan we met elkaar in gesprek.

Thema: (Wan)hoop voor de toekomst

Datum: donderdag 27 januari 2022

Tijd: 20:00 – 21:30 uur (via Zoom)

Aanmelden: <https://www.groenekerken.nl/webinars-2/>



Een gelukkig & groen 2022

**RECEPT  
OUWE OLIEBOLLEN  
NOG EVEN  
IN 'T VET LEGGEN  
TOUWTJE ERDOOR  
HALEN EN OPHANGEN  
VOOR DE VOGELS**

**de oma van**

POSTBUS 1045  
6801 BA ARNHEM

*Loesje*