

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 5 maart 2022

66^e jaargang, nr. 3

KERKDIENTEN

Zondag 6 maart 2^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1^e Stap Verder (A'dam Z-O); 2^e Kerk

Crèche: *Marinka Buurman* Koffie: *Jos van der Linden*

Kerktaxi: *Ria Vedder*

Zondag 13 maart 3^e Lijdenszondag Biddag

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Crèche: *Marieke van der Bijl* Koffie: *Marian Kruijning*

Kerktaxi: *Rolinka Pickhard*

Zondag 20 maart 4^e Lijdenszondag

10.00 uur dhr. R. van de Wetering, Veenendaal

Collecten : 1^e St. Tot Heils des Volks; 2^e Kerk

Crèche: *Nieske Veldhuisen* Koffie: *Emmy van der Greft*

Kerktaxi: *Marian Kruijning*

19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecte: 1^e St. Tot Heils des Volks

Zondag 27 maart 5^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Zending Open Doors; 2^e Kerk

Crèche: *Tessa van der Linden* Koffie: *Kees Creemer*

Kerktaxi: *Jan-Willem van Lindenberg*

Zondag 3 april 6^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. J. de Jong, Waarder

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Crèche: *Henk den Hartog* Koffie *Corry Hennipman*

Kerktaxi: *Arjan Mul*

40
dagentijd



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

MEDITATIE

Jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat een mens sterft voor het volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. (Johannes 11: 50)

Kajafas spreekt Jezus' doodvonnis uit. Van nu af aan gaan we het lijden van Jezus tegemoet. Het is de tijd van het jaar. Langzaam komt de veertigdagentijd in het vizier, Goede vrijdag. De kerk bereidt zich voor. Wij bereiden ons voor: beter dat een mens sterft voor het volk. En het klinkt quasidiepzinnig. Beter dat een mens sterft dan dat een heel volk sterft. Maar de uitroep van Kajafas is voor mij meer een uitroep van een mens die aan alle diepzinnigheden lak heeft en een knoop doorhakt. Kajafas wordt geconfronteerd met groeiende populariteit van Jezus en hij is het zat. Hij is de koele doortastende organisator, de zakelijke politicus die de zorg om de mens naar een tweede plan weet te verschuiven. Als gewetensvragen besluitvaardigheid in de weg staan, kan je die maar beter terzijdeschuiven.

Verdrietig ben ik dat de voorbeelden van koele doortastendheid om ons heen niet moeilijk te vinden zijn. Ik ben vaak kapot van het cynisme waarmee in onze tijd met mensenlevens wordt omgegaan. Ze worden geofferd met het oog op onze welvaart. Zo zie ik dat tenminste. We zijn het ons wel bewust maar weten onszelf daar ook niet tegen te verweren. Er liggen grote vragen op ons bord. Maar wat zouden we dan opgeven? Onze welvaart, onze macht? Ons veilige leven, onze orde? Wat zegt een Kajafas vandaag de dag?

Nu is het eigenaardige dat Johannes als hij iets wil zeggen over de heilsbetekenis van Jezus' lijden en sterven juist aan deze keiharde uitroep van Kajafas aanknoopt. Als Jezus sterft dan ziet Johannes in het diepe donker van onschuldig lijden een begin van heilsgeschiedenis. Kajafas heeft meer gelijk dan we zouden denken. En dat is niet gemakkelijk. Al gauw zou je zouteloze, vrome praat verkondigen. Het lijden hoeft niet verheerlijkt te worden om betekenis te krijgen. Ik wil een lans breken voor Johannes die de lijdende Christus profetisch belijdt. Want in dat lijden is een nieuw begin door onze God gemaakt. Hij is in de diepe donkerheid getreden. Er is een goede boodschap in het lijden. Zo leren we van Johannes. God is in het lijden te vinden. Als Jezus sterft, kun je nog niet zeggen dat het volk gered is: daar kun je nog weinig van zien. Maar voor hen die geloven, heeft het kruis betekenis gekregen die verder gaat dan kennis, die nieuwe wegen opent: geloofswegen die ons vragen Hem te volgen, het lijden niet te mijden. Johannes citeert Kajefas en zegt dat dit waar kan worden. In het lijden worden nieuwe wegen geopend. In geloof zouden wij niet bang moeten zijn dat we welvaart of macht of meer op zouden moeten geven. Het leven met God komt ervoor in de plaats tot behoud van ons en de hele wereld.

Classispredikant, ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven

RONDOM DE DIENSTEN

Op **zondag 6 maart** verandert de liturgische kleur van groen in paars: de lijdensweken of veertigdagentijd is aangebroken. Op deze zondag gaat bij ons onze oud-predikant J. Visser voor. Velen hebben aan hem goede herinneringen. Een mooie gelegenheid om die herinneringen te delen tijdens het koffiedrinken na de dienst, maar vooral om te luisteren naar het vernieuwende voor deze tijd dat hij verkondigend vanuit de Bijbel ons te zeggen heeft.

Dit jaar kiest de methode die we bij de Spoorzoekers hanteren voor verhalen vanuit Exodus. Op de eerste zondag staat Exodus 12:21-31 en 37-42 centraal, maar het is niet zeker dat ds. Visser, nu als gastpredikant, zich ook aan dit rooster kan houden.

Op **zondagmorgen 13 maart** vermeldt het rooster Exodus 13:3-10, de instelling van het Pesachfeest. Als ds. Visser Exodus 12 laat liggen zal ik daar deze zondag aandacht aan besteden en verschuiven de bijbelgedeeltes wat over de weken, en wordt dit deel wellicht vlak voor het paasfeest in het licht gezet.

Zondag 20 maart hebben we opnieuw met een gastpredikant te maken. De lezing is deze zondag Exodus 14:5-22, de uittocht is begonnen. Voor Israël is het feest van Pasen, het Pesachfeest de grootste van alle feesten. Ook Jezus viert dit feest meerdere malen. Later viert de christelijke kerk behalve de uittocht uit Egypte ook de opstanding van Christus met Pasen. Het oude feest heeft een vernieuwde betekenis gekregen. Of verwees het oude Pesach altijd al naar wat er in Christus zou gebeuren? Ook op 20 maart geldt dat we niet zeker weten of de gastpredikant zich aan het rooster kan en wil houden.

Op **zondag 27 maart** hoop ik weer zelf voor te gaan. We verlaten dan Exodus en komen terecht in Deuteronomium 8:7-18 *'En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!?' 18Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan'*. Kennelijk is dat iets typisch menselijks, om je als mens in eerste instantie te verzetten tegen vooruitgang, en achteraf te beweren dat het een eigen verdienste is.

Ook nu hopen we u allemaal te zien, in de kerk of eventueel online, maar in alle gevallen met elkaar verbonden!

VANUIT DE GEMEENTE

Jong Nigtevecht

Vrijdagavond 4 maart (20.30 uur, Nieuweweg 14) willen we als Jong Nigtevecht bij elkaar komen! Thema van de avond is 'Even bijpraten!' Deze avond gemist en wil je toch wel wat met andere jongeren met een al dan niet heel losse band met de kerk? Stuur een mailtje of appje naar een van ons, Marinka, Tessa of mij. *Wij horen weer van elkaar!*

Omzien naar elkaar

Ook van anderen horen we van nieuwe besmettingen met Corona. Vaak is dat vooral lastig vanwege de quarantaine die er aan vast zit, maar vallen de ziekteverschijnselen in de meeste gevallen mee. Maar dat is dus niet altijd het geval. In deze tijd leven we ook in het bijzonder mee met allen voor wie het opheffen van de Coronaregels van onze overheid niet zulk goed nieuws is, omdat zij bij de groep horen voor wie een besmetting met het virus wel grote gevolgen kan hebben. We proberen ook de komende tijd kansen op verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te beperken en hopen en bidden dat de invloed van dit virus op onze samenleving en op onze gezondheid langzamerhand helemaal teruggedrongen kan worden.

Mogen we van elkaar vragen om in deze tijd ook in ziekte en gezondheid naar elkaar om te zien?

UIT DE PASTORIE

Bij deze ook onze dank voor alle vriendelijke en zegenrijke woorden bij mijn verjaardag op 27 februari. Dit kalenderjaar hebben wij nog meer te vieren. U zult er nog van horen. Maar het grootste feest dat wij vieren willen is toch het Paasfeest op 17 april. Daar kijken we naar uit. Juist omdat we weten dat het Pasen wordt kunnen we ook tot ons door laten dringen wat er in de lijdensweken daaraan voorafgaande gezegd wordt en wat er ook om ons heen te zien is.

Dat is ook nodig nu onze wereld getroffen wordt door iets wat we lang niet voor mogelijk gehouden werd: de oorlog in Oekraïne, de wereldwijde strijd met wapens, sancties en een groeiende afstand tussen mensen, en zelfs het dreigen met het gebruik van kernwapens. We houden ons hart vast. Maar we willen ook geloven dat God ons vasthoudt. Hij zal ons leiden door donkere tijden op weg naar het licht. Ons lichtpunt, zoals we aan het einde van de dienst van 27 februari hoorden uit de monden van een Oekraïens muziekgezelschap: 'Христос воскрес', 'Christus is opgestaan'.

*Met vriendelijke groet, ook namens Anneke,
ds Hans Berkheij, Telefoon 0294-771030*

KRINGEN

Gebedskring

Van harte uitgenodigd op de volgende datum in de kerk:

Maandag 14 maart om 20 uur



JEUGD

Cornerstone?

In het verleden kenden we in Nigtevecht 'Cornerstone', langer daarvoor bestond er catechese. Beiden is bedoeld voor jongeren van 13-17 jaar. Dit kalenderjaar hoop ik leiding te geven aan iets dergelijks voor deze leeftijdsgroep. Dat zal er vast anders uitzien. Niet alleen is de leiding anders dan in het verleden, misschien zijn ook de jongeren anders dan in de tijd van voor Corona. Het zou zomaar kunnen. Voor de zomer wil ik in ieder geval met deze groep kennis

maken. We denken op dit moment dat dinsdagavond 15 maart daarvoor een geschikte avond is. Maar of dat haalbaar is, is nog niet helemaal zeker.

In ieder geval, hou er rekening mee dat er binnenkort een uitnodiging komt, per mail, brief of telefoon. Voor jongeren die zelf dit contactblad niet lezen, bij deze de vraag of hun ouders dit onder de aandacht willen brengen.

Met een vriendelijke groet, ds. Hans Berkheij

Voor alle tieners,



Vrijdagavond 4 MAART organiseren we **een spelletjes - oftewel een GAME-NIGHT** in het Verenigingsgebouw.

Om 19.30 uur gaat de deur open en staan de spellen klaar, spelen maar!

Allen van harte welkom!

Heb je zelf spelletjes die je leuk vindt om te spelen, neem ze gerust mee!

En zet **vrijdagavond 8 april** ook alvast in je agenda!

Ook dan organiseren we een leuke jeugdactiviteit, waarover later meer!

*groet, namens alle jeugdleiding, Johan,
Marian en Marieke*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	30 januari	€ 69,00	Per bank ontvangen: 6/2: € 5,- en € 6,- collecte 30/1: € 30,- gift 22/2: € 10,- gift 20/2: € 10,- collecte Kozijn: € 247,96
Ochtendcollecte	6 februari	€ 54,00	
Ochtendcollecte	13 februari	€ 62,00	
Ochtendcollecte	20 februari	€ 40,70	

Namens de Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

Actie kerkbalans 2022

Bij de actie kerkbalans 2022 met als actie de titel

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

is aan toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage 2022 ontvangen € 37.500,00.

Het college is dankbaar voor uw betrokkenheid bij onze gemeente.

Alle vrijwilligers worden hierbij hartelijk bedankt voor hun inzet om de actie goed te laten verlopen.

Promotie collectebonnen

Het gaat goed met de promotie!! In de collectezakken vinden we steeds minder muntgeld. Papieren geld blijft natuurlijk van harte welkom.

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

→ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar:

penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie



DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

30 januari	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 59,-	Per bank
6 februari	Wilde Ganzen	€ 60,-	Wilde Ganzen € 5
13 februari	Zending (TWR)	€ 78,70	Pl. Bijz. kerk € 160
20 februari	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 38,87	

Collectes komende weken

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

→ **6 maart Extra collecte voor hulp aan de Oekraïners op 6 maart**

Het Rode Kruis heeft rekeningnummer giro 5125 geopend voor donaties voor hulp aan Oekraïne. Het opgehaalde geld besteedt het Rode Kruis aan humanitaire hulp voor Oekraïne en omliggende landen.

Inmiddels heeft de hulporganisatie in Oekraïne 30.000 pakketten met voedsel en hygiëneproducten uitgedeeld en tienduizenden liters schoon drinkwater naar belangrijke plekken zoals ziekenhuizen gebracht, zo staat in een persbericht.

Ook in omliggende landen is het Rode Kruis actief met de opvang en ondersteuning van mensen die vluchten, zoals in Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Hulpteams delen water, voedsel en toiletpullen uit en er wordt eerste hulp verleend. Ook zorgt de organisatie voor tijdelijk onderdak en worden er simkaarten uitgedeeld. "Zodat zij beter contact kunnen houden met dierbaren op de vlucht of in Oekraïne", aldus het Rode Kruis.

De rekening van het Rode Kruis werd 24 februari geopend. Een dag later was er al een half miljoen euro binnengekomen. Ook op giro 999 van Stichting Vluchteling worden miljoenen euro's gedoneerd.

Van harte aanbevolen door uw diaconie.

PS De donatie kan ook rechtstreeks naar de genoemde rekeningnummers worden overgemaakt.

→ 6 maart Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Deze kerkelijke organisaties leveren een bijdrage aan het welzijn van de inwoners van het stadsdeel.

Op de locatie Stap Verder ontwikkelen wij activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen.

Er is Nederlandse taallessen en er zijn taalmaatjes die met mensen in de dagelijkse praktijk van de markt, bezoek aan een instantie, e.d. hun taalvaardigheid oefenen. Er is een kenniscentrum over toegang tot voorzieningen met gesprekken waarin bezoekers in een rustig gesprek met een spreekuurmedewerker om informatie kunnen vragen en bespreken wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben. Ook problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden.

Er wordt praktische hulp gegeven, zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken

Er is ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing.

De diaconie en bewoners van Nigtevecht voelen al jaren een grote betrokkenheid met deze stichting. Vlak voor kerst konden we nog een grote lading winterse mannenkleding bij hen afleveren, die in grote dank werden aangenomen.



→ 13 maart en 3 april Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Met uw hulp kan de diaconie de waardevolle activiteiten in onze gemeente voortzetten, zoals de seniorenmiddagen, kerstviering en de financiële ondersteuning van de Contactcommissie.

De bankrekening van de diaconie is: NL59 RABO 0157013863

(o.v.v. Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk)

→ 20 maart Tot Heil des Volks (THDV)

THDV is sinds 1855 een beweging die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. In 1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd en start het werk van de organisatie door brood en Bijbels uit te delen.

Vanuit een bewogen hart staat THDV nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat ze geloven dat Hij echte vrijheid geeft.

Het motto van THDV is 'Wie zie jij?'. Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een zwerver kijkt? Jezus zegt: 'Alles wat je voor hen doet, doe je voor Mij.' Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij het hart van Jezus. Hij identificeert Zich met hen. Zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn pure liefde. Als je hen ziet, zie je Hem.

THDV werkt met verschillende doelgroepen in Nederland: prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen die in armoede leven. Ook heeft THDV twee hostels in Amsterdam.

Stroopwafels en rookworsten actie

Dit jaar zet kinderclub de Regenboogclub uit Weesp zich weer in voor de kinderen van ons project **Helpt u hopen**. Er kunnen stroopwafels en rookworsten gekocht worden. Met de verkoop van deze producten, wil de Regenboogclub zoveel mogelijk geld ophalen voor kledingsetjes voor de kinderen. Het doel is om 85 setjes met daarin ondergoed, een shirt en broek of een jurk te bekostigen. Zo'n kledingpakket kost € 17,- ; er moeten dus veel stroopwafels en rookworsten worden verkocht!! !!



*Een pakje stroopwafels of een rookworst kost € 3,25.
Per 3 is het slechts € 9,-, combineren mag. De intekenlijst in de toren van de kerk ligt er nog. Hierop kun je aangeven hoeveel rookworsten en pakjes stroopwafels je wilt.*

*Je kan ook via de mail bestellen bij Nieske Veldhuisen
De lekkernijen worden in maart aan de deur bezorgd en moeten contant worden betaald.*

De diaconie hoopt natuurlijk dat jullie ruim willen inslaan voor dit goede doel!

AGENDA

Jong Nigtevecht, even bijpraten	<i>Vrijdag 4 maart, 20.30 uur, Nieuweweg 14</i>
Game-night tieners	<i>Vrijdag 4 maart, 19.30 uur – 21.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Paasgroeten actie	<i>Vóór maandag 7 maart, brievenbus Verenigingsgebouw</i>
Gebedskring	<i>Maandag 14 maart, 20 uur, Kerk</i>
Cornerstone kennismaking	<i>Dinsdag 15 maart</i>
Duurzaam leven door ds. Sam Janse	<i>Maandag 28 maart 20 uur Verenigingsgebouw</i>
Tieners, gezellige activiteit	<i>Vrijdag 8 april</i>

COMMISSIES

Van de Zendingscommissie

→ Collecte 27 maart voor Open Doors

Open Doors wil vervolgte en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Dit doen ze door gebed

- Verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen.
- Ook wordt voorzien in kaderopleidingen en wordt er praktische hulp verleend.
- In bedreigde en onstabiele gebieden christenen voorbereiden op mogelijke vervolging en lijden.

- Christenen in de vrije wereld voorlichten over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

In de dienst van 27 maart zal ds. Berkheij aandacht besteden aan de Vervolgde Kerk

Zendingsbus

In het vorige Contactblad meldden wij u dat het doel van de zendingsbus voor dit jaar Youth for Christ zal zijn. Youth for Christ zoekt jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Want iedere jongere verdient de kans om Jezus te kennen. Gedreven door Gods liefde zoekt YfC de jongeren daarom op, al 75 jaar!
Dit verdient onze steun!

Veertigdagentijd

Als bijlage bij dit Contactblad vind u de *Petrus veertigdagentijdkalender 2022*. Het thema van deze kalender is '**Alles komt goed?!**'. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen.

Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst!

De zendingscommissie Barbara Roodhart, Ellen de Haan en Gerda van Lindenberg

*P.S. Tot **maandag 7 maart** kunt u nog de kaarten voor de Paasgroetenactie 2022 inleveren in de doos onder de kerktoren of in de brievenbus van het Verenigingsgebouw.*

DIVERSEN

SPOEDACTIE OEKRAÏNE 3 MAART

Lieve mensen,

Wij zetten een inzamelactie op touw voor Oekraïne. Gisteren hebben we contact gehad met de Poolse bibliotheek in Amsterdam. Zij zamelen heel gericht spullen in en weten precies wat er nodig is. Morgen van 13-17 uur gaan we spullen verzamelen in Nigtevecht. Deze worden dan om 18 uur naar Amsterdam gebracht, vanwaar ze vrijdag vervoerd worden naar de coördinerende hulpverlening aan de grens van Oekraïne.

Wat is er nodig:

* *pijnstillers zonder recept (bv paracetamol), binnen de datum*

* *pleisters*

* *verband*

* *ontsmettingsmiddelen*

* *vochtige doekjes*

* *maandverband & tampons*

* *tandpasta*

* *tandenborstels*

* *blokjes zeep*

* *EN VERHUISDOZEN! (opvouwbaar). Deze zijn heel gewild om alle goederen in de vervoeren.*

Mocht u willen bijdragen en goederen willen doneren, dan kan dat donderdag 3 maart, aan de Nieuweweg 33 in Nigtevecht, tussen 13 en 17 uur.

Eenvoudig leven maakt gelukkig!

Op **maandagavond 28 maart**, komt onze oud-predikant dr. Sam Janse bij ons spreken over het thema '**Duurzaam leven**' in het Verenigingsgebouw. De avond begint om 20 uur.



Kort voor de zomer verscheen er een boekje onder zijn redactie met bijbelstudies over 'groen leven', waarin hij zijn ontdekking deelt dat het eenvoudige leven het goede leven is. 'Er is een bestaansminimum, maar ik heb nog nooit kunnen ontdekken dat mensen met veel spullen gelukkiger zijn dan met weinig spullen', beweert Janse. In zijn persoonlijke leven gaat hij er met veel overtuiging ver in om het leven van hem en zijn echtgenote te versoberen: zijn verwarming staat lager dan gebruikelijk, hij eet vegetarisch en heeft zich ook voorgenomen om niet te vliegen. 'Eenvoudig leven', noemt hij het. Zijn overtuiging is dat dit niet zonder inspanning gaat, maar een mens wel gelukkiger kan maken.

Wie geïnteresseerd is in zijn verhaal en hierover nog veel meer wil horen, is welkom in het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 43. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. De deuren gaan om 19.45 open voor een kopje koffie of thee. Ook na afloop is er gelegenheid om na te praten. Zou Janse ook nog iets te melden hebben over het initiatief in ons dorp van de elektrische deelauto? Vergeet vooral niet om geïnteresseerden die dit Contactblad niet onder ogen krijgen uit te nodigen.

Met een vriendelijke groet, ds Hans Berkheij

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p>Zaterdag 2 april 2022</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 26 maart</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER		
za 5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus
zo 6 mrt	Johannes 12:1-11	Lazarus weer in gevaar
ma 7 mrt	Psalm 91	Toevlucht
di 8 mrt	Amos 5:10-20	Een kwade tijd
wo 9 mrt	Amos 5:21-27	Liever recht dan offers
do 10 mrt	Amos 6:1-7	Overmoedig
vr 11 mrt	Amos 6:8-14	Blijft er nog iemand over?
za 12 mrt	Johannes 12:12-19	Hosanna
zo 13 mrt	Johannes 12:20-36	Donderslag bij heldere hemel
ma 14 mrt	Johannes 12:37-50	De dienaar van de HEER
di 15 mrt	Johannes 13:1-15	Het voorbeeld van Jezus
wo 16 mrt	Johannes 13:16-30	De afgezant van God
do 17 mrt	Psalm 103	Prijs de HEER
vr 18 mrt	2 Korintiërs 1:1-11	Delen in lijden, én in troost
za 19 mrt	2 Korintiërs 1:12-22	Ja is ja
zo 20 mrt	2 Korintiërs 1:23-2:13	Bezoek brengt verdriet
ma 21 mrt	2 Korintiërs 2:14-3:6	Een brief in het hart
di 22 mrt	Psalm 125	Vrede over Israël
wo 23 mrt	2 Korintiërs 3:7-18	Een blijvende glans
do 24 mrt	2 Korintiërs 4:1-12	Kwetsbare schatbewaarders
vr 25 mrt	2 Korintiërs 4:13-5:5	Het zichtbare is tijdelijk
za 26 mrt	2 Korintiërs 5:6-16	Een open boek
zo 27 mrt	2 Korintiërs 5:17-6:10	Het nieuwe is gekomen
ma 28 mrt	2 Korintiërs 6:11-7:4	Heilig jezelf
di 29 mrt	2 Korintiërs 7:5-16	Oprecht verdriet
wo 30 mrt	Johannes 13:31-38	Heb elkaar lief
do 31 mrt	Johannes 14:1-14	Vader en Zoon
vr 1 apr	Johannes 14:15-31	...en Geest
za 2 apr	Johannes 15:1-17	Blijvende vrucht

GEBED

Gebed voor Oekraïne

God van liefde en trouw,



Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.



Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,

*zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.*

*Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroet worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.*

*Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.*

*Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.*

In Jezus' naam,

Amen

OVERWEGINGEN

Vasten is van oudsher een rooms-katholiek gebruik, maar wint onder protestanten aan populariteit. Vanuit hun behoefte aan rituelen nemen steeds meer protestanten tijdens de Veertigdagentijd de traditie van vasten en bezinning over. Vullen rooms-katholieken het vasten vaak in met het laten staan van vlees, protestanten vasten doorgaans op een andere manier. Alleen, of als onderdeel van hun geloofsgemeenschap. Als het ze maar helpt bewuster toe te leven naar Pasen. Vasten, hoe doe je dat?

“Ik zal het vasten nooit overslaan”

“Ik vast al heel lang, vanaf het begin van ons huwelijk. Het paste in onze levensstijl zonder auto, duurzaam, lettend op materialen en voeding. Onze kinderen waren daar ook helemaal aan gewend en deden gewoon mee. Op een plek in de kamer hadden we enkele symbolen bij elkaar staan, zoals een kruis, een bos graan, en een hongerdoek met onderdelen van bijbelverhalen. Later maakten we als gezin gebruik van vastenkalenders, met soms kleine opdrachten.

Ik doe en laat altijd iets in de Veertigdagentijd. Voor mij is het vooral een periode van meer stilte, bezinning en gebed. Dit jaar maak ik daarvoor gebruik van een boekje van Bonhoeffer. Daarnaast drink ik geen alcohol en eet geen tussendoortjes. Dat is best even wennen, ik houd erg van iets bij de koffie. Het geld dat ik bespaar houd ik apart voor een goed doel. De zondagen zijn uitgezonderd van het vasten. Met de kinderen vierden we die zondagen altijd echt. Van tevoren bedachten we al welke taart we zouden bakken. Nu ben ik alleen en gaat het anders. Maar ik vind het nog altijd een fijne tijd, ik zal het vasten nooit overslaan. In januari bedenk ik al wat ik ga doen.

Op de scholen waar ik les gaf, besteedde ik altijd aandacht aan de Veertigdagentijd en het vasten. Op de basisschool vertelde ik kinderen dat ik er zelf aan meedeed; dat vonden ze erg aansprekend. Op een vmbo-school werkte ik veel met moslims. Zij vergeleken hun vorm van vasten met de mijne. Wederzijds was er veel waardering, dat was mooi.

Ik kan me wel verheugen op de Veertigdagentijd. Door meer stil te zijn, realiseer ik me nadrukkelijker het werk van Jezus. Hij is ons voorbeeld geweest, maar deed ook de oproep Hem te volgen, vooral in Zijn levenswijze.”

Mieke Brinkhuis, lid van de hervormde Westerkerk in Veenendaal

“Ieder bepaalt voor zich hoe hij vast”

“Vasten is van oudsher geen rooms-katholiek maar een *joods* gebruik. In ons land kwam het vasten vooral door moslims weer in beeld. Rooms-katholieken doen naar mijn idee minder aan vasten, dat voor hen lang verbonden was met regels. Die regels leverden weerstand op. Protestanten bepalen hen juist weer bij deze rijke traditie. We kunnen niet zeggen dat protestanten op een andere manier vasten dan rooms-katholieken; ieder bepaalt voor zich hoe hij vast. Laten we ook geen onderscheid maken tussen rooms-katholieken en protestanten maar vasten zien als iets dat bindt. Ik ben wat dat betreft weleens jaloers op moslims, zij vasten echt samen.

Ik zie vasten niet als een privé-aangelegenheid, vasten is verbonden met het kerkelijk jaar. De adventsperiode is overigens net zo goed een vastentijd als de Veertigdagentijd; vasten doe je vaak voorafgaand aan een feest. Van oudsher vastten mensen door geen vlees te eten. Dat zouden protestanten nu ook heel goed kunnen doen. Als we allemaal 40 dagen het vlees laten staan, doen we iets goeds voor het klimaat.

De vastentijd begint met de Aswoensdagviering, die een periode van versobering inluit. Als je eenmaal begint, smaakt het echt naar meer. Voorwaarde is dat je het zelf wilt. Vasten grijpt namelijk best in, het vraagt offers van je. In de drieslag bidden - geven - vasten, als een terugkeer tot God in een periode van bezinning, hangt vasten er nog een beetje bij.

Voor mezelf zoek ik elk jaar een thema. Ik gebruik 40 dagen geen vlees en alcohol. Ik zit niet op Facebook en ga bewuster om met media. Ook probeer ik thuis te mediteren. Daarnaast doe ik in deze 40 dagen dingen die ik liever uit de weg ga. Daarmee hef ik de struikelblokken op weg naar Pasen op.

Voor mij is de vastentijd een heel fijne tijd, een tijd van bewuster leven. Ik kan me er echt op verheugen.”

Idelette Otten, predikant van de Protestantse Gemeente Vleuten

Idelette Otten schreef samen met Olga Leeve Vasten, de kunst van geven en loslaten. ISBN 9789462500051

“We bedachten iets te *doen* in plaats van iets te *laten*”

“Ik ging voor het eerst vasten met het kernteam van de pioniersplek Yours! in Drachten, bij de start van de pioniersplek. Het leek ons mooi om als protestanten die rooms-katholieke traditie over te nemen. De eerste keer besloten we de alcohol te laten staan. Het jaar daarna wilden we graag als gezin vasten. De een liet chocola staan, de ander chips, ieder gezinslid bedacht dat voor zichzelf. Het was een leuke *challenge*, maar achteraf bekeken was het ook niet erg moeilijk. Omdat we toch graag een diepere betekenis wilden ervaren, hebben we het volgende jaar bedacht om als gezin iets te *doen* in plaats van iets te *laten*. We bedachten om elke dag iets te doen voor een ander. Concreet betekende het dat we alle 40 dagen van de Veertigdagentijd kaartjes en Whatsappberichtjes hebben gestuurd aan mensen die het naar ons idee konden gebruiken. Het was leuk om dat elke dag te bedenken, maar soms ook best lastig. Toen we weer eens bedachten wie we die dag zouden verrassen met een kaartje, stelde onze zoon de boodschappenbezorger voor. Dat vonden we een leuk idee, maar ook wel een beetje spannend. Maar de bezorger vond het echt fantastisch, en we raakten zelfs in gesprek over de Veertigdagentijd en Pasen. Toen hij wegging, zei hij dat hij voor ons zou

bidden. Juist toen we dachten: wat doen onze dagelijkse acties eigenlijk met mensen, gebeurde er iets bijzonders.

Voor dit jaar moeten we nog iets bedenken, we houden wel van afwisseling. Als je gaat herhalen, gaat het enthousiasme bij pubers weg. Voor mij als moeder was het een belangrijke les dat ik niet zelf met een uitgedacht plan moet komen, maar in gesprek met de kinderen iets moet bedenken. Als het iets is waar zij achter staan, doen ze makkelijker mee.

Zelf ben ik wel een beetje verslaafd geraakt aan het vasten. Ik ben veel bewuster met de Veertigdagentijd bezig, anders is deze zomaar voorbij. Ik ervaar het als een mooie periode van toeleven naar het belangrijkste feest van de kerk."

Janneke Plantinga, aangesloten geweest bij pioniersplek Yours! in Drachten, initiator van de huiskerk van het Evangelisch Werkverband

Passion 40 daagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk in de Veertigdagentijd The Passion 40daagse. Gemeenten in heel Nederland organiseren kleinschalige en persoonlijke concerten, soms rond een replica van het bekende witte Passionkruis.

Het thema van The Passion 40daagse is, net als The Passion zelf: **Alles komt goed?!** Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.

Voor meer info of boeken van tickets, ga naar "zingenindekerk.nl"