

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 2 juli 2022

66^e jaargang, nr. 7

KERKDIENTEN



Zondag 3 juli

10.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Crèche: Nieske Veldhuisen Koffie: Corry Hennipman

Zondag 10 juli

10.00 uur dhr. J. Veltrop, Vianen
Collecten : 1^e Regenboog Groep inloophuis; 2^e Kerk
Crèche: Henk den Hartog Koffie: Kees Creemer

Zondag 17 juli

10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde
Collecten : 1^e New Wine; 2^e Kerk
Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Nel van den Broek

Zondag 24 juli

10.00 uur mw. K. Smit-van den Berg, Baambrugge
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Bert Letteboer

Zondag 31 juli

10.00 uur nog niet bekend
Collecten : 1^e Tear; 2^e Kerk
Crèche: Gerda van Lindenberg Koffie: Hijmen van Lindenberg

Zondag 7 augustus

10.00 uur nog niet bekend
Collecten : 1^e Bartiméus Sonneheerdt; 2^e Kerk
Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Ria Vedder



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

MEDITATIE

Ik zal wachten op de HEER, hoewel Hij zich van het volk van Jacob heeft afgewend; ik heb mijn hoop op Hem gevestigd. Jesaja 8: 17



De wereld stelt vragen. Waar is jullie God? Waar is Hij in alle nood? En waar is het grondpersoneel? Patriarch Kyrill zegent de wapens. Wat heb je aan zo'n kerk?

Is er meer kritiek dan anders op geloof en kerk? Of herkennen we die kritiek beter? Is het misschien ook onze onzekerheid? Wordt ons geloof in zijn wezen aangevochten? Waar is God? Wat mogen wij gelovig verwachten?

Jesaja durft te spreken van de afwezigheid van God in zijn tijd. God heeft zich afgekeerd. Hij durft het aan zware woorden te spreken. F.O. van Gennep spreekt van een 'onsentimenteel besef van Gods absentie'. Luther streed met wat hij noemde een verborgen God. Ook hij durft die afwezigheid te dragen en wel omdat Hij aanwezig is in het Woord. Misschien missen we ervaring, het Woord staat.

Daarom: laten we niet te hard zingen dat God aanwezig is. Hij is aanwezig. Dat staat voor mij buiten kijf. Op het moment dat we het Woord openen, spreekt Hij. Maar een theologie, een kerk, die meent te kunnen oordelen over God en Gods wil, begeeft zich op het glibberige pad van zelfrechtvaardiging. We moeten het uithouden, ook als God ver weg lijkt. Onze enige uitweg is gelegen in de hoop op God. En die hoop komt tot uiting in onze trouw en vasthoudendheid Gods Woord te horen en te doen. Collega Gerrit van Meijeren promoveert op de theologie van professor van Gennep. Daarom ben ik weer bezig geweest met zijn werk.

God is volgens van Gennep weliswaar afwezig maar aanwezig in de Thora. Ik zou zeggen: in de gehele Schrift. Laten we volhouden. Er komt een lange zomer zonder kerkelijke feesten, een saaie tijd misschien maar ook een tijd die ons leert, dat niets eenvoudig is en volharding het enige antwoord.

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven

Overgenomen uit de juni 2022 editie van Activiteiten in de classis Utrecht

RONDOM DE DIENSTEN

Juli is een echte zomermaand en velen van ons zullen een tijdje op pad gaan. In de zomermaanden hopen we, vaak nog meer dan in andere seizoenen, op mooi weer. Hoe heerlijk is het om in de zon te zitten met een kopje koffie, of dat nu in het buitenland is of in de eigen tuin of dorp. De bijbel vertelt in Genesis 8 dat God ons de seizoenen belooft. *'Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht- nooit komt daar een einde aan.'*

- God die er altijd is, hopelijk mogen we dat ook deze zomer ervaren. In de diensten kunnen we daar zeker meer over horen.



In de dienst van **10 juli** gaat dhr. Veltrop voor. Deze ochtend is tevens de laatste Spoorzoekersbijeenkomst voor de zomer die we feestelijk zullen invullen. Op **17 juli** begroeten we onze oud-predikant ds Hans Schaaap en een week later op **24 juli** mw. Karin Smit uit Baambrugge. Op **31 juli** staat nog geen voorganger ingeroosterd en gezien de vakantieperiode vraagt dit om een creatieve oplossing. Naar verwachting zullen we met elkaar de dienst online combineren met een buurgemeente. We komen wél gewoon samen in ons kerkgebouw maar zullen u via de afkondigingen hierover verder informeren.

VANUIT DE GEMEENTE

We wensen alle geslaagden een vrolijke tijd toe met ontspanning en straks veel succes bij de vervolgstappen.

We denken aan iedereen die verlangt naar een goede gezondheid, die verlangt naar minder zorgen over werk, familie, toekomst, aan allen die verlangen naar verbinding met anderen en bidden hen het licht en de liefde van God toe.

Zoals een arm vertroostend om mij heen

 Zo teder ligt Uw liefde om mijn leven

 Ben ik soms moe en moederziel allen

 Op smalle paden en langs steile wegen

 En is mijn hart zo hard gelijk een steen

 Gij streelt mij zacht - Uw vingers zijn een zegen

(ELB 240 tekst A.F. Troost)

VANUIT DE KERKENRAAD

Nieuwe ambtsdragers

In de afgelopen periode zijn we met elkaar op zoek gegaan naar nieuwe ambtsdragers voor het ambt van diaken en ouderling. Op het moment van schrijven beraden *Cor van Alphen* en *Bert Letteboer* zich over hun beroep tot het ambt van diaken.

We zijn dankbaar dat ze deze keuze in overweging willen nemen en willen de gemeente vragen hen wijsheid toe te bidden in hun beslissing.

- Voor het ambt van ouderling zijn we nog op zoek naar versterking. Wilt u iemand aanbevelen of overweegt u zelf dit ambt, dan kunt u dit graag doorgeven aan een van de kerkenraadsleden of via info@kerknigtevecht.nl.

Verkorte Notulen Kerkenraadsvergadering 16 juni 2022

We zingen samen Gezang 252 "wat zijn de goede vruchten" en bidden om een gezegende avond.

- Het nieuwe liedboek, jaarplanning en het thema beleggen, komen na de zomer op de agenda.
- Er wordt uitleg gegeven over de **jaarrekening 2021**. Deze wordt door de kerkenraad goedgekeurd.
- **Vacatures** voor de kerkenraad worden besproken.
- We blikken terug en vooruit op de **erediensten en activiteiten**.
- 31 juli is er nog **geen predikant**. Voor de zomerperiode is het moeilijk om nog iemand te vinden. Idee om met een andere gemeente in de buurt de dienst via de stream mee te vieren.
- 21 augustus is er ook nog geen predikant. We verwachten voor deze datum nog een predikant te kunnen vinden.
- Zaterdag 10 september is er "**Open monumentendag**". De kerk zal dan open zijn.
- Zondag 11 september is de **startdag**.
- 25 september is de **aftreden/bevestigingsdienst** van de ambtsdragers.
- Voorlopig doen we de **collecte nog bij de uitgang** ivm oplopende corona-besmettingen. We blijven voorzichtig.

Kerktaxi

Omdat er al enige tijd geen gebruik gemaakt wordt van de kerktaxi, worden de namen met telefoonnummers van de vrijwilligers niet langer voorop het Contactblad gemeld. *Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi kunt u Nieske Veldhuisen bellen. Ik zal dan iemand van de taxilijst bellen, die bereid is om u naar de kerk te brengen.*

Nieske Veldhuisen

HELPT U HOPEN

Uitreiking opbrengst stroopwafel-en rookworsten actie kinderclub de Regenboog

Zoals u nog wel weet is er begin dit jaar gestart met "de rookworsten en stroopwafelactie" door Kinderclub de Regenboog uit Weesp.

- Afgelopen vrijdag 24 juni was de Oegandagroep uitgenodigd bij de familie Groenendaal aan de Klompweg. Op deze avond zou het bedrag worden bekendgemaakt. Ook de leiders en leidsters van de kinderclub waren aanwezig. Het was een hele feestelijke avond. Na koffie en heerlijke taart kwam Elly Groenendaal onder een paraplu met daaraan bungelende zelfgemaakte geldbriefjes in de kamer. Hilarisch!!!! De Oegandagroep moest de geldbriefjes van de paraplu af plukken en zelf gaan tellen.

Het is **een fantastisch bedrag geworden... een topscore**.....€ 5040,- !!!! We waren er stil en beduusd van zoóóó veeééééel !!!! Met een hapje en een drankje hebben we geproost en bedankt en een fantastische avond afgesloten. *Het geld zal worden besteed aan ondergoed en kleding voor de kinderen. Door COVID19 konden de kinderen hun schooluniform niet aan omdat de school was gesloten, ook de zondagse kleding mocht niet aan want er werd niet naar de kerk gegaan. U begrijpt dat er van de doordeweekse kleding niet veel over is als je maar 1 set hebt.*

- Nogmaals willen we de leiding van de kinderclub de Regenboog enorm bedanken voor hun tomeloze inzet!!!!!!!

De Oegandagroep



Zondag 10 juli: Nigtevechtse Tuinenroute

Op 10 juli kan iedereen genieten van Nigtevechtse tuinen, die voor een keer door de bewoners worden opengesteld. Voor een bijdrage van € 5 per persoon kunt u 11 tuinen bezoeken. **Zie voor verdere info de flyer bij dit contactblad.**

Hiermee bouwen we mee aan de toekomst voor kinderen in Oeganda!!!

JEUGD

Vakantiebijbeldagen

Alles andersom?

Jazeker! Op 20, 21 en 22 juli zetten we het Dorpshuis op zijn kop! Hoeveel kinderen ons daarbij gaan helpen is de vraag. Hoeveel begeleiders dat gaan doen weten we al wel. En we weten dus ook dat het super fijn is als er **nog meer mensen** zijn die daarbij een handje komen helpen! De ochtenden duren van 10.00 – 12.30 (en als je komt helpen ietsje langer).

We zoeken ook nog:

- Tegeltjes in allerlei vormen en kleuren voor het knutselproject.
U mag ze inleveren in de doos onder de toren of afgeven bij Sefanja Kroon, Dorpsstraat 47
- Pannenkoekenbakkers voor vrijdag 22 juli

Doorgeven dat u/je komt helpen, pannenkoeken wilt bakken of vragen hebt over iets anders kan bij Sefanja Kroon of Ellen de Haan



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	29 mei	€ 82,50	Kozijn: erbij € 2,50 Nieuwe stand € 257,46
Ochtendcollecte	5 juni	€ 98,70	
Ochtendcollecte	12 juni	€ 55,70	
Ochtendcollecte	19 juni	€ 47,60	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

- De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie

DIACONIE

Uitnodiging voor gezellige zomermiddagen

Er komen in de zomerperiode nog twee **spelletjesmiddagen** voor alle mensen van 65 jaar en ouder uit Nigtevecht.



De dagen zijn:

- Woensdag 13 juli 2022, van 14.30-16.30 uur.
- Woensdag 17 augustus 2022, van 12.00-15.30 uur, dan starten we met lunch.

De locatie is: In of bij het Verenigingsgebouw, aan de Dorpsstraat 45.

Er is tijd om allerlei spelletjes te doen en gezellig met elkaar bij te praten en voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk weer gezorgd.

We hopen op heel mooi weer, dan kunnen we steeds lekker buiten zitten.

Voor een kleine tegemoetkoming in de kosten van de middagen vragen we van u een vrijwillige bijdrage. Deze zal bestemd zijn voor het plaatselijk kerkwerk. Er komt een busje te staan voor uw donatie.

Als u iemand kent die ook graag (een keer) mee wil komen, vraag hen gerust mee. En mocht u eventueel vervoer nodig hebben naar het Verenigingsgebouw, dan kunnen we u ook ophalen en brengen.

Iedereen is weer van harte welkom! Graag tot ziens allemaal!

De hartelijke groeten, van de diaconie van Kerk Nigtevecht,
Kees Creemer, Jacobien Kalule, Nieske Veldhuisen en Christa Meinders

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

29 mei	Plaats. Bijz. kerkwerk	€ 78,-	Giften op de seniorenmiddag op 22 juli voor Plaats. Bijz. kerkwerk € 76,30
5 juni	Zending Logos Hope	€ 105,80	
12 juni	Plaats. Bijz. kerkwerk	€ 47,50	
19 juni	Wilde Ganzen	€ 65,95	
19 juni	Noodhulp Oekraïne	€ 126,-	

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecten in juli

→ 3 en 24 juli Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Met uw hulp kan de diaconie de waardevolle activiteiten in onze gemeente voortzetten, zoals de seniorenmiddagen, kerstviering en de financiële ondersteuning van de Contactcommissie. *De bankrekening van de diaconie is: NL59 RABO 0157013863 (o.v.v. Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk)*

→ 10 juli Regenboog Groep inloophuis

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een

douche en schone kleren. Ook is er ruimte en gelegenheid voor ontspanning zoals een potje biljart of tafeltennis.

Bezoekers helpen mee de boel draaiende te houden: ze maken schoon, koken of onderhouden de tuin. Vaak werken zij met veel plezier mee in hun eigen inloophuis, dat geeft hen gevoel van eigenwaarde en is feitelijk een eerste stap naar participatie in de samenleving. Er zijn maatschappelijk werkers aanwezig in elk inloophuis, zij hebben aandacht voor de bezoekers. Teamleiders organiseren workshops schilderen of klussen om bezoekers te motiveren weer deel te nemen aan de maatschappij.

De Regenboog Groep heeft acht inloophuizen verspreid over Amsterdam.

→ 17 juli New Wine

Wij geloven dat de kracht van Gods Geest mensen, kerken en de samenleving vernieuwt. Onze slogan bestaat uit drie kernwoorden: verwachten, verdiepen en versterken. Die drie woorden zeggen alles over ons:

- **Verwachten** – We verwachten alles van God. Leven in de verwachting, in het geloof dat de kracht van Zijn Geest mensen, kerken en de samenleving vernieuwt.
- **Verdiepen** – We combineren Woord en Geest. We geven verdieping door stevig bijbels onderwijs, maar helpen mensen ook in de kracht van de Geest hun geloof te verdiepen, om geloof te laten afdalen van hoofd naar hart. We bieden mensen een veilige plek om te oefenen in de kracht van de Geest, waarbij al iets zichtbaar wordt van de komst van Gods Koninkrijk.
- **Versterken** – We versterken, bemoedigen elkaar. Worden versterkt en bemoedigd door Gods Geest. We versterken vooral ook lokale kerken en geloofsgemeenschappen, omdat wij geloven dat zij voorposten zijn van Gods Koninkrijk, Gods nieuwe schepping daar begint.

We organiseren onder andere jaarlijks de *New Wine Zomerconferentie*. Hier komen duizenden christenen bijeen om een week lang samen te kamperen en in een relaxte sfeer God te aanbidden, diensten en seminars te bezoeken en te ontdekken hoe zij in de kracht van de Heilige Geest de komst van Gods Koninkrijk mogen verkondigen en uitleven. **Kom naar de New Wine Zomerconferentie 2022 van zaterdag 23 juli tot en met vrijdag 29 juli in Liempde. Thema 'United'.**

→ 31 juli Tearfund

Tearfund helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooiën tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.

Tearfund richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

COMMISSIES

Startdag 2022

De startdag zal dit jaar plaatsvinden op 11 september as.

Het thema is "**Aan Tafel**" dus dat belooft wat goeds voor jong en oud! Wij gaan door met de voorbereidingen en wij hopen u en jou daar te zien! Programma volgt in een volgend contactblad!

*Een hartelijke groet van de startdagcommissie,
Carla, Rolinka, Marian, Nieske, Christa en Marieke*

AGENDA	
Open tuinenroute	<i>Zondag 10 juli, start 12-14 uur, kerk</i>
Afscheid spoorzoeker	<i>Zondag 10 juli, 10 uur kerkdienst</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Dinsdag 12 juli, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Zomermiddagen 65+	<i>Woensdag 13 juli, 14.30-16.30 uur Woensdag 17 augustus, 12.00-15.30 uur, verenigingsgebouw.</i>
Vakantie-bijbeldagen	<i>Woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22 juli, 10-12.30 uur, dorps huis</i>
Open Monumentendag	<i>Zaterdag 10 september, kerk open</i>
Startdag	<i>Zondag 11 september, 10 uur, kerk</i>
Aftreden/bevestigingsdienst ambst dragers	<i>Zondag 25 september, 10 uur kerk</i>

DIVERSEN

Aan tafel

Dinsdag 12 juli 17.00 – 19.30 uur: met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht. Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!
Zie voor verdere info de flyer bij dit contactblad!

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">zaterdag 6 augustus 2022</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 30 juli</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER		
zo 3 jul	Lucas 10:1-16	Herauten
ma 4 jul	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect
di 5 jul	Lucas 10:25-37	Vragen naar de bekende weg?
wo 6 jul	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
do 7 jul	Psalm 140	Red mij van belagers
vr 8 jul	1 Koningen 1:1-21	Zelf uitgeroepen koning
za 9 jul	1 Koningen 1:22-40	Uitgekozen koning
zo 10 jul	1 Koningen 1:41-53	Rechtvaardig en krachtige koning
ma 11 jul	1 Koningen 2:1-12	Oud zeer
di 12 jul	1 Koningen 2:13-25	Onschuldig verzoek?
wo 13 jul	1 Koningen 2:26-35	Hier zal ik sterven
do 14 jul	1 Koningen 2:36-46	Fatale eed
vr 15 jul	1 Koningen 3:1-15	Menselijke wijsheid
za 16 jul	1 Koningen 3:16-28	Goddelijke wijsheid
zo 17 jul	Psalm 15	De volmaakte levensweg
ma 18 jul	1 Koningen 4:1-20	12 stammen, 12 maanden
di 19 jul	1 Koningen 5:1-14	Overvloed
wo 20 jul	1 Koningen 5:15-32	Handel in natura
do 21 jul	1 Koningen 6:1-18	Het huis van de HEER
vr 22 jul	1 Koningen 6:19-38	7 jaar voor de tempel
za 23 jul	Psalm 141	Op U richt ik mijn ogen
zo 24 jul	Lucas 11:1-13	Gebedsonderwijs
ma 25 jul	Lucas 11:14-28	Met stomheid geslagen?
di 26 jul	Lucas 11:29-36	Meer dan Jona
wo 27 jul	Psalm 70	Kom spoedig!
do 28 jul	Lucas 11:37-44	Wat verdient de schoonheidsprijs?
vr 29 jul	Lucas 11:45-54	Hypocrisie
za 30 jul	Lucas 12:1-12	Wat de Geest je ingeeft
zo 31 jul	Lucas 12:13-21	Waar is jouw schat?
ma 1 aug	Lucas 12:22-34	Zorgen en zorg
di 2 aug	Lucas 12:35-48	Onverwachts, maar niet onverwacht
wo 3 aug	Lucas 12:49-59	Vrede op aarde?
do 4 aug	1 Koningen 7:1-12	13 jaar voor het paleis
vr 5 aug	1 Koningen 7:13-26	Ontzagwekkend vakmanschap
za 6 aug	1 Koningen 7:27-39	Alles met zorg bekleed



GEBED + OVERWEGING

Open deur

*Ik hoef niet te geloven
in mooie woorden
of grote gebaren
zo lang ik maar geloof
in de taal van het hart.*

*Ik hoef niet te geloven
in een belangrijke positie
een plaats vooraan
zo lang ik maar geloof
in de gelijkwaardigheid van de mensen.*

*Ik hoef niet voor een gesloten deur te staan
als ik de deur maar open voor een ander.
Als ik maar weet
dat God voor mij steeds de deur openhoudt.
Als ik maar weet
dat Jezus de deur is.
Als we in dit huis
deze kerk van Jezus
de deur voor mensen openhouden.*

Zaadje geplant

Deborah zat steeds te wiebelen in haar vliegtuigstoel, keek uit het raam. Waarom was ze toch weer ingestapt, ze had het zich in coronatijd nog zo voorgenomen om niet meer te gaan vliegen, maar zij en haar gezin waren toch voor de aantrekkelijke vakantieplaatjes en zon zekerheid gezwicht. Ze pakte haar dagboek, vouwde haar handen, hoe kon ze dit loslaten.

Deborah bladerde door haar dagboek, keek opzij naar haar man en kinderen, ze hadden er allemaal hard voor gewerkt om er een paar weken tussenuit te kunnen gaan. Maar kijk, hier stond het: van de bloeiende magnolia tot het gras dat groener dan groen is, van de koeien in de wei tot de bomen die naar je wuiven als je voorbij fietst, ook dichtbij huis is het prachtig en valt er genoeg te zien.

En dan las ze even verderop die ene prangende vraag van hun wijkpredikant: wat versta je onder je taak als contactpersoon. Te veel contactpersonen hadden nog voor de pandemie met draaiende motoren en met hun hoofd al op hun vakantiebestemming een attentie bij oudere gemeenteleden, zieken en mensen in de rouw afgegeven. En ook Deborah had zich er wel eens schuldig aan gemaakt en in coronatijd gedacht: dat nooit meer. Toch was ze ook wat dit betreft weer in haar oude patronen vervallen, al kreeg ze ook wat hoop door het kaartje dat ze aan een weduwe had gestuurd. Ze zou pas als ze uitgerust terug was van vakantie bij haar op bezoek gaan.

Deborah keek weer uit het raam, zong zachtjes hoger dan de blauwe luchten en dacht: er is gelukkig een zaadje geplant. Ze werd rustiger, gaf zich over en vertrouwde erop dat God haar kracht en moed zou geven om stapje voor stapje een ware verandering in haar teweeg te brengen.

Christine van Reeuwijk