

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 juni 2022

66^e jaargang, nr. 6



KERKDIENTEN

Zondag 5 juni PINKSTEREN

10.00 uur ds. J.A. Berkheij **m.m.v. cantorij**
Collecten : 1^e Zending Logos Hope; 2^e Kerk
Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Marian Kruijning
Kerktaxi: Ria Vedder

Zondag 12 juni

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Crèche: Henk den Hartog Koffie: Henk Holtmanns
Kerktaxi: Rolinka Pickhard

Zondag 19 juni Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk
Crèche: Marinka Buurman Koffie: Jos van der Linden
Kerktaxi: Marian Kruijning

Zondag 26 juni

10.00 uur ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk **m.m.v. cantorij**
Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk
Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Emmy van der Gref
Kerktaxi: Jan-Willem van Lindenberg

Zondag 3 juli

10.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Crèche: Nieske Veldhuisen Koffie: Kees Creemer

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

MEDITATIE

De Geest spreekt alle talen...

Als iedereen nou gewoon eens Nederlands sprak in deze wereld...dat zou toch veel handiger zijn, of niet? Als je op vakantie gaat naar Duitsland, Frankrijk of Italië en je niet zo moeilijk hoeft te doen bij de bakker of de slager daar. Geen eindexamen Duits of Engels, dat zou wat zijn...geen woordjes stampen, je niet hoeven in te spannen om de grammatica te beheersen... Of in de contacten die we nu gekregen hebben met hen die vanuit Oekraïne naar ons toe gekomen zijn. Misschien kunnen we ons intussen al wel redden met een paar standaardzinnen in het Oekraïens of Russisch, maar verder...

Spraakverwarring heb je ook op andere manieren. Dat kan zelfs als je allemaal Nederlands spreekt. Toch kan het ook dan ontbreken het aan communicatie. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. Ze praten langs elkaar heen. Groepen in de samenleving én misschien ook wel tussen of zelfs binnen onze kerken en geloofsgemeenschappen verstaan elkaar niet of willen elkaar niet begrijpen. Hebben we daarom niet steeds weer het Pinksterwonder nodig? Het is immers de Heilige Geest van wie we zingen dat Hij 'alle talen spreekt' en 'ons elkaar doet verstaan'. En ligt daarin ook niet het eigenlijke van Pinksteren?

In Handelingen 2 lezen we een indrukwekkende opsomming van nationaliteiten en bijbehorende taalvelden. Al die pelgrims, in allemaal verschillende kleding, kleuren, ze waren vanwege het Pinksterfeest samengekomen in Jeruzalem. De stad die voor iedere Jood het middelpunt van de wereld is. Voor dit feest hebben ze hun vaderland voor even verlaten om hun moederstad te bezoeken. En dan horen ze de apostelen in hun eigen taal, in hun moedertaal goed van God spreken en van de grote werken die Hij gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus.

Misschien dat ze het Grieks, de wereldtaal van die dagen, allemaal wel min of meer verstaan zouden hebben, maar geen taal komt zo dichtbij als juist de taal waarin je moeder tot je sprak. De Heilige Geest wil met het evangelie helemaal bij ons binnenkomen. Hij wil een ieder het evangelie van Gods liefde en genade op het hart drukken. In alle facetten. Daarbij sluit de Heilige Geest niemand uit. Waar de mensen ook vandaan kwamen. Wat de taal ook was die ze van hun moeder en vader geleerd hadden. Ze hoorden allemaal in hun eigen taal over de grote werken van God. Zelfs zij die nog niet zolang geleden misschien wel om het hardst geroepen hadden: Kruisigt Hem.

En ook al laat de Geest Israël daarbij niet los, sinds die dag is de boodschap van heil en redding waarmee de Heilige Geest harten wil raken de wereld in en door gegaan. Tot in Nederland en Nigtevecht toe. We bidden dat die Geest zijn werk in ons persoonlijk leven, in dat van een ieder van u en van jou die dit leest én in onze kerken en geloofsgemeenschappen zal blijven doen. Tot op die dag dat in alle talen Gods lof zal worden gezongen!

Met een kleine aanpassing overgenomen uit het PKN-kerkblad van Woerden

RONDOM DE DIENSTEN

Pinksterzondag 5 juni is de voltooiing en tevens de afsluiting van de paastijd. Die paastijd duurt zeven weken; oftewel zeven maal zeven dagen. Op 17 april begonnen we met het stralend wit van de Opstanding. Op het feest van Pinksteren mag de liturgische kleur rood zijn, de kleur van het vuur van de Heilige Geest dat ons inspireert en ons tot nieuwe mensen maakt. Op deze zondag lezen we zeker uit Handelingen 2:1-11, het verhaal van het Nieuwtestamentische Pinksteren. Vanouds is met Pasen en Pinksteren, de feesten waarin we de liefde van God vieren ook het Bijbelboek Hooglied verbonden. Op deze speciale zondag lezen we ook hieruit een gedeelte. *Muzikale medewerking is er van onze cantorij onder leiding van drs. Floris van Gils. De 'Love Divine', de goddelijke liefde zal ook van hen te horen zijn.*

Zondag 19 juni is het zondag Trinitatis. Ook nu is de liturgische kleur nog eenmaal rood. We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal, net zoals de eerste christengemeente dat deed als we dat tenminste terecht lezen in Handelingen 2:16. Samen met de Spoorzoekers kijken en naar wat er gebeurt in Handelingen 2:41-47. Is dat ons ideaal voor ons gemeentelven vandaag, of zou het te naïef zijn om daarnaar te verlangen? *Jezus zegt in Mattheüs 10 'Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif'. Kunnen we zo in het leven staan als een gemeente van liefdevolle mensen?*

VANUIT DE GEMEENTE

Omzien naar elkaar *(door ds. Hans Berkheij)*

Na het stopzetten van de laatste coronaregels hadden velen het idee dat het leven snel weer normaal zou worden. Voor velen onder ons is dat ook zo. Maar niet voor iedereen. Onze economische situatie blijkt complexer geworden te zijn. Er zijn bedrijfstakken waar men moeilijk mensen kan vinden, en dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Anderen hebben nog altijd moeite met het vinden van passend werk. Voor mensen die in de afgelopen periode zwaar ziek zijn geworden en soms daardoor arbeidsongeschikt zijn geworden is het leven totaal en blijvend anders geworden. Daarnaast zijn er nog de mentale problemen, vanwege het verdriet om wie er niet meer zijn, en anderen weer omdat de maatregelen hun sporen hebben nagelaten. Het idee dat het leven altijd wel zo'n beetje gelijkmatig zou doorlopen is door de Coronaperiode wel veranderd. Dat speelt ook mee en wordt versterkt door de oorlog in Oekraïne. Velen, vooral jongeren, hadden zich een oorlog zo dichtbij in Europa niet meer kunnen voorstellen. De tweede wereldoorlog zou de laatste zijn, toch? Inmiddels weten we, het leven is niet zo stabiel en voorspelbaar als misschien gehoopt. *Ondertussen mogen we niet vergeten dat onze wereld altijd meer is dan wat wij ervan kunnen begrijpen. Deze wereld is Gods wereld. We zijn op reis. Door de wereld gaat een Woord, en het drijft de mensen voort. God gaat met ons mee. En wij? Wij zien om naar elkaar en grijpen elkaars hand om samen het vol te houden en op weg te gaan naar het Koninkrijk wat ons in Christus toegezegd is.*

GOD GEEFT JOU

Voor elke storm een regenboog

Voor elke traan een glimlach

Voor elk verdriet een belofte

Voor moeilijke tijden een zegen

Voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen

Voor elke zucht een prachtig lied

Voor ieder gebed een antwoord.

Pastoraal bezoek?

Als u bezoek wilt, wordt u gevraagd om ons zelf op de hoogte te brengen van ziekte, overlijden of andere aanleidingen voor pastoraal contact. Soms denken we dat 'iedereen iets wel weet', maar dan blijkt dat in de praktijk toch niet bij ons terecht gekomen te zijn. Bovendien hebben we tegenwoordig te maken met strakke privacywetgeving. Ook willen we niet het risico lopen dat we zelf het initiatief nemen voor een bezoek als betrokkene zelf dat op dit moment helemaal niet op prijs stelt. U maakt het dus gemakkelijker en ook overzichtelijk als u zelf contact met ons opneemt! Zo helpt u ook dat wij niet per ongeluk bij mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten op bezoek gaan en wél precies bij die mensen die dat willen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Hemelvaartsdag en Oekraïne – terugblik

Op 26 mei stond onze Open Kerk in het teken van 'meeleven met de Oekraïne'. Door het mooie weer kwamen flink wat wandelaars en fietsers door de Dorpsstraat van wie een heel aantal een bezoekje brachten aan onze kerk.

- Kaarsen werden aangestoken, wensen/gebeden opgeschreven, pianomuziek en de youtube-film van de 'Zandtovenaar ('Onze vader in het Oekraïns') beluisterd.
- Buiten was er, door bijdrage van verschillende gemeenteleden én door de hartelijke medewerking van de Dorpskamer, een soort marktkraampje ontstaan met verschillende producten (kaarsen, kamerplanten, kussens, vlaggetjes, kaarten).



De actie heeft, op het moment van schrijven, 447 euro opgebracht. Een heel mooi bedrag voor het project 'Noodhulp voor Oekraïne' van 'Kerk in Actie'. Zo kunnen kerken in de Oekraïne hulp (onderdak, voedsel, transportmiddelen) blijven geven aan vluchtelingen. Uit een gesprek met de Oekraïense familie uit ons dorp bleek ook hoezeer dit nodig is.

Met vriendelijke groet, namens alle vrijwilligers, Esther Bergmeijer

JEUGD

Voor alle tieners

Vrijdagavond 17 juni organiseren we **WEER EEN LEUKE AVOND!** Wat we deze keer gaan doen, horen jullie via de app! Mocht je nog niet in de app-groep zitten, en het wel willen, laat het ons weten door bijv. een app te sturen! Houd de avond vanaf 20 uur in ieder geval vrij als je erbij wilt zijn!

Allen van harte welkom!

Voor alle OnTrackers en alle tieners



Donderdagavond 30 juni

gaan we het seizoen gezamenlijk afsluiten met een BBQ en gezelligheid. Vanaf 17 uur zijn jullie **van harte welkom** op een nader te bepalen locatie! *Zet de datum in je agenda als je erbij wilt zijn!*

groet, namens alle jeugdleiding, Johan, Marian, Sefanja en Marieke

Vakantiebijbeldagen



Sefanja Kroon (06-83222776) en Ellen de Haan (06-23268828)

Voor opgeven, vragen of om iets anders te weten te komen:

Weet u het nog? Op 20, 21 en 22 juli gaat **Alles Andersom!** We zitten boordvol plannen om deze dagen op een vrolijke manier in *alles, andersom* te laten verlopen.
We zijn blij dat al een aantal mensen hebben aangegeven hierbij te willen helpen. Maar, we kunnen er natuurlijk nog heel wat hulp bij gebruiken. Schroom dus niet, geef je op! Want zoals we pas nog hoorden van een doorgewinterte medewerker: ik word er zelf ook zo blij van! Wie wil dat nou niet?

COMMISSIES

Van de zendingscommissie

*Op 5 juni is er een zendingscollecte voor de "Logos Hope",
van Operatie Mobilisatie.*

*Bij onze gemeente natuurlijk welbekend door het zendingswerk van Mathijs en
Marjet Hoogendoorn die geruime tijd aan boord verbleven.*

Sinds 1970 hebben de schepen van Operatie Mobilisatie al 500 havens aangedaan in meer dan 150 landen. De schepen zijn twee tot vier weken in elke haven om daar het goede nieuws van Jezus te brengen aan hen die weinig tot geen kans hebben over Jezus te horen. Jaarlijks komen er gemiddeld 1 miljoen mensen aan boord!

- Dagelijks worden er rondleidingen gegeven op het schip en zijn er inspirerende conferenties en evenementen, muziek- en theaterprogramma's voor allerlei doelgroepen.
- In veel landen is de grote boekenmarkt een echte trekpleister. Door de betaalbare Christelijke en educatieve boeken krijgen mensen de kans zich verder te ontwikkelen en meer te leren over Jezus.
- Ook gaan er dagelijks teams naar scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en andere instellingen om waar nodig praktische hulp te verlenen en de mensen te vertellen over de liefde van Jezus. Alles wat er aan boord en aan wal wordt gedaan door de bemanning komt voort uit het verlangen het Evangelie voor iedereen toegankelijk te maken.

Er wordt altijd nauw samengewerkt met lokale kerken en organisaties die na het vertrek van het schip de mensen verder helpen te groeien in hun geloof en hen te leren hoe zij het goede nieuws weer verder kunnen vertellen. Zo ontstaan er in elke haven, in elk land, weer nieuwe communities van volgelingen van Jezus.

Namens de zendingscommissie,
Barbara Roodhart, Ellen de Haan en Gerda van Lindenberg

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	1 mei	€ 85,20	Kozijn: onveranderd € 254,96 Per bank ontvangen: € 55,- voor Noodhulp Oekraïne contant ontvangen: € 10,- voor het Contactblad.
Avondcollecte	1 mei	€ 24,50	
Ochtendcollecte	8 mei	€ 71,85	
Ochtendcollecte	15 mei	€ 61,-	
Ochtendcollecte	22 mei	€ 60,50	

Namens de Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

Collectebonnen

➔ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

- ➔ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie

Oud papier

Nu de coronamaatregelen nagenoeg verdwenen zijn gaat er ook iets veranderen in het ophalen van het oud papier. De gemeente Stichtse Vecht heeft aangegeven dat zij in de maanden juni, augustus, oktober en december het oud papier op zaterdag ophalen. De andere maanden is het weer door de week.



Wij kunnen dus nu ook weer met vrijwilligers het papier ophalen. Iedereen die op de lijst stond zal benaderd worden om weer mee te doen.

Restauratie toren

Zoals u misschien opgemerkt heeft is de gemeente Stichtse Vecht bezig met het restaureren van de kerktoren. Deze werkzaamheden zullen enkele weken duren.

Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters

DIACONIE

Uitnodiging voor gezellige zomermiddagen

Dit jaar willen we in de zomerperiode weer drie **spelletjesmiddagen** organiseren voor alle mensen van 65 jaar en ouder uit Nigtevecht.

De dagen zijn:

- Woensdag 22 juni 2022, van 14.30-16.30 uur.
- Woensdag 13 juli 2022, van 14.30-16.30 uur.
- Woensdag 17 augustus 2022, van 12.00-15.30 uur, dan starten we met lunch.

De locatie is: In of bij het Verenigingsgebouw, aan de Dorpsstraat 45.

Er is tijd om allerlei spelletjes te doen en gezellig met elkaar bij te praten en voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk weer gezorgd.

We hopen op heel mooi weer, dan kunnen we steeds lekker buiten zitten.

Voor een kleine tegemoetkoming in de kosten van de middagen vragen we van u een vrijwillige bijdrage. Deze zal bestemd zijn voor het plaatselijk kerkwerk. Er komt een busje te staan voor uw donatie.

Als u iemand kent die ook graag (een keer) mee wil komen, vraag hen gerust mee. En mocht u eventueel vervoer nodig hebben naar het Verenigingsgebouw, dan kunnen we u ook ophalen en brengen.

Iedereen is weer van harte welkom! Graag tot ziens allemaal!

De hartelijke groeten, van de diaconie van Kerk Nigtevecht,
Kees Creemer, Jacobien Kalule, Nieske Veldhuisen en Christa Meinders



Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

1 mei	Stichting Dorcas	€ 72,70
8 mei	KIA Nigeria noodhulp	€ 64,45
15 mei	Plaats. Bijz. kerkwerk	€ 50,50
15 mei	Plaats. Bijz. kerkwerk	€ 29,70
22 mei	Zending Stichting Gave KIA	€ 87,40
26 mei	Noodhulp Oekraïne	€ 107,50
26 mei	Noodhulp Oekraïne, Kerk open	€ 285,00

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

AGENDA	
Tieners gezelligheid	<i>Vrijdag 17 juni, 20 uur, verenigingsgebouw</i>
On Track/Tieners BBQ	<i>Donderdag 30 juni, 17 uur, locatie volgt</i>
Zomermiddagen 65+	<i>Woensdag 22 juni, 13 juli, 14.30-16.30 uur Woensdag 17 augustus, 12.00-15.30 uur, verenigingsgebouw.</i>

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p>zaterdag 2 juli 2022</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 25 juni</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER		
zo 5 jun	Psalm 147	Pinksteren - Zing een lied
ma 6 jun	Lucas 7:18-35	Vol verwachting
di 7 jun	Lucas 7:36-50	Geven en vergeven
wo 8 jun	Psalm 105:1-22	Geschiedenis
do 9 jun	Psalm 105:23-45	...van trouw
vr 10 jun	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
za 11 jun	Lucas 8:9-21	Betekenisvol
zo 12 jun	Psalm 135	Trinitatis - Groot is de HEER
ma 13 jun	Lucas 8:22-39	Volgelingen dichtbij en op afstand

di 14 jun	Lucas 8:40-56	Aanraking
wo 15 jun	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
do 16 jun	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
vr 17 jun	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
za 18 jun	Lucas 9:28-36	Hoog bezoek
zo 19 jun	Lucas 9:37-45	Verborgten betekenis
ma 20 jun	Lucas 9:46-50	Klein is groot
di 21 jun	2 Korintiërs 8:1-9	Blink uit
wo 22 jun	2 Korintiërs 8:10-15	Evenwicht
do 23 jun	2 Korintiërs 8:16-24	Enthousiast bezoek
vr 24 jun	2 Korintiërs 9:1-15	Zaaien en oogsten
za 25 jun	2 Korintiërs 10:1-11	In woord en daad
zo 26 jun	2 Korintiërs 10:12-18	Binnen Gods grenzen
ma 27 jun	2 Korintiërs 11:1-15	Schijnapostelen
di 28 jun	2 Korintiërs 11:16-29	Ironische Paulus
wo 29 jun	2 Korintiërs 11:30-12:10	Kracht in zwakte
do 30 jun	2 Korintiërs 12:11-21	Ouders sparen voor de kinderen
vr 1 jul	2 Korintiërs 13:1-13	Onderzoek jezelf
za 2 jul	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?

GEDICHT

WORD HEERLIJK MENS!

- *Koos Geerds*

*durf onvoorwaardelijk echt mens te zijn
door al je angst en schaamte af te leggen*

*dan doe je vrij je eens gegeven woord
gestand, zal je de waarheid niets ontzeggen*

*worden jouw ja en nee nooit een 'misschien',
dan zal de leugen het altijd verliezen*

*ook lach je dan wanneer men je bespot
vanwege je geloof en je geweten*

*dan hoef je nooit opportunist te zijn
en krijg je vleugels door een rein geweten*

*dan zal men later zeggen: 'die wij haatten
deed niets dan goed, hij had ons waarlijk lief,*

*hij bad zelf voor ons toen wij hem vervloekten,
't is onverdraaglijk hoe hij ons vergaf'.*

*als men dit van mij zeggen zou, dan was
ik werkelijk mens, dan was ik beeld van God.*

BOEKENTIP

Willem Jan Otten: Zondagmorgen. Over het missen van God, uitgeverij Skandalon Halewijn

*Elsbeth Gruteke las het nieuwste boek van Willem Jan Otten,
met korte overdenkingen bij elke zondag van het kerkelijk jaar.*

Toen in maart 2020 de eerste coronalockdown werd afgekondigd, betekende dat voor gelovigen dat zij van het ene op het andere moment niet meer fysiek naar de kerk konden. Nooit eerder in de recente geschiedenis was het zo lang onmogelijk om een kerkdienst bij te wonen. Dat was voor protestanten een schok, maar voor rooms-katholieken mogelijk nog meer. Niet deel kunnen nemen aan de mis, geen deel hebben aan de Eucharistie, voor gelovige rooms-katholieken is dat een zwaar gemis. Veel parochies gingen, net als veel protestantse kerken, over tot het online uitzenden van de mis.

Een tocht naar binnen

Zo ook de Nicolaasparochie in Amsterdam, de thuiskerk van schrijver Willem Jan Otten. Al snel merkte de schrijver dat de online vieringen voor hem geen volwaardige vervanging waren van het zelf aanwezig zijn bij de mis. In een interview beschreef hij dat toeschouwer zijn van iets intiems als de Eucharistie hem het gevoel gaf dat je in de slaapkamer van je ouders kijkt. Om het gemis van de mis vorm te geven, zette hij zich daarom op zondagochtend achter zijn bureau en schreef bij elke zondag van het kerkelijk jaar een korte overdenking. De overdenkingen werden gepubliceerd in Het Katholiek Nieuwsblad en zijn nu gebundeld. Op de achterflap van het boek wordt het een 'tocht naar binnen, dwars door alle 52 zondagen van het jaar' genoemd. Otten had al langer het plan om eens zo'n boek te schrijven, de coronatijd bood hem die gelegenheid.

Verlangen naar God

Soms lees je een boek waarvan bijna elke pagina ontroert. Dit is zo'n boek. Willem Jan Otten trad zo'n 20 jaar geleden toe tot de Rooms-katholieke Kerk. Dat deed destijds het nodige stof opwaaien: een intellectueel, een gevierd schrijver, die toetreedt tot een conservatief bolwerk. In dit boek proef je de weg die Otten in die 20 jaar heeft afgelegd. Hij laat de lezer kennismaken met de diepte van zijn geloof, met zijn verlangen naar God die een mysterie blijft en toch nabij komt, zonder dat het een zoet en lievig verhaal wordt.

Mysterie van het evangelie

De korte overdenkingen ontroeren. En meer nog, ze verheugen vanwege de herkenning: een medegelovige die in staat is iets te benoemen en te beschrijven van het mysterie van het evangelie. Als geen ander kan Otten geloof en poëzie verbinden, dat komt binnen. Daarbij schuwt hij de moeilijke thema's niet. Moeilijke vragen worden benoemd, soms worden ze beantwoord, maar vaker nog worden ze gelaten voor wat ze zijn: moeilijke vragen zonder makkelijke antwoorden. Daar spreekt een grote eerlijkheid uit. Otten is zich heel goed bewust van de cultuur waarin zijn woorden klinken, van de toenemende vervreemding in de samenleving als het gaat om God en geloof, van de afstand tussen de wereld van geloven en de wereld van ongelof.

Een weg van missen

Het boek van Otten, dat hij zelf heel treffend 'een ommetje door de eeuwigheid' noemt, begint op Beloken Pasen, de tweede zondag na Pasen. Hij schrijft: Het kwam erop neer dat je je in het eerste jaar van de pandemie op de Pasen ging voorbereiden door je van Pasen te onthouden. Vanuit dit vertrekpunt neemt Otten de lezer vervolgens mee door het hele kerkelijk jaar: Het begint met missen: de weg van het geloof is een weg van missen.

Elke dag een stukje

Zondagmorgen, over het missen van God is een boek om als een dagboek te gebruiken. De 52 hoofdstukken lenen zich ervoor om zorgvuldig te lezen, om te bemediteren, om je te laten aanzetten tot gebed en stilte. Het is niet een boek om achter elkaar door te lezen, dan mis je de diepte en de subtiliteit en bovenal de liefde voor God; Vader, Zoon en Heilige Geest die van elke pagina opspringt.

Intiem boek

Willem Jan Otten geeft met dit boek een indrukwekkende getuigenis van zijn geloofsweg en van de rijkdom die hij heeft gevonden in de Rooms-katholieke Kerk. Het is, ook voor protestanten, een verheugend, verrijkend en intiem boek.