

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 augustus 2022

66^e jaargang, nr. 8

KERKDIENTEN

Zondag 7 augustus

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere
Collecten : 1^e Bartiméus Sonneheerdt; 2^e Kerk
Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Ria Vedder

Zondag 14 augustus

10.00 uur kand. R. Bogerd-Looijen, Veenendaal
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Crèche en koffie: Nettie Robijn

Zondag 21 augustus

10.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal
Collecten : 1^e Rudolph Stichting; 2^e Kerk
Crèche en koffie: Jacobien Kalule

Zondag 28 augustus

10.00 uur ds. C. van Dorp, Laren
Collecten : 1^e Zending de Wittenberg; 2^e Kerk
Crèche en koffie: Nieske Veldhuisen

Zondag 4 september

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Crèche: Henk den Hartog Koffie: Jos van der Linden



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

KORTE OVERDENKING

Psalm 121 vers 1 en 2

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.*

De HEER bewaart je!

Dit is een lied voor wie terugkeert. Voor wie net even de hemel heeft geproefd, feest heeft gevierd en met een vol hart weer terugkeert in het normale leven. Voor wie zich gevuld voelt door God, maar weet dat er een woestijnreis wacht.

De Heer bewaart je, als een kostbare schat, dicht bij zijn hart.

Dit is een lied voor wie opziet. Opziet tegen een afspraak bij de dokter, een pittig gesprek dat komen gaat, een stevige opdracht of een overvolle week. Of tegen een dag vol onvrijwillige stilte, het blootleggen van je hart, een afscheid of een nieuw begin.

De Heer bewaart je, Hij raakt je nooit kwijt.

Dit is een lied voor wie ploetert. Voor wie het leven een eindeloos vals pad is, voor wie iedere stap zwoegen is. Dit is een lied voor de klauteraars. Voor wie tegen wil en dank een steek van jaloezie voelt als er fluitend iemand naar beneden huppelt. Voor alle mensen die het gevoel hebben onderaan de ladder te staan, voor wie na iedere struikelbeurt weer aan de voet van de berg belandt.

De Heer bewaart je, je valt nooit verder dan zijn hand.

Dit is een pelgrimslid. Een lied van hoop voor iedereen die onderweg is. Een lied van richting voor iedereen die de weg kwijt dreigt te raken. Een lied vol beloften voor iedereen die bijna zonder moed zit.

Kijk omhoog!

Hij die jou gemaakt heeft, blijft je bewaren.

Bron: Visie, 25 Psalm momenten

Wanneer het Contactblad uitkomt en deze in papierversie of digitaal bij u binnenkomt, hebt u misschien de vakantie al achter de rug, of bent u op vakantie of hebt nog een vakantie voor de boeg.

Het kan ook zijn, dat u thuis vakantie viert. In alle situaties zal Psalm 121 aanspreken.

Wat ook de omstandigheden zijn, kijk omhoog: God bewaart je!

RONDOM DE DIENSTEN

Tijdens de zomerperiode hebben we gastpredikanten die bij ons zullen voorgaan. Op **7 augustus** gaat dhr. H. van Noord uit Almere voor, **14 augustus** kand. R. Bogerd-Looijen uit Veenendaal, **21 augustus** dr. H.A Post uit Veenendaal en **28 augustus** ds. C. van Dorp uit Laren.

We wensen iedereen gezegende diensten tijdens deze zomerperiode.

VANUIT DE KERKENRAAD

In het vorige Contactblad werd vermeld, dat *Cor van Alphen* en *Bert Letteboer* zich zouden beraden over het beroep tot het ambt van diaken.

We zijn zeer dankbaar, dat zowel Cor van Alphen als Bert Letteboer inmiddels het beroep tot diaken hebben aanvaard.

JEUGD

VAN DE JEUGDLEIDING

Nadat het jeugdwerk door de coronabeperkingen een tijdje had stilgelegen, zijn we een paar maanden geleden weer flink aan de slag gegaan met de jeugd die onze kerk rijk is, en ook is er een heel aantal jongeren aangehaakt die doorgaans niet in de kerk komen. Daar zijn we blij mee! Het leek ons goed u wat te vertellen over wat er allemaal gebeurt, omdat u dat als 'ouder' kerklid niet altijd meekrijgt, kunnen we ons zo voorstellen.

De Spoorzoekers zijn natuurlijk iedere zondag actief. Hoewel het er wat minder zijn dan voorheen, blijft het natuurlijk belangrijk om het gezellig te maken voor de kinderen, de band onderling te versterken en ze de mooie boodschap van het evangelie mee te geven. We werken met de methode Bijbel Basics van het NBG, die de kinderen op een eigentijdse en creatieve manier kennis laat maken met bijbelverhalen. Daarnaast doen we spellen en knutselen we, al dan niet binnen het thema. Een van de hoogtepunten is altijd het kerstspel, dat we eind 2021 vanwege corona voor een bijna lege kerk opvoerden, maar waar iedereen online naar kon kijken. In juni hadden we ons jaarlijkse uitje: midgetgolfen met lunch en zwemmen in Muiderberg. Een groot succes!

Collecteren doen we ook bij de Spoorzoekers. Nadat we de (heééle oude) bus een paar jaar niet geopend hadden, troffen we daar dit jaar een bedrag van € 391,96 in aan! Een prachtige opbrengst, die we in overleg met de kinderen aan Stichting Red een Kind hebben gedoneerd voor hulp aan kinderen in Oekraïne. Na jarenlange trouwe dienst nam *Jolande Creemer* eind van dit seizoen afscheid. Zoals gewoonlijk gaan we als bedankje gezellig eten met elkaar. Heel blij zijn we dat *Anneke Berkheij* de leiding komt versterken zodra we weer gaan starten na de zomer! Zij versterkt het team van *Sefanja Kroon*, *Esther Bergmeijer* en *Marian Kruijning*.



Fijn dat ook dit jaar de **Vakantiebijbeldagen** weer door konden gaan op 20 t/m 22 juli. Deze dagen bieden een prachtige gelegenheid om kinderen in de basisschoolleeftijd de waardevolle boodschap van het evangelie mee te geven. Flink wat voorbereiding voor organisatoren *Ellen de Haan* en *Sefanja Kroon*, maar gelukkig zijn er vrijwilligers die hen tijdens deze dagen helpen, al was het maar met pannenkoeken bakken voor de maaltijd op de laatste dag. De kinderen genieten ieder jaar weer van het programma èn van Harry! Het thema is dit jaar 'Alles andersom'.

On Track is voor kinderen van circa 10 t/m 14 jaar en kan beschouwd worden als een eigentijdse vorm van catechesatie. De avond starten we met samen koken en eten. Fijn dat we dat nu in het vernieuwde Verenigingsgebouw kunnen doen. Omdat we het contact met de kinderen vast wilden houden, hebben we tijdens de laatste lockdown ook een paar avonden online gedaan. De laatste tijd werken we met materiaal van het NBG en we hebben ook de film *The Prince of* bekeken, die een goed beeld geeft van het leven van Mozes en de uittocht van het volk Israël. Het afgelopen seizoen deden er vier kinderen mee, een gezellig groepje. On Track wordt gegeven door *Sefanja Kroon* en *Marian Kruijning*.



Egypt



De **catechesatie voor de oudere jeugd** wordt verzorgd door ds. Hans Berkheij. Nu hij een tijdje door gezondheidsredenen niet werkt, was het seizoen voor deze groep wat eerder afgelopen.

Club is de naam voor de driewekelijkse activiteit die Marieke van der Bijl en Johan Kroon voor alle tieners in de gemeente verzorgen. De insteek daarbij is gezelligheid en het versterken van de onderlinge band vanuit een christelijk perspectief. Tot nu toe heeft de groep, die bestaat uit zo'n twaalf tieners, geschaatst, films gekeken, spelletjes gedaan, en zijn ze ontsnapt uit een escape room. En dat alles onder het genot van chips, cola en ijsjes! Vooral hier komen ook kinderen die doorgaans niet (meer) naar de kerk gaan.



Kent u tieners tussen de circa 11 en 16 jaar die dit ook leuk zouden vinden, laat ze contact opnemen met Johan of Marieke! Uiteraard is iedereen welkom.

Voor alle groepen hebben we het seizoen onlangs afgesloten met een geslaagde barbecue inclusief zwem- en volleybalfestijn bij de familie den Hartog op de Klompweg.

Volgend seizoen hopen we weer door te gaan met de activiteiten. Onze wens is dat daarbij nog meer kinderen uit het dorp zullen aansluiten. We vragen om uw steun en ook om uw gebed om die wens te laten uitkomen!

*Met een hartelijke groet van de jeugdleiders,
Johan, Marieke, Ellen, Hans, Esther, Sefanja en Marian*

Vakantiebijbeldagen 2022

*Wat een mooie dagen hebben we met elkaar beleefd op 20, 21 en 22 juli!!!
Het was een feest om deze dagen wel 65 verschillende kinderen uit Nigtevecht te
mogen begroeten!!!*

Woensdag kwamen er 45 kinderen binnenlopen! We zongen liedjes en luisterden naar het verhaal over de vier mannen en hun vriend die niet kon lopen. Jezus vergaf eerst zijn zonden (!) en daarna genas Hij hem, zodat hij lopend naar huis kon. We deden een bijzonder proefje met een stukje piepschuim dat verdween in aceton. Zo vergeeft Jezus ook jouw fouten, Hij haalt het helemaal weg. Daarna versierden we een spiegel met glasmozaïek. Aan het einde van de ochtend was er nog sport en spel in gymzaal.

De volgende dag kwamen er ruim 30 kinderen. Net als de dag ervoor, verwelkomde Harry de kinderen en met zijn grappen en mooie verhalen praatte hij de ochtend aan elkaar. Deze ochtend hoorden we het verhaal over Jezus die de kinderen zegent. Zijn leerlingen hielden de kinderen tegen, maar Jezus zei: Kom maar, je bent welkom! We deden het proefje met een de pijl die omdraait als je hem achter een pot water houdt; zo draait Jezus ook alles om en maakt Hij alles goed! Alle kinderen maakten een poppetjes-sleutelhanger of een poppetje van ijzerdraad. Ook kleurden ze allemaal hun eigen houten poppetje als herinnering aan het verhaal uit de Bijbel. En natuurlijk kon er óók weer lekker bewogen worden in de gymzaal.

Vrijdag was het een feest met de voorstelling van het kindertheater Simon en Zo. Ze speelden 'De barmhartige baviaan' en deelden zelfs met een groep 'bavianen' bananen uit aan de kinderen. Daarna konden we aan tafel om eerst een ijsje en daarna de lekkere pannenkoeken op te eten.

We kijken terug op gezegende Vakantiebijbeldagen. Dank voor uw en jouw gebed voor deze dagen en ook dank aan alle vrijwilligers die op allerlei manieren hun schouders tussen, in, onder, boven, achter de Vakantiebijbeldagen gezet hebben!

Tot slot het refrein van het themalied dat deze dagen zo zichtbaar is geworden:

*Alles andersom, alles anders, keer het om.
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht.
Alles andersom, alles anders, keer het om.
En al klinkt het raar, geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is goed!*

Zo God het wil:
Tot de Vakantiebijbeldagen 2023!

Sefanja Kroon en Ellen de Haan



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	26 juni	€ 71,30	Stand kozijn: € 257,46 Gift: 3 juli per bank € 15,- Opbrengst Tuinenroute Helpt u Hopen € 717,70
Ochtendcollecte	3 juli	€ 63,-	
Ochtendcollecte	10 juli	€ 55,95	
Ochtendcollecte	17 juli	€ 57,50	
Ochtendcollecte	24 juli	€ 58,20	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

- De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie

DIACONIE

Uitnodiging voor gezellige zomermiddag

Op woensdag 17 augustus 2022, van 12.00 uur tot 15.30 uur. **We starten deze keer met een lunch.**

Daarna spelen we spelletjes, zoals rummucub, klaverjassen, scrabble en sjoelen.

- *Voor alle mensen van 65 jaar en ouder uit Nigtevecht in of bij het Verenigingsgebouw, aan de Dorpsstraat 45.*

Naast het doen van spelletjes is er genoeg gelegenheid om gezellig met elkaar bij te praten en voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk gezorgd. We hopen op mooi weer, dan kunnen we lekker buiten zitten zoals de vorige keren.

Voor een tegemoetkoming in de kosten van de middagen vragen we van u een vrijwillige bijdrage. Deze zal bestemd zijn voor het plaatselijk kerkwerk. Er komt een busje te staan voor uw donatie.

- *Als u iemand kent die ook graag mee wil komen, vraag hen gerust mee. En mocht u eventueel vervoer nodig hebben naar het Verenigingsgebouw, dan kunnen we u ook ophalen.*



Iedereen is weer van harte welkom! Graag tot ziens allemaal!

De hartelijke groeten, van de diaconie van Kerk Nigtevecht,
Kees Creemer, Jacobien Kalule, Nieske Veldhuisen en Christa Meinders

Verslag Nigtevechtse tuinenroute 10 juli 2022



Zondag 10 juli jl. werd de Nigtevechtse tuinenroute gehouden, waarvan de opbrengst naar ons project Helpt u Hopen gaat.

Er waren 13 deelnemende tuinen en via een toegangskaart met plattegrond van de deelnemende tuinen kon men op pad gaan. Deze tuinen waren ook herkenbaar aan de met ballonnen versierde gevels/hekken/vlaggen. Ballonnen met de kleuren

van de Oegandese vlag, zwart, geel en rood.

Een aantal kaarten waren online verkocht en een groot deel van de kaarten werd gekocht op de middag zelf, bij de kerk. In totaal werden er bijna 100 kaarten verkocht!

Het enthousiasme was groot, zowel bij de bewoners van de deelnemende tuinen als ook bij de bezoekers. Er werd overal gezellig gepraat, rondgekeken, gegeten en gedronken. Er was ook de mogelijkheid om onder andere eigengemaakte schilderijen, beschilderde presse papier, limoncello, chutney, beelden en stoeltjes te kopen. Het was een prachtige middag met mooi weer. In iedere tuin kwamen gemiddeld 60-70 gasten! Het was een groot succes! De opbrengst was € 717,70 !!! *Heel dankbaar zijn we daarvoor.*

Een ieder die meegewerkt en gedoneerd heeft om de open tuinenroute tot een succes te maken....Heel hartelijk dank!!!!

Namens de diaconie en de Oegandagroep, *Jacobiën Kalule*

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

26 juni	Helpt u hopen	€ 73,15	Giften op de seniorenmiddag op 20 juli voor Plaats. bijz. kerkwerk € 23,50
3 juli	Plaats. Bijz. kerkwerk	€ 54,70	
10 juli	Regenboog Inloophuis	€ 53,10	
17 juli	New Wine	€ 65,70	
24 juli	Plaats. Bijz. kerkwerk	€ 80,50	

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.

U kunt eventueel het collectiedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecten in augustus

→ 7 augustus Bartiméus Sonneheerdt

Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om mogelijk te maken dat mensen die slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Wij geloven in 100% leven. Daarnaast bieden we subsidies voor innovatieve initiatieven van derden. En we ontwikkelen onze eigen projecten, binnen drie thema's: mobiliteit, onderwijs en werk, en vrije tijd.

→ 14 augustus Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Met uw hulp kan de diaconie de waardevolle activiteiten in onze gemeente voortzetten, zoals de seniorenmiddagen, kerstviering en de financiële ondersteuning van de Contactcommissie.

→ 21 augustus Rudolph Stichting

De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugdorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor

herstel en ontwikkeling. Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.

COMMISSIES

Zondag 28 augustus is er een **zendingscollecte** voor De Wittenberg in Zeist.
Als zendingscommissie dragen wij dit doel een zeer warm hart toe
en wij hopen u/jij ook !

- Dit is een centrum wat als missie heeft om jonge mensen toe te rusten om als christen in de wereld te staan: ontdekken, geloven en beleven. Daarvoor bieden zij een tussenjaar genaamd "Inside out" aan voor jongeren van 17 tot 25 jaar.

Ruim 1500 jongeren hebben inmiddels een opleiding bij de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen of buitenland.

- De Wittenberg is ook een gastvrije plek voor wie rust, stilte en bezinning zoekt. Zoals op de site staat : "Laat de hectiek van alledag even los, vind rust en kom op retraite bij de Wittenberg". Daarvoor zijn verschillende retraites beschikbaar zoals een Individuele retraite, Stille retraite, Thema retraite, Groep retraite of een Wandel retraite.

Op You Tube staat een prachtig lied genaamd : "In dit huis",
een bijzonder lied over het wonen in de Wittenberg.

Met een hartelijke groet, de zendingscommissie, Barbara Roodhart,
Gerda van Lindenberg en Ellen de Haan.

Startdag 2022

De startdag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 11 september. Het thema is "**Aan Tafel**" dus dat belooft wat goeds voor jong en oud!

Wij gaan door met de voorbereidingen en wij hopen u en jou daar te zien! Programma volgt in het contactblad van september!

Een hartelijke groet van de startdagcommissie,
Carla, Rolinka, Marian,
Nieske, Christa en Marieke



AGENDA

Aan Tafel voor ouderen	<i>Dinsdag 9 augustus, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Zomermiddagen 65+	<i>Woensdag 17 augustus, 12.00-15.30 uur, verenigingsgebouw.</i>
Feestelijke opening hervormde kerk Loenen aan de Vecht	<i>Zaterdag 3 en zondag 4 september</i>
Open Monumentendag	<i>Zaterdag 10 september, kerk open</i>
Startdag	<i>Zondag 11 september, 10 uur, kerk</i>
Aftreden/bevestigingsdienst ambstdragers	<i>Zondag 25 september, 10 uur kerk</i>

DIVERSEN

Aan tafel

Dinsdag 9 augustus 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw: met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



Kosten €10,- per persoon

3 gangen menu en een drankje

Vooraf aanmelden uiterlijk 7 augustus bij Joyce

Feestelijke opening van de hervormde kerk in Loenen aan de Vecht

De Grote Kerk van Loenen heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis. Het oudste deel, toen nog alleen een kapel, wordt gedateerd van vóór 1300. Door de eeuwen heen is er veel veranderd, je vindt er o.a. een sacristie, de toren is gebouwd en er is een schip met dwars- en zijbeuken.

Al die veranderingen hebben er toe geleid dat er nu een monumentale kerk in ons dorp staat. Een kerk die het aanzien waard is. Maar ook een kerk die beter voorbereid kan zijn op de toekomst.

In het verleden zijn kerken ooit publieke ruimten geweest. De kerk was voor iedereen toegankelijk en werd beschikbaar gesteld voor allerlei activiteiten. Denk hierbij aan religieuze, sociale en commerciële activiteiten. Iets wat we nu niet meer herkennen. De Grote Kerk is al heel lang geen openbaar gebouw meer, de deur zit te vaak op slot. Daar is verandering in gebracht

De kerk gaat weer in gebruik genomen worden en dat willen wij vieren op D.V. 3 & 4 september a.s.

Programma:

Zaterdag 3 september 2022

14.00-15.00 uur Interactief kindertheater voor alle kinderen uit Loenen en omgeving. *Ook Nigtevechtse kinderen zijn van harte welkom.*

15.30-17.00 uur Receptie voor belangstellenden onder muzikale begeleiding van kopenensemble Goedkoper. Kijk uw ogen uit in ons prachtig gerenoveerde kerkgebouw onder het genot van een hapje, drankje en muziek. Wij heten u van harte welkom!

Zondag 4 september 2022

10.00 Feestelijke kerkdienst onder muzikale begeleiding van gospelkoor Soul Sound Choir o.l.v. Erwin Young, muzikale begeleiding Rick Piepers. Het hele dorp is welkom! Na afloop nodigen wij u uit voor koffie of thee met wat lekkers.

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 1 oktober, 5 november en 3 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">zaterdag 3 september 2022</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 28 augustus</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER		
zo 7 aug	1 Koningen 7:40-51	Voltooiing
ma 8 aug	1 Koningen 8:1-11	Inwijding
di 9 aug	1 Koningen 8:12-21	Gods woorden uitgekomen
wo 10 aug	1 Koningen 8:22-32	Salomo's gebed
do 11 aug	1 Koningen 8:33-43	Verhoor zelfs de vreemdeling
vr 12 aug	1 Koningen 8:44-53	Bidden richting Jeruzalem
za 13 aug	1 Koningen 8:54-66	Omvangrijk vredeoffer
zo 14 aug	1 Koningen 9:1-9	Niets zal God ontgaan
ma 15 aug	1 Koningen 9:10-28	Een gegeven paard...
di 16 aug	1 Koningen 10:1-9	Indrukwekkend bezoek
wo 17 aug	1 Koningen 10:10-20	Uitwisseling van rijkdom
do 18 aug	1 Koningen 10:21-29	Het is goud dat daar blinkt
vr 19 aug	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog
za 20 aug	Lucas 13:10-21	Klein begin
zo 21 aug	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
ma 22 aug	Lucas 13:31-35	Drie dagen
di 23 aug	Psalm 112	De mens met ontzag voor God
wo 24 aug	1 Koningen 11:1-13	Salomo's harem
do 25 aug	1 Koningen 11:14-25	Tegenstanders
vr 26 aug	1 Koningen 11:26-43	Verscheuring in gang gezet
za 27 aug	1 Koningen 12:1-19	Jeugdige overmoed
zo 28 aug	1 Koningen 12:20-32	Snel in de fout
ma 29 aug	1 Koningen 12:33-13:10	Een naamloze man van God
di 30 aug	1 Koningen 13:11-22	Misleid door een collega
wo 31 aug	1 Koningen 13:23-34	Ach mijn broeder...
do 1 sep	1 Koningen 14:1-20	Niets is verborgen voor God
vr 2 sep	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
za 3 sep	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur

GEBED en TIPS

Uit de Petrus-nieuwsbrief door ds Charlotte Inkelaar-de Mos

Houd ons dichtbij U

*Heer, als een kind willen wij
ons toevertrouwen aan U,
in alles wat de toekomst brengt.
Help ons en leer ons vertrouwen
dat U er bent, en blijft.*

*We bidden om ontferming
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn.
U kent de weg die wij gaan,
dank U dat wij op U mogen vertrouwen.
Zegen ons en zegen die ons lief zijn,
houd ons dicht bij U.*

*We bidden om ontferming
voor alle mensen op deze aarde.
We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,
dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan.
We bidden dat wij ons in liefde openen voor U
en voor elkaar.*

*We bidden om ontferming
voor ieder kind op aarde,
voor ieder die kwetsbaar is,
voor ieder die zwaar aan het leven tilt.
Stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.*

*Want Uw trouw is groot,
open onze ogen daarvoor!
U blijft altijd dezelfde,
Uw goedheid willen wij bezingen. In Jezus' naam.
Amen*

Uit de Petrus nieuwsbrief door Rebecca Schoon, theatermaker en columnist

Of je deze vakantie nou op de fiets zit, in de auto, op een campingstoeltje of lekker thuis in de tuin aan het werk bent; podcasts luisteren kun je overal. Het is al een tijdje razend populair en ik vind het echt een uitvinding. Het maakt hardlopen voor mij draaglijker en reizen minder saai. Podcasts heb je tegenwoordig in alle soorten en maten. Ik download de afleveringen thuis en luister dan onderweg offline. 2 van mijn favorieten:

Mijnkerk.nl

Bij de podcasts van Mijnkerk.nl vind je zowel christelijke meditaties als gesprekken over liefde, leven en geloof. Mijn eigen serie over de liefde vind ik - in alle bescheidenheid :-)- een aanrader. Hierin praat ik met verschillende stellen, kort en lang samen, hetero en homo, oud en jong, over de liefde. Bij sommigen speelt geloof een rol in hun leven en bij sommigen niet of een beetje. Ook is de zomermeditatie een aanrader en de lectio devina (meditatief bijbellezen) van dominee Niels.

Bidden onderweg

Vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit wordt een bijbeltekst gelezen waar op een toegankelijke manier op wordt gereflecteerd, gecombineerd met mooie muziekstukken. Elke dag 10 minuten.