

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 september 2022

66^e jaargang, nr. 9

KERKDIENTEN

Zondag 4 september

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Crèche: Henk den Hartog Koffie: Jos van der Linden



Zondag 11 september **STARTDAG**

10.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecten : 1^e Helpt u hopen; 2^e Kerk

Crèche: Annemieke Bijleveld

Zondag 18 september **Heilig Avondmaal**

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Crèche en koffie: Marian Kruijning

19.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

Collecte Wilde Ganzen

Zondag 25 september **(Her-)Bevestiging en afscheid van ambtsdragers**

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Zending Wycliffe bijbelvertalers; 2^e Kerk

Crèche en koffie: Emmy van der Gref

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje



Zondag 2 oktober

10.00 uur ds. C. van Dis uit Nieuwegein.

Collecten : 1^e KIA Kerk en Israël; 2^e Kerk

Koffie: Kees Creemer

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

KORTE OVERDENKING

Meditatie: vrucht van de Geest

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
(Galaten 5:22-23)*

Soms merk ik in gesprekken dat mensen de Heilige Geest een moeilijk en abstract thema vinden. Bij Jezus en God de Vader kunnen ze zich iets voorstellen. Maar bij de Geest vinden ze dat moeilijker. Paulus laat in deze Bijbelverzen zien dat de Geest misschien niet zo ver weg is en misschien ook wel minder ongrijpbaar dan je denkt.

De Heilige Geest is de invloed van God in jouw leven. Je merkt de invloed van de Geest in je leven, doordat je meer verlangen krijgt om met de dingen van God bezig te zijn. Je merkt dat je een kind van God bent, doordat je de vrucht van de Geest in je leven ziet. En de onderdelen van deze vrucht zijn heel helder. Je kunt ze voor jezelf overdenken.

Dan merk je ook wel dat het hier in ons eigen leven en ons samenzijn vaak aan schort. Soms vallen anderen heel erg tegen, soms val je jezelf tegen. Paulus is daar eerlijk over. Maar tegelijkertijd geeft hij ook hoop en uitzicht. Want de Heilige Geest werkt in jou. Dat betekent dat je je laat leiden door de Geest. Dat je de regie over je leven uit handen geeft aan Hem. Dat is een proces waarin je met vallen en opstaan groeit.

De groei van geloof gaat geleidelijk, net zoals groei in de natuur geleidelijk gaat. En hopelijk ontdek je dat je in een bepaalde situatie bijvoorbeeld geduldiger of liefdevoller reageert dan jaren geleden. Groei is ook krachtig, hoe wonderlijk is het niet dat een plantje soms tussen stenen doorbreekt en uitgroeit tot een struik of boom. Hoe ons leven er ook uit ziet, de vrucht van de Geest zal daar doorheen breken. Hij kan zelfs de meest verharde harten veranderen.

Veel mensen hebben het idee dat geloven beperkend en benauwend is. In de Bijbel ontdekken we wat anders. Juist door een leven met God kom je als mens meer tot je bestemming. De Geest van God neemt mensen zoals ze zijn. Maar Hij laat ze niet zoals ze zijn. Hij zet je in beweging. Zodat je wordt zoals God je heeft bedoeld.

De gemeente, de kerk is de plek waar we dat horen en oefenen. De gemeente is de werkplaats voor de Geest. Waar je met elkaar leert groeien, maar soms ook moet leren elkaar te verdragen. Waar je in ieder geval leert om samen te leren leven van de verwondering over de grote liefde van God.

Een vraag om over na te denken: 'Hoe zou het er in jouw leven, in onze gemeente uitzien als een bepaalde vrucht van de Geest in praktijk werd gebracht?'

ds. Jeroen de Jong, Waarder

RONDOM DE DIENSTEN

Het is begin september geworden en daarmee is de zomerperiode met de meestal rustiger diensten weer achter ons. We zijn dankbaar dat de diensten ook in de zomerperiode door zijn gegaan, soms in een aangepaste setting. Op **zondag 11 september** wordt de **Startdag** gehouden, die begint met een dienst waarin ds. P. Nagel uit Loenen hoopt voor te gaan. Een week later op **zondag 18 september** hopen we in de morgendienst het **Heilig Avondmaal** te vieren waarin ds. R. de Vos uit Weesp zal voorgaan. 's Avonds is de eerste avonddienst van het nieuwe seizoen en de voor ons bekende ds. S. Zijlstra uit Heemstede zal in deze dienst voorgaan. **Zondagmorgen 25 september** zal een dienst zijn in het teken van **(her-) bevestiging en afscheid van ambtsdragers**. Onze eigen predikant ds. Berkheij hoopt deze dienst te leiden.

We wensen elkaar gezegende en opbouwende diensten toe en laten we elkaar daarin ook bemoedigen en stimuleren. Het is goed om ons te realiseren dat als we op zondag in de kerk zijn het niet alleen voor onszelf opbouwend is, maar ook zeker tot bemoediging van andere gemeenteleden. Zo is het zingen met meer mensen veel fijner dan met een kleine groep. Laten we ook dankbaar zijn dat we weer/nog in vrijheid naar de kerk kunnen gaan en bij elkaar kunnen komen.



VANUIT DE GEMEENTE

Langzaam aan zullen de meeste gemeenteleden hun vakantieperiode er op hebben zitten. Hopelijk heeft u allemaal een goede tijd achter de rug. Al zal het voor de een weer heel anders zijn geweest dan voor een ander.

VANUIT DE KERKENRAAD

(Her-)bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Op zondag 25 september worden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd als diaken: *Bert Letteboer* en *Cor van Alphen*.

Herbevestigd zullen worden:

- *Christa Meinders* en *Nieske Veldhuisen* als diaken
- *Carla Holtmanns* en *Esther Bergmeijer* als ouderling
- *Ina Boshuizen* en *Nelleke Nobel* als ouderling-kerkrentmeester.

Afscheid zullen we nemen van de diakenen *Kees Creemer* en *Jacobien Kalule*, ouderling *Dianne Kroon* en kerkrentmeester *Jan Willem van Lindenberg*.

We willen *Kees, Jacobien, Jan Willem* en *Dianne* alvast bedanken voor al hun inzet in de achterliggende jaren!!

Voor het ambt van ouderling zijn we nog op zoek naar versterking. Wilt u iemand aanbevelen of overweegt u zelf dit ambt, dan kunt u dit graag doorgeven aan een van de kerkenraadsleden of via info@kerknigtevecht.nl. Peter de Haan is aftredend, maar zal nog even doorgaan met het kerkenraadswerk.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

| | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Ochtendcollecte | 31 juli | € 30,50 | Stand kozijn: € 257,46 |
| Ochtendcollecte | 7 augustus | € 47,70 | |
| Ochtendcollecte | 14 augustus | € 60,50 | |
| Ochtendcollecte | 21 augustus | € 59,30 | |

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

- De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

| | | | |
|-------------|------------------------|---------|---|
| 31 juli | Tear | € 32,70 | Giften op de seniorenmiddag op 20 juli voor Plaats. bijz. kerkwerk € 83,15 |
| 7 augustus | Bartimeus | € 56,85 | |
| 14 augustus | Plaats. Bijz. kerkwerk | € 65,- | |
| 21 augustus | Rudolph Stichting | € 51,10 | |

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

COMMISSIES

Beste gemeenteleden,

Zondag 25 September zal er een **zendingscollecte** plaatsvinden ten bate van **Wycliffe bijbelvertalers**. Voor ons als gemeente geen onbekend zendingsdoel want in het verleden hebben wij vaker voor Wycliffe gecollecteerd.

- Wycliffe heeft als doel dat ieder mens op de wereld toegang krijgt tot de bijbel in zijn eigen taal. Daarmee geven zij invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Hun missie is dat de harten en levens vernieuwd



worden door de Bijbel, het woord van God, in de eigen taal. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die op dit moment geen toegang hebben tot Gods Woord in de taal die ze goed kennen. Wycliffe vertaalt de bijbel omdat de bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier is de ervaring.

- De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe zijn gericht op: taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het gebruik van de Bijbel. Dankzij gebed en giften zijn zij wereldwijd betrokken bij ongeveer 50 projecten. Zij dienen de lokale kerk en vertaalorganisaties met geld, gebed en expertise; lokale teams doen het vertaalwerk. Zo nodig worden zij versterkt door Wycliffe veldmedewerkers.

Dit mooie werk kan niet zonder Uw steun !

Een hartelijke groet van de zendingscommissie;
Barbara Roodhart, Ellen de Haan en Gerda van Lindenberg

Kerstpakketten voor Het Havenlicht: helpt u mee?

Vanaf zondag 4 september staat er onder de toren weer een doos waarin we spullen verzamelen voor stichting Het Havenlicht.

Het Havenlicht heeft een sterke betrokkenheid met de geestelijke nood onder zeelieden. Zeelieden die in armoede zwaar werk moeten doen, ver van huis. Zeelieden uit gesloten landen, waar de overheid het evangelie probeert buiten te sluiten. Christen-zeelieden die in geestelijke eenzaamheid verkeren, en behoefte hebben aan steun.

Het Havenlicht heeft als doel:

- Het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van hun schip vaak eenzaam zijn;
- De verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit, opdat velen van hen vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus Christus.

Daarnaast wordt aan zeelieden die dat nodig hebben praktische hulp geboden, bijvoorbeeld warme kleding. Aan het eind van het jaar worden kerstpakketten uitgedeeld, met daarin lekkere en leuke dingen en altijd iets in de eigen taal van de zeeman.

Voor deze kerstpakketten kunt u onderstaande spullen inleveren:

- Handdoek + washandje of badspoons
- Muts en sjaal
- Tandpasta + tandenborstel
- Doucheshampoo en/of stukje zeep
- Deodorant
- Aftershave
- Iets lekkers zoals lang houdbare koekjes of snoepjes
- Pen
- Opschrijfboekje
- Fotolijstje
- Sokken



- Nagelknipper
- Haarkammetje

Geen levensmiddelen a.u.b.

In alle kerstpakketten wordt een muts en vaak ook een sjaal gedaan. *Wilt u ook een muts breien? Hieronder vindt u het patroon. Namens de zeelieden: dank u wel voor uw bijdrage!*

Hartelijke groeten van de Zendingscommissie,
Gerda van Lindenberg, Barbara Roodhart en Ellen de Haan

BREIPATROON voor dikke wol

ijsbrekers zeemansmutsen

Naald 5 of 6

Wat dikkere wol of dubbele draad.

80 steken, 1 recht 1 averecht of 2 recht 2 averecht.

Ongeveer 44 tot 48 pennen,

Dan ga je minderen:

1^e pen, 5 steken breien, 3 samenbreien, 10 steken breien, 3 samenbreien, enz. je houdt 7 steken over, wel breien.

2^e pen, gewoon breien.

3^e pen, 4 steken breien, 3 samenbreien, 8 steken breien, 3 samenbreien, enz. je houdt 6 steken over, wel breien.

4^e pen, gewoon breien.

5^e pen, 3 steken breien, 3 samenbreien, 6 steken breien, 3 samenbreien, enz. je houdt 5 steken over, wel breien.

6^e pen, gewoon breien.

7^e pen, 2 steken breien, 3 samenbreien, 4 steken breien, 3 samenbreien, enz. je houdt 4 steken over, wel breien.

8^e pen, gewoon breien.

9^e pen, 1 steek breien, 3 samenbreien, 2 steken breien, 3 samenbreien, enz. je houdt 3 steken over, wel breien.

10^e pen, gewoon breien.

11^e pen, alle 3 steken samenbreien.

12^e pen, afkanten.

BREIPATROON voor dunne wol

ijsbrekers zeemansmutsen

Muts opzetten 120 (110) steken op naald 4, en op naald 3 moet u 120 (130) steken opzetten.

21 cm breien in boordsteek: 1 recht – 1 averecht.

Daarna 18 steken minderen, verdeeld over de naald, door 3 steken samen te breien tot 1 steek.

(In verband met 1 recht – 1 averecht, want anders klopt het niet meer).

Dit herhalen na 4 pennen, tot u 5 keer geminderd hebt.

Daarna in een niet scherpe punt breien door steeds iedere 2^{de} naald 10 steken te minderen.

U moet dan alleen nog recht breien.

Als u 10 steken over heeft en 30 cm heeft gebreid, dan moet u die 10 steken op een draad nemen en dichtnaaien.

De muts nu dichtnaaien en afhechten.

Startdag 2022

De startdag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 11 september. Het thema is **"Aan Tafel"**. Voor we aan tafel gaan, gaan we met elkaar in groepjes kokkerellen! We hebben ons verdiept in bijbelse recepten dus wie weet wat voor verrassends er straks op tafel staat! De spoorzoekers werken aan een mooi



tafelkleed en de tieners zullen ons een heerlijk nagerecht bezorgen.
Het programma is als volgt:

- **10 uur kerkdienst**
- **Koffie, thee, limonade met koek**
- **In groepjes gerechten bereiden**
- **Aan tafel**
- **Afsluiting rond 14.30 uur**

*Iedereen van harte welkom met een hartelijke groet van de startdagcommissie,
Carla, Rolinka, Marian,
Nieske, Christa en Marieke*

| AGENDA | |
|---|--|
| Feestelijke opening hervormde kerk Loenen aan de Vecht | <i>Zaterdag 3 en zondag 4 september</i> |
| Aan Tafel voor ouderen | <i>Dinsdag 6 september, 17.00 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| Open Monumentendag | <i>Zaterdag 10 september, kerk open</i> |
| Startdag | <i>Zondag 11 september, 10 uur, kerk</i> |
| Aftreden/bevestigingsdienst ambstdragers | <i>Zondag 25 september, 10 uur kerk</i> |

DIVERSEN

Aan tafel

Dinsdag 6 september 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden uiterlijk 5 september bij Joyce

Feestelijke opening van de hervormde kerk in Loenen aan de Vecht

Zie contactblad augustus 2022 voor meer informatie.

Het programma is als volgt:

Zaterdag 3 september 2022

14 -15 uur **Interactief kindertheater** voor alle kinderen uit Loenen en omgeving. *Ook Nigtevechtse kinderen zijn van harte welkom.*

15.30-17 uur **Receptie** voor belangstellenden onder muzikale begeleiding van koperensemble Goedkoper. *Kijk uw ogen uit in ons prachtig gerenoveerde kerkgebouw onder het genot van een hapje, drankje en muziek. Wij heten u van harte welkom!*

Zondag 4 september 2022

10 uur **Feestelijke kerkdienst** onder muzikale begeleiding van gospelkoor Soul Sound Choir o.l.v. Erwin Young, muzikale begeleiding Rick Piepers. *Het hele dorp is welkom! Na afloop nodigen wij u uit voor koffie of thee met wat lekkers.*

| COLOFON | KOPIJ |
|--|---|
| <p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 5 november en 3 december</p> | <p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p>zaterdag 1 oktober 2022</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 24 september</p> |
| <p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p> | <p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p> |

| BIJBELLEESROOSTER | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| zo 4 sep | Lucas 14:25-35 | Kun jij Jezus volgen? |
| ma 5 sep | Psalm 143 | Als alles duister is... |
| di 6 sep | 1 Koningen 14:21-31 | Brons in plaats van goud |
| wo 7 sep | 1 Koningen 15:1-8 | Niet als David |
| do 8 sep | 1 Koningen 15:9-24 | Net als David |
| vr 9 sep | 1 Koningen 15:25-16:7 | Geen waardige koningen |
| za 10 sep | 1 Koningen 16:8-22 | Chaos |
| zo 11 sep | Lucas 15:1-10 | Hoera, gevonden! |
| ma 12 sep | Lucas 15:11-32 | De wachtende vader |
| di 13 sep | Psalm 142 | Totale overgave |
| wo 14 sep | 1 Koningen 16:23-34 | Dieptepunt |
| do 15 sep | 1 Koningen 17:1-16 | Wonderlijke overvloed |
| vr 16 sep | 1 Koningen 17:17-24 | Wonderlijk leven |
| za 17 sep | 1 Koningen 18:1-15 | Rechtschapen hofmeester |
| zo 18 sep | 1 Koningen 18:16-29 | Is hij soms op reis gegaan? |
| ma 19 sep | 1 Koningen 18:30-46 | Vuurwerk op de Karmel |
| di 20 sep | 1 Koningen 19:1-9a | Opgebrand |
| wo 21 sep | 1 Koningen 19:9b-21 | Bron van rust |
| do 22 sep | Psalm 128 | Voorspoed |
| vr 23 sep | Lucas 16:1-9 | Creatief boekhouden? |
| za 24 sep | Lucas 16:10-18 | Tot in de puntjes |
| zo 25 sep | Lucas 16:19-31 | Waardoor laat jij je overtuigen? |
| ma 26 sep | Psalm 131 | Stil |

| | | |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| di 27 sep | 1 Koningen 20:1-12 | Vrouwen en kinderen in de uitverkoop |
| wo 28 sep | 1 Koningen 20:13-22 | Dronken overmoedigheid |
| do 29 sep | 1 Koningen 20:23-34 | Berg- én vlaktegod |
| vr 30 sep | 1 Koningen 20:35-43 | Eigen vonnis geveld |
| za 1 okt | Lucas 17:1-10 | Geloof je, of geloof je het wel? |

GEDICHT

Morgen door ds. Hans Bouma

| | |
|---|---|
| <p>Doe iets met mij, iets dat mij zinvol, iets dat mij onvergetelijk maakt, o doe iets, smeekte de morgen. Bijvoorbeeld ga op als een zon, hul in licht,</p> | <p>bijvoorbeeld ontdek een gezicht, noem een naam, bijvoorbeeld streef een huid, wees mens, mens op je mooist - en ik zal morgen zijn, zinvol, onvergetelijk morgen.</p> |
|---|---|

