

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 december 2022

66^e jaargang, nr. 12



*Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je van het licht dat je straks ziet.*

*Mensen kijken naar de sterren. Dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan, die vertelt je van het licht dat van ons
houdt.*

*Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.*

*Mensen hebben mooie plannen, maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, dat Gods toekomst stralend is.*

*Mensen dromen mooie dromen van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan, die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn.*

*Mensen gaan een beetje stralen, want het Licht raakt hen nu aan.
Je ziet de lichtjes in hun ogen als ze bij het Kerstkind staan.*

*Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.*

Hemelhoog 143

*Wij wensen u allen:
Gezegende feestdagen en een Hoopvol
2023*



KERKDIENTEN

Zondag 4 december Tweede Advent

10.00 uur ds. B. Maarleveld, Numansdorp

Collecten : 1^e Zending Stichting Havenlicht; 2^e Kerk

Koffie: Ria Vedder Crèche: Jacobien Kalule

19.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel

Collecte : Zending Stichting Havenlicht



Zondag 11 december Derde Advent

10.00 uur ds. E. Gruteke, Zeewolde

Collecten : 1^e Leger des Heils; 2^e Kerk

Koffie: Henk Holtmanns Crèche: Marieke van der Bijl

Zondag 18 december Vierde Advent

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e KIA Kinderen in de knel; 2^e Kerk

Koffie: Jos van der Linden Crèche: Henk den Hartog



Kerstavond 24 december

21.30 uur ds. J.H. Adriaanse, Nordhorn (Dld.)

Collecte : Kerk

Zondag 25 december

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk

Koffie: Marian Kruijning Crèche: Annemieke Bijleveld



Oudejaarsavond 31 december

19.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Zondag 1 januari

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten: 1^e Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap; 2^e Kerk

Koffie: Emmy van der Grefte Crèche: Nieske Veldhuisen

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

KORTE OVERDENKING

Vier kaarsen voor advent

Adem

Een kaars om op adem te komen: snoeien in onze drukdoenerij, af en toe de stilte zoeken, een moment met God.

Worden als Maria, luisteren naar een engel die ons een nieuwe toekomst kan wijzen. Nieuwe adem krijgen en herboren worden.

Ruimte

Een kaars om ruimte te scheppen: onze ontvankelijkheid vergroten voor eenzame burens, voor zieke familieleden, voor collega's die het moeilijk hebben, voor mensen aan de rand van de samenleving.

Worden als de profeet Johannes de Doper. Opstaan - samen-met-anderen - tegen onrecht. Nodig uit tot solidariteit. Armoede uitsluiten is gezamenlijke inzet. Vrede vraagt een bijdrage van ieder mens.

Geduld

Een kaars om te groeien in geduld en hoop. Ons klagen verminderen over anderen, komen met een voorstel, zoeken naar persoonlijke én structurele verandering.

Worden als de profeet Jesaja ten tijde van de joodse ballingschap, mensen moed inspreken, mensen helpen vechten tegen berusting en bitterheid, mensen hefbomen geven om dingen en mensen te bewegen. Verandering gebeurt met kleine middelen, stap voor stap doorbraak van vernieuwing komt: hoe dan ook.

Licht

Een kaars om licht te laten schijnen in de samenleving, licht voor medemensen in een donkere tunnel, licht voor mensen-in-onrecht veraf.

Doen zoals Jezus. Gaan naar mensen, open en begaan met rechtvaardigheid en duurzaamheid, bij hen binnengaan, zwijgen, aandachtig luisteren en er zijn. Ontmoeting is licht, verbondenheid verlicht.

Laat het grote licht van Kerst in ons schijnen en uitstralen naar de mensen om ons heen.

Jean-Paul Vermassen

De eerste kaars mocht al branden. Nog 3 te gaan tot het kerstfeest. We kijken uit naar de komst van Jezus.

RONDOM DE DIENSTEN

6 november stond er een volle tafel voor in de kerk met allemaal presentjes voor de ouderen en zieken in ons dorp, Het was prachtig verzorgd door de Contactcommissie. Dank daarvoor. Er waren vele handen die geholpen hebben om alles te verspreiden door het dorp. Misschien waren er naar aanleiding van dit contactmoment aan de deur mooie gesprekjes.

Op **20 november**, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, herdachten we gemeenteleden en dorpsgenoten die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. In een dienst met muziek, hoopvolle woorden en herdenken stonden we hierbij stil. We brandden een kaars en stonden even stil bij hen die we missen.

En zo belanden we in de adventstijd en is **27 november** de eerste adventskaars al ontstoken. We vieren de komende diensten met een aantal gastvoorgangers omdat onze eigen predikant nog gedeeltelijk ziek is.

*We hopen u te ontmoeten in de kerk in de **kerstnachtdienst** en op **kerstochtend** om de geboorte van Jezus te vieren, met groot en klein, jong en oud.*

Op **31 december**, in de oudjaarsdienst, kijken we dankbaar terug op het afgelopen jaar en **1 januari** 2023 vragen we Gods zegen over het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

We wensen u en elkaar warme, bemoedigende diensten toe!!!!

VANUIT DE GEMEENTE

Telefonisch contact

In de ledenadministratie van de kerk ontbreken over het algemeen de telefoonnummers. Dat leek vroeger ook niet zo nodig omdat 'iedereen' in het papieren telefoonboek stond en zo gemakkelijk op te zoeken. Dat telefoonboek hebben we niet meer en ook op internet zijn meer mensen niet dan wel te vinden. Zoek uw eigen telefoonnummer maar eens op...

Het is voor ons en zeker voor mij een hele klus is om telefoonnummers op te zoeken. Soms gaat dit binnen vijf of tien minuten als dat nummer gemakkelijk vindbaar is via internet. Maar soms duurt het wel een half uur of langer. Daarom is het fijn als u via de mail) of via 'een briefje' uw telefoonnummer aan mij doorgeeft. Dan zet ik het in de ledenadministratie, desgewenst met daarbij de notitie dat het hier een geheim nummer betreft dat we niet zomaar zullen bellen.

→ *Wilt u ons hiermee helpen? Bij voorbaat onze dank!* ds J.A. Berkheij
j.a.berkheij@berkheij.nl

Voor nu wensen wij u vanuit de pastorie een goede adventsperiode toe en een uitkijken naar het feest van Kerst!

*met een vriendelijke groet,
ook namens Anneke
ds Hans Berkheij*

Sint Maarten

- ✓ Waxinelichtjes
- ✓ Glazen potten
- ✓ Bekers
- ✓ Chocomelk en koffie
- ✓ Snoepgoed en koekjes
- ✓ Muziek en beeld



Hebben we alles? Staat alles klaar? Branden de kaarsjes? Chocomelk warm? Koffie gezet? Kerk gezellig verlicht? Muziek aan? Nog een kaarsje erbij..... en nog een.....

Het feest kan beginnen. Daar kwamen ze al met hun brandende lichtjes. De ene zelf gemaakt, de ander gekocht, maar wat was het leuk om de kinderen met hun lichtje en hun ouders te zien binnenkomen.

Ze keken met grote ogen rond en vonden de kerk die verlicht was met allemaal kaarsjes mooi om te zien. Velen hebben de kerk nog nooit van

binnen gezien. Daardoor ontstonden er soms mooie gesprekken over geloof en kerk.

We luisterden naar de st. Maarten liedjes, van de koeien die staarten hebben, meisjes met rokjes en bij sommigen hadden de jongens ook nog sokjes aan. We schonken chocomelk en koffie, deelden snoep en koek uit, wat was het een gezellige boel.

We hebben al met al wel 200 tot 250 bezoekers gehad, groot en klein.

Wij hebben ervan genoten en volgens mij de kinderen en hun ouders ook.

Dagen voor kerst

De dagen worden korter, de donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Dagen van verwachting. Ook dagen van eenzaamheid, stil verdriet, het gemis van dierbaren. We leven mee en bidden voor hen.

Voor hen die moeite met het leven hebben, voor hen die kampen met ziekte en pijn, voor hen die zorgen hebben, financieel, om dierbaren, om de wereld om ons heen. Wijzelf kunnen een lichtje zijn dat het hart van de ander verwarmd.

Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet
Steek een kaars aan, die vertelt je van het licht dat je straks ziet

Mensen kijken naar de sterren. Dat licht is ver en koud
Steek een kaars aan, die vertelt je van het licht dat van ons houdt

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen op aarde
Het wordt Kerst. God is dichtbij

Mensen hebben mooie plannen, maar er gaat zo vaak wat mis
Steek een kaars aan, dat Gods toekomst stralend is.'

Mensen dromen mooie dromen van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan, die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn.

Mensen gaan een beetje stralen, want het Licht raakt hen nu aan

Je ziet de lichtjes in hun ogen als ze bij het Kerstkind staan

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen op aarde
Het wordt Kerst. God is dichtbij
Hemelhoog 143.

Wij wensen u allen: Gezegende feestdagen en een Hoopvol 2023

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	30 oktober	€ 64,20	Stand kozijn: € 263,96 Ontvangen per bank: op 25 oktober € 50,- Voor de collecte van 20 november € 10 en € 30.
Ochtendcollecte	6 november	€ 119,70	
Avondcollecte	6 november	€ 26,10	
Ochtendcollecte	13 november	€ 65,20	
Ochtendcollecte	20 november	€ 154,75	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

→ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

VANUIT DE KERKENRAAD

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 3-11-2022

De vergadering wordt geopend met het stukje: 10 kleine Christenen en gebed.

Kerk-zijn voor het dorp: We hebben nagedacht over alle activiteiten met en voor het dorp; zijn er activiteiten die we willen aanpassen en/of zouden willen toevoegen?

Wat willen we zijn/uitstralen: Er zijn diverse activiteiten die zichtbaar zijn voor het dorp: vakantie Bijbel dagen, st. Maarten in de kerk, concerten, oud papier, kerkverlichting rond kerst, senioren kerstfeest enz.

Wat verwachten we van de voorganger: Zichtbaar zijn in het dorp bij dorpsactiviteiten, bv. Koningsdag, st. Maarten. Een vriendelijk woord, groet op straat.

Met elkaar alert zijn: op ernstig zieken in het dorp zodat daar bloemen naar gebracht kunnen worden, op overledenen zodat er een kaart naar de nabestaanden gestuurd kan worden en voor herdenking op eeuwigheidszondag. Een heel mooie samenwerking is er met Joyce en Gerda die maaltijden organiseren voor de ouderen in het dorp en dit ook met het ouderenkerstfeest gaan doen.

Erediensten & activiteiten: We mogen terugkijken op goede, afwisselende, inspirerende kerkdiensten. De komende diensten, met name eeuwigheidszondag en kerst, en st. Maarten vragen de nodige voorbereiding. Dit loopt goed.

Mededelingen: Het houten kerkraam, dat in de hal onder de toren staat, zal weggehaald worden. Er wordt gesproken over het nieuwe liedboek. Er wordt gesproken over concreet hulpbieden aan dorpsgenoten die kampen met de hoge energierekening, de diaconie buigt zich hierover. Er wordt nog eens de aandacht gevestigd op de **gebedskring** op de maandagavond. Jammer dat hier zo weinig animo voor is. Het is fijn om er te zijn. Een moment om stil te worden voor God.
De vergadering wordt afgesloten met gebed, met voorbeden voor diverse gemeenteleden.

COMMISSIES

Beste gemeenteleden,
Op 4-12 zal de zendingscommissie een collecte houden ten behoeve van Het **Havenlicht**. Het havenlicht is in 1974 ontstaan in Amsterdam. Gedreven door het verlangen om met de "vreemdelingen binnen onze poorten" het evangelie te delen begonnen Theo en Yvonne van Zuilekom in de haven van Amsterdam schepen te bezoeken. De basis van het werk is altijd geweest een sterke betrokkenheid met geestelijke nood onder zeelieden. Zeelieden die in armoede zwaar werk moeten doen, ver van huis en dus ver van hun familie, vaak voor zeer lange tijd. Zeelieden uit gesloten landen, waar de overheid het evangelie probeert buiten te sluiten. Christen-zeelieden die in geestelijke eenzaamheid verkeren, en behoefte hebben aan steun.

➔ *Het werk is te verdelen in twee hoofd-visies: Het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van hun schip vaak eenzaam zijn. Visie twee: De verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit, opdat velen van hen vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus Christus.*

Daarnaast wordt aan zeelieden die dat nodig hebben praktische hulp geboden, bijvoorbeeld warme kleding. Aan het eind van het jaar worden kerstpakketten uitgedeeld, met daarin lekkere en leuke dingen en altijd iets in de eigen taal van de zeeman. Ook onze gemeente heeft dit jaar weer een goedgevulde mand bij elkaar gespaard !

De basis van het werk bestaat al 40 jaar uit het bezoeken van (met name buitenlandse) zeelieden aan boord van hun schip. Nederland heeft 28 zeehavens waarvan er vele door het Havenlicht worden bezocht.

De medewerkers zijn vrijwilligers, die dit werk in hun vrije tijd doen. Op allerlei tijdstippen bezoeken zij de havens, en hebben zo contact met honderden zeelieden, uit werkelijk alle hoeken van de aarde. Aan veel zeelieden wordt voor het eerst van hun leven het evangelie uitgelegd. Verder worden heel vaak zeevarenden door de medewerkers bemoedigd door opbouwende gesprekken, praktische hulp en raadgevingen, en vooral ook door samen te bidden en te danken en de bijbel te lezen.

Om dit mooie, warme werk te blijven doen zal er binnen onze gemeente een collecte plaatsvinden op zondag 4 december. Als zendingscommissie bevelen wij deze van harte bij U aan!

*Met een hartelijk groet, de zendingscommissie
Barbara Roodhart, Gerda van Lindenberg en
Ellen de Haan*

CANTORIJ

Van de Cantorij



Op zondag 27 november hebben we tijdens de ochtenddienst afscheid genomen van onze cantor Floris van Gils. Floris heeft gesolliciteerd op een full time functie van kerkmusicus in Duitsland en hij is daar aangenomen. Floris heeft zes jaar lang met bevologenheid de cantorij geleid en in deze jaren lief en leed met ons gedeeld. We wensen hem, samen met zijn vrouw Rienke, alle goeds toe en hopen dat hij zich snel thuis zal voelen op zijn nieuwe stek.

In de loop van de afgelopen bijna 25 jaar hebben we veel verschillende cantors zien verschijnen. Floris was de zevende cantor en de langst zittende. Het was de bedoeling dat we de 25 jaar vol zouden maken en in het voorjaar van 2023 zouden stoppen met de cantorij, mede door de drukke werkzaamheden van Floris in zijn huidige woonplaats Nijkerk. Door het vertrek van Floris naar Duitsland halen we deze beslissing iets naar voren. De cantorij, ooit ontstaan dankzij de "dromenbrief" van Sjaak Visser in 1998, houdt op te bestaan. We vinden het spijtig, want de leden gaan met plezier naar de repetities en onderhouden o.a. op deze manier de vriendschapsbanden die zijn ontstaan. We hebben als cantorij veel mooie, maar ook verdrietige momenten met elkaar gedeeld. Maar het is goed zo. We zijn dankbaar dat we zoveel jaren met elkaar hebben mogen zingen. De éne keer wat beter dan de andere keer, maar het enthousiasme is altijd gebleven. We sluiten nu deze waardevolle periode af.

*Namens de cantorij een hartelijke groet,
Elly Creemer*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

30 oktober	Nes Ammin	€ 65,40
6 november	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 83,70
13 november	Wilde Ganzen	€ 65,25
20 november	Helpt u hopen	€ 153,20
20 november	Helpt u hopen avondcollecte	€ 31,45

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.

U kunt eventueel het collectiedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecten in december

→ **11 december Leger des Heils**

Kerst bij het Leger

Het feest van de geboorte van Jezus is niet voor iedereen een feest met kerstballen en lekker eten. Als je helemaal alleen bent, niets te eten hebt, of zelfs geen dak boven je hoofd - dan lijken je omstandigheden veel op die van het kindje Jezus zelf. Het Leger des Heils wil voor iedereen het Licht verspreiden in de donkere dagen van Kerst.

→ **18 augustus KIA Kinderen in de knel**

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden,

zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de kerk te verbeteren. Steun de verschillende projecten met uw gift.

Uitnodiging voor de kerstviering

Woensdagmiddag 14 december 2022 van 14.30 - ± 18.00 uur, in het Verenigingsgebouw

Lieve mensen van 65 jaar en ouder uit Nigtevecht,

Graag nodigen wij jullie weer van harte uit om samen Kerst te vieren op **woensdag 14 december a.s.**

We beginnen de middag om 14.30u met ontvangst in het Verenigingsgebouw met een hapje en een drankje. Dan volgt er een kerstviering in de kerk, met een korte dienst door dominee De Vos (uit Weesp), het kerstverhaal wordt voorgelezen en we zingen gezellig met elkaar bekende kerstliederen. Na afloop van de bijeenkomst kunnen jullie gezellig wat napraten en zal er weer wat lekkers te eten en te drinken zijn en worden er ook soep en hapjes geserveerd.

We hopen dat jullie allemaal weer aanwezig zullen zijn bij deze fijne gelegenheid om elkaar te zien.

Sinds kort hebben we twee nieuwe leden (Bert en Cor) die u ook graag willen ontmoeten.

Graag tot ziens! Namens de diaconie, van de Kerk Nigtevecht,

Nieske Veldhuisen, Christa Meinders, Bert Letteboer en Cor van Alphen.

P.S. heeft u eventueel vervoer nodig om naar de kerk te komen, laat het ons dan even weten via Cor, op tel.nr.: 06- 16 66 40 35.

DIACONALE ACTIE - DORPSKERK NIGTEVECHT

Armoede. Opeens is dit een thema in Nederland en mogelijk ook in Nigtevecht. Door de torenhoge inflatie komen **steeds meer mensen in de problemen**. De fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om een beeld te geven: Volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg in het afgelopen jaar met 22 procent.

Het is nu tijd om in actie te komen! Dit doen we graag samen met u.

De Diaconie van de Dorpskerk in Nigtevecht neemt onderstaand initiatief, omdat het een Bijbelse opdracht is van de diaconie om om te zien naar mensen in nood. Dat kan plaatselijk en wereldwijd. Wel of niet kerkelijk meelevend is daarbij niet relevant.

Rond deze tijd ontvangt ieder gezin van de overheid **2 keer een bedrag van € 190** als tegemoetkoming in de energiekosten. Misschien hebt u dit zelf broodnodig. Maar mogelijk ook niet en ziet u het als een leuk extraatje. In dat geval vragen we vrijmoedig om een bijdrage, zodat de diaconie financiële ruimte heeft om mensen te helpen. Ieder bedrag is welkom.

De diaconie van de kerk in Nigtevecht weet niet hoe groot de nood is bij individuele

gezinnen en we hebben ook geen gegevens van de eventuele problemen van onze dorpsbewoners. Mocht het daarom zo zijn, dat u zelf of andere mensen in uw directe omgeving in grote nood verkeren t.g.v. de eerder genoemde problematiek, neem dan contact op met de plaatselijke diaconie. Zij willen met u meedenken en zoeken naar wegen om hier uit te komen. Uiteraard zijn wij daarbij gebonden aan geheimhouding en discretie.

Als u dit initiatief van de plaatselijke diaconie voor het hele dorp wilt ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten op het banknummer van de diaconie.

Diaconie Nigtevecht: NL59RABO0157013863 o.v.v. energietoeslag.

De Voedselbank.

U kunt er ook voor kiezen om mensen met acute nood te helpen door de Voedselbank in onze gemeente Stichtse Vecht financieel te steunen, want de aanlevering van goederen van de middenstand voor de voedselpakketten loopt terug, terwijl de aanvragen stijgen, dus wordt het moeilijker om toch voedselpakketten te kunnen aanbieden. Er zijn uitgiftepunten in Maarssen, Breukelen en Loenen.

Het banknummer van de **Stichting Voedselbank Stichtse Vecht** is:
NL93RABO0138913536

Beide genoemde instanties hebben een ANBI status.

Het is goed om te weten dat de Gemeentelijke overheid op dit moment ook € 1300 beschikbaar stelt voor inwoners met een laag inkomen. De aanvraag hiervoor en de criteria vindt u op internet onder: **Aanvraag energietoeslag Stichtse Vecht.**

Met vriendelijke groet, de diaconie van de Dorpskerk Nigtevecht.
Contactpersoon: Bert Letteboer

AGENDA	
Kerkenraadsvergadering	<i>Donderdagavond 1 december</i>
Clubavond tieners	<i>Vrijdag 2, 16 december, 20-22 uur, verenigingsgebouw</i>
On Track	<i>Donderdag 8, 29 december, 17 - 19 uur, verenigingsgebouw</i>
Kerstviering ouderen	<i>Woensdagmiddag 14 december, kerk en verenigingsgebouw</i>
Optreden popkoor MixedUP	<i>Zaterdag 17 december, 20 uur, kerk</i>
Gebedskring	<i>Maandag 19 december, 20 uur kerk</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 4 januari, 17 - 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Seniorenorkest Amstelland	<i>Zondag 8 januari, 14 uur, kerk</i>

DIVERSEN

Aan tafel

Woensdag 4 januari 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



Kosten €10,- per persoon

3 gangen menu en een drankje

Vooraf aanmelden uiterlijk 1 november bij Joyce

Optreden popkoor MixedUP

Op zaterdag 17 december zal er een optreden worden verzorgd door popkoor MixedUP uit Weesp. Het repertoire bestaat uit kerst- en popnummers. Het belooft een leuke avond te worden waarbij we al een beetje in de kerstsfeer komen.

Kerk is open vanaf 19.30 uur, aanvang optreden 20 uur.

Entree is gratis! Graag zien we u/jullie op 17 december!

CONCERT COV Hilversum

COV Hilversum voert, samen met barokorkest Florilegium Musicum en topsolisten, 4 delen van het "Weihnachtsoratorium" van Johann Sebastian Bach uit. Bach schreef het oratorium speciaal voor de Kerstdagen en de overgang naar Driekoningen in het nieuwe jaar.

De verhalen van vreugde, bezinning en vrede zijn door Bach prachtig op muziek gezet. De afwisseling tussen koor en solisten en het grote aantal blazers geven het stuk een grote rijkheid en afwisseling. Met opgetogen baroktrompetten en pauken en op andere momenten fluiten en 4 hobo's versterkt Bach de zeggingskracht.

Naast de vreugde over geboorte en nieuw leven gaat het stuk ook over onderdrukking en macht en pogingen om onschuldig leven te vernietigen.

Een thema dat ook vandaag nog actueel is. Hoop en perspectief zegevieren in tekst en muziek.

CONCERT-INFORMATIE

Zaterdag 17 december, aanvang 20 uur

MCO-gebouw, Heuvellaan 33 Hilversum

- COV Hilversum, oratoriumkoor/ Florilegium Musicum, barokorkest
- Wendy Roobol, sopraan/ Rosina Fabius, mezzo/ Falco van Loon, tenor/
- Robbert Muuse, bariton/ Piet Roorda, dirigent

Volledig programma, zie: <https://www.covhilversum.nl>

Kaarten: Volwassenen € 28,- Jongeren (tm 18 jaar) € 18,-

Kaarten, via het MCO: <https://www.mcogebouw.nl/agenda/>

Duur van het programma: ca. 1e helft 50 min, pauze 20 min, 2e helft 50 min

Meer informatie via Rob Kooijmans, rob.kooijmans@outlook.com tel. 06 - 342 320 10

Het Seniorenorkest Amstelland komt weer naar Nigtevecht

Nieuwjaarsconcert op 8 januari 2023 van 14-15 uur

Na een aantal jaren op non-actief geweest te zijn mochten wij dit jaar weer bij elkaar komen om met elkaar muziek te maken. Het Seniorenorkest bestaat op

dit moment uit 55 spelende leden. Helaas kunnen wij door omstandigheden niet voltallig aanwezig zijn.

Wij vormen een orkest van spontane muzikanten met één gezamenlijke interesse: Het spelen van leuke muziek.

Ons repertoire bestaat uit lichte nostalgische en romantische muziek zoals fragmenten uit bekende opera's, operettes en symfonische werken. Maar ook vrolijke marsen en selecties uit musicals liggen op de lessenaar. Bij de samenstelling van een programma wordt speciaal rekening gehouden met de wensen van het publiek. Men krijgt hierdoor een uitstekend muzikaal programma voorgeschoteld met voor elk wat wils.

Het orkest vervult een belangrijke sociale functie, hoofdzakelijk in het ouderenwerk zoals optredens in wooncentra en andere zorginstellingen. Ook worden wij door allerlei andere instanties gevraagd om te komen spelen want één groot voordeel heeft ons orkest, wij kunnen ook doordeweeks overdag optreden .

Voor 8 januari hebben wij een kort maar stevig programma voor u waarvan wij hopen dat u er met genoegen naar zult luisteren.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat René Schumacher al 24 jaar met Hart en Ziel onze dirigent is. En daar zijn wij héél en héél blij mee.

Met vriendelijke groet, Cees van Roemburg, Seniorenorkest Amstelland.

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p>zaterdag 7 januari 2023</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 31 december</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

ZONDER JEZUS
IS KERST MIS



BIJBELLEESROOSTER



zo 4 dec	Jesaja 11:1-10	Advent II - De telf van Isai
ma 5 dec	Jesaja 11:11-16	Een rest zal terugkeren
di 6 dec	Jesaja 12:1-6	Je zult weer zingen
wo 7 dec	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
do 8 dec	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
vr 9 dec	Jesaja 13:1-5	Op oorlogspad
za 10 dec	Jesaja 13:6-18	De dag van de HEER
zo 11 dec	Jesaja 13:19-14:2	Advent III - Babel gevallen
ma 12 dec	Jesaja 14:3-11	Een van ons?
di 13 dec	Jesaja 14:12-23	Gevallen ster
wo 14 dec	Jesaja 14:24-32	Wie zal de HEER tegenhouden?
do 15 dec	Filippenzen 4:1-9	Vreugde
vr 16 dec	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
za 17 dec	Matteüs 1:1-17	Voorouders
zo 18 dec	Matteüs 1:18-25	Advent IV - God met ons!
ma 19 dec	Romeinen 1:1-15	Verlangen naar Rome
di 20 dec	Romeinen 1:16-32	Onzichtbare zichtbaar gemaakt
wo 21 dec	Romeinen 2:1-16	Geen onderscheid
do 22 dec	Psalm 14	Niet één?
vr 23 dec	Titus 1:1-16	Hoge eisen
za 24 dec	Titus 2:1-15	Voorschriften voor jong en oud
zo 25 dec	Titus 3:1-14	Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede
ma 26 dec	Romeinen 2:17-29	Hartsgesteldheid
di 27 dec	Romeinen 3:1-8	De Joden als eerst
wo 28 dec	Romeinen 3:9-20	De wet leert ons wat zonde is
do 29 dec	Romeinen 3:21-31	Kun je je ergens op laten voorstaan?
vr 30 dec	Romeinen 4:1-12	Abraham de verbinder
za 31 dec	Romeinen 4:13-25	Door het geloof...
zo 25 dec	Titus 3:1-14	Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede
ma 26 dec	Romeinen 2:17-29	Hartsgesteldheid
di 27 dec	Romeinen 3:1-8	De Joden als eerst
wo 28 dec	Romeinen 3:9-20	De wet leert ons wat zonde is
do 29 dec	Romeinen 3:21-31	Kun je je ergens op laten voorstaan?

vr 30 dec	Romeinen 4:1-12	Abraham de verbinder
za 31 dec	Romeinen 4:13-25	Door het geloof...
zo 1 jan	Numeri 6:22-27	Moge de Heer u zegenen
ma 2 jan	Psalm 89:1-19	Eeuwige liefde
di 3 jan	Psalm 89:20-38	Nooit breek ik mijn woord
wo 4 jan	Psalm 89:39-53	Waar is uw liefde van vroeger?
do 5 jan	Numeri 9:15-23	De wolk die rust
vr 6 jan	Matteüs 2:1-12	Waar is de koning?
za 7 jan	Matteüs 2:13-23	Een vroege vlucht

OVERWEGINGEN

Het verhaal van de drie bomen.

Er waren eens drie bomen, die alle drie in een hevige storm een tak waren kwijtgeraakt. De drie bomen waren elk op een andere manier met hun verlies omgegaan.

Jaren later ging ik de bomen weer opzoeken. Gisteren heb ik ze toevallig teruggevonden en met hen gesproken.

De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien: 'Nee, dat kan ik niet want ik mis een belangrijke tak.' Ik zag dat hij klein was gebleven en in de schaduw stond van de andere bomen. De zon drong niet meer tot hem door. De wonde was duidelijk zichtbaar en hij zag er naakt uit. Het was het hoogste punt van de boom. Hij was niet meer verder gegroeid.

De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat hij snel had besloten om het verlies te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. Hij had zijn greep op de aarde verloren. De plek van de wonde was moeilijk terug te vinden. Deze zat verstopt achter een heleboel vochtige bladeren en lag daar te rotten.

De derde boom was ook erg geschrokken van de pijn en de leegte van zijn lijf, en hij rouwde om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd: 'Dit jaar nog niet'. Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam met de uitnodiging, had hij gezegd: 'Ja, zon, verwarm mij zodat ik mijn wonde kan verwarmen. Mijn wonde heeft warmte nodig, opdat ze weet dat ze erbij hoort.' Toen de zon het derde jaar weer terugkwam, sprak de boom: 'Ja zon, laat mij groeien. Ik weet dat er nog zoveel te groeien is.'

De derde boom was ook moeilijk te vinden, want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk zou zijn geworden. Gelukkig heb ik hem herkend aan de dichtgegroeide wonde, die vol trots in het zonlicht werd gehouden.

(Uit: Vingerafdruk van verdriet, Manu Keirse)

Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. (Marcus 9:1)

Het koninkrijk komt. Maar ook: het is al gekomen. Christenen breken zich er het hoofd over. Dat deden ze al snel na Jezus' dood. En dat doen ze nog steeds. We gaan op weg naar het eind van het kerkelijk jaar. De dagen lopen ten einde. Advent is het nieuwe begin. Maar durven we nog over een nieuw begin praten in het licht van de crises die onze wereld doormaakt?

Wat te doen met uitspraken van Jezus dat sommige van zijn leerlingen het nog bij hun leven mee zullen maken dat het koninkrijk aanbreekt. Heeft Jezus zich vergist? Er zijn allerlei manieren gezocht om deze schijnbare misser goed te praten. Maar is het een misser? Of moeten wij het feit dat de evangelisten kennelijk geen problemen ervoeren, aangrijpen om opnieuw over het koninkrijk na te denken.

In het oude testament worden profeten die de verlossing aankondigen niet weggezet als valse profeten als de verlossing onverhoopt niet komt. Hoop die je ziet is geen hoop. Andere profeten pakten de draad op. Gods verlossing komt! Het draait alles om de betrouwbaarheid van God en de vasthoudendheid in het geloof. God is koning, Hij heeft de geschiedenis in de hand. Wat wij niet zien, zullen we zien. Wij blijven geloven en hopen. Anderen zullen komen.

Generaties na ons. Het geloof in God houden we vast met een open oog voor wat is en een vast geloof in wat komt. Advent begint royaal voor de eerste januari. Dat is niet voor niets. Christenen zijn tegendraadse gelovigen. Laat ons zo maar bekend staan. We tellen de dagen met Godsvertrouwen. Er is iets nieuws begonnen, zie je het niet?

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven

Mission Impossible, hulp aan Oekraïne

Geroepen om te dienen.

Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare collega's in Odessa, Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds om wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als gevolg van de aanvallen op de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je voorstellen dat dit een grote impact heeft op ieders leven - vooral nu het weer koud wordt. Maar', schrijft Liliya, 'we staan op, we trekken meer kleren aan en gaan door met onze opdracht: hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en brandstofprijzen monitoren en inkopen doen. We proberen foto's, verhalen en rapporten te sturen als er internet is.

Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt van een generator. Er zijn weinig klanten in de winkel, maar mensen zitten op de grond naast elkaar met een laptop of telefoon, in een poging hun werk gedaan te krijgen of online te gaan. Het was stil in de supermarkt, totdat er een moeder binnenkwam met een baby die onophoudelijk huilde. Het bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan probeerden mensen de moeder te helpen.

Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes loeien voor iedereen, iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het oorlogsfront. De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar mensen reageren er op verschillende manieren op. Sommige mensen worden overmand door angst of depressie. Zij weten zich geen raad. Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij mogen zonder angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen om mensen in alle situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren kennen.

We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in staat om financieel te helpen, anderen gebruiken deze fondsen om mensen in nood te dienen. We werken allemaal in Gods Koninkrijk. Moge de Heer iedereen zegenen die deze roeping om te dienen heeft aanvaard!

Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt ook ons, we zijn geroepen om te dienen. Met de mogelijkheden die God ons geeft.

Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor van Mission Possible in Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma door, daar schreven we eerder over. We kopen met name brandhout en voedsel.

In contact met een Nederlans fonds hebben we een partij van 5000 Oekraïense Bijbels gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het

transport voor deze Bijbels nu aan het regelen.

We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiële hulp die we vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo samen te kunnen dienen! We blijven bidden voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van deze oorlog.

Meedoen met onze acties kan nog steeds. Maak uw gift over op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne Winter of geef via een tikkie. www.missionpossible.nl. In Christus verbonden, Bert Dokter en Gerande Sikkema, Team Mission Possible Nederland.



H A P P Y
2023
new
Y E A R