

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 7 januari 2023

67^e jaargang, nr. 1

KERKDIENTEN

Zondag 8 januari

10.00 uur ds. P. Pronk, Amsterdam *(voorganger Gereformeerde Kerk Loenen a/d Vecht)*

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Koffie: Kees Creemer Crèche: Henk den Hartog

19.00 uur ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel

Collecte : Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Zondag 15 januari

10.00 uur prop. mw. R. Bogerd-Looijen, Veenendaal

Collecten : 1^e Voedselbank Stichtse Vecht; 2^e Kerk

Koffie: Corry Hennipman Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 22 januari

10.00 uur ds. F.A.J. Heikoop, Loosdrecht

Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk

Koffie: Nelleke Nobel Crèche: Tessa van der Linden

19.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

Collecte : kerk

Zondag 29 januari

10.00 uur drs. J.B. Mulder, Hilversum

Collecten : 1^e Mission Possible; 2^e Kerk

Koffie: Nel van den Broek Crèche: Marieke van der Bijl

Zondag 5 februari Viering heilig avondmaal

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten: 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Koffie: Anneke Berkheij Crèche: Tessa van der Linden

19.00 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht

Collecte : Wilde Ganzen

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

KORTE OVERDENKING

Lezen: Lucas 2: 28-32 (NBV)

*Toen Simeon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte God. Hij zei:
"Heer, ik ben uw dienaar.*

*Nu kan ik rustig sterven,
zoals u mij beloofd hebt.*

Want nu heb ik zelf de redder gezien.

U hebt hem gestuurd om alle volken te redden.

Hij is het licht,

hij wijst de volken de weg naar u.

Hij is de held van uw volk Israël."

Meditatie (Sally Phillips)

Er is ook een omhelzing in deze lezing. Maria en Jozef hebben baby Jezus meegenomen naar de tempel, als ze tegengehouden worden door een oude man, Simeon. God heeft hem beloofd dat hij de Messias zal zien voordat hij overlijdt en hij heeft een hele lange tijd gewacht.

Het lijkt misschien niet veel voor omstanders – een oude man, die uitroept over een baby – maar Simeon heeft vele jaren op deze dag gehoopt en ervoor gebeden. Hij vertrouwde op God en God vertrouwt hem nu toe hem voorzichtig zacht in zijn armen te houden. Terwijl hij het Licht van de wereld dichtbij zijn hart wiegt, steekt Simeon de loftrompet. Het leek niet veel, maar Simeon was de eerste die in Jezus herkende wie hij werkelijk was.

Vanuit vertrouwen groeit vertrouwen, en vanuit liefde vloeien uitingen van liefde voort – dramatisch en onmerkbaar – die liefde kunnen brengen in de somberste winters.

Wat kan ik geven? Je hart. Houd van hem en van anderen. Het lijkt misschien niets, maar zoals ze zeggen: "Als je denkt dat je te klein bent om het verschil te maken, probeer dan eens te slapen met een mug om je heen."

Geven

Neem een moment vandaag om stil te worden en aan God te vragen om bij je te komen. Stel je voor dat je je armen opent om zelf baby Jezus in je armen te houden en word je ervan bewust hoe dat in je hart voelt om te doen.

Gebed

God van de hele wereld, help ons om vandaag te leven met Simeons geloof en Maria's liefde, dat we met zachtheid en moed ons vrij mogen geven aan anderen zoals U zich vrij hebt gegeven aan ons. *Amen.*

RONDOM DE DIENSTEN

Dankbaar kijken we terug op feestelijke kerkdiensten in december. Met zoveel mensen weer samen te kunnen komen in de prachtig verlichte kerk, bekende melodieën te mogen zingen, te genieten van muziek, kerstspel van de kinderen en ontmoeting met elkaar was inspirerend en bemoedigend. De boodschap die we meekregen was er één van hoop en vertrouwen.

Met deze inspiratie en hoop mogen we in het nieuwe jaar van 2023 verder gaan. Hoewel we niet weten hoe de dag van morgen eruit zal zien, mogen we erop vertrouwen dat God erbij zal zijn. Hierover hopen we weer meer te horen in de diensten van januari. Deze worden ingevuld door verschillende gastvoorgangers in verband met vakantie van onze eigen predikant. Op 8 en 22 januari zijn er ook weer avonddiensten.

Met elkaar gezegende en bemoedigende diensten toegewenst!



VANUIT DE KERKENRAAD

Gemeenteavond

Op *maandag 23 januari* bent u van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond die om 20 uur begint in het verenigingsgebouw. De kerkrentmeesters, diakenen en zendingscommissie zullen op deze avond verslag doen van de financiële situatie. *De bijbehorende cijferoverzichten zullen in de week voorafgaand onder de toren in de kerk liggen. Het is ook mogelijk de stukken digitaal te ontvangen. U kunt hiervoor een mail sturen aan info@kerknigtevecht.nl.*

Na het bespreken van de financiën is er gelegenheid om, aan de hand van enkele vragen, elkaar nog weer op andere wijze dan gewoonlijk te ontmoeten.

Allen van harte welkom!

In Christus verbonden, de kerkenraad

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 1-12-2022

- De **website** www.kerknigtevecht.nl zal nog wat aangepast worden qua teksten en een andere foto van ds. Hans Berkheij op de kansel.
- De **begroting** 2023 van de diaconie wordt toegelicht en goedgekeurd. Deze moet voor 15/12 worden ingediend.
- De begroting 2023 van de kerkrentmeesters wordt toegelicht en goedgekeurd. Deze zal nog worden ondertekend en ingediend.
- Maandagavond 23/1 is er een **gemeenteavond**. De jaarrekeningen 2022 en de begrotingen 2023 zullen dan worden toegelicht aan de gemeenteleden.
- Er wordt gesproken over de komende **actie Kerkbalans**. Voor iedereen die een envelop krijgt, moeten er afdrachtkosten worden betaald. Niet iedereen weet dit. Het zal in het begeleidende schrijven worden uitgelegd.
- Het besparen op **energiekosten** gaat tot nu toe goed. Er is een nieuwe thermostaat geplaatst, er wordt meer gelet op het stookgedrag (de kachel iets lager, de deuren gelijk dicht etc.) en dat helpt.
- **Terugblik**: de gehouden bijzondere diensten worden nabesproken, zoals de avondmaaldienst en de eeuwigheidszondag en ook de open kerk met Sint Maarten.
- **Vooruitblik**: de komende kerstdiensten (kerstnachtsdienst en kerst) worden besproken. Er zal gekeken worden voor muzikale begeleiding bij de diensten.
- Op woe. 14/12 is 's middags het **seniorenkerstfeest** met een maaltijd na afloop.
- Er is een **brief** opgesteld om de terug ontvangen **energiekosten** (€ 190,-) te schenken aan anderen die het hard nodig hebben. Het is mogelijk dat bedrag te storten via de diaconie voor een hulpvraag of direct aan de voedselbank. De brief komt in het Contactblad en in De Sleutel.
- Het blijkt dat de **kopij** voor het Contactblad nog steeds niet of veel te laat ingeleverd wordt. Er moet steeds aangemaand worden. De vaste personen die input leveren voor het Contactblad zullen benaderd worden, dat kopij uiterlijk vrijdagavond binnen moet zijn. Als het later binnenkomt, dan kan het niet mee in het Contactblad van die maand.
- Er wordt voorgesteld een **nieuwjaarsreceptie** te houden op zondag 1/1/2023 gelijk na de dienst.

*De volgende kerkenraadsvergaderingen in 2023 zijn gepland voor:
donderdagavond 12 januari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 juni.*

VANUIT DE GEMEENTE

Hoe we dit nieuwe jaar ook starten, we bidden voor elkaar om hoop. Over wat hoop nu eigenlijk is, schreef Vaclav Havel onderstaand gedicht:

Hoop

Diep in onszelf dragen we hoop.
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop
IS EEN LICHTJE
IN JE HART,
DAT VANDAAG MOED GEEFT
EN MORGEN KRACHT
♡

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop,
In deze diepe en krachtige betekenis
Is niet hetzelfde als vreugde,
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
Dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	27 november	€ 102,35	Stand kozijn: € 263,96 Erbij €1,50 nieuwe stand € 265,46 Ontvangen per bank: 4 dec Gift voor Jeugdwerk € 205,75 en bijdrage portokosten Contactblad € 25 5 dec Collecte Kerk € 10 24 dec Collecte Kerk € 50 en op 27 dec gift voor de mooie verlichte toren € 10 en 30/12 collecte kerk € 20
Ochtendcollecte	4 december	€ 71,55	
Ochtendcollecte	11 december	€ 69,80	
Ochtendcollecte	18 december	€ 61,30	
Avondcollecte	24 december	€ 327,25	
Ochtendcollecte	25 december	€ 156,55	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Collectebonnen

- Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
- De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Opbrengst verjaardagsbussen 2022

In 2022 is de opbrengst van de verjaardagsbussen, bestemd voor het jeugdwerk, het geweldige bedrag van € 1117.70.

Wij bedanken alle jarigen voor de vrijwillige bijdragen en vrijwilligers die met de verjaardagsbussen bij de jarigen van onze gemeente langs gaan om de felicitaties over te brengen en een bijdrage te vragen voor onze kerk.

Namens het college van Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. De actie Kerkbalans loopt van 14 januari tot en met 28 januari 2023. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!



Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. Op maandag 23 januari houden we de gemeente avond voor al onze leden met informatie over de financiële gang van zaken. De dagen erna komt een vrijwilliger het toezeggingsformulier bij u ophalen.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

COMMISSIES

Vrijwillige bijdrage voor de zending

Tegelijkertijd met de envelop voor Actie Kerkbalans ontvangen de meesten van u ook een envelop van de zendingscommissie. Hierin vindt u een brief met daarin de vraag naar een vrijwillige bijdrage voor de zending. In 2022 hebben we het geld wat we met de vrijwillige bijdrage ontvingen, besteed aan de huis-aan-huis kerstkaarten, een cadeautje na de kerstnachtdienst, de theatervoorstelling bij de Vakantiebijbeldagen en was er nog een bedrag over om giften te geven aan andere zendingsdoelen:



Bajesager

YOUTH
FOR CHRIST



Hartelijk dank voor uw bijdrage van het afgelopen jaar! Door uw en jouw bijdrage helpen we met elkaar Gods blijde boodschap te verspreiden onder allerlei doelgroepen in ons eigen dorp, in Nederland en het buitenland. En dus ook voor 2023: van harte aanbevolen!

Zendingsbus

In de toren hangt de zendingsbus. Hierin sparen we het hele jaar door voor een goed doel. In 2023 sparen we voor het Havenlicht. Dit is de stichting waar we in het najaar spullen voor hebben ingezameld die gebruikt zijn om kerstpakketten te vullen voor zeelieden. Naast het uitdelen van kerstpakketten, hebben de medewerkers van het Havenlicht mooie ontmoetingen en gesprekken over het geloof met zeelieden uit de hele wereld.

Care4Malawi

Al jarenlang ondersteunen we het werk van ds. Gert en Rieneke van de Pol in Malawi. Deze zomer zijn ze terug uit Malawi en dienen nu de gemeente Uitwijk-Waardhuizen. Maar hun werk in Malawi gaat door! Omdat dit niet meer onder de vlag van de GZB kan, zoeken ze momenteel naar een manier om de stichting Care4Malawi vorm te geven. Als dank voor onze steun, hebben we mooie kalenders gekregen om uit te delen in de gemeente. Als u het leuk vindt om er eentje te hebben, kunt u die zondag na de dienst meenemen.

Wilt u -naast af en toe via het Contactblad- ook zelf op de hoogte blijven van Care4Malawi? Meld u dan via de contactpagina op website van Care4Malawi aan voor de digitale nieuwsbrief: www.care4malawi.nl/contact

*Met een hartelijk groet, de zendingscommissie
Barbara Roodhart, Gerda van Lindenberg en Ellen de Haan*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

27 november	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 100,55	Opbrengst Kerstviering Senioren € 102,60
4 december	Zending Havenlicht	€ 89,30	
4 december	Havenlicht avondcollecte	€ 25,-	
11 december	Leger des Heils	€ 72,70	
18 december	KIA Kinderen in de knel	€ 72,00	
25 december	Helpt u hopen	€ 160,85	

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecten in januari

→ 15 januari Voedselbank Stichtse Vecht

Ook in Stichtse Vecht zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. De voedselbank helpt hen met een wekelijks voedselpakket én gaan zo voedselverspilling tegen.



→ 29 januari Mission Possible

Doelstelling: In samenwerking met de kerken uit Odessa wordt er Evangelisatie in de dorpen rondom de stad gedaan. Juist nu, in tijden van oorlog, is dit erg belangrijk. De mensen in deze dorpen hebben geen goed leven. Er is veel armoede, werkloosheid en alcoholproblematiek. En daar komt de ellende van de oorlog bovenop. Door middel van het bezoeken van deze dorpen wordt er gekeken waar geholpen kan worden en waar behoefte aan is. Daarnaast is er veel aandacht voor de kinderen die in deze omstandigheden opgroeien. Via hen proberen we ook de moeders te bereiken en te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. *De kosten voor 1 voedselpakket zijn € 30,-*

Oorlog: In maart 2022 breekt de oorlog uit in Oekraïne. Een deel van onze collega's vlucht in eerste instantie. Toch keren ze vrij snel terug. Er is een dringend besef dat er hulp nodig is, en wij als Mission Possible hebben ervaring met deze hulpverlening. Er wordt een noodhulpproject opgezet. In het voorjaar en de zomer van 2022 is Mission Possible aanwezig in Odessa en omgeving met een voedselproject. Ongeveer 12.000 dozen met voedsel worden uitgedeeld en mensen worden bemoedigd. Daarnaast wordt er een bron geslagen bij een kerk in Mykolaiv. Zo is deze kerk letterlijk een Bron voor de omgeving.

Meer over deze stichting kunt u lezen in het vorige Contactblad bij de overwegingen.

Kleine update van ons project: de weeskinderen in Oeganda

Onze kinderen van het project Helpt u Hopen wensen u allen een gezond en gezegend 2023!

Ze zijn enorm dankbaar voor de hulp en donaties van het afgelopen jaar. Het geeft uitzicht op een toekomst waarbij ze zichzelf grotendeels kunnen redden door alles wat ze geleerd hebben.

- Op dit moment speelt ebola nog een rol in het dagelijkse leven. Hoewel ebola ver van Masaka is verwijderd, nam de regering toch voorzorgsmaatregelen en sloot in november/december de scholen. De kinderen hopen deze maand weer naar school te kunnen gaan.
- In Nederland was er nog een prachtig particulier kerst initiatief. Een gezin heeft voor ons project een actie op touw gezet waarbij er gevlochten mandjes, gemaakt in Kenya, gevuld met een speeltje en wat andere dingetjes, zijn verkocht. De opbrengst hiervan is door de vader verdubbeld en zo kwam een prachtig bedrag tevoorschijn van € 1670 euro!!!! Hartverwarmend!!!!
- Ook is er weer een prachtig bedrag gedoneerd door Venhuis BV. Zij drukken al jaren onze nieuwsbrief en sponsoren ons ook nog eens enorm.

Dit jaar gaan we ook weer goed ons best doen om het project te continueren.

Ook al is er een wachtlijst voor ons project. Het aantal van 85 kinderen blijft gelijk, anders is het niet meer overzichtelijk voor Catherine.

Eerst moet natuurlijk weer het schoolgeld, uniformen enz. betaald worden. Wij gaan goed nadenken hoe we het resterende geld kunnen besteden. Er is gevraagd of we mee kunnen helpen met de opzet van een "bibliotheekje" zodat de kinderen kunnen gaan lezen over dingen die zij zelf interessant vinden. We houden u op de hoogte!

Hartelijke groet, namens de Oegandagroep, *Jacobien Kalule*



DIVERSEN

Aan tafel

Woensdag 4 januari 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden uiterlijk 3 januari bij Joyce

Het Seniorenorkest Amstelland komt weer naar Nigtevecht Nieuwjaarsconcert op 8 januari 2023 van 14-15 uur

Na een aantal jaren op non-actief geweest te zijn mochten wij dit jaar weer bij elkaar komen om met elkaar muziek te maken. Het Seniorenorkest bestaat op dit moment uit 55 spelende leden. Helaas kunnen wij door omstandigheden niet voltallig aanwezig zijn.

Wij vormen een orkest van spontane muzikanten met één gezamenlijke interesse: Het spelen van leuke muziek.

Ons repertoire bestaat uit lichte nostalgische en romantische muziek zoals fragmenten uit bekende opera's, operettes en symfonische werken. Maar ook vrolijke marsen en selecties uit musicals liggen op de lessenaar. Bij de samenstelling van een programma wordt speciaal rekening gehouden met de wensen van het publiek. Men krijgt hierdoor een uitstekend muzikaal programma voorgeschoteld met voor elk wat wils.

Het orkest vervult een belangrijke sociale functie, hoofdzakelijk in het ouderenwerk zoals optredens in wooncentra en andere zorginstellingen. Ook worden wij door allerlei andere instanties gevraagd om te komen spelen want één groot voordeel heeft ons orkest, wij kunnen ook doordeweeks overdag optreden .

Voor 8 januari hebben wij een kort maar stevig programma voor u waarvan wij hopen dat u er met genoeg naar zult luisteren.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat René Schumacher al 24 jaar met Hart en Ziel onze dirigent is. En daar zijn wij héél en héél blij mee.

Met vriendelijke groet, Cees van Roemburg, Seniorenorkest Amstelland.



Kerk in Actie, huis aan huis collecte

Zoals in een eerder uitgekomen kerkblad aangekondigd is, was de huis aan huis collecte voor Vluchtelingen kinderen in Griekenland eind november.

Veel dank voor de mensen die met de collectebus de kou getrotseerd hebben en daarmee in Weesp en Nigtevecht € 1740,55 opgehaald hebben. Daarnaast hebben veel mensen digitaal gedoneerd. Jammer dat we daar geen bedragen van kennen. Maar het was niet alleen kou die getrotseerd moest worden, ook konden we veel hartverwarmende reacties incasseren: "Wat goed dat jullie dit doen" en "Voor kinderen heb ik zeker wel iets".

Ik wil daarom alle gulle gevers in Weesp en Nigtevecht van harte bedanken.

Dit geld kan weer gebruikt worden voor voedsel, kleding, zorg en onderwijs voor deze kwetsbare kinderen.

Met hartelijke groet, Henny van Emmerik, coördinator

Gebed voor vluchtelingenkinderen

HEER onze God

Uw ogen gaan rond over de hele aarde
U kent en doorgrondt de harten van mensen
Uw oren horen de roep omhoog, de kreten van nood en het stille klagen
Het is Uw schepping die zucht, in barensnood

Miljoenen op drift, verstoken van wat leven mogelijk en dragelijk maakt
Wanhopig op zoek naar een plaats van rust, met toekomst
Het grijpt ons aan, de zee van angst die spoelt om hen heen
De uitzichtloosheid van hun wachten dat zo moedeloos maakt

Wij zien de beelden, HEER, van de kampen, de mensen, de kinderen
Ginds op de eilanden van het land waar eens Uw evangelie ons werelddeel
binnenkwam
Het evangelie dat ons uit het duister riep tot Uw licht
Om voorlopers te zijn van Uw rijk van vrede en recht

Het laat ons niet meer los, HEER, de smekende blik in hun ogen
De wanhoop van ouders die hun kinderen zien kwijnen
Maar bij U is ontfermen voor de weduwe, de wees en de vreemdeling
Voor wie ontheemd is, bang en zonder kracht.

Schud ons wakker, HEER, geef de wereld een geweten
Dat de klop op de poort wordt gehoord en verstaan
Schenk wijsheid, tact en moed aan onze overheden
Een ruim hart, om wegen te vinden die uitkomst bieden en hoop

Wij bidden U dit in de naam van onze Heer Jezus
Die de macht van het kwaad verslagen heeft
Die bewogen omzag naar wat onder lag
Die Zichzelf gegeven heeft, voor het leven van deze wereld.

Amen.

Door: Eric Peels, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn

AGENDA	
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 4 januari, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Seniorenorkest Amstelland	<i>Zondag 8 januari, 14 uur, kerk</i>
Kerkenraadsvergadering	<i>Donderdagavond 12 januari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 juni</i>
Clubavond tieners	<i>Vrijdag 13 januari, 10 februari, 20-22 uur, verenigingsgebouw</i>
On Track	<i>Donderdag 19 januari, 17 – 19 uur, verenigingsgebouw</i>
Gemeente-avond	<i>Maandag 23 januari, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>
Optreden Matthijn Buwalda	<i>Zaterdag 18 februari, 20.30 uur, kerk</i>

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">zaterdag 4 februari 2023</p> <p>Kopij graag inleveren <i>uiterlijk</i> op: zaterdag 28 januari</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER		
zo 8	Matteüs 3:1-12	Een stem roept in de woestijn
ma 9	Matteüs 3:13-4:11	En dan komt U naar mij?
di 10	Psalm 20	Anderen vertrouwen op paarden
wo 11	Spreuken 16:1-9	Vertrouw bij je werk op de HEER
do 12	Spreuken 16:10-22	Inzicht boven zilver
vr 13	Spreuken 16:23-33	Wees zoet voor de ziel
za 14	Jesaja 41:1-7	Zet het beeld met spijkers vast
zo 15	Jesaja 41:8-20	Wees niet bang
ma 16	Jesaja 41:21-29	Kijk, daar zijn ze!
di 17	Spreuken 17:1-14	Beter droog brood
wo 18	Spreuken 17:15-28	Een grote mond
do 19	Spreuken 18:1-12	Met andere woorden
vr 20	Spreuken 18:13-24	Koester je tong
za 21	Psalm 63	Ik ben aan U gehecht
zo 22	Matteüs 4:12-17	Schitterend
ma 23	Matteüs 4:18-25	Als een lopend vuurtje
di 24	Spreuken 19:1-14	Een dwaas dwaalt
wo 25	Spreuken 19:15-29	Luister naar raad
do 26	Psalm 60	Keer ons lot ten goede
vr 27	1 Korintiërs 1:1-9	Verankerd
za 28	1 Korintiërs 1:10-17	Onverdeeld
zo 29	Psalm 37:1-11	Blijf kalm
ma 30	Psalm 37:12-24	Ga met vaste tred
di 31	Psalm 37:25-40	Blijf op de weg
wo 1	Spreuken 20:1-10	Brallen en brullen
do 2	Spreuken 20:11-20	Twee maten
vr 3	Spreuken 20:21-30	Twee gewichten
za 4	1 Korintiërs 1:18-31	Wat niets is, heeft God uitgekozen

OVERWEGING

Wij weten van mensen op de vlucht
Dat miljoenen op zoek zijn naar een veilige, warme plek.
Wij weten van het klimaat
Dat het ernstig bedreigd wordt
Wij weten van toenemende polarisatie,
Dat mensen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Maar er zijn ook mensen en plekken van hoop.
Mensen en plekken van "En toch!"
Waar de deuren gastvrij open staan,
Waar liefde de maatstaf is
En men verantwoordelijkheid draagt
Voor de wereld en voor elkaar!

Als dat geen goed nieuws is!

ACTIVITEIT

Webinar 40dagentijdcampagne

Op maandag 9 januari 2023 organiseren de consultants van Kerk in Actie een kort webinar over de 40dagentijdcampagne 'Uit liefde voor jou'. Als diaken, zwo- lid, predikant of lid van de zendingscommissie krijg je tips en handvatten om in je eigen gemeente aan de slag te gaan. Doe mee!

Het webinar wordt gehouden van 20 tot 21 uur. In dit uur komen de Passion40daagse met het Passionkruis, de vastenactie en alles wat je in de gemeente kunt doen aan bod.

Er voor elkaar zijn

'Uit liefde voor jou', is het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie in 2023. Het zijn woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.

Doe mee

De 40dagentijdcampagne is een manier om je gemeente te betrekken bij het werk van Kerk in Actie en ook hen op te laten staan. Misschien doe je al jarenlang mee, misschien overweeg je om er in 2023 voor het eerst mee aan de slag te gaan. Tijdens het webinar maak je kennis met het thema en hoor je hoe je jouw gemeente actief kunt betrekken.

Wanneer

Maandag 9 januari 2023: 20 - 21 uur (online)

Hoe: Aanmelden via website PKN

EINDELOZE
HOOP OF
HOPELOOS
EINDE?



WWW.VISJEPOSTERS.NL

ER IS
HOOP