

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 maart 2023

67^e jaargang, nr. 3

KERKDIENTEN

Zondag 5 maart 2^e *lijdenszondag*

10.00 uur ds. S. Janse, Ameide

Collecten : 1^e Plaatselijk bijz. kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Jacobien Kalule

19.00 uur dhr. J. Veltrop, Vianen

Collecte : Plaatselijk bijz. kerkwerk

40
dagentijd



Zondag 12 maart 3^e *lijdenszondag* en **Biddag**

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten: 1^e KIA, Noodhulp Oekraïne; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Netty Robijn

Zondag 19 maart 4^e *lijdenszondag*

10.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecten : 1^e St. Tot Heils des Volks; 2^e Kerk

Koffie: Henk Holtmanns Crèche: Nieske Veldhuisen

19.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

Collecte : Kerk

Zondag 26 maart 5^e *lijdenszondag*

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Zending Open Doors; 2^e Kerk

Koffie: Jos van der Linden Crèche: Tessa van der Linden

Zondag 2 april 6^e *lijdenszondag* en **Palmzondag**

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Plaatselijk bijz. kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Marian Kruijning

19.00 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Collecte : Plaatselijk bijz. kerkwerk

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

KORTE OVERDENKING

Als het je te veel wordt

Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig.
Marcus 6:34

In Marcus 6, vers 30-44, lezen we hoe het Jezus allemaal te veel wordt. Die voortdurende toestroom van mensen, terwijl zijn neef en missionaire partner Johannes net is vermoord door Herodes ... Het liefst wil Hij even met rust gelaten worden. Herkenbaar?

Wanneer de leerlingen terugkomen van hun missionaire reis, nodigt Jezus hen uit om met Hem in de boot te stappen om rust te vinden op een eenzame plaats, in de wildernis. Maar de menigte ziet hen vertrekken en volgt de boot langs de kust om Jezus daar weer op te wachten. Tijd om te rouwen wordt hen niet gegund.

Blik van een ander

Wat heb jij nodig als het je even te veel wordt? Als verdriet en tegenslag je overmannen? In de eerste plaats rust. Rust om te huilen, om je verhaal te doen, rust om van een veilige afstand te zien wat er nog toe doet. Wat je los moet laten, maar ook wat je blijvend omarmt.

Maar er is nog iets nodig: de blik van een ander. Rust helpt je om jezelf te hervinden, de blik van de ander helpt je om je roeping te herontdekken. Rust plaatst je langs de kantlijn, de blik van de ander plaatst je terug in het leven. In dit verhaal zien we dat Jezus beide nodig heeft, want nadien pakt Hij zijn rust alsnog (vers 46). Zouden wij onszelf die rust dan misgunnen?

Ware koning

Wanneer Jezus uit de boot stapt, ziet Hij de mensenmenigte. Zijn hart gloeit van medelijden als zijn blik op de mensen valt. Hun blikken herinneren Hem aan zijn roeping. Ze zijn als schapen zonder herder, als een volk zonder koning. Jezus heeft verdriet om wat Herodes Hem heeft aangedaan. Maar tegenover Hem staat een volk dat evengoed lijdt onder deze 'slechte herder'. Het verdriet van Jezus en het verdriet van de menigte raken elkaar in een gedeeld onrecht. Door hen dan en daar te voeden, maakt Hij zich bekend als de ware koning van Israël, die liefdevol zijn schapen weidt. Bij Herodes aan tafel wacht de dood, bij Jezus aan tafel het leven en voedsel in overvloed. Zijn liefde opent onze blik weer voor het leven om ons heen.

*Deze overdenking is geschreven door ds. Pim Brouwer,
predikant van het Kruispunt in de Amersfoortse wijk Vathorst.
Met toestemming overgenomen uit het blad Petrus.*

Tip

- Vraag eens aan je huisgenoten of kerkgenoten wat je voor hen betekent. Verrast het antwoord je?

RONDOM DE DIENSTEN

We bevinden ons in de **De Veertigdagentijd**,
een tijd van inkeer, bezinning, gebed en vasten.

Iedereen die vast, heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Kerk in Actie heeft als thema: Uit liefde voor jou.

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie. Zo zijn we **samen onderweg naar Pasen.**

Samen zijn in de komende diensten, in verbinding staan met elkaar en met God.

Zondag 5 en 19 maart zullen er bekende gastvoorgangers zijn:

op 5 maart ds. Janse uit Ameide en op 19 maart ds. Nagel uit Vlaardingen.

12 maart zal ds. Berkheij voorgaan, het is dan biddag, we zullen dan stilstaan bij een nieuw groeiseizoen en daarvoor bidden.

Ook **26 maart** hoopt ds. Berkheij voor te gaan en is het palmpasen.

De kinderen gaan dan mooie palmpasenstokken maken.

We wensen elkaar hoopvolle, vreugdevolle en bemoedigende diensten toe, dat we samen een zegenrijke kerk in actie zullen zijn.



VANUIT DE GEMEENTE

We leven mee met en bidden voor dorpsgenoten die ernstig ziek zijn, die een geliefde kort of langer geleden moeten missen, die eenzaam zijn, verdrietig om wat voor reden dan ook.

We bidden voor hen die worstelen met het leven, die worstelen met de dood. Dat wij, in Gods Naam, hen zullen zien en om hen heen gaan staan.

Brood - hier gedeeld om te leven,
voedsel om verder te gaan,
teken van liefde,
gegeven in ons bestaan
om in Gods naam
de weg van Jezus te gaan.

Beker - bereikt vanuit vreugde,
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

Handen - bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van de liefde te gaan.

Ria Borkent

Lied 41 uit Lieder en gebeden uit Iona & Glasgow

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	29 januari	€ 68,75	Stand kozijn: € 265,46
Ochtendcollecte	5 februari	€ 59,-	
Ochtendcollecte	12 februari	€ 53,-	
Ochtendcollecte	19 februari	€ 97,50	
Avondcollecte	19 februari	€ 18,-	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Collectebonnen

- Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
- De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

29 januari	Mission Possible	€ 69,60	Per bank in januari ontvangen € 280,- voor de diaconie, € 80,- voor de voedselbank en € 20,- voor Wilde Ganzen. In februari ontvangen: € 50,- voor de diaconie en € 230,- voor Syrië
5 februari	Wilde Ganzen	€ 70,80	
5 februari	Wilde Ganzen (avond)	€ 34,50	
12 februari	Zending Wycliffe bijbelvertalers	€ 74,50	
19 februari	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 68,50	
19 februari	Extra collecte KIA Syrië	€ 476,50	

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie;
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecten in maart

→ 12 maart Collecte Noodhulp Kerk voor de samenleving in Oekraïne

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Kerk in Actie geeft noodhulp via lokale kerken en christelijke organisaties die alles doen om de slachtoffers van de oorlog van voedsel, medicijnen, warmte en onderdak te voorzien. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Kerk voor de samenleving in Oekraïne'.

→ 19 maart St. Tot Heils des Volks

Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. Wij geloven dat Jezus is gekomen om mensen te bevrijden uit duisternis, schuld, schaamte en veroordeling. Jezus' liefde voor ons gaat zo ver dat Hij Zijn leven heeft gegeven voor ons. Lijden en gebrokenheid hebben niet het laatste woord. De liefde overwint. Geïnspireerd door Jezus leggen wij ons niet neer bij gebrokenheid en onrecht. We preken niet, maar doen wat Jezus deed. En als je wilt weten waarom, dan vertellen we je dat graag. Wat willen we?

We willen mensen die vastzitten in gedwongen prostitutie en mensenhandel een alternatief geven. We willen mensen die verslaafd zijn helpen om te breken met hun verslaving. We willen mensen zonder huis een thuis bieden. We willen kinderen die opgroeien in armoede een veilige plek bieden waar ze zich mogen ontwikkelen.

We willen een gastvrij thuis zijn waar reizigers tot rust komen.



Reactie op bijdrage levensonderhoud en energie

In december heeft de diaconie een oproep gedaan om een donatie te geven aan de diaconie of de voedselbank van Stichtse Vecht, zodat gezinnen die in de knel komen ten gevolge van de enorme stijging van de kosten voor levensonderhoud en energie geholpen kunnen worden. Er is na deze oproep € 1460,- ontvangen door de diaconie, dit bedrag zal daarvoor gebruikt worden. Ook is er € 50,- gestort voor de voedselbank.

Zomer-kledingactie voor Stap Verder!

Zomerkleding gezocht!
(kleding, schoenen, beddengoed etc.)



Bij het inloophuis *Stap Verder* in Amsterdam-zuidoost is er weer vraag naar **zomerkleding voor mannen en voor vrouwen**.

We hebben hen weer benaderd en ze kunnen onze hulp nog steeds goed gebruiken. Vandaar deze komende voorjaarsinzamelingsactie.

Dus heeft u of heb jij nog wat in de kast liggen, wat te groot, te klein is, niet meer je smaak is of wat je deze zomer écht niet meer aan kan, maar wat iemand anders nog heel goed kan gebruiken? Dan heel graag!

Het gaat om:

- * Mannenkleding voor de zomer (t-shirts, overhemden, lange en korte broeken, etc.);
- * Vrouwenkleding voor de zomer (blouses, t-shirts, broeken, jurken, etc.);
- * Ook zomerschoenen en slippers en zomerjassen;
- * Lappen stof, voeringstof, ritsen, garen, knopen, scharen en ander naaigerei;
- * Handdoeken, keukendoeken, theedoeken en badlakens;
- * Beddengoed (lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, slaapzakken, etc.);
- * Borden en bestek;
- * Speelgoed, zoals een bal of een pop;
- * Toiletpullen (shampoo, douchegel, deodorant, tandenborstel, zeep etc.);
- * Woordenboeken (NL-FR, FR-NL, NL-ENG, ENG-NL).

Dus ga alvast thuis door de kledingkast en de linnenkast op zoek naar bruikbare kleding en spullen! Daar is het voorjaar altijd een mooie gelegenheid voor.

De kleding kan de komende weken ook al ingeleverd worden in de kerk (in de hal, onder de toren), of in het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 45 in Nigtevecht. De ingezamelde kleding en spullen zullen ergens in april weggebracht worden. De uiterste inleverdatum zal in het volgende Contactblad vermeld worden.

*Alvast hartelijk dank voor uw/jullie hulp en bijdrage hiervoor!
Bedankt, namens de diaconie, van de kerk Nigtevecht en de mensen van Stap Verder.*

*P.S. heeft u geen zomerkleding of ander goed voor de inzamelingsactie, maar wilt u tóch wat bijdragen, dan is ook uw financiële donatie van harte welkom.
Stap Verder, IBAN: NL59 TRIO 0390 5076 87 te Amsterdam-zuidoost.*

www.stapverder.info

Zondag 26 februari jl. was de collecte ook voor Stap Verder.



Stichting Internationale Samenwerking Breukelen

(SISAB_{plus} = Breukelen plus Loenen en Maarssen; Stichtse Vecht)

Project *Helpt-U-Hopen* ontvangt een SDG-award over 2022

Op donderdagavond 23 februari jl. was de jaarlijkse bijeenkomst van de **SISAB-plus**. De avond werd gehouden in het oude gemeentehuis Boom en Bosch in Breukelen.

Drie bijzondere internationale projecten hielden een presentatie over hun mooie en goede doelen waarvoor zij een subsidieaanvraag hadden ingediend bij SISABplus, van de gemeente Stichtse Vecht. Er was een presentatie over de ondersteuning van arme kinderen uit bergdorpen op Ambon in Indonesië, zodat ze naar een basisschool en een soort middelbare school konden gaan op het eiland.

Er was ook een school- en onderwijsproject voor kinderen in een klein dorpje Outjo in Namibië en een project voor school- en vakantiecampen voor het stimuleren van exacte vakken en science studies voor arme kinderen in Ghana.

De Oegandagroep en de diaconie van Nigtevecht waren dit jaar ook uitgenodigd. Vorig jaar was het project *Helpt-U-Hopen* namelijk uitgekozen. Dit jaar was er ook wel weer een aanvraag ingediend.

Na de drie presentaties werden de SDG-awards (**Sustainable Development Goals**) over 2022 uitgereikt door wethouder Karin van Vliet van gemeente Stichtse Vecht.



Tot grote verbazing van de afgevaardigden van de Oegandagroep en de diaconie die aanwezig waren, was *Helpt-U-Hopen* wederom uitgekozen! De voorzitter van de Oegandagroep, Ed Rensenbrink, nam de award in ontvangst. De premie die verbonden is aan de award is een sponsoring van € 1.000,-, voor de voortzetting van het project, de ondersteuning van onderwijs aan de kinderen in Oeganda, voor schoolspullen, voor zaden voor aangekochte grond en voor de kalkoenenhokken. Het was een bijzondere en zeer welkome verrassing!

SISABplus hartelijk bedankt!

COMMISSIES

Zondag 26 Maart is de **Zendingscollecte** bestemd voor **Open Doors**. Open Doors wil vervolgd en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Open Doors is een interkerkelijke stichting en zij steunen vervolgd christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Christenen in de vrije wereld lichten zij voor over christenvervolging. Dit doen zij omdat zij geloven dat wanneer één lid lijdt, alle anderen meelijden (1 Kor.12:26)

Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie
Barbara Roodhart, Gerda van Lindenberg en Ellen de Haan

DIVERSEN

Gelegenheidskoor treedt op in de kerk



Op 26 maart zal het Gelegenheidskoor onder leiding van dirigent Ferdinand Beuze en pianist Kees van Zantwijk een optreden verzorgen in de kerk in Nigtevecht. Het thema deze middag is "The Best Of". Kortom, bekende songs voor jong en oud.

- Als je nog mee wilt zingen in het koor, dan kan je je opgeven bij Carla Gentenaar. De kosten zijn 35 euro voor nieuwe deelnemers.
- Er wordt op 3 vrijdagavonden van 20 - 22 uur gezellig geoefend in de kerk: 10, 17 en 24 maart.

We nodigen het hele dorp graag uit voor deze onvergetelijke middag. Kom genieten van het optreden van je familie en dorpsgenoten. De toegang is gratis. Een bijdrage voor de kerk wordt gewaardeerd.

Locatie : Dorpskerk Nigtevecht

Datum concert : 26 maart 15 – 16 uur

Aan tafel

Woensdag 30 maart 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden uiterlijk 27 maart bij Joyce*

AGENDA

Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 30 maart, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Kerkenraadsvergadering	<i>Donderdag 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 juni</i>
Clubavond tieners	<i>Vrijdag 3 maart (pubquiz), 24 maart, 20 uur verenigingsgebouw Zaterdag 18 maart, 19 uur, zaalvoetbaltoernooi Breukelen</i>
On Track	<i>Donderdag 2 maart, 17-19 uur, verenigingsgebouw</i>
Gebedskring	<i>Maandag 13 maart, 3 april, 20 uur, kerk</i>
Repetities gelegenheidskoor	<i>Vrijdag 10, 17 en 24 maart, 20-22 uur, kerk</i>
Optreden gelegenheidskoor	<i>Zondag 26 maart, 15 -16 uur, kerk</i>

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">zaterdag 1 april 2023</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 25 maart</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

UIT-TIPS en OVERWEGINGEN

Evenementen tijdens thepassion40daagse

In de Veertigdagentijd worden door het hele land intieme concerten en verstillende paaswakes georganiseerd rond het Passion-kruis. Bezoek in aanloop naar Pasen een intiem en kleinschalig concert van The Passion 40daagse en beleef het mee. Boek nu je tickets voor The Psalm Project, Gerald Troost, Hanna Rijken en vele andere artiesten!

Koop je kaarten via thepassion40daagse.nl/concerten/!

Theatertip voor het hele gezin: 'Als het anders loopt'

Rebecca Schoon (theatermaker en columnist) bezocht samen met de kinderen de ontroerende theatervoorstelling 'Als het anders loopt', over moeten leven met beperkingen. Het is theater naar haar hart.

Als je op een regenachtige vrijdagmiddag op zoek bent naar een leuke weekendinvulling met de kinderen, denk dan eens aan het theater. Het houdt je kind even weg van scherm en het is voor jezelf ook leuk. Bovendien geeft het stof tot gesprekken naderhand.

Inclusie-theater

De theatervoorstelling 'Als het anders loopt' van muziektheatergezelschap het Houten Huis gaat over hoe inclusief onze samenleving is, of niet. Als bezoekers bevinden we ons in een soort wachtruimte voor mensen die 'anders' zijn. Men moet in de rij staan, formulieren invullen, wachten en afwachten of men de juiste behandeling zal krijgen. Er is een cliënt met het syndroom van Down, Jonas, en zijn vader. Het is geen 'alsof'-voorstelling, naspelen dat men gehandicapt is. Het is een echte inclusie-voorstelling. Er is een acteur met syndroom van Down, een actrice in een rolstoel, een acteur met geamputeerde benen. En er zijn acteurs zonder (zichtbare) handicaps.

Cliënten en patiënten

Jonas is ontwapenend. Hij kijkt gewoon naar alle mensen en wijst als hij wat bijzonders ziet. Hij gaat ernaartoe en maakt contact. Vader schaamt zich daarvoor. Hij vult formulieren in, veegt telkens het gezicht van zijn kind af en roept hem bij zich. Maar Jonas gaat er steeds vandoor. We zien een meisje dat ziek is, in een bed met infuus ligt en telkens vreemde bewegingen maakt en van alles buiten de fysieke wereld lijkt te zien. We zien een vrouw die zwanger is. We zien een vrouw in een rolstoel die een eetstoornis heeft. Iedereen wacht een behandeling af of ondergaat er één.

Vaak geroerd, zelden gehuild

Aan het eind van de voorstelling moest ik huilen. Dat heb ik zelden of nooit. Vaak geroerd, zelden gehuild. Deze inclusie-voorstelling raakt zowel kind als volwassene. Dat was voelbaar in de stilte die viel nadat het licht uitging en in het langdurige applaus. De 'verhalen' lopen niet allemaal goed af, er is geen moralistisch einde en juist daarom ontroert het. Mensen moeten leven met beperkingen en toch is er hoop. Ik bleef nog een tijdje snikken, vooral toen de acteur met het syndroom van Down maar terug wilde blijven komen en applaus halen.

Het evangelie is inclusief

Voor mij gaat geloof over tolerantie. En ik ga het nog zoetsappiger maken: Jezus spreidt zijn armen voor alle mensen. In het evangelie lezen we hoe mensen die anders zijn in de marge moeten leven, eigenlijk niet meetellen. En we zien dat Jezus hen erbij haalt. 'Genezen' vind ik een moeilijk concept in de Bijbel. Wat betekent dat precies? Maakt Hij ze beter? Wat is dat precies? In deze voorstelling gaat 'beter maken' over elkaar echt zien, elkaars ogen openen en gelijkwaardigheid. Elkaar werkelijk accepteren is de belangrijkste stap naar genezing.

Magisch en concreet tegelijk

Elien van den Hoek van beeldend muziektheatergezelschap het Houten Huis weet met deze voorstelling in grandioze beelden, dans, muziek en theater een ontroerende en magische sfeer neer te zetten. We begrijpen allemaal wat we zien, er zijn niet veel woorden voor nodig. Dit is theater naar mijn hart. Het decor, de bewegingen, de beelden zijn magisch en spreken boekdelen. Voordat ik te veel verklap: ga het zien! Deze voorstelling maakt nu al kans op de podiumpublieksprijs en speelt door het hele land.

Bekijk alle data en locaties op hethoutenhuis.org.

uit de Petrus Nieuwsbrief, PKN

Biddag

Op de tweede woensdag in maart viert de Protestantse Kerk vanouds Biddag voor gewas en arbeid. Er wordt niet alleen gebeden voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van 'ons dagelijks brood'.

Biddag is een dag die ons erbij bepaalt dat we het gebed broodnodig hebben. Een dag ook die de gemeente wil aanzetten tot gebed – voor gewas en arbeid, voor de intense nood in de wereld en voor zoveel meer. Over het grote belang van het gebed voor de christelijke gemeente schreef dr. K.H. Miskotte ooit prachtig in zijn boekje *De weg van het gebed*: 'De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God dat haar heeft geschapen; daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn.' In de samenkomsten van de gemeente bidden we gezamenlijk tot God en worden we gestimuleerd om het gebed vol te houden als we weer de wereld in gezonden worden.

Gebed

*God van de gerechtigheid die uw Woord nakomt,
die ons de aarde geeft om haar in liefde te dienen en te bewaren,
zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan
en te horen wie uit het onrecht in de wereld een beroep op ons doen.*

*Zegen onze handen om van u te ontvangen wat wij nodig hebben,
om anderen nabij te kunnen zijn en te bemoedigen.
Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien
en zo in barmhartigheid mensen op te merken.
Zegen onze voeten om in de navolging van Christus
gerechtigheid en vrede te brengen,
opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen
vinden. uit het 40dagentijds magazine van Kerk in Actie*

Veertig dagen vasten: hoe en waarom?

Steeds meer mensen vasten tijdens de Veertigdagentijd. Waarom zou je dat doen? En wat zijn concrete manieren om te vasten?

Sinds een paar decennia neemt onder protestanten de belangstelling voor vasten toe. Dat heeft met twee dingen te maken, ziet Mirella Klomp, liturgiewetenschapper aan de Protestantse Theologische Universiteit. "Ten eerste met veranderingen in onze cultuur. In onze samenleving is veel aandacht voor voedsel, 'gezonde voeding' en een gezond gewicht. Het tijdelijk of permanent laten staan van voedingsproducten is voor veel mensen niets nieuws. Dat kan ook het vasten om religieuze redenen 'gewoner' maken." Ten tweede is onze kijk op geloof de afgelopen decennia ook veranderd. "Er is meer ruimte voor de opvatting dat geloof niet alleen of vooral een zaak is van het hoofd, maar ook een heel lichamenlijk gebeuren. Vasten past daarbij."

Gaven van God

We kennen vasten traditioneel als het tijdelijk afzien van eten of drinken. Maar vasten kan ook betrekking hebben op andere 'goede gaven'. Klomp: "Luther liet al zien dat de hele maaltijd een gave is die wij van God ontvangen. Niet alleen het voedsel zelf, maar ook de inspanningen van de kok die de maaltijd heeft bereid en de arbeid op het veld en in de fabriek die eraan vooraf ging. En ook de verbondenheid met eventuele tafelgenoten en alle mensen die eten is een gave." Aardse goederen als gaven van God beschouwen is heel Bijbels, aldus Klomp. "In dat spoor zijn genieten van een Netflix-serie, van de contacten en gedachtewisselingen die sociale media je bieden, van de intieme gemeenschap met een ander mens, ook goede gaven van God."

Ruimte en verlangen

Door het ontvangen van dit soort gaven tijdelijk uit te stellen, ontstaat ruimte. Klomp: "Door te vasten maak je heel lichamelijk ruimte voor God in je leven, elke keer dat je níét je timeline checkt op je smartphone, of de koektrommel dicht laat. Zo kun je je bewust voorbereiden op het feest van de opstanding: het feest van God die zichzelf steeds opnieuw aan ons wil schenken." In die zin is óók vasten een gave. "Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. Die ruimte en dat verlangen mogen gekoesterd worden als een gave van God." In de Bijbel gaat vasten vaak samen met gebed. Klomp: "Verschillende Bijbelse verhalen vermelden al het samengaan van vasten en bidden. In de ruimte van het verlangen naar het paasfeest kan gebed opkomen en tijd en aandacht voor de naaste. Er is allerlei materiaal beschikbaar dat je hierbij kan ondersteunen, van apps tot veertigdagentijdkalenders. Zolang je je hierdoor niet laat overspoelen, kan dat erg behulpzaam zijn."

Vastentips

Wat zijn concrete manieren om te vasten? Sommige mensen kiezen voor het tijdelijk afzien van alcohol, vlees en/of snoep. Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor tijdelijk geen Netflix te kijken of sociale media te gebruiken. In de veertigdagentijd kalender van Petrus vind je bij elke week een nieuwe vastentip. Daarbij is ook aandacht voor dingen die je in de vastentijd juist extra kunt doen, zoals voor iemand bidden, een kaartje sturen of iemand uitnodigen voor een maaltijd. *Uit de Petrus Nieuwsbrief, PKN*

40DagenHeiligeHerrie

Popmuziek herbergt een scala aan spirituele uitingen, denk aan protestsongs, de connectie tussen seksualiteit & spiritualiteit, artiesten die hun levensvragen articuleren in songteksten en concerten die aanvoelen als kerkdiensten. Met het project 'Heilige herrie. God ontdekken in de popmuziek' willen de initiatiefnemers een brug slaan tussen popmuziek en geloof. Met deze keer als thema Pasen. In aanloop naar Pasen word je elke dag verrast met een mooie Bijbelse tekst in combinatie met een Popsong.

40dagenheiligherrie.nl

1 maart nationale complimentendag

B I N G O

Je enthousiasme is echt aanstekelijk	Jouw complimenten zijn de beste	Met jouw mopjes kan ik altijd lachen	Jouw lach is aanstekelijk	Je mag trots zijn op wat je doet
Op jouw kan ik vertrouwen	Bedankt om er te zijn wanneer ik je nodig heb	Ik ben altijd blij als jij er bent	Bedankt voor de positieve vibes	Dankje om altijd te weten naar welk compliment ik vis
Dankje om mijn luisterend oor te zijn	Op jou kunnen we altijd rekenen	Jij bent zo eerlijk	Je bent een goede vriend	Jij bent een echte doorzetter
Jij maakt de lekkerste koffie	Jij bent zo creatief	Jij inspireert mij	Jij bent altijd je leuke zelf	Bedankt om altijd klaar te staan
Met jouw samenwerken is altijd een plezier	Bij jou kan ik altijd mezelf zijn	Vul hier je eigen compliment in!	Dankjewel om altijd paraat te staan	Ik ben blij dat ik jou heb leren kennen

maart		BIJBELLEESROOSTER	
	wo 1	Numeri 10:11-36	Op weg met God
	do 2	Numeri 11:1-9	Vuur van de HEER
	vr 3	Numeri 11:10-23	Gedeelde last
	za 4	Numeri 11:24-35	Onverzadigbaar
	zo 5	Psalm 106:1-23	De zonde van onze voorouders (1)
	ma 6	Psalm 106:24-48	De zonde van onze voorouders (2)
	di 7	Numeri 12:1-16	Zo bescheiden als Mozes
Biddag	wo 8	Numeri 13:1-3,17-24	De eerste druiven
	do 9	Numeri 13:25-33	Beren op de weg
	vr 10	Numeri 14:1-10	Bijgestaan door de HEER
	za 11	Psalm 25:1-11	Gebed om vergeving
	zo 12	Psalm 25:12-22	Schuilen bij God
	ma 13	Numeri 14:11-25	Geduldig en trouw
	di 14	Numeri 14:26-35	Sterven in de woestijn
	wo 15	Numeri 14:36-45	Zonder Gods bijstand
	do 16	Psalm 5	U hoort mijn stem
	vr 17	Romeinen 7:1-12	De nieuwe orde van de Geest
	za 18	Romeinen 7:13-25	Innerlijke strijd
	zo 19	Romeinen 8:1-11	Beheerst door de Geest
	ma 20	Romeinen 8:12-21	Abba, Vader
	di 21	Romeinen 8:22-30	Gered door hoop
	wo 22	Romeinen 8:31-39	Onafscheidelijk
	do 23	Numeri 20:1-13	Water uit de rots
	vr 24	Numeri 20:14-21	Toegang geweigerd
	za 25	Numeri 20:22-29	Aäron gestorven
	zo 26	Psalm 95	Kniel voor je maker
	ma 27	Numeri 21:1-9	Zonde en inkeer
	di 28	Numeri 21:10-20	Een bron in de woestijn
	wo 29	Numeri 21:21-22:1	Overwinning op overwinning
	do 30	Psalm 50:1-15	Hij zal je redden
	vr 31	Psalm 50:16-23	Wie God vergeet