

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 1 juli 2023

67^e jaargang, nr. 7

KERKDIENTEN

Zondag 2 juli

10.00 uur ds. A.S. de Winter, Hoofddorp

Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk

Koffie: Kees Creemer Crèche: Tessa van der Linden

Zondag 9 juli

10.00 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Collecten : 1^e Plaatselijk bijz. kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie: Corry Hennipman Crèche: Annette de Haan

Zondag 16 juli

10.00 uur ds. D.W. van Ruiten, Leeuwarden

Collecten : 1^e Regenboog Groep inloophuis; 2^e Kerk

Koffie: Nel van den Broek Crèche: Josien Nieuwaal

Zondag 23 juli

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e New Wine; 2^e Kerk

Koffie: Bert Letteboer Crèche : Nieske Veldhuisen

Zondag 30 juli

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Plaatselijk bijz. kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en Crèche: Hijmen en Gerda van Lindenberg

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

OVERDENKING

Korte meditatie

Wanneer de mussen van het dak vallen en je je niet kunt bewegen zonder een natte rug te krijgen, kun je altijd nog met een koud drankje in de schaduw gaan zitten en je laten verkwikken door deze vijf 'koele' Bijbelteksten. Neem eens een half uurtje de tijd om te overdenken wat ze jou te zeggen hebben.

1. *Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: 'Waar ben je?' (Genesis 3:8-9)*

2. *Een goed bericht uit een ver land is als koel water voor een dorstige keel. (Spreuken 25:25)*

3. *'En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.'* (Mattheüs 10:42)

4. *Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. (Openbaring 7:16)*

5. *Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. (Jeremia 17:8)*

www.eo.nl

RONDOM DE DIENSTEN

Voor ons ligt juli, een echte zomermaand. Afgelopen maand begon het zomerseizoen definitief, scheen de zon veel dagen vrijwel onafgebroken en konden we genieten van veel buitenactiviteiten. Hoewel zonlicht planten en bomen laat groeien en bloeien, hebben we ook water nodig. Gelukkig viel er onlangs een flinke plens regen op onze tuinen en akkers en werd al het groen opgefrist. Wat ziet ons dorpje er dan prachtig uit! Hoewel klimaat en onze invloed daarop in deze tijd een belangrijk thema is, kunnen we het actuele weer nog altijd niet regelen en kunnen we niet anders dan ons eraan overgeven. Net als aan het weer mogen we ons ook aan de aanwezigheid van God overgeven. *God die met zijn licht over ons leven schijnt maar ook zorgt voor water (Jezus) wanneer we dorst hebben. Op die God mogen we ons in de komende diensten weer richten, mogen we samen vieren en danken.*

Op **2 juli** hopen we onze oud-predikant *Arie de Winter* weer te begroeten als voorganger in de dienst en op **9 juli** zal *ds. van Dis* uit Nieuwegein voorgaan. Zondag **16 juli** is **de laatste Spoorzoekersbijeenkomst** voor de zomervakantie en nemen we afscheid van *Matthijs* met wie we de afgelopen jaren veel mooie momenten mochten delen; van kerstspellen tot slimme vragen en antwoorden en zelfs (af en toe) een knutsel. Tot slot zal onze eigen predikant *ds. Hans Berkheij* voorgaan op zowel **23** als **30 juli**.

VANUIT DE GEMEENTE

Sommige gemeenteleden hadden te maken met verlies in hun omgeving, met ziekte of juist herstel. *We bidden voor hen om draagkracht, om moed en die niet te verliezen, om nabijheid, om dankbaarheid wanneer het weer beter gaat.*



Geslaagd

Op 14 juni was er ook vrolijk nieuws in het dorp en konden 19 geslaagden de vlag uithangen. Alle zwoegen en zweeten werd uiteindelijk beloond. Met een roos werden de geslaagden van harte gefeliciteerd. *We wensen hen hierbij eerst een mooie, ontspannen, zomer toe en daarna veel succes bij de vervolgstappen!*

Vakantie

In de komende maand zullen velen van ons een tijdje op stap gaan. We wensen hen een fijne tijd toe en ook dat het daarna weer goed zal zijn om thuis te komen.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

VANUIT DE KERKENRAAD

Kerkenraden uit gemeenten in onze omgeving zoeken de laatste tijd meer onderling contact. Op maandag 19 juni was er een avond in Abcoude en op dinsdag 20 juni was er een bijeenkomst in Loenen aan de Vecht. Naar beide avonden is een afvaardiging van de kerkenraad gegaan. Duidelijk is in ieder geval dat christenen verbinding zoeken en willen onderzoeken op welke manieren geloven en 'kerk-zijn' gedeeld kan worden met een grotere groep. Dit thema speelt zeker ook in onze gemeente. De jeugd(tiener) groep is bijvoorbeeld al in enkele activiteiten opgetrokken met jeugd uit Weesp en Loenen. Na de zomerperiode zal dit onderwerp weer in de kerkenraad aan de orde komen maar zal de kerkenraad



ook graag stappen ondernemen om met de gemeenteleden hierover van gedachte te wisselen. *Mocht u naar aanleiding van deze tekst al ideeën hebben dan horen we deze graag!*

Samenvatting kerkenraadsvergadering

15 juni 2023

- *Er wordt geopend met het lezen van 1 Joh 2. In dit gedeelte wordt sterk opgeroepen om in Christus te blijven en in Hem te geloven. Daarna wordt voorgegaan in gebed.*
- De **jaarrekening 2022 van de kerkrentmeesters** wordt besproken. Positief was dat de opbrengsten levend geld hoger waren dan begroot. De opbrengsten uit rente en dividend zijn flink dalende. Aan de kostenkant stegen de kosten voor pastoraat en moest er vanwege inflatiekosten geld naar het gravenfonds. Na de bespreking en toelichting wordt de jaarrekening goedgekeurd.
- Vanwege de flink gestegen **bankkosten** waar de diaconie, kerkrentmeesters en Zendingscommissie mee te maken hebben is er nog gekeken naar deze kosten bij andere banken. Vanwege wettelijke controles zijn bij andere banken de kosten vergelijkbaar
- **Erediensten & activiteiten:** We kijken terug op mooie diensten met in het bijzonder de feestelijke Pinksterdienst. De avond over Archeologie en de bijbel door Anneke Berkheij was interessant en er was een hele goede opkomst
- **Mededelingen:**
 - 17 juni is er een Fancy Fair in en rondom de kerk ten bate van Helpt u Hopen.
 - Na afloop van de kerkdienst van 18 juni worden er rozen in het dorp rondgebracht voor de jongeren die geslaagd zijn voor hun examen.
 - Dominee Berkheij is deze maand met vakantie. Voor de maanden juli en augustus zal zijn werkzaamheden vooral bestaan uit het voorgaan in diensten.
 - Er komen 2 avonden over samenwerking met omliggende gemeenten, daar gaat een afvaardiging van de kerkenraad heen.
- *De vergadering wordt afgesloten met gebed en voorbeden.*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	28 mei	€ 87,-	Stand kozijn: €266,96 Geen giften per bank
Ochtendcollecte	4 juni	€ 82,40	
Trouwdienst	9 juni	€ 367,25	
Ochtendcollecte	11 juni	€ 53,40	
Ochtendcollecte	18 juni	€ 88,50	

Collectebonnen

- ➔ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
- ➔ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

JEUGD

Vakantiebijbeldag dinsdag 25 juli 2023

De voorbereidingen voor de Vakantiebijbeldag op dinsdag 25 juli zijn in volle gang. De voorstelling voor het ochtendprogramma is geboekt en de knutsel past helemaal bij het thema **Tel maar mee!**

→ *Voor ons is het heel prettig om te weten wie er samen met ons de schouders onder wil zetten. Ben je beschikbaar op 25 juli? Of bak je liever pannenkoeken? Geef het even door aan Sefanja of Ellen.*

Voor de knutsel zijn we op zoek naar lege blikjes (+/- halve liter, 'formaat knakworstjes', het liefst zonder etiket). Spaart u mee? De blikjes verzamelen we in een doos onder de toren.

Hartelijke groet!
Sefanja Kroon en
Ellen de Haan

Tel maar mee!



shutterstock.com · 1240245091

Tieners

Met de tieners hebben we de afgelopen maanden regelmatig leuke dingen gedaan, spelletjes, film, bowlen. Ook hebben we samenwerking gekregen met de jeugdclubs uit Loenen en Weesp. Met hen hebben we geschaatst en een voetbaltoernooi gehad in Breukelen.

Aanstaande **vrijdag 30 juni** gaan we met de 3 clubs BBQen in Loenen.

Alle tieners van harte welkom! Om 18 uur verzamelen bij het Verenigingsgebouw! Zwempak en handdoek mee!

Graag aanmelden ivm de inkopen bij *Johan, Marieke, Marian of Sefanja*

Uitnodiging vanuit de kerk in Weesp: Levend Cluedo op 9 juli
(verzamelen bij het Bios-gebouw, Middenstraat 131)

Levend Cluedo?
Zondag 9 juli 14:00

Een leuk spel voor jong en oud. Gezellig door Weesp lopen en een mysterie oplossen. Wie kan het beste samenwerken en de oplossing vinden?

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

28 mei	Zending St Gave	€ 82,70
4 juni	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 93,30
11 juni	Wilde Ganzen	€ 70,-
14 juni	Spelletjesmiddag	€ 35,-
18 juni	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 98,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectiedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten in juli:

→ 16 juli Regenboog Groep inloophuis

De inloophuizen zijn er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Wij mobiliseren de kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij. Ieder mens verdient een waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. Wij geloven in een stad waarin plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en schip. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken. Mensen onder elkaar.

→ 23 juli New Wine

New Wine bestaat sinds 2003 als een vernieuwingsbeweging van en voor kerken en geloofsgemeenschappen. Als New Wine Nederland staan we op de schouders van onze oudere zus New Wine UK en maken deel uit van een internationale beweging, maar we maken ook op bepaalde punten een heel eigen ontwikkeling door.

Wat wij willen uitdragen in alles wat wij doen, is dat wij geloven dat dat de kracht van Gods Geest mensen, kerken en de samenleving vernieuwt.

HELPT U HOPEN

De Fancy Fair heeft voor het project Help U Hopen totaal € 1110,- opgebracht.

UITNODIGING 65+

Komende zomerperiode zullen er weer **spelletjesmiddagen** gehouden worden voor alle mensen van 65 jaar en ouder uit Nigtevecht.

De middagen zijn op:

- Woensdag 19 juli 2023 van 14.30 - 16.30 uur.
- Woensdag 16 augustus 2023 van 12.00 - 15.30 uur.

De locatie is: in/bij het Verenigingsgebouw, naast de Kerk, aan de Dorpsstraat 45 in Nigtevecht.

Op de eerste bijeenkomst hebben we heerlijk buiten kunnen zitten en is er gekaart, gescrabbeld, gesjoeld en rummy cub gespeeld.

U kunt ook eigen spellen of kaarten meenemen. Daarnaast is er gezellig tijd om met elkaar bij te praten. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.

→ *Iedereen is van harte welkom en*



iemand meenemen als introducee mag ook!

De toegang is gratis. Er kan een vrijwillige bijdrage gegeven worden voor tegemoetkoming in de kosten.

De middag wordt georganiseerd door de diaconie:

Nieske, Christa, Bert en Cor. Tot ziens!

DIVERSEN

Van de redactie, contactblad augustus eerder!

Vanwege de samenvallende vakanties van de redactie eind juli, komt het volgende Contactblad een week eerder op de mat.

De inleverdatum voor de **kopij** is daardoor ook een week eerder, **namelijk vrijdag 21 juli**.

Aan tafel

Woensdag 12 juli en 9 augustus 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden uiterlijk 10 juli bij Joyce*

COMMISSIES

Cadeautje voor de vakantie

Bij het (papieren) Contactblad ontvangt u een cadeautje: een inspirerend boekje waarin u kennismakt met christenen uit de wereldwijde kerk met daarbij een korte overdenking. Leuk om mee te nemen met vakantie óf om gewoon thuis te gebruiken.

Het is het vakantiebijbelboekje van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk. Samen met de GZB willen we gehoor geven aan onze roeping om het Evangelie te delen, dichtbij in ons eigen land tot aan het uiterste der aarde. *"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld."* (Mattheüs 28:19-20)

➔ Ontvangt u het Contactblad digitaal of per post, dan liggen er in de kerk vakantiebijbelboekjes om meegenomen te worden.

*Met een vriendelijke groet, de Zendingscommissie
Ellen de Haan, Barbara Roodhart en Gerda van Lindenberg*



WWW.GZB.NL

AGENDA

Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 12 juli, 9 augustus 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Spelletjesmiddag 65+	<i>Woensdag 19 juli 14.30 - 16.30 uur, 16 augustus, 12 - 15.30 uur</i>
BBQ tieners	<i>Vrijdag 30 juni, Loenen, verzamelen 18 uur verenigingsgebouw Nigtevecht</i>
Levend Cluedo Weesp	<i>Zondag 9 juli, 14 uur, Middenstraat 131 Weesp</i>
Vakantie-bijbeldag	<i>Dinsdag 25 juli</i>
Startdag	<i>Zondag 24 september, thema "Ga mee"</i>

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestante gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">zaterdag 29 juli 2023</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk <i>op: zaterdag 22 juli</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Een week vroeger</u></p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>



zo 2 juli	Matteüs 10:34 –11:1	Neem je kruis op je
ma 3	Matteüs 11:2-19	Goed luisteren
di 4	Matteüs 11:20-30	Kom allen bij Mij
wo 5	Spreuken 26:1-12	Over dwazen
do 6	Spreuken 26:13-19	Over luiards
vr 7	Spreuken 26:20-28	Over kwaadsprekers
za 8	Psalm 79	Wij zijn uw kudde
zo 9	Spreuken 27:1-10	Ware vriendschap
ma 10	Spreuken 27:11-18	Wees wijs en verstandig
di 11	Spreuken 27:19-27	Zorg goed voor je kudde
wo 12	Matteüs 12:1-21	Heer over de sabbat
do 13	Matteüs 12:22-32	Innerlijke verdeeldheid
vr 14	Matteüs 12:33-42	Goede en slechte vruchten
za 15	Matteüs 12:43-50	Ware familie
zo 16	Matteüs 13:1-23	De zaaier en het zaad
ma 17	Matteüs 13:24-33	Het onkruid en de oven
di 18	Matteüs 13:34-43	Tekst en uitleg
wo 19	Matteüs 13:44-58	Verborgene schatten
do 20	Psalm 119:41-48	Ik heb uw geboden lief
vr 21	Spreuken 28:1-9	Geef gehoor aan de wet
za 22	Spreuken 28:10-20	Goed leiderschap
zo 23	Spreuken 28:21-28	Eerlijk en rechtvaardig
ma 24	Psalm 119:49-56	Uw belofte doet mij leven
di 25	Spreuken 29:1-9	Kies rechtvaardigheid
wo 26	Spreuken 29:10-18	Berisping geeft wijsheid
do 27	Spreuken 29:19-27	Zoek het bij de HEER
vr 28	Psalm 119:57-64	De aarde is vol van uw trouw
za 29	Spreuken 30:1-9	Gods woord is genoeg

New Wine

Komende zomer is er weer een New Wine Zomerconferentie. Met dit keer als thema: Hoop uitleven! In 2023 krijgt de conferentie ook nog eens een extra feestelijk tintje. Want dan bestaat New Wine Nederland 20 jaar als vernieuwingsbeweging voor kerken en geloofsgemeenschappen. Je bent welkom als deelnemer of medewerker van 22 tot en met 28 juli 2023 op Landgoed Velder in Liempde.

Het programma van de Zomerconferentie is dit keer gericht op vernieuwing in de wereld. Directeur Bart Visser van New Wine legt uit dat het thema 'Hoop uitleven!' daar perfect bij aansluit. "Juist in deze woelige tijd waarin zoveel op ons afkomt – van een klimaatcrisis tot epidemieën en oorlogen – en we worstelen met het vinden van oplossingen, mogen wij als christenen weten dat onze hoop niet is gebaseerd op dat wat we om ons heen zien, maar op de opstanding van Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest, schrijft Paulus in

Romeinen 16:13, zal de hoop die God ons geeft in het geloof steeds blijven toenemen. En als christenen mogen we dat uitleven en weer doorgeven aan de wereld om ons heen. Een wereld die smacht naar hoop.”

Hoofdspreker op de 20ste Zomerconferentie wordt de Egyptische Anne Zaki. Zij neemt de ochtendiensten voor haar rekening. Anne geeft les aan het Evangelical Presbyterian Seminary in Caïro, was eerder te gast op de Justice Conference en kan vanuit de Bijbel en haar eigen leven veel delen over hoop uitleven. Ook spreken Paul en Becky Hartcourt van New Wine Engeland tijdens de conferentie in Liempde. Tijdens de Zomerconferentie kun je naast de ochtend- en avonddiensten als volwassene bijna elke dag drie rondes van seminars volgen. Maar ook is er natuurlijk alle tijd om lekker te ontspannen, een boek te lezen bij je tent of caravan of op het dorpsplein een cappuccino te drinken. Voor kinderen, middelbare scholieren en jongvolwassenen zijn er aparte programma's rond het thema 'Hoop uitleven!'.

Waarom gaan mensen vaak jaar in, jaar uit naar de Zomerconferentie? Omdat het een heerlijk relaxt evenement is. Waar iedereen welkom is, uit welke kerk je ook komt. Waar je elkaar kunt bemoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van Gods Koninkrijk. Waar er ook alle aandacht is voor goed Bijbels onderwijs.

Jaarlijks komen er tussen de 4.500 en 6.000 christenen uit het hele land naar Landgoed Velder, waaronder veel gezinnen met kinderen. Wil jij - alleen, samen met een vriend(in) of met je gezin - in 2023 een week lang deel uitmaken van een grote New Wine-familie? Reserveer dan nu je kaart(en). Op het terrein kun je gezellig kamperen met je tent of caravan. Je kunt je ook opgeven als medewerker, er is altijd wel een taak die bij je past.

Bezoektip: expositie EXODUS in Maarssen

*Uit tijdschrift Petrus door Rebecca Schoon (theatermaker en columnist)
In de voormalige Emmaüs Priorij in Maarssen organiseren het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh de expositie EXODUS. Samen daagden ze via een open call kunstenaars uit om het bijbelboek Exodus op eigen wijze te interpreteren. Van de 700 inzendingen uit heel Nederland werden er 28 uitgekozen voor de expositie.*

Verstillende werking

Alleen al de locatie is fascinerend. Tot 2017 woonden in dit rijksmonument in de stijl van de Bossche School de zusters van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Binnen de soberheid en strakke eenvoud van de architectuur komen de kunstwerken prachtig tot hun recht. De refter, de recreatieruimte, de gesprekskamers, de kapel en de binnentuin zijn allemaal nog herkenbaar. Het heeft een verstillende werking op mij. Ik breng er de hele middag door. Steeds neem ik even rust in de kleurige kloostertuin om alles op me in te laten werken.

Ontheemd zijn

Het bijbelboek Exodus is verweven in ons culturele erfgoed, en bekend in de drie monotheïstische godsdiensten. Mozes leidt zijn volk uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land, in een tocht door de woestijn die 40 jaar duurt. Het raakt me in deze tijd van migratie, vluchtelingenstromen en oorlogen. Het raakt ook

aan ons verleden van slavernij. Veel kunstwerken gaan over dit ontheemd zijn; soms heel intiem en persoonlijk, soms confronterend. Zoals een schilderij van een naakte man met een koffer en plastic zakken, of een video-installatie met allemaal verschillende blokjes beelden van de verwoestende werking die water kan hebben.

Fascinerend en ontroerend

Ik vond het verrassend dat de interpretaties zo verschillend waren. Zo nam een kunstenares de stem van God die Mozes in de woestijn hoorde, als uitgangspunt. Ze herkende deze als een stem van binnen, een intuïtief weten. Deze stem bracht haar ook verwarring. Mag ik hiernaar luisteren? Wat betekent dit voor anderen? Een andere kunstenares die in het klooster resideerde, liet zich inspireren door het kruis in de kloostertuin en trok dit door naar een prachtig beschilderde muur. Andere kunstenaars die vaak of ver verhuisden, verbeeldden hoe ze meenamen wat ze achterlieten. Je moet het zien om het te begrijpen. Fascinerend en ontroerend.

Maatschappijkritisch

Mij raakte het kunstwerk dat een kunstenaar samen met allerlei mensen maakte die betrokken zijn bij de Pauluskerk in Rotterdam. Mensen die op straat leven, ieder met een andere reden op de vlucht, ontheemd, in armoede geraakt. Maar ook de serie van 60 portretten van ongedocumenteerde vluchtelingen: 'A paper monument for the paperless'.

*'Exodus' is nog tot en met 24 september te zien in Buitenplaats
Doornburgh: exodus.nu*

Uit Petrus

Lied: En vele duizenden, ontheemd

– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

En binnen heerst de bitt're twist, het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!