

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 november 2023

67^e jaargang, nr. 11

KERKDIENTEN

Zondag 5 november Dankstond

10.00 uur ds. H. Dekker, Bunschoten
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie: Bert Letteboer Crèche: Nieske Veldhuisen
19.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal
Collecte : Diaconie

Zondag 12 november

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e KIA Werelddiaconaat Libanon jongeren; 2^e Kerk
Koffie en crèche: Anneke Berkheij

Zondag 19 november

10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk
Koffie: Ria Vedder Crèche: Henk den Hartog

Zondag 26 november Eeuwigheidszondag

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie en crèche: Netty Robijn



Zondag 3 december 1^e advent viering Heilig avondmaal

10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee
Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk
Koffie en crèche: Jacobien Kalule
19.00 uur ds. H.Z. Klink, Marken
Collecte: Kerk

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'



OVERDENKING

"Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus."

Romeinen 1:7

De gemeenschap der Heiligen

Het staat in de apostolische geloofsbelijdenis: 'ik geloof een heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen'. Maar in de protestante traditie wordt er in de praktijk weinig over heiligen gesproken. Enige jaren terug werd in Oosterbierum, mijn oude gemeente, de gerestaureerde kerk heropend en kreeg die ook weer een 'nieuwe' maar vooral ook oude naam 'de Sint Joris Tjerke'. In rond Hollands: 'de Sint Joriskerk'. Dat is de naam die de kerk droeg in de tijd voor de reformatie. Zeker weten doe ik het niet, maar ik vermoed dat die naam enkele tientallen jaren geleden ondenkbaar was geweest. Want heiligen en sinten, dat hóórt toch niet in een protestante kerk?

Sint Joris

De traditie vertelt dat Georgius, zoals Joris officieel heet werd geboren in Cappadocië (een landstreek in Klein-Azië, Turkije) en ongeveer in het jaar 303 tijdens de vervolging van keizer Diocletianus in Palestina, tegelijk met veel andere christenen de marteldood stierf. Directe aanleiding zou zijn dat hij als officier in het leger niet wilde meewerken aan de christenvervolgingen. De legendevorming na zijn dood dichtte hem toe dat hij ooit ook een stad en een koningsdochter gered had, door een draak te verslaan. Sint Joris was de enige heilige die wapens droeg, meldde Fons Janssen later, maar -grapte hij - hij gebruikte ze alleen om er de draak mee te steken.

Reformatie

Het is met name die legendevorming geweest die de reformatoren een doorn in het oog was. En daar was ook wel reden voor in de dagen van die tijd. Er is natuurlijk niets op tegen om je als christenen ook te laten inspireren door anderen voor ons. Maar in de praktijk zagen pas gekerstende volken vaak in de heiligen een manier om hun oude religies te laten voortbestaan. Heiligen uit de christelijke traditie kregen steeds meer de trekken van de goden uit oude godsdiensten. Afgoderij, zo werd in de reformatie onomwonden gesproken. En daarmee werd ook nog maar weinig over heiligen gesproken. Maar ondertussen stond het natuurlijk nog wel altijd in de apostolische geloofsbelijdenis.

Bijbel

Het is dan goed om bij een woord als heiligen eens terug te gaan naar de betekenis van het woord in de Bijbel. Heilig betekent daar niet 'geestelijk volmaakt', zoals ik las in een verklarende woordenlijst. Het betekent apart gezet voor God. Paulus schrijft de gemeente van Rome, mensen die hij nog niet kent, dan ook onbekommerd aan als heiligen. Niet dat ze volmaakt zijn, maar ze zijn door God geliefd. Dat ze dat weten maakt hen anders. Ze zijn mensen die door God geroepen worden om ook hun leven steeds meer te heiligen. De gemeenschap der heiligen is dus niets anders dan een woord voor allen die bij Christus willen horen. Nog veel is nodig om ook de 'volmaaktheid' te bereiken. Vergeving van zonden, zoals de geloofsbelijdenis direct daarna noemt, is daar wel het meest fundamentele van. De gemeenschap van heiligen is niets anders dan de gemeenschap van mensen die weten dat ze van genade moeten leven. Tegen al die heiligen zegt Paulus: *"genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus"*

ds Hans Berkheij

RONDOM DE DIENSTEN

Aanstaande zondagmorgen **5 november** hoopt *ds. H. Dekker* voor te gaan en in deze dienst staan we ook stil bij de **Dankstond voor gewas en arbeid**. Het is de eerste zondag van de maand en dan is er **'s avonds ook een dienst** waarin *dr. H.A. Post* uit Veenendaal hoopt voor te gaan.

Zondagmorgen **12 november** hoopt onze eigen predikant de dienst te leiden. In de morgendienst van **19 november** zal *ds. H. Koolhaas* uit Aalsmeer voorgaan.

Zondag **26 november** is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel **Eeuwigheids- of Gedachteniszondag** genoemd. Een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. In deze dienst, waarin onze predikant *ds. Hans Berkheij* voorgaat, zullen we de namen noemen van geliefden die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Voor elke naam die genoemd wordt, wordt een kaars aangestoken en een witte roos geplaatst. Na afloop van de dienst mogen de nabestaanden de kaars en de roos meenemen.

We wensen elkaar zo opbouwende en gezegende diensten toe waarbij we elkaar kunnen bemoedigen door onze aanwezigheid in de diensten.

VANUIT DE GEMEENTE

We willen meeleven met de gemeenteleden die het moeilijk hebben door overlijden in hun familie, zorgen hebben over hun eigen gezondheid of behandelingen ondergaan.

*Dominee De Vos is ook de komende tijd bereid om met het pastoraal bezoekwerk door te gaan. Mocht u/jij graag een bezoekje/gesprek willen dan kunt u dat aan één van de ouderlingen doorgeven.
U mag dominee De Vos ook zelf bellen.*

Houd moed

Houd goede moed als u in grote moeilijkheden verkeert. Op een dag zullen uw moeilijkheden voorbij zijn en hoeft u niets meer te vrezen. Jezus zal u de overwinning schenken. Daarom hoeft u niet door moeilijkheden te worden overweldigd. God zal Zich over u verblijden. En u zult zich verblijden in Hem.

'De Heer, uw God, is in uw midden, een Held, die verlost.

Hij zal Zich over u met vreugde verblijden' Zefanja 3:17

Corrie Ten Boom

VANUIT DE KERKENRAAD

Extra Gemeenteavond maandag 27-11-2023

De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters nodigen u allen uit voor een extra Gemeenteavond op maandag 27-11-2023 om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw.

Op deze avond zullen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters een besluit voorstellen om verder te gaan met de reeds ingeslagen weg van het

beleggen. Het doel hiervan is om extra inkomsten te verwerven en het tekort op de begroting te verminderen .

Tevens zullen we op deze Gemeenteavond met elkaar spreken over het eventuele gebruik van het nieuwe liedboek in onze dienst.

U bent allen van harte welkom.

Kort verslag kerkenraadsvergadering op 12-10-2023

- Het organiseren van de wekelijkse bloemen in de ochtenddienst wordt besproken. Er komt een voorstel om het één en ander te veranderen.
- Wij bezinnen ons op het gebruik van het nieuwe liedboek in de erediensten. Op de extra Gemeenteavond zal dit toegelicht worden.
- Ds. R. de Vos is te gast en geeft een toelichting op zijn werkzaamheden in onze gemeente.
- Wij kijken met een tevreden gevoel terug op de Startzondag van 24 september 2023.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	1 oktober	€ 75,-	Per bank ontvangen 29 oktober 2023.
Avondcollecte	1 oktober	€ 21,50	
Ochtendcollecte	8 oktober	€ 94,30	
Ochtendcollecte	15 oktober	€ 94,10	Collecte € 30
Ochtendcollecte	22 oktober	€ 41,45	Collecte € 10

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen

→ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

1 oktober	Kerk en Israël	€ 64,10
8 oktober	Zending IZB Malawi	€ 98,50
15 oktober	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 107,10
22 oktober	Edukans	€ 44,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectiedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ **12 november KIA Werelddiaconaat Libanon jongeren**

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafeltennis of

airhockey. Veel jongeren zijn door alle misère een doel in hun leven verloren. Het Manaracentrum biedt hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen. Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon.

COMMISSIES

Dankdag 2023 **Dankdag voor Gewas en Arbeid**

De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gevierd. **In de kerk van Nigtevecht wordt deze dienst zondag 5 november gehouden.**

Op dankdag danken wij in de kerk voor de ontvangen zegen over het afgelopen jaar zoals de oogst, werk en inkomen.

De contactcommissie verzorgt jaarlijks een kleine attentie voor alle ouderen van de kerk en het dorp van boven de 75 jaar. Ook dit jaar is er weer een kleine attentie namens de kerk.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u helpt om deze attenties uit te delen. Deze attenties staan zondag 5 november klaar voor in de kerk, u kunt ze na de dienst mee nemen.

Wanneer iemand de attentie niet wilt ontvangen, wilt u dat dan s.v.p. aan mij doorgeven? Dan staan we daar volgend jaar niet nog eens voor de deur.

Dank voor alle hulp bij het rondbrengen en een mooie dankdag gewenst!
Namens de contactcommissie, Henny van Emmerik.

Vervuld van dankbaarheid

'Dankdag voor gewas en arbeid' – terwijl Nederland nog half in de ban van Halloween is, en alweer bijna in de ban van Sinterklaas, is er maar weinig aandacht voor dit kerkelijke feest. Meestal noopt het weer rond deze tijd van het jaar ook niet bepaald tot dankbaarheid. Waarom zou je juist nu een moment nemen om God te danken?

Een beetje weemoedig denk ik aan de kerk van mijn jeugd. Daar, in het zuiden van Duitsland, vierden we 'Erntedank' eind september. De kerk was dan gevuld met streekproducten: appels, peren, mais, korenaren, brood, en druiven – heel veel druiven, want ik kom uit een wijnstreek. Zelfs als kind voelde je aan dat dit iets was om dankbaar voor te zijn, zeker omdat je na afloop van de dienst mocht proeven van al dat heerlijks. Om diezelfde dankbaarheid in november te voelen, en dan ook nog in een wereld waarin appels, peren en wat we verder nog lekker vinden handzaam verpakt tot in onze keukens worden geleverd, moet je iets beter je best doen. En waarom zou je ook eigenlijk? Dankdag is tenslotte helemaal geen Bijbels feest. Het is ontstaan in de nasleep van de Dordtse Synode, met wortels in de Middeleeuwen. Vooral in tijden van crisis vond men het toen belangrijk om Gods hulp op een georganiseerde manier in te roepen – en om hem, op even georganiseerde wijze, te danken voor zijn bijstand.

Geen Bijbels feest dus, maar de gedachte erachter is wel op en top Bijbels. Bidden én danken als opdracht, al dan niet op een georganiseerde manier, komt op veel plaatsen in de Bijbel terug. En het kan best de moeite waard zijn om daar eens bewust bij stil te staan.

Onze 'Dankdag voor gewas en arbeid' lijkt het meest op de manier waarop het thema 'dankbaarheid' in de boeken Mozes van ter sprake komt: vooral gelinkt aan de eerste levensbehoeften, en gezamenlijk gevierd op vastgezette dagen. In Leviticus 23:15-21 lees je hoe het volk van Israël 'dankdag' hoorde te vieren. Dat had toen de vorm van een tweeluik: aan het begin van de oogst moest de eerste schoof worden geofferd. Pas daarna mochten de mensen zelf van het net geoogste graan eten. Vijftig dagen later, tijdens het wekenfeest, kwam er nog een uitvoeriger offer aan te pas. Interessant is dat meteen na de bepalingen rond de offers nog een heel ander soort regel staat: wat aan de rand van de akker staat of op de grond is gevallen, moet blijven liggen voor de armen en de vreemdelingen (vers 22). De boodschap is duidelijk: God, niet menselijke inspanning, is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het slagen van de oogst, en hij gaat over de verdeling ervan.

14 Breng God een dankoffer,
geef de Allerhoogste wat je Hem belooft.

15 Roep Mij te hulp in tijden van nood,
Ik zal je redden, en je zult Mij eren.'

Een soortgelijke gedachte spreekt ook uit Paulus' brief aan de gemeente in Rome. 'Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf' (Romeinen 14:6-7).

In teksten zoals Filippenzen 4:6 en Kolossenzen 2:7 wordt dankbaarheid zelfs tot een categorische imperatief verheven: 'dank [God] in al uw gebeden' en 'wees vervuld van dankbaarheid.' Niet alleen op de eerste woensdag in november, en niet alleen wanneer de opbrengsten van je inspanningen voor je uitgestald zijn, maar elke dag opnieuw, vanuit het besef dat je voor alles in het leven afhankelijk bent van God, en dat die afhankelijkheid je niet alleen verbindt met God, maar ook met de mensen om je heen.

geschreven door Anne-Mareike Schol-Wetter, NBG

Kerstpakketten voor Het Havenlicht: helpt u mee?

Onder de toren in de kerk staat er een doos waarin we spullen verzamelen voor stichting Het Havenlicht.

Het Havenlicht heeft een sterke betrokkenheid met de geestelijke nood onder zeelieden. Zeelieden die in armoede zwaar werk moeten doen, ver van huis. Zeelieden uit gesloten landen, waar de overheid het evangelie probeert buiten te sluiten. Christen-zeelieden die in geestelijke eenzaamheid verkeren, en behoefte hebben aan steun.

Het Havenlicht heeft als doel:

- Het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van hun schip vaak eenzaam zijn;
- De verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit, opdat velen van hen vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus Christus.

Daarnaast wordt aan zeelieden die dat nodig hebben praktische hulp geboden, bijvoorbeeld warme kleding. Aan het eind van het jaar worden kerstpakketten uitgedeeld, met daarin lekkere en leuke dingen en altijd iets in de eigen taal van de zeeman.

Voor deze kerstpakketten kunt u onderstaande spullen inleveren:

- Handdoek + washandje of badspons
- Muts en/of sjaal
- Tandpasta + tandenborstel
- Doucheshampoo *en/of* stukje zeep
- Deodorant
- Aftershave
- Iets lekkers zoals lang houdbare koekjes *of* snoepjes
- Pen
- Opschrijfboekje
- Fotolijstje
- Sokken
- Nagelknipper
- Haarkammetje



Geen levensmiddelen a.u.b.

In alle kerstpakketten wordt een muts en vaak ook een sjaal gedaan. Wilt u ook een muts breien? In het contactblad van oktober vindt u het patroon. Namens de zeelieden: dank u wel voor uw bijdrage!

Met een vriendelijk groet, de zendingscommissie
Barbara Roodhart, Gerda van Lindenberg en Ellen de Haan.

KRINGEN

Gesprekskring

De gesprekskringen zijn van start gegaan. Een kring is een plek waar we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een onderwerp of thema.

Beide kringen gaan werken met het boekje '**Én God zag dat het TOV was**' van het Evangelisch werkverband. <https://webshop.ewv.nl/wp-content/uploads/2023/07/En-God-zag-dat-het-tov-was-bladerboekje-1-28.pdf>

Een kring heeft als doel om samen te zoeken wat God tegen ons wil zeggen.

Eens per 2 á 3 weken komen we bij elkaar.

Zowel op de dinsdag als op de donderdagavond is er nog plaats voor nieuwe deelnemers. Meld je aan of vraag meer informatie aan bij Dianne Kroon (dinsdag) of Gerda van Lindenberg (donderdag)

JEUGD

Sint Maarten



Op **zaterdag 11 november** staan vanaf 17 uur de deuren van onze kerk weer open voor alle kinderen en ouders die Sint Maarten vieren. Voor de kinderen is er natuurlijk een snoepje, limonade en warme chocolademelk. Voor de ouders staat de koffie klaar in onze sfeervol verlichte kerk.

We hopen dat ook dit jaar veel kinderen en ouders de kerk zullen binnenlopen. Het is een mooie gelegenheid om het gebouw van binnen te zien en de sfeer te ervaren. Gemeenteleden en dorpsbewoners die benieuwd zijn naar de sfeer op deze bijzondere avond van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken!

DIVERSEN

Zingen in de kerstnachtdienst? Gelegenheidscantorij!

*Hou je van zingen en vind je kerstliederen mooi?
Dan is de gelegenheidscantorij iets voor jou!*



Vanaf eind november worden op 4 woensdagavonden onder leiding van *Hugo de Graaff* uit Weesp liederen ingestudeerd die in de kerstnachtdienst (24 december vanaf 21.30 uur) gezongen zullen worden in onze Dorpskerk.

*Ervaring met het zingen in een koor of cantorij is geen vereiste.
Van harte welkom om mee te zingen! De kosten bedragen 12 euro per persoon.
Opgeven kan via de mail: info@kerknigtevecht.nl
of bij Esther Bergmeijer*

Had de Bijbelse God een vrouw?



Enige tijd geleden ontstond er in de media **ophef over een tentoonstelling met Asjera-beeldjes in Maarsse**. De tentoonstelling is inmiddels afgelopen maar deze had op een van de laatste dagen nog een bijzonder staartje. Een oudere vrouw, geschokt door de bewering van de kunstenaar die de beeldjes

tentoonstelde dat de God van de Bijbel een vrouw zou hebben gehad, toog naar

Maarsen en trapte een deel van de beeldjes kapot. De vrouw werd echter gestopt en aan de politie overgedragen voordat ze alle beeldjes had vernield. Deze tentoonstelling riep dus blijkbaar nogal wat bij haar op. En in de reeks van krantenartikelen die volgden op haar daad blijkt dat het vernielen van het kunstwerk maar vooral ook de gedachte aan de Bijbelse God met een echtgenoot veel emoties losmaakten bij menigeen.

Wat hier nu van te denken? Wie of wat is die echtgenote genaamd Asjera? Is ze werkelijk de echtgenote van de God van de Bijbel? Hier valt meer over te zeggen dan alleen de kort door de bocht aankondiging bij de tentoongestelde beeldjes in Maarsen.

Op woensdag 15 november a.s. is er een lezing die meer zicht geeft op Asjera en haar rol in de Bijbel. De lezing wordt gegeven door Anneke Berkheij-Dol. Anneke is bezig met een promotieonderzoek naar huis-godsdienst in het oude Israël. De lezing wordt gehouden in het Verenigingsgebouw (naast de kerk), Dorpsstraat 45 in Nigtevecht en begint om 20 uur. De toegang is gratis.

Had de Bijbelse God een vrouw? Wie of wat was Asjera?

Meer hierover weten?

Lezing met power-point door promovendus J. Berkheij-Dol op woensdag 15 november aanvang 20 uur Verenigingsgebouw (naast de kerk) Dorpsstraat 45 Nigtevecht



Aan tafel

Woensdag 8 november 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht. Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door.

Uw hulp is nodig!

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.

Help jij, helpt u mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen komen?

Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, en psychosociale hulp om trauma's te beperken. **Mogen we op je rekenen?**

kerk
in actie

Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij kunt helpen!

Ken je vrienden en mede-gemeenteleden die mee willen doen? Attendeer hen aub op deze website, dan kunnen we meer kinderen helpen.

U kunt zich ook aanmelden bij Henny van Emmerik, collecte coördinator Weesp en Nigtevecht.



AGENDA

Tienerclub, spelletjesavond	<i>Vrijdag 3 november, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 8 november, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Sint Maarten	<i>Zaterdag 11 november, vanaf 17 uur, kerk open</i>
Lezing Had de Bijbelse God een vrouw?	<i>Woensdag 15 november, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>
Gebedskring	<i>Maandag 20 november, 20-21 uur, Kerk</i>
Gesprekskringen	<i>Wisselende dinsdag- donderdagavonden</i>
Extra gemeente-avond	<i>Maandag 27 november, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>
Gelegenheidscantorij kerst	<i>Woensdag 29 november, repetitie</i>

BIJBELLEESROOSTER

zo 5 nov	Matteüs 23:1-15	De toegang tot het koninkrijk
ma 6	Matteüs 23:16-28	Wee de schriftgeleerden
di 7	Matteüs 23:29-39	Onschuldig bloed
wo 8	Psalm 11	De oprechte zal God zien
do 9	Openbaring 10:1-11	De hoogste tijd
vr 10	Openbaring 11:1-14	Het tweede wee
za 11	Openbaring 11:15-19	De zevende bazuin
zo 12	Matteüs 24:1-14	Het begin van de weeën
ma 13	Matteüs 24:15-28	Grote verdrukking
di 14	Matteüs 24:29-35	Het teken van de Mensenzoon
wo 15	Matteüs 24:36-44	Wees waakzaam
do 16	Matteüs 24:45-51	Betrouwbare dienaren
vr 17	Openbaring 12:1-12	Juich, hemel!
za 18	Openbaring 12:13-18	De woedende draak
zo 19	Openbaring 13:1-10	Standvastigheid en trouw
ma 20	Openbaring 13:11-18	Het getal van het beest
di 21	Openbaring 14:1-13	In verbondenheid met de Heer
wo 22	Openbaring 14:14-20	Rijp voor de oogst
do 23	Psalm 12	Bescherming tegen verraders
vr 24	Matteüs 25:1-13	Wachten op de bruidegom
za 25	Matteüs 25:14-30	Welkom bij het feestmaal
zo 26	Matteüs 25:31-46	Jullie deden het voor Mij
ma 27	Openbaring 15:1-8	U alleen bent heilig
di 28	Openbaring 16:1-11	De offerschalen
wo 29	Openbaring 16:12-21	Het is voorbij!
do 30	Jesaja 63:1-6	De wraak van de HEER
vr 1 dec	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
za 2	Jesaja 63:15-64:2	Scheur de hemel open

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 2 december 2023</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 25 november</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGINGEN

Heren, wat moet ik doen om gered te worden?

Handelingen 16: 30b

Binnenkort mag ik een kleine Silas dopen. Als een naam een opdracht inhoudt, dan hebben zijn ouders hoge verwachtingen van hem. Samen met Paulus zat Silas in de gevangenis. Ze hebben het evangelie verkondigd en het is de autoriteiten niet welgevallig geweest. Maar nu gebeurt het. Er doet zich een aardshok voor en de deuren van de gevangenis gaan open, de ketenen schieten los. De gevangenisdirecteur schrikt. Hij wil zelfmoord plegen. Beter dat nog dan de veroordeling omdat hij de gevangenen heeft laten ontsnappen. Maar Paulus en Silas zijn niet ontsnapt. Zij zijn rustig blijven zitten. En dan komt de vraag van de directeur: Heren, wat moet ik doen om gered te worden.

Het is middernacht. De tijdsaanduiding is niet voor niets. Het is een kritische noot. Gaat het dan niet goed in het Romeinse rijk? Het is maar hoe je kijkt. Het is maar hoe je vandaag de dag kijkt. Met ons gaat het goed. Maar hoe is dat elders? En wat betekent dat voor ons? Oorlog in Oekraïne, oorlog in Gaza. Dreigingen die een mens bang maken. Wie durft er nog te zeggen dat er niets aan de hand is, dat het volop dag is? In Filippi lopen Paulus en Silas niet weg uit de gevangenis, zelfs niet als er de mogelijkheid zich voordoet. Door hun solidariteit redden ze de gevangenisdirecteur. Het is het geheim van het geloof dat zij van hun Heer geleerd hebben die het niet te moeilijk vond om tot de dood solidair met deze wereld te blijven. Zijn dood bracht nieuw leven. Paulus en Silas blijven zitten, ook al gaan de deuren open. Hun solidariteit met de wereld biedt de directeur de gelegenheid om zijn vraag te stellen: Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Onze solidariteit wordt vele malen op de proef gesteld. Toch is dat de enige mogelijkheid om in deze wereld dienstbaar te zijn.

ds. Trinette Verhoeven, classispredikant

Om de gunst van het volk

Volmaakt

Wie denkt uit de Bijbel te leren hoe de gunst van het volk te winnen hoeft niet bedrogen uit te komen. Lees maar mee met wat geleerd wordt in II Samuël 15: Wees bot of sluw, al naar gelang het uitkomt; zorg voor een stevig lijfwacht; zaaitwifel over de integriteit van de regering en vooral over de rechtspraak; leg een nadruk op de verschillende afkomst van mensen. Ook een mooie hardos is nooit weg. Als het om de volksgunst gaat op korte termijn is het advies simpel: Doe als Absalom, en ga wat vaker naar de kapsalon. Maar voor een christenpoliticus is dit snelle succes niet altijd gewenst, want Mattheüs 5:48 leert ons: Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Behalve de volksgunst verwerven willen we ook integer zijn. Om het in marketingtermen te zeggen: Er mag zo min mogelijk verschil bestaan tussen identiteit en imago.

Tweemaal denken

De vraag is hoe iemand tegelijk voluit christen én democratisch politicus kan zijn. Christelijke politiek kent twee gevaren: De eerste is het te snel aanpassen aan wat kennelijk 'de kiezer wil'. Het andere gevaar is de neiging de

eigen opvatting op te leggen aan anderen. In het laatste geval ben je intolerant, in het eerste irrelevant. We willen beiden niet zijn. Hoe moet het dan wel? Prof. dr. G.G. de Kruijf heeft eerder een pleidooi gevoerd voor de politiek van het 'twee keer denken'. De eerste keer denken houdt in: hoe zou ik willen dat de besluitvorming was als iedereen het met mij eens was? Ook belangen van mensen die anders denken en geloven worden hier in meegenomen. Dit is het (politieke) programma. In het democratisch palet mag zoals iedere opvatting ook de christelijke voor honderd procent meetellen. Voor dit programma wordt met overtuiging enthousiasme en draagvlak gezocht. In discussie en gesprek met uiteenlopende doelgroepen mogen verschillende gemeenschappelijke uitgangspunten gebruikt worden. Niet iedereen is immers overtuigd christen. Maar dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn: ook voor een christen geldt niet dat iets waar is omdat het in de Bijbel staat, maar dat dingen in de Bijbel staan omdat ze waar zijn .

De tweede keer denken is nodig om aan te sturen op wat de uitkomst zou moeten zijn van het democratisch besluitvormingsproces. Dit is de fase waarin creatieve oplossingen gevonden worden, belangen afgewogen en uiteindelijk ook compromissen gesloten die als democraat verdedigd worden. Een christelijke politicus zal behalve twee keer denken ook twee keer verantwoording afleggen. Eerst over wat de eigen overtuiging is, vervolgens over wat gezien de politieke verhoudingen een in de praktijk begaanbare weg kan zijn. Het uitgangspunt van de christelijke politiek is: De aarde is van God. Vrede, gerechtigheid, trouw en heil van de schepping zijn belangrijke begrippen. Het thema van de naastenliefde verdient daarin een speciale plek. Uiteraard gaat het hierbij niet om de liefde volgens de definitie van Corry Konings, maar om de liefde zoals die beschreven wordt in Romeinen 13. Liefde is niet 'een heel apart gevoel van binnen': liefde is iets wat de mensen elkaar schuldig zijn. Een gevoel is niet af te dwingen, maar deze liefde geldt als gebod voor iedereen. Zonder naastenliefde waarmee gezocht wordt dat ieder mens tot zijn of haar recht komt, verdwijnt bovendien ook het draagvlak voor de democratie.

Zonen van David

Of met deze strategie en de naastenliefde als uitgangspunt ook verkiezingen gewonnen worden? Om daar een idee over te krijgen kunnen we kijken naar de verkiezingen rond twee zonen van David. U vindt de teksten in II Samuël 15 en in Marcus 15. U mag hier een keuze maken met wie u zich het meest verbonden voelt. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat de eerste, Absalom, een belangrijke strijd om de gunst van het volk won. De tweede Zoon van David, verloor juist de gunst van het volk bij een belangrijke verkiezing. Toen er gevraagd werd aan het volk, wie van de twee zal ik u vrijlaten, werd hij veroordeeld tot de dood aan het kruis. Het gevecht om de gunst van het volk op korte termijn biedt volop mogelijkheden. Maar voor wie kiest voor integriteit, is verbondenheid met God en met Zijn Koninkrijk belangrijker dan de winst bij de eerstvolgende verkiezingen. De weg met Jezus lijkt in eerste aanleg minder aantrekkelijk dan die van Absalom, maar het is uiteindelijk wel die met het meeste toekomstperspectief, om dat die verbonden is met de weg, met de waarheid en met het leven.

ds. Hans Berkheij