

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 2 februari 2024

68^e jaargang, nr. 2

KERKDIENTEN

Zondag 4 februari

10.00 uur ds. A. van Duinen, Renswoude

Collecten : 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk; 3^e **Noodfonds Israël en Gaza**

Koffie: Bert Letteboer Crèche: Nieske Veldhuisen

19.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Collecte: Kerk

Zondag 11 februari 1^{ste} Lijdenszondag Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Koffie: Hijmen van Lindenberg Crèche: Henk den Hartog

Zondag 18 februari 2^{de} Lijdenszondag

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e St. Red een kind; 2^e Kerk

Koffie: Ria Vedder Crèche: Annet de Haan

Zondag 25 februari 3^{de} Lijdenszondag

10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

Collecten : 1^e Kerk in actie noodhulp Oekraïne; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Netty Robijn

Zondag 3 maart 4^{de} Lijdenszondag

10.00 uur ds. P. Pronk, Amsterdam (voorganger Geref. Kerk Loenen a/d Vecht)

Collecten : 1^e Stap Verder (A'dam Z-O); 2^e Kerk

Koffie en crèche: Jacobien Kalule

19.00 uur nog niet bekend

Collecte: Stap Verder (A'dam Z-O)

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

OVERDENKING

Maar de Heer zei: *Is het terecht dat je zo kwaad bent?* Jona 4: 4

De profeet is kwaad. Hij zegt: Laat mij maar sterven. Dat zeg je toch zeker niet gauw. Dan moet alle geloof en moed wel verloren zijn. En precies met geloof heeft het te maken. Hij wist het wel: God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. Zijn woorden zijn verrassend en onverwacht. Wie is er nou boos om de genade en de liefde van God.

Het verhaal is bekend. Jona wordt door God geroepen om Ninevé de wacht aan te zeggen. Het moet uit zijn met hun kwaad. Jona probeert om aan die opdracht te ontkomen maar zal tenslotte gaan. Was hij nou altijd al zo weigerachtig omdat hij de genade van God veronderstelde? Ik weet het nog zo net niet. Genade en liefde zijn mooie zaken. Dat Jona er niets mee te maken wil hebben, komt pas als God Ninevé na haar bekering genade schenkt. En dat zit hem dwars. Ninevé is een zondige stad. Jona heeft het zich eigen gemaakt. Het moet uit zijn met Ninevé. Waar blijft Jona, als Ninevé genade ontvangt? Wat blijft er van zijn opdracht? Jona wentelt zich in zijn eigen gelijk. Heeft God zelf niet gezegd dat het met Ninevé over en uit is? Is God misschien de zwakke schakel van ons geloof?

Ik vraag u om ook zelf in de spiegel te kijken. Want Jona confronteert ons met gelovige gelijkhebbigheid. Jona mag dan een vreemde vogel zijn. Hij laat ons zien dat het een valkuil voor gelovigen is wel te weten van de zonde maar niet van de genade, wel te weten van recht maar niet van een nieuw begin. Het profetisch getuigenis vraagt van ons dat wij met nieuwe ogen naar mensen kijken die van de rechte weg afgeraakt zijn. Niet de straf staat voorop maar Gods wens van bekering. En dat maakt echt uit als je dan naar mensen kijkt. Dat rot jochie heeft de mogelijkheid om een waardevol burger te worden. En ga zo maar door. Mensen mogen niet afgeschreven worden. Laten we het uithouden met elkaar. Ninevé was niet voorgoed verloren. God heeft het heil voor allen op het oog

ds. Trinetten Verhoeven, classispredikant

RONDOM DE DIENSTEN

Aanstaande zondagmorgen hoopt dominee Van Duinen uit Renswoude voor te gaan In de avonddienst zal dominee Zaadstra voorgaan. Op deze zondag zullen we ook starten met het Nieuwe Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk. Dit wordt dan het standaard liedboek met daarnaast de bundel Hemelhoog.

Op zondag 11 februari zal dominee De Vos uit Weesp voorgaan. Hij is bij ons bekend van het pastorale bezoekwerk dat hij doet in de gemeente. In deze dienst hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. We mogen ook deze keer het Avondmaal vieren tot Zijn gedachtenis: het lichaam van de Here Jezus is gebroken en Zijn bloed is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Die zondag starten de Lijdensweken. Een week later hoopt onze predikant dominee Hans Berkheij in de dienst voor te gaan. Zondag 25 februari hoopt dominee Zijlstra voor te gaan.

We wensen elkaar gezegende en opbouwende diensten toe waarin we mogen zingen, luisteren en bidden.

VANUIT DE KERKENRAAD

Verslag gemeenteavond

De voorzitter, Esther Bergmeijer, opent de vergadering en leest in het kader van de week gebed voor eenheid een gedeelte uit Lucas 10: 25-37. Hier wordt opgeroepen om ons naaste lief te hebben als onszelf. Daarna wordt lied Hemelhoog 395: 1,2 met elkaar gezongen en gaat ze voor in gebed. Na goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteavond doet Ellen de Haan verslag van de jaarcijfers 2023 van de Zendingscommissie. De vrijwillige bijdragen en de collecten hadden een heel mooi bedrag aan inkomsten, daardoor konden de collecte-opbrengsten verhoogd worden. Er worden zowel doelen gekozen die verder weg zijn (Malawi) als dichterbij (Vakantie Bijbel dagen). Al met al een heel mooi resultaat voor de Zendingscommissie.

Namens de diaconie en Helpt u Hopen doet Martine verslag van de cijfers van 2023. De inkomsten bij de diaconie zijn iets lager dan van vorig jaar. Er is daardoor ook iets minder uitgegeven. Het binnengekomen geld voor energietoeslag wordt even apart gehouden zodat het ook daarvoor gericht ingezet kan worden. Voor de diaconie was het een mooi jaar dankzij de goede bijdragen van de gemeenteleden.

Bij Helpt u Hopen was aan de inkomstenkant het bedrag aan adoptiegiften iets gestegen en er is door een aantal bijzondere acties weer een mooi bedrag binnengekomen. Bij de uitgaven geldt een vast bedrag voor de adoptiekinderen. Een groot project dat dankzij een gift uitgevoerd kon worden is het kalkoenenproject. Afgelopen jaar is er een groot kalkoenhok gebouwd. Als resultaat is er ongeveer net zoveel uitgegeven als dat er aan geld binnengekomen was.

De kascontrolecommissie heeft in de boeken en cijfers gekeken van de Zendingscommissie, diaconie en Helpt u Hopen. En zij hebben de zaken goed bevonden.

Vervolgens geeft Pieter Arie een toelichting op de jaarcijfers van de kerkrentmeesters van het jaar 2022. Aan de opbrengstenkant zijn de meeste posten ongeveer gelijk gebleven met het voorgaande jaar. Door de dalende rente-inkomsten van de afgelopen jaren wordt er bekeken of een deel van het geld op een andere manier weggezet kan worden tegen een hogere rentevergoeding. Verder gaf Pieter Arie nog een toelichting op de begroting 2024. Er is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de kerkelijke gebouwen. Aan de hand hiervan wordt de hoogte van de bestemmingsreserves vastgesteld.

Esther Bergmeijer bedankt de verschillende colleges voor al hun inzet en presentatie van de cijfers. Na het bespreken van de jaarcijfers wordt gesproken over samenwerking in de regio. De gezamenlijke dienst in Vreeland met 5 gemeenten is daar een voorbeeld van.

Na de rondvraag wordt de gemeenteavond afgesloten met dankgebed.

JEUGD

Hoe gaat het eigenlijk met het jeugdwerk?

Daar kunnen we wel iets over vertellen! Dankzij mooi pr-werk van een aantal kinderen en ouders heeft zich een nieuwe generatie jonge tieners gemeld bij de **Tienerclub**. Dat zijn gezellige avonden voor de jeugd vanaf groep 7 op de vrijdagavond van 20 tot 21.30 uur. Tijdens het Nieuwjaarsdiner waren er zo'n 16 tieners aanwezig en hadden we een leuke avond.

De groep is inmiddels zo groot dat we met de oudste jongeren, vanaf de tweede klas van de middelbare school, een aparte groep gaan starten, met de (werk)titel **Club XL**. In overleg met hen gaan we avonden organiseren met een mix van sport, spel en inhoudelijke activiteiten (vrijdag van 20 tot circa 21.30 uur). Vanuit de eerdergenoemde Tienerclub gaan we ook weer starten met **On Track** op de donderdagavond van 17 tot 19 uur. We gaan dan eerst koken en eten met elkaar en daarna verdiepen we ons in een bijbelverhaal met behulp van een leuke, laagdrempelige methode.

Voor februari en maart zijn alle avonden gepland (in het Verenigingsgebouw):
Tienerclub (groep 7 t/m de 1^e van de middelbare - door Johan en Marieke):
1 en 22 maart

On Track (vanaf groep 7 t/m de 1^e van de middelbare - door Sefanja en Marian):
15 februari, 7 maart en 28 maart

Club XL (vanaf de 2^e van de middelbare - door Marieke en Marian):
16 februari en 15 maart

Wij vinden het fijn dat we deze avonden vanuit onze kerk kunnen en mogen organiseren voor de jongeren en hopen met hen mooie avonden te beleven. Wilt u daarvoor bidden? Wanneer jij/u het leuk vindt om een keer mee te draaien, laat het ons weten!

Groeten van Sefanja, Marieke, Johan en Marian

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	31 december	€ 55,50
Ochtendcollecte	7 januari	€ 173,25
Ochtendcollecte	14 januari	€ 61,50

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen

→ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 31 december	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 63,-
Ochtend 7 januari	Ned. Vlaams Bijbelgenootschap	€ 159,80
Avond 7 januari	Ned. Vlaams Bijbelgenootschap	€ 25,50
Ochtend 14 januari	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 57,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Giften

Aan het begin van dit jaar is er € 200,- voor de diaconie ontvangen en €360,- voor helpt U Hopen. Hartelijk dank daarvoor.

Bijzondere collecten

→ 4 februari extra collecte voor Noodhulp voor Israël en Gaza

Kerk in Actie is lid van Action by Churches Together (ACT), het wereldwijde netwerk van kerken dat overal ter wereld hulp kan bieden aan mensen in nood. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, brengen lidkerken en partnerorganisaties ter plaatse de nood in kaart en bieden zij noodhulp met financiële steun van de overige lidkerken. Dat gebeurt nu ook in Gaza.

De nood in Gaza is groot. Meer dan 90 procent van de bevolking is ontheemd en de meeste inwoners kunnen niet meer terug naar hun huizen. Velen van hen hebben dringend medische zorg nodig. De situatie verandert van dag tot dag. Dat alles maakt hulpverlening erg complex.

In Gaza kregen tot nu toe 19.000 personen een contant bedrag om voedsel of andere eerste levensbehoeften te kopen. 4900 mensen kregen zogenaamde 'protectie'. Dat wil zeggen dat ze geholpen werden bij het opkomen van hun (mensen)rechten, bij familiehereniging of het regelen van een veilige plek voor hun kinderen. Tot nu toe kregen 92.000 mensen een voedselpakket. Ook werden er lichte reparaties uitgevoerd aan drinkwatervoorzieningen en toiletten, werden er flessen water uitgedeeld en hygiënematerialen voor vrouwen en meisjes. In totaal zijn 23.600 mensen hiermee geholpen in de afgelopen periode. Nog eens 26.950 mensen kregen verbandmiddelen en medicijnen. Voor 3700 mensen werd tijdelijk onderdak geregeld en 140.250 mensen kregen doktersconsult in het ziekenhuis en/of psychosociale hulp bij het verwerken van trauma's. Tot slot werden 700 Gazanen geholpen bij de herstart van een eigen bedrijf, zodat ze zelf kunnen voorzien in hun inkomsten.

Hulp op de Westelijke Jordaanoever

Ook op de Westbank wordt hulp geboden aan mensen die het slachtoffer zijn van deze oorlog. 1200 mensen kregen een contant bedrag voor eerste levensbehoeften, 200 mensen kregen hulp bij de bescherming van hun rechten, 185 mensen kregen psychosociale hulp. 120 mensen werden ondersteund bij het op gang houden van hun eigen bedrijf.

Hulp in Israël

In Israël werkt Kerk in Actie samen met dialoogorganisaties en organisaties die werken met de meest kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten uit Azië en Afrika en Palestijnse werkers. Medewerkers van deze organisaties

hebben soms zelf de terreuraanval van Hamas meegemaakt. "Hun werk is nu lastiger dan ooit in een Israëliëse samenleving waar verdriet, rouw en boosheid overheersen", zegt Wilma Wolswinkel. "Ondanks alles laten ze ons weten dat juist nu de boodschap van dialoog en medemenselijkheid zo nodig is. Daarom wil Kerk in Actie hen juist nu terzijde staan."

In Israël en Oost-Jeruzalem kregen 2500 mensen in de afgelopen tijd hulp bij de bescherming van hun (mensen)rechten, bij familiehereniging of bij het regelen van een veilige plek om te verblijven.

Grensgebied Israël-Libanon

Ook in Zuid-Libanon is de nood groot. De continue schermutselingen tussen Hezbollah aan de Libanese kant van de grens en het Israëliëse leger in het noorden van Israël trekken een zware wissel op de bevolking. ACT Alliance hielp in dit gebied al 1300 mensen aan een contant bedrag om voedsel en water te kunnen kopen, 50 mensen kregen hulp bij het regelen van een veilige plek, en 1100 mensen kregen een voedselpakket. Daarnaast ontvingen 1400 mensen verbandmiddelen en medicijnen voor thuisgebruik.

→ 18 februari Stichting Red een kind

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. De kinderen worden geholpen op de plek waar ze wonen, omdat de stichting gelooft dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in de aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien.

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! De stichting wil het verschil kunnen maken voor kinderen in armoede. En wat blijkt? [Onze duurzame werkwijze](#) werkt, [het resultaat van onze aanpak is dat kinderen letterlijk 'groeien' uit de armoede](#). Als donateur geef je voor even, maar verander je de situatie voorgoed. Dat stimuleert om nog meer kinderen te helpen.

Op dit moment strijden wij tegen armoede in India, Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Somalië en DR Congo.

→ 25 februari Kerk in actie noodhulp Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben

ZENDINGSCOMMISSIE

Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus' opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Onze gemeente doet dit jaar ook weer mee aan de Paasgroetenactie! Voor gedetineerden is het bemoedigend om een kaart te krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De gevangene zelf kan de blanco kaart met postzegel weer sturen naar iemand anders. Zo gaan de paasgroeten veel kanten op!

Hoe werkt het?

Hieronder ziet de achterkant van de kaart met daarnaast in de blokjes de uitleg. Wilt u de kaart schrijven (zie voor schrijftips <https://protestantsekerk.nl/diaken/paasgroetenactie/> of hieronder) en door de brievenbus van het Verenigingsgebouw of in de doos onder de toren doen? **Dit kan t/m zondag 18 februari.** Doet u mee? Hartelijk dank!

Paasgroeten aan een geliefd medemens

'Opstanding': Gods licht schijnt op de gebrokenheid van het leven.
De draad verblijft de helende kracht van God.
Met dit ontwerp hebben vrouwen van de P.I. Nieuwerhuis verbeeld
dat Gods licht heel wat gebroken is en de toekomst in Zijn hand ligt.



© 2022 Kerkboekencentrum Utrecht, Holland

Op deze kaart schrijft u uw boodschap en groet aan een gedetineerde. Scheur de kaarten **niet** los van elkaar!

Suggesties om op de kaarten te schrijven, vindt u hieronder

Uw voornaam en zo u wilt uw achternaam vermelden, geen woedplaats.
Uw groet tot 10 maart 2022 in een verzamelenvoep verzenden.

Paasgroetenactie, een initiatief van De Protestantse Kerk in Nederland, Epifras, Protestants Justitiepastoraat en Kerkboekencentrum.

Niet afzicheren. Onderstaande kaart is voor de gedetineerde! Niet beschrijven a.u.b.

© 2022 Kerkboekencentrum Utrecht, Holland

Plak hier een postzegel zodat de gedetineerde deze kaart kan sturen.

Op deze kaart plakt u **alleen** een postzegel. De gedetineerde kan deze kaart dan zelf schrijven en naar iemand sturen.

Tips voor een groet op je paaskaart(en)

Een persoonlijke, bemoedigende groet op een paaskaart doet een gedetineerde goed.

Hieronder een aantal teksten die je op de kaart(en) kunt schrijven.

1. 'Ik hou van jou', zei Jezus. Hoeveel dan? Zoveel----- zei Hij, spreidde Zijn armen en stierf voor mij. Pasen: Feest van (ver)gevende liefde van God speciaal voor jou en mij.
2. De Heer is je Schild en Bevrijder, de Redder, Die niet van je wijkt. Onder Zijn vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw is een veilig Schild.
3. Gods liefde voor mensen is zo groot, dat God Zijn enige Zoon Jezus gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven.
4. Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden vergeven. Door Zijn lijden zijn wij bevrijd. Ooit leken we verdwaalde schapen, maar nu hebben we Christus gevonden. Onze herder beschermt en zorgt voor jou en mij.
5. God, Vader van onze Heer Jezus, bescherm mij. Houd mij vast wanneer ik wankel, als mijn wortels moeizaam hechten en ik dreig te vallen.
6. De Heer is met jou in de ochtend, in de avond, in jouw komen en jouw weggaan, in jouw huilen, in jouw lachen. Hij is met jou.
7. Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen.
8. Je bent altijd geliefd! Niet om wat je kunt, maar om wie je bent: Kind van God.
9. Je bent mens geschapen naar Gods beeld.
10. Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.

Hartelijk dank voor jouw groet aan een geliefd medemens!

DIVERSEN

Bedankt!

Om het Contactblad bij de mensen thuis in de brievenbus te krijgen gaat er heel wat werk aan vooraf. Het begint met het aanleveren van de copy voor het nieuwe Contactblad en vervolgens wordt er de redactie hard gezweet om van alle informatie weer een netjes geheel te maken. Daarna is er een vrijwilliger druk mee om alles te kopiëren. Dan zijn er een aantal dames die van deze stapel papier de Contactbladen aan elkaar nieten en bundelen per wijk om rondgedeeld te worden. Tot slot worden de Contactbladen door de bezorgers in weer en wind bezorgt bij u thuis.

Eén van deze vrijwilligers is Maartje den Hartog: jarenlang heeft zij geholpen met het rapen en nieten van het Contactblad en heeft zij de wijk 'over de brug' voorzien van het Contactblad. Afgelopen jaar is zij gestopt met dit werk. Voor al haar inzet willen wij haar heel hartelijk danken!

Kalender

De Gereformeerde Bijbelstichting geeft elk jaar een kalender uit, dit jaar staat daar de Dorpskerk van Nigtevecht op. Onze kerk heeft 50 kalenders van de stichting ontvangen. Deze kalenders liggen in de toren van de kerk om meegenomen te worden. Als tegenprestatie kunt u een gift naar eigen inzicht overmaken naar de Zendingscommissie, zij zullen het ontvangen bedrag dan weer overmaken naar de Ger. Bijbelstichting.

Aan tafel

Woensdag 21 februari 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce
06-53286981*

Bijbelleesrooster

Februari

4	zondag	Marcus 1:29-38
5	maandag	Psalm 31
6	dinsdag	Leviticus 13:1-11
7	woensdag	Leviticus 13:12-23
8	donderdag	Leviticus 13:24-37
9	vrijdag	Leviticus 13:38-46
10	zaterdag	Psalm 32
11	zondag	Marcus 1:39-45
12	maandag	Marcus 2:1-12
13	dinsdag	Marcus 2:13-22
14	woensdag	Jeremia 14:1-10
15	donderdag	Jeremia 14:11-16
16	vrijdag	Jeremia 14:17-22
17	zaterdag	Psalm 130
18	zondag	Jeremia 1:4-12

19	maandag	Jeremia 1:13-19
20	dinsdag	Psalm 116
21	woensdag	Jeremia 17:1-18
22	donderdag	Jeremia 17:19-27
23	vrijdag	Psalm 27
24	zaterdag	2 Petrus 1:1-11
25	zondag	2 Petrus 1:12-21
26	maandag	Jeremia 18:1-12
27	dinsdag	Jeremia 18:13-23
28	woensdag	Psalm 51
29	donderdag	Jeremia 19:1-9

Maart

1	vrijdag	Jeremia 19:10-15
2	zaterdag	Psalm 19

AGENDA

Gesprekskringen	Wisselende dinsdag- donderdagavonden
Gebedskring	Maandagen 19 februari, 11 maart 20-21 uur, Kerk
Aan Tafel voor ouderen	Woensdag 21 februari, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw
Tienerclub	1 en 22 maart, Verenigingsgebouw
On Track	15 februari, 7 maart en 28 maart Verenigingsgebouw,
Club XL	16 februari en 15 maart, Verenigingsgebouw

COLOFON

Het **Contactblad** verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.
Data van uitgifte: 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december

Redactie Contactblad:
 Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg

KOPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: **zaterdag 2 maart 2024**
 Kopij graag inleveren **uiterlijk op: zaterdag 24 februari**

Financiële bijdragen voor de kosteloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303

VANUIT DE KERKENRAAD

Samenvatting Kerkenraadsvergadering, donderdag 11 januari 2024

- Het jaarverslag 2023 van de diaconie wordt besproken. Het gaat gelukkig weer beter met de collectes.
 - Het jaarverslag 2023 van Helpt U Hopen (HUH) wordt ook toegelicht. HUH staat er goed voor.
 - Het beleidsplan van de Kerk Nigtevecht zal weer geëvalueerd en geactualiseerd worden. Er zal een kleine werkgroep uit de gemeente gevormd worden die dit zal verzorgen.
 - Het pastoraat loopt heel goed met ds. De Vos. Er zijn al veel mensen bezocht en gesproken.
 - Er wordt teruggeblikt op een aantal diensten en activiteiten:
 - o De Eeuwigheidszondag (26/11): de dienst was mooi en verliep logistiek goed.
 - o HUH stond op de Kerstmarkt in het Dorpshuis (9/12).
 - o Kerstdagen (24/12 en 25/12): het waren mooie en goed bezochte zangdiensten.
 - o Doopdienst (7/1): het was bijzonder om weer een doopdienst te vieren.
 - o Lezing (10/1): de lezing was weer boeiend.
 - Er wordt vooruitgeblikt:
 - o Een gezamenlijke dienst in Vreeland (zo. 21/1).
 - o De gemeenteavond (ma. 22/1). De jaarverslagen 2023 en de begroting 2024 zullen worden toegelicht.
 - o Het Heilig Avondmaal is een week verplaatst er is nu op zo.11/2 i.p.v. zo.4/2.
 - Er wordt gesproken over de coördinatie van de bloemendienst. Het voorstel is een lijst te maken van mensen die mee willen doen met het halen/betalen van bloemen in de kerk.
 - De bestelling van het rolgordijn wordt ma. 15/1 besproken in de kerkrentmeestersvergadering.
 - Vanuit de classis wil ds. Trinette Verhoeven graag een kerkenraadsvergadering bezoeken. Er wordt een aparte avond hiervoor gepland in maart/april.
- De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 7 maart 2024.

[<info@online.protestantsekerk.nl>](mailto:info@online.protestantsekerk.nl)

De joodse wortels van de zegen

'Bijbel laat ons zien dat God zijn gemeente niet loslaat'

We hebben maar één 'echte' zegen in de Bijbel, van niemand minder dan God zelf. Dat is de priesterlijke zegen. Het stoort mij dan ook enigszins als kerkdiensten worden afgesloten met zelfbedachte zegenwoorden. Zegenen ligt gevoelig. Ik merk het aan mezelf, nu ik erover schrijf. Als ik kerkdiensten bezoek waar zelfbedachte zegenwoorden klinken, ga ik niet gezegend de kerk uit. De nieuwtestamentische brieven eindigen vaak met hartelijke groeten en woorden als 'de genade zij met u allen'. Maar ik krijg het niet in mijn systeem. We hebben maar één 'echte' zegen in de Bijbel, van niemand minder dan God zelf. Dat is de *birkat kohanim*, de priesterlijke zegen, en zouden we die links laten liggen?

In drievoud

De tekst van de zegen vind je in Numeri 6:24-26, waarvan de eerste regel drie Hebreeuwse woorden bevat, de tweede regel vijf en de derde regel zeven woorden, in de grondtekst geteld. De vertalers hebben er al gauw meer woorden voor nodig. Het staat in drievoud, zoals we vaak in de Bijbel zien; heel sterk zelfs in het Onze Vader. In de middeleeuwen had men wel belangstelling voor die drievoudige opbouw. Men legde verbinding met de Drie-eenheid. Maar van brede interesse in de tekst van Numeri 6:24-26 is geen sprake. In de klassieke vertaling staat er:

De HEER zegene en behoede u; de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Een wensvorm, een gebed

Wat je in deze vertaling ziet, is dat de werkwoorden in een speciale vorm staan, een wensvorm, de zogeheten aanvoegende wijs. Die drukt een wens uit, dus 'zegene, behoede, zij genadig'. Kortom: de werkwoordsvorm maakt van deze tekst een gebed: 'Moge God jou alsjeblieft zegenen ...' Als ik hoor 'de HEER zegent en behoedt u' wordt er niet gebeden, maar iets vastgesteld. Zo verandert de zegenbede in een misplaatste verordening. Bovendien is het grammaticaal gewoon niet in orde.

Kijk eens hoe nauwkeurig de tekst is opgebouwd! De tekst in Numeri lijkt min of meer op zichzelf te staan. Vooraf gaat hoofdstuk 5 over de regeling van de nazireeërs. Dat zijn mensen die een opdracht uitvoeren die een wijding vereist. Dan wordt eerst Mozes door God aangesproken. Die moet op zijn beurt zijn broer Aäron aanspreken. Aäron en diens zonen krijgen de opdracht de Israëlieten te zegenen. Ook de hogepriester zegent niet vanuit zichzelf. Hij brengt de zegen van God over. 'De priesters leggen Gods naam op de Israëlieten' en dan, in de eerste persoon, stapt God het verhaal binnen: '**Ik** zal de Israëlieten zegenen.' De zegen heeft een rol gehad in de eerste en tweede tempel. Bij de zegen hief de priester de handen op en legde als het ware de zegen op de menigte (Leviticus 9:22).

Niet zomaar een klusje

In de *midrasj* (de Joodse uitleg) wordt verteld dat de priesters weliswaar de opdracht tot zegenen krijgen, maar dat ze niet veel meer zijn dan een doorgeefluik. Vooral de stam Levi heeft die rol. Het is niet zomaar een klusje tussendoor. De priesters moeten zichzelf reinigen voordat ze aan de sessie van de zegening kunnen beginnen. Ze moeten hun schoenen uittrekken, zoals hun voorgangers die dienst deden in de heilige tempel en blootsvoets de tempelruimte betraden.

Prachtig is het ritueel waarbij de vader zijn kinderen verzamelt en verborgen onder de *talliet*, het gebedskleed, hun de handen oplegt en de priesterlijke zegen uitspreekt. We kennen uit het Nieuwe Testament het verhaal dat 'zij' hun kinderen bij Jezus brachten om hen de handen op te leggen en dat zij door de discipelen worden weggestuurd. In een zondagsschoolliedje leerde ik zingen 'Eens brachten de *moeders* hun kinderen tot Jezus ...' Maar die moeders blijven hier even uit het ritueel weg.

Breuk tussen synagoge en kerk

De priesterlijke zegen komt in het Nieuwe Testament niet voor. De breuk tussen synagoge en kerk vind je in het boek van Hebreëen uitgewerkt, waar gesteld

wordt dat het hogepriesterschap op Christus is overgegaan. Het kerkelijk priesterschap zet het Israëlitische priesterschap voort. Daarmee is het laatste afgeschreven. We hebben het over afgedankt priesterschap. Bizar eigenlijk. De vroege kerk heeft geen belangstelling voor de priesterlijke zegen gehad, niet theologisch en niet voor de eredienst. Grote theologen lieten de zegen links liggen. Pas na het Tweede Vaticaans Concilie komt er bij de Katholieke Kerk ruimte in de liturgie voor de zegen van Aäron.

Zegen als troost

Met de protestantse traditie komt ook de priesterlijke zegen in de kerk terug. Terwijl de Synode van Dordrecht in 1574 bepaalde dat de preek moest worden afgesloten met de priesterzegen, maakten Luther en Calvijn duidelijk dat men de kerkdienst ermee zou moeten afsluiten. Hoe dan ook: de woorden van de priesterlijke zegen staan als een huis, voor joden en christenen, en hebben meer mensen getroost dan welke pastor maar troosten kan.

Dr. Piet van Midden

Emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg