

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 april 2024

68^e jaargang, nr. 4

KERKDIENTEN

Zondag 7 april

10.00 uur ds. J. de Jong, Waarder
Collecten: 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie: Kees Creemer Crèche: Annette de Haan
19.00 uur ds. C. van Dis, Nieuwegein
Collecte: kerk

Zondag 14 april

10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde
Collecten : 1^e KIA Noodhulp Oekraïne; 2^e Kerk
Koffie: Corry Hennipman Crèche: Tessa van der Linden

Zondag 21 april

10.00 uur dhr. R. Wichers, Vriezeveen
Collecten: 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie: Nelleke Nobel Crèche: Henk den Hartog

Zondag 28 april

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam
Collecten: 1^e Besorhoeve; 2^e Kerk
Koffie en crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 5 mei

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp
Collecten : 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie: Nel van den Broek Crèche: Marieke van der Bijl



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

OVERDENKING

Het toepassen van het verhaal van Jezus' lijden en opstanding en lijden op ons eigen dagelijks leven blijft, juist na de inspiratie die we in de Paasdiensten mochten ontvangen, een vraag. Met heldere en eenvoudige woorden beschrijft Henri Nouwen hieronder in een korte meditatie één van de vele mogelijkheden hiervoor.

Jezus geneest onze pijn

Hoe genezen we van herinneringen die ons verwond hebben? Allereerst door ze aan het licht te laten komen. Ze uit de vergeethoek te halen en ze voor ogen te zien als een onderdeel van ons leven. Wat we vergeten zijn is niet beschikbaar, en wat niet beschikbaar is, kan niet genezen worden. We moeten pijnlijke, vergeten herinneringen weghalen uit de wereld van het egocentrische ik.

Jezus geneest onze pijn. Hij verbindt die met de pijn van alle mensen. Een pijn die Hij Zelf op Zich nam en transformeerde. Genezen betekent dan ook niet dat onze pijn wordt weggenomen, maar dat die pijn zichtbaar wordt als onderdeel van onze algemene pijn. Dat ons verdriet deel is van algemeen menselijk verdriet. Dat onze ervaring deel is van de algemeen menselijke ervaring, waarvan Jezus zegt: *'Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?'* (Lucas 24 vers 26)

Uit 'Een levende heenvijzing' - Henri Nouwen

*Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen.
Als wij samen U aanbidden,
dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
Een getuigenis van hoop zijn
Voor wie U niet kent.*

HH 684, 'As we Worship You'

RONDOM DE DIENSTEN

Op weg naar Hemelvaart zullen in de maand april een aantal bekende gastvoorgangers voorgaan. Op 7 april hopen we *ds. Jeroen de Jong* uit Waarder te begroeten. Op 14 april zal onze oud-predikant *ds. Hans Schaap* voorgaan en op 28 april oud-predikant *ds. Sjaak Visser*.

Op 7 april is er ook avonddienst. Dan zal *ds. C. van Dis* de dienst leiden.

Door met elkaar uit de bijbel lezen, bidden, zingen, zijn de erediensten 'tot Gods eer'. *Gezegende diensten toegewenst!*

VANUIT DE GEMEENTE

In de kerk brandt na Pasen een prachtige nieuwe **Paaskaars**. Het (nieuwe) licht herinnert ons aan de opstanding van Christus. We hopen en bidden dat dit licht juist voor hen die dit zo nodig hebben vanwege zorgen, teleurstelling, eenzaamheid of verdriet, tastbaar zal zijn.

Goede God, geef ons allen de gave elkaar te zien en, soms met een enkel woord of gebaar, een lichtpuntje te zijn voor de ander.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	25 februari	€ 88,20
Ochtendcollecte	3 maart	€ 66,-
Ochtendcollecte	10 maart	€ 92,60
Ochtendcollecte	17 maart	€ 64,30
Middagcollecte	17 maart	€ 281,15

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen

→ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Oud papier

Vele jaren werd het oud papier in ons dorp opgehaald door vrijwilligers. Veel dorpsgenoten hebben daaraan meegeholpen. De opbrengst van het oud papier werd gebruikt voor het onderhoud van de Dorpskerk aan de Dorpsstraat. Zoals u allen wel gemerkt zult hebben is er het één en ander veranderd. De gemeente Stichtse Vecht heeft het ophalen van het oud papier in eigen handen genomen. Door vergaande veiligheidsmaatregelen is het niet meer mogelijk om met vrijwilligers te werken.

Het oud papier wordt nu door de gemeente opgehaald en de opbrengsten gaan ook naar de gemeente. De gemeente zal de organisaties die hierdoor inkomen verliezen nog een aantal jaren compenseren.

Wij willen alle dorpsgenoten die jarenlang mee hebben geholpen met het ophalen van het oud papier bedanken voor hun inzet.

Namens de kerkrentmeesters, *Nelleke Nobel*

VAN DE KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering 7-3-2024

De vergadering wordt geopend met het lezen van Matth14: 22-33. Er wordt ook spiegelverhaal gelezen en om een zegen voor de vergadering gebeden.

- Het is van belang dat elke geleding kijkt of de informatie die op de website van de kerk staat nog correct is . Mocht dit niet het geval zijn dan graag wijzigingen doorgeven.
- Er wordt met een tevreden gevoel teruggekeken naar de afgelopen diensten. De gezamenlijke dienst in Vreeland is ook als positief ervaren.

- De voorbereidingen voor de dienst met Pasen zijn in volle gang. Het Watergraafsmeekoor zal hierbij aanwezig zijn. In september zal er een Vredesdienst zijn met de gemeenten uit Loenen en Vreeland.

Verder worden er vanuit de diverse geledingen wat mededelingen gedaan.

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met gebed.



DIACONIE

De bloemen in de kerk

In overleg met de diaconie is besloten om een **bloemenlijst** te maken zodat iedereen van te voren weet wanneer men voor de bloemen mag zorgen. Er wordt dan niet meer gebeld of geappt, maar staat de datum voor u vast op de lijst.

- De bloemen kunnen afgegeven worden bij Johan en Sefanja Kroon en zij zullen zorgen dat de bloemen in de kerk komen.
- Voor wie de bloemen altijd zelf in de kerk zet, dit blijft zo.
- Voor wie altijd geld gaf om bloemen te kopen, dit blijft ook mogelijk. Ik zal dan i.s.m. de diaconie de bloemen verzorgen.
- Er kan uiteraard onderling geruild worden. De lijst zal vanaf 7 april ingaan.
- Wilt u van de bloemenlijst af of wilt u er juist op, laat dit dan aan mij weten.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan de bloemen in de kerk.

Voorlopig blijf ik nog het aanspreekpunt.

Met vriendelijke groet, Carla Holtmanns

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 25 februari	Noodhulp Oekraïne	€ 114,50
Ochtend 3 maart	Stap Verder	€ 67,-
Avond 3 maart	Stap Verder	€ 78,80
Ochtend 10 maart	Youth for Christ	€ 92,20
Ochtend 17 maart	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 70,40
Middag 17 maart	Wijdekerk	€ 181,95

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 14 april

Noodhulp Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooid het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv -

een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten.

Met je gift in de collecte steun je het programma Noodhulp van Kerk in Actie en help je inwoners en ontheemden in Oekraïne om de oorlog te overleven. Van harte aanbevolen. Lees meer op kerkinactie.nl/oekraïne

→ **28 april**

Besorhoeve

De visie van de Besorhoeve: Wij geloven dat ieder mens waardevol en uniek is. Wij geloven dat ieder mens NIET is wat hij/zij wel of niet kan óf het gedrag wat hij/zij laat zien.

Wij geloven dat ieder mens geborgenheid, liefde en erkenning nodig heeft.

Wij geloven dat ieder mens mag zijn wie hij/zij is!

Wij leven en werken vanuit een protestants christelijke wereld- en levensvisie met bijbehorende normen en waarden. Je hoeft geen christen te zijn om bij ons te verblijven, wat we wél van je vragen is onze normen en waarden te respecteren.

In de Besorhoeve wil men onvoorwaardelijke liefde doorgeven die de begeleiders zelf ontvangen. Er wordt een plek geboden met rust en duidelijkheid. Daar worden mensen begeleid en/of wordt een omgeving geboden die een stap verder helpt om meer te worden wie je bent.

DIVERSEN

Aan tafel

Woensdag 17 april 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

BIJBELLEESROOSTER

April		
7	zondag	Deuteronomium 2:2-15
8	maandag	Deuteronomium 2:16-25
9	dinsdag	Deuteronomium 2:26-37
10	woensdag	1 Johannes 1:1-7
11	donderdag	1 Johannes 1:8-2:2
12	vrijdag	1 Johannes 2:3-11
13	zaterdag	1 Johannes 2:12-17
14	zondag	Micha 4:1-8
15	maandag	Psalm 4
16	dinsdag	1 Johannes 2:18-27
22	maandag	Psalm 65
23	dinsdag	Deuteronomium 3:1-17
24	woensdag	Deuteronomium 3:18-29
25	donderdag	Deuteronomium 4:1-9
26	vrijdag	Deuteronomium 4:10-20
27	zaterdag	Psalm 22:1-22
28	zondag	Psalm 22:23-32
29	maandag	Deuteronomium 4:21-31
30	dinsdag	Deuteronomium 4:32-40

17	woensdag	1 Johannes 2:28-3:8
18	donderdag	1 Johannes 3:9-17
19	vrijdag	Psalm 33
20	zaterdag	Johannes 10:1-10
21	zondag	Johannes 10:11-18

	Mei	
1	woensdag	Psalm 107:1-9
2	donderdag	Psalm 107:10-22
3	vrijdag	Psalm 107:23-32
4	zaterdag	Psalm 107:33-43

AGENDA	
Gesprekskringen	Wisselende dinsdag- donderdagavonden
Gebedskring	<i>Maandag 8, 29 april, 27 mei, 17 juni, 20-21 uur, Kerk</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 17 april, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Tienerclub	<i>Vrijdag 12 april, 17 mei, 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
On Track	<i>Donderdag 18 april, 23 mei, Verenigingsgebouw</i>
Club XL	<i>Vrijdag 5 april, 19.30 uur, bij Marian, 3 mei, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>



TIPS EN OVERWEGINGEN

Het sacrament van het Heilig Avondmaal Protestantse Kerk in Nederland

Protestantse traditie

In een serie artikelen wordt geschetst hoe er in de protestantse traditie over bepaalde onderwerpen wordt gedacht.

Wereldwijd viert christenen het Heilig Avondmaal, dat ook wel de Maaltijd van de Heer wordt genoemd. Zij komen samen rond de Tafel van de Heer en nuttigen brood en wijn. Door het viert van dit sacrament ervaren zij Gods aanwezigheid en ontvangen zij Zijn genade. Maar wat is eigenlijk het Heilig Avondmaal? Wat is een sacrament? En hoe wordt het Heilig Avondmaal gevierd?

Maaltijd van de Heer

De protestantse traditie kent twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het woord sacrament is afgeleid van het Latijnse woord *sacramentum*, dat 'heilig (geloofs)geheim' betekent. Beide sacramenten worden verstaan als door Christus zelf ingesteld, en rechtstreeks terug te voeren op het Woord van God in de Bijbel. In de nacht waarin Jezus Christus werd verraden en uitgeleverd vierde Hij met zijn discipelen (leerlingen) een Pesachmaaltijd, waarbij Hij hun brood en wijn gaf. De woorden die Hij daarbij sprak lezen wij in de Bijbel (1 Kor. 11:23-25; Matt. 26:26-28; Marc. 14:22-24; Luc. 22:19-20):

In de nacht, toen onze HEER Jezus Christus verraden werd, nam Hij het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: 'Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.'

Evenzo nam Hij ook de beker na de maaltijd, dankte, gaf hun die en zei: 'Neemt en drinkt allen daaruit. Deze beker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.'

Christus heeft ons opgedragen het Heilig Avondmaal steeds opnieuw te vieren, tot Zijn gedachtenis ('doet dit tot mijn gedachtenis'). Door het vieren van dit sacrament komen wij nader tot God, ervaren wij Zijn aanwezigheid in de gemeenschap van gelovigen en met alle Heiligen, en wij ontvangen Zijn genade. Het sacrament vormt een zichtbaar teken (symbool) en zegel (bevestiging) van Zijn genade. Maar alleen door het geloof kunnen wij de werking van dit sacrament door de kracht van de Heilige Geest werkelijk ontvangen.

Bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis

Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met een heel bijzondere betekenis en werking. Deze bijzondere betekenis blijkt al uit de benaming van dit sacrament: een heilig maal, een maaltijd van de Heer. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer.

Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is Christus zelf, de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave ontvangen. In en door de bijzondere gaven, handelingen en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods aanwezigheid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.

God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap, voor eenieder die zich deel weet van Zijn gemeenschap en die zich geroepen weet tot deelname aan het Heilig Avondmaal.

Door het vieren van het Heilig Avondmaal krijgen wij ook een voorproef op het Koninkrijk van God, dat Jezus Christus heeft verkondigd. Wij proeven in de bijzondere tekenen van brood en wijn het Koninkrijk van God, en zien hoopvol uit naar Zijn wederkomst. Door het vieren van het sacrament ervaren wij een voorproef op de komende vrede, gerechtigheid en liefde in Zijn rijk. Onze relatie tot God, maar ook onze relaties tot elkaar worden door het vieren van het Heilig Avondmaal in gemeenschap met Christus hernieuwd. Hij maakt ons vrij van alle kwaad en geeft ons nieuw leven. Door de goede gaven van God te ontvangen en te delen worden wij één in Christus, waarbij alles wat ons van God en van elkaar scheidt, wat ons verdeelt en vervreemdt wegvalt. Het vieren van het Heilig Avondmaal is daarom altijd ook dankzegging (eucharistie).

Vieren aan de Tafel van de Heer

Hoe wordt het Heilig Avondmaal gevierd? Gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk vieren het sacrament van het Heilig Avondmaal ten minste viermaal per jaar, maar veel gemeenten vieren het vaker. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de eredienst op zondagen en veelal tijdens hoogtijdagen (feestdagen). Daarnaast kan het Heilig Avondmaal ook op andere momenten en bij andere gelegenheden worden gevierd met mensen die niet in staat zijn om naar de viering van het sacrament in de eredienst te komen, bijvoorbeeld in gevangenissen, zieken- en verpleeghuizen of in de huiselijke kring.

Voor het vieren van het Heilig Avondmaal wordt de avondmaalstafel (in de Lutherse traditie ook wel altaar of altaartafel genoemd) gedekt als de Tafel van de Heer met brood en wijn. De voorganger (predikant) citeert bij het breken van het brood en het gieten van de wijn de zogenaamde instellingswoorden (zie het eerdere Bijbelcitaat), en spreekt bij het reiken van de gaven aan de gemeenteleden de passende uitdelingswoorden, waarbij hij of zij veelal wordt geholpen door ambtsdragers (bij voorkeur diakenen). Iedereen die zich geroepen weet door de persoonlijke uitnodiging van Christus tot deelname aan het sacrament van het Heilig Avondmaal ontvangt de tekenen van brood en wijn. Er zijn verschillende liturgische vormen waarmee de gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk het Heilig Avondmaal bedienen. In een deel van de gemeenten komen de gemeenteleden naar voren naar de avondmaalstafel om het Heilig Avondmaal te ontvangen. In andere gemeenten wordt het Heilig Avondmaal aan gemeenteleden op hun eigen plaats in de kerk bediend, waarbij brood en wijn worden doorgegeven door de banken- of stoelenrijen. Ook zijn er gemeenten waarin gemeenteleden het Heilig Avondmaal ontvangen in een (halve) kring rond de avondmaalstafel, of waar gemeenteleden plaatsnemen aan tafels waaraan hun het Heilig Avondmaal wordt gereikt.

In een deel van de gemeenten van de Protestantse Kerk, voornamelijk de gemeenten die zich verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities, vormt het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis een voorwaarde om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Deze gemeenten laten alleen belijdende gemeenteleden toe tot het sacrament. Andere gemeenten laten ook doopleiden toe die (nog) geen openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Volgens deze tradities worden gemeenteleden enkel door de doop (en het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis) opgenomen in Zijn gemeenschap. Ten slotte zijn er ook gemeenten die onvoorwaardelijk iedereen die zich door Christus geroepen weet toelaten tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. Dit betreft voornamelijk de gemeenten die zich verbonden weten met de lutherse traditie. Deze traditie stelt dat de kerk als gemeenschap ontstaat als antwoord op Christus' uitnodiging in Woord en Sacrament. De gevestigde kerk moet geen enkele belemmering gaan vormen tussen individuele mensen en God, en daarom ook aan niemand die zich door de persoonlijke uitnodiging van Christus tot deelname aan het Heilig Avondmaal geroepen weet de toegang hiertoe ontzeggen.