

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 mei 2024

68^e jaargang, nr.54

KERKDIENTEN

Zondag 5 mei Bevrijdingsdag

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie: Nel van den Broek Crèche: Marieke van der Bijl

Hemelvaartsdag 9 mei

8.30 uur ontbijt

9.30 uur ds. C. van Dorp, Laren

Collecte: Het vakantiebureau

Koffie: Netty Robijn

Zondag 12 mei

10.00 uur ds. M. Oostenbrink, Amersfoort

Collecten: 1^e Stichting Dorcas; 2^e Kerk

Koffie: Bert Letteboer Crèche: Annette de Haan

Zondag 19 mei PINKSTEREN

10.00 uur dhr. R. van Lente, Ede

Collecten : 1^e Zending, IZB; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 26 mei

10.00 uur ds. S. van Meggelen, Bussum

Collecten: 1^e Mercy ships; 2^e Kerk

Koffie: Henk Holtmanns Crèche: Henk den Hartog

Zondag 2 juni

10.00 uur ds. M. van der Kooi, Woerden

Collecten: 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie: Jos van der Linden Crèche: Tessa van der Linden



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

OVERDENKING

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, ons van alle zonde. (1 Johannes 1: 7)

Kranten vol nieuws schreeuwen ons ieder dag toe dat de wereld niet deugt. Ten minste dat is mijn perceptie. Bregman zegt dat de mens deugt. Vaak heb ik het gevoel dat ik in het duister loop en het kan me benauwen. Johannes schrijft over licht en over gaan in het licht. En ik moet mijn perceptie onder kritiek stellen. Het leven na Pasen is een gaan in het licht. Ik mag me niet verschansen achter het duister van de wereld. Bestaat het duister dan niet? Voel ik me dan ten onrechte bewaard? Nee. Maar het licht behoedt mij voor cynisme. Want ja, het duister is groot. Het kwaad gaat rond. Dat is een gevaar. Maar gevaren zijn het gevaarlijkst als je ze overschat, of als je ze ongeproportioneerd ziet; ook als je ze onderschat. Op het kwaad valt Gods licht. In Zijn licht wordt het in zijn ware gedaante zichtbaar: gedragen, weggedragen en verzoend.

Ontken ik daarmee het kwaad? Nee! Maar u en ik worden in Gods licht met elkaar verbonden en de duisternis verliest haar macht. We zien elkaar en wel in het licht van de verzoening. Dat verandert alles.

Deugt de mens? Misschien is het wel de verkeerde vraag. We raken snel teleurgesteld in elkaar. Iets anders wordt het als we elkaar mogen zien in het licht van de verzoening. In dat licht komen we op zondag samen rond het Woord; we zitten en gaan in het licht. De tafel staat klaar, we delen brood en wijn, we delen gemeenschap. Dat doen we niet om te blijven zitten maar om te gaan 'in het licht', de wereld in. In het licht weten we van het kwaad, van de zonde, maar staand onder het Woord weten we ook van verzoening en van de verzoende schepping. Zouden we dat niet weten, dan zou het licht doven, dan zouden we alleen nog maar weten van kwaad, zonde, van duisternis. We zouden de duisternis te goot maken, te machtig. Laten we God groot maken en onszelf en de ander stellen onder Zijn licht

ds. Trinetten Verhoeven, classispredikant

RONDOM DE DIENSTEN

Aanstaande zondagmorgen **5 mei**, op **Bevrijdingsdag**, hoopt *ds. Robert de Vos* uit Weesp voor te gaan. De avonddienst is komen te vervallen en in de komende zomermaanden zullen er ook geen avonddiensten worden gehouden.

Op **9 mei** vieren we de **Hemelvaart** van de Here Jezus: Hij ging naar de hemel en is bij God waar Hij voor ons pleit. Om 8.30 uur staat in het

Verenigingsgebouw een **ontbijt** voor u klaar. *Vergeet niet om u/je aan te melden*

hiervoor, zie elders in dit blad. Aansluitend zal *ds. Casper van Dorp* voorgaan in de dienst op deze Hemelvaartsdag.

Een paar dagen later, op **12 mei**, zal op zondagmorgen *ds. Oostenbrink* uit Amersfoort voorgaan.

En dan is er **19 mei** opnieuw een bijzondere christelijke feestdag; we vieren en gedenken met **Pinksteren** de uitstorting en komst van de Heilige Geest naar

deze wereld. Die zal als Trooster voor altijd bij ons blijven. Op deze Pinksterdag zal de voorganger *Robert van Lente* zijn.
Zondag **26 mei** hoopt voor te gaan *ds. Saskia van Meggelen* uit Bussum.

Het is een voorrecht dat we als christenen nog in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan. In de diensten mogen we zingen, bidden en luisteren en ook elkaar bemoedigen.

VANUIT DE GEMEENTE

Ziekenzalving

Waarom dit ritueel? En wat houdt het eigenlijk in?

Het gebruik of ritueel van ziekenzalving is niet nieuw. Van meet af aan is ziekenzalving bekend in de kerken van het Oosten (orthodoxie) en in de kerk van het Westen (de RK-kerk). In de westerse kerk is de betekenis geleidelijk aan verschoven. Aan het eind van de Middeleeuwen was ziekenzalving een sacrament geworden dat alleen bediend werd aan mensen in stervensnood. Ziekenzalving werd steeds meer het sacrament der stervenden (laatste oliesel) en nauw verbonden met boete en vergeving. Ziekenzalving verwees op die manier niet zozeer naar de levens gevende kracht van de Geest voor lichaam en ziel, maar was er vooral op gericht de mens gereed te maken voor de ontmoeting met de levende God. Er wordt ook binnen de RK-kerk nu gesproken van het sacrament der zieken. De zalving gebeurt met olie en heeft daarmee betrekking op het totale heil van de mens, naar ziel en lichaam.

Ziekenzalving heden ten dage wordt niet alleen gegeven als iemand stervende is, maar juist ook als de gezondheid kwetsbaar is geworden of als de ziekte duidelijk onomkeerbaar is en kans op genezing niet meer aanwezig is, maar ook vlak voor een operatie, opdat iemand er kracht en moed uit ontvangt. Steeds wordt er in dit ritueel duidelijk gemaakt: God is er ook nog. Hij legt zijn hand op je. Je hoort er bij, bij de gemeente en daarom staan we met deze zalving en zegen om je heen.

De Bijbelse wortels van dit ritueel kunt u terugvinden in de woorden uit de Jacobusbrief, hoofdstuk 5: 14 en 15. Daarin lezen we:

Is iemand onder u ziek?

*Laat dan een voorganger van de gemeente roepen;
die zal een gebed over de zieke uitspreken
en zal hem-haar met olie zalven in de naam van God.
En de Eeuwige zal zijn-haar leven voltooien.*

Als u nieuwsgierig bent geworden en/of vragen hierover heeft, neem gerust contact op met mij. *Ds. Robert de Vos, 0654684746*

Onze predikant *ds. Hans Berkheij* zal komende weken niet voorgaan in de diensten.

We leven mee met andere gemeenteleden die met langdurige of ernstige ziekte te maken hebben.

➔ *Ds. Robert de Vos is voorlopig bereid om het bezoekwerk te blijven doen. Indien u het fijn vindt als hij een bezoek brengt kunt u hem benaderen of doorgeven aan een van de ouderlingen.*

Het beste deel komt nog

Er ligt nog een geweldige worsteling voor ons, maar er zal een ogenblik komen dat onze heiligmaking voltooid is. Ja, het beste komt nog! Eens zal er een eind zijn aan de strijd. Dan is er de volkomen overwinning, door Jezus Christus.

"Moge de God van de vrede Zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus"

Heer, hoe verlangen wij ernaar om door en door geheilgd te worden. Maak ons bereid om Uw Geest in ons te laten werken.

(Corrie ten Boom)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	24 maart	€ 86,50	Giften
Ochtendcollecte	31 maart	€ 187,05	Contant:
Ochtendcollecte	7 april	€ 78,25	Contactblad € 10,-
Avondcollecte	7 april	€ 31,-	Per bank:
Ochtendcollecte	14 april	€ 75,10	Collecte kerk € 20,- en
Ochtendcollecte	21 april	€ 52,50	€ 10,-

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen

→ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Kerktoeren in de steigers

Als u deze week naar de kerktoeren hebt gekeken, heeft u waarschijnlijk kunnen zien dat deze in de steigers is gezet.

U zult zich wellicht afvragen wat er aan de hand is.

De gemeente Stichtse Vecht, eigenaar van de kerktoeren, heeft opdracht gegeven om de toren aan de buitenkant een grondige onderhoudsbeurt te geven. Met name het voegwerk wordt volledig vervangen. Ook zal er binnen in de toren het nodige onderhoud plaatsvinden. Zoals het er naar uitziet zullen deze werkzaamheden geruime tijd in beslag nemen.

Het College van Kerkrentmeesters is blij dat de gemeente de toren in goede staat wil houden.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hijmen van Lindenberg*

VAN DE KERKENRAAD

Verkiezing ambtsdragers

Dit jaar zijn er kerkenraadsleden aftredend en niet herkiesbaar en er is nog een vacature. *Wij vragen u om namen in te dienen voor de ambten van kerkrentmeester, diaken en ouderling. **Graag voor 16 mei** schriftelijk in de brievenbus van het Verenigingsgebouw.*

Kort Verslag kerkenraadsvergadering van april

De vergadering wordt geopend met een overdenking van 'Eerst dit' en daarna wordt gebeden om een zegen voor de vergadering.

- Er worden een paar dingen genoemd die op de website aangepast moeten worden.
- Omdat tijdens de kerkdiensten de camera aan staat, zodat mensen thuis de dienst meer kunnen volgen, is het goed dat iedereen die het kerkgebouw binnen komt dat ook weet. Er wordt gedacht aan een bordje met de mededeling dat er gefilmd wordt. Bepaalde zitgedeelten zullen niet in beeld komen dus kunnen daar mensen gaan zitten die dat niet willen.
- Er wordt teruggeblikt op de kerkdiensten en de bijzonderheden voor de komende diensten worden besproken.
- Vanuit de diverse geledingen worden er mededelingen gedaan van de lopende zaken.
- Op 11 april heeft de classispredikant van de classis Utrecht in een extra bijeenkomst een regulier bezoek gebracht aan de predikant en kerkenraad. Volgens de kerkorde bezoekt zij elke gemeente eenmaal per 4 jaar. Maar haar bezoek is meer dan een kerkordelijke verplichting. Het classismoderamen is geïnteresseerd in het wel en wee van de gemeenten; hoe gaat het, waar putten we vreugde uit, waar hebben we moeite mee?

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met gebed.

DIACONIE



**Jezus is
niet dood...**
**...Hij heeft
wel de Geest
gegeven**



WWW.VISJEPPOSTERS.NL

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 24 maart	St. tot Heil des Volks	€ 75,50
Avond 29 maart	Wilde Ganzen	€ 76,60
Ochtend 31 maart	Helpt u hopen	€ 172,50
Ochtend 7 april	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 80,60
Ochtend 14 april	KIA Noodhulp Oekraïne	€ 99,-
Ochtend 21 april	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 55,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectiedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 9 mei Het vakantiebureau

Je hebt een beperking en kunt nooit eens zelfstandig eruit.

Of: je bent oud, en de mensen om

je heen vallen steeds meer weg. Je gaat steeds minder de deur uit en voelt je vaak eenzaam. **Of:** letterlijk al je vrije tijd gaat op aan het omzien naar een zorgbehoevende naaste. **Of:** het gezin heeft al heel lang moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, en vakantie schiet er al jaren achtereen bij in; je kinderen kennen het verschijnsel "vakantie" eigenlijk alleen van horen zeggen... Het vakantiebureau maakt het mogelijk om er even uit te zijn. Even op adem te komen. Even de zorgen te kunnen vergeten. Het vakantiebureau heeft haar wortels in de kerk en laat zich inspireren door het Evangelie. Jezus vroeg een blinde man: "Wat wilt u dat Ik voor u doe?" Ook Het vakantiebureau heeft níét zélf bedacht wat goed is voor de mensen, maar stelt hen deze vraag. "Een week echt onder de mensen" of "Een week weg van de zorgen". Dat is vaak, héél vaak, het antwoord. Dat is géén luxe. Dat helpt overleven. Dat helpt om weer iets van levensvreugde en dankbaarheid te vinden, als het allemaal bijna niet meer vol te houden is. Zo wil Het vakantiebureau helpen waar geen helper is, en omzien naar mensen in nood: eenzame ouderen, hulpbehoevenden, mantelzorgers, en gezinnen in armoede. Deze zondag is de collecte hiervoor bestemd. Van harte bij u aanbevolen!



→ 12 mei Stichting Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega's. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, partners, kerken, bidders, gevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood. Samen zijn wij Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen

→ 26 mei Mercy Ships

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen. Ze streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, en hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. De kernwaarden zijn: God liefhebben. Anderen liefhebben en dienen. Integer zijn. In alles streven naar uitmuntendheid.

COMMISSIES

19 Mei zal de zendingscollecte zijn voor de IZB.

De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.

Het is hun verlangen dat mensen die Christus nog niet kennen, Hem vinden, samen met zijn gemeente Hem navolgen, en zo in rijke vreugde gaan delen. De IZB gelooft dat zending Gods eigen werk is. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd naar de wereld, en zijn Geest gestuurd om de evangelieverkondiging voort te sturen. Dit is de rode draad in het werk van de IZB.

Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie,
Barbara Roodhart, Ellen de Haan en Gerda van Lindenberg.

JEUGD

VAKANTIEBIJBELDAGEN 2024

Dit jaar zijn de Vakantiebijbeldagen op dinsdag 23 en woensdag 24 juli.

Het thema is **WEGWIJS**.

Hoe we deze dagen in gaan vullen is nog een verrassing. Daar hopen we in het volgende Contactblad meer over te vertellen.

→ *Ook dit jaar zijn we op zoek naar allerlei mensen van jong tot ouder die op 23 en 24 juli van 9.00 – 12.30 kunnen helpen om de kinderen een warm welkom en een gezellige tijd te geven bij de Vakantiebijbeldagen.*



Wilt u/je meedoen, geef dat dan even door aan Sefanja Kroon of Ellen de Haan
Tot het volgende Contactblad!

DIVERSEN



Hemelvaartsontbijt

Uit de 2 gesprekskringen die er momenteel zijn, kwam het leuke idee naar voren om een Hemelvaartsontbijt te organiseren voor iedereen uit Nigtevecht.

→ *We nodigen jullie daarom allemaal van harte uit om gezellig te komen ontbijten, op donderdag 9 mei aanstaande, op Hemelvaartsochtend, in het Verenigingsgebouw, naast de kerk.*

Om 8.30 uur staan de ontbijttafels klaar!

Deelname is gratis, maar wilt u/jij graag wel even doorgeven of u/je mee komt eten voor woensdag 8 mei; dan kunnen we er rekening mee houden met de inkoop.

Anmelden kan bij Nieske Veldhuisen.

Tot ziens!

Aan tafel

Woensdag 15 mei 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce

BIJBELLEESROOSTER

Mei					
5	zondag	1 Johannes 4:1-10	20	maandag	Handelingen 2:14-24
6	maandag	1 Johannes 4:11-21	21	dinsdag	Handelingen 2:25-36
7	dinsdag	1 Johannes 5:1-12	22	woensdag	Handelingen 2:37-47
8	woensdag	1 Johannes 5:13-21	23	donderdag	Deuteronomium 4:41–5:5a
9	donderdag	Psalm 47	24	vrijdag	Deuteronomium 5:5b-21
10	vrijdag	Handelingen 1:1-14	25	zaterdag	Deuteronomium 5:22-33
11	zaterdag	Handelingen 1:15-26	26	zondag	Deuteronomium 6:1-9
12	zondag	Leviticus 23:1-14	27	maandag	Deuteronomium 6:10-25
13	maandag	Leviticus 23:15-22	28	dinsdag	Handelingen 3:1-10
14	dinsdag	Leviticus 23:23-36	29	woensdag	Handelingen 3:11-26
15	woensdag	Leviticus 23:37-44	30	donderdag	Handelingen 4:1-12
16	donderdag	Leviticus 24:1-9	31	vrijdag	Handelingen 4:13-22
17	vrijdag	Psalm 104:1-23			
18	zaterdag	Psalm 104:24-35		Juni	
19	zondag	Handelingen 2:1-13	1	zaterdag	Handelingen 4:23-31

EEN TIP

The Passion 2024: het verhaal gaat door! Op vrijdag 10 mei is *The Passion Hemelvaart* te zien om 20.30 uur op NPO1 (KRO-NCRV). Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert om het goede te doen en naast elkaar te staan. Het thema van The Passion 2024 is: *ik geloof in jou*, een krachtige boodschap vol vertrouwen.

AGENDA

Gesprekskringen	Wisselende dinsdag- donderdagavonden
Gebedskring	Maandag 27 mei, 17 juni, 20-21 uur, Kerk
Hemelvaartsondbijt	Donderdag 9 mei, 8.30 uur Verenigingsgebouw
Aan Tafel voor ouderen	Woensdag 15 mei, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw
Tienerclub	Vrijdag 17 mei, 19.30 uur, Verenigingsgebouw
On Track	Donderdag 23 mei, Verenigingsgebouw
Club XL	Vrijdag 3 mei, 20 uur, Verenigingsgebouw
Vakantie-bijbeldagen	Dinsdag 23, woensdag 24 juli

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 1 juni 2024</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 25 mei</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGING

Bevrijdingsdag

Soms vallen nationale feestdagen op een zondag. Dit jaar is dat het geval met 5 mei. Bevrijdingsdag heeft geen kerkelijke of liturgische wortels, de datum is immers bepaald door het einde van de Tweede Wereldoorlog. Besteed je daar nu aandacht aan in de kerk of niet? En zo ja, hoe dan?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we iets preciezer gaan kijken. Gemiddeld valt deze datum eens in de zeven jaar op een zondag, al is dat – vanwege schrikkeljaren – niet precies *om* de zeven jaar. De vorige keer was in 2019 en de volgende keer zal in 2030 zijn. Wel valt Bevrijdingsdag, *als* het op zondag valt, altijd op een van de zondagen in de Paastijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. (Terzijde: in 2016 was er de zeldzame combinatie dat deze dag samenviel met Hemelvaartsdag, maar die is natuurlijk op donderdag.)

Bevrijding van duisternis – opstaan in nieuw licht

Op de zondagen in de Paastijd staat de Paasboodschap van bevrijding van dood en duisternis, en de opstanding in nieuw leven centraal – het losgemaakt worden van duistere krachten die de mens in de greep houden, en de nieuwe toekomst die aangebroken is. Het gedenken van de bevrijding van een Wereldoorlog staat daar dichtbij. Heilsgeschiedenis en daadwerkelijke mensengeschiedenis zijn namelijk altijd met elkaar verweven.

Dit jaar valt Bevrijdingsdag samen met de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate. In de evangelietekst die dan centraal staat, houdt Jezus zijn leerlingen voor: 'ik noem jullie geen slaven meer [...], vrienden noem ik jullie' (Joh. 15, 15). Daarin komt in zekere zin het thema 'bevrijding' naar voren, meer specifiek het thema van veranderde menselijke verhoudingen. En daar gaat het bij de viering van bevrijdingsdag ook om. Het vers ervoor gaat bovendien over 'het leven geven' voor wat en wie je dierbaar is. Dat slaat in directe zin op het sterven van Christus zelf, maar in een preek kan er een verband worden gelegd met de vele gestorvenen die op de avond ervoor (4 mei) zijn herdacht.

Psalm 124 Er is geen vaste traditie om een bepaalde psalm op Bevrijdingsdag te zingen. Wel zijn er natuurlijk tal van psalmen rondom het thema 'bevrijding' na tijden van verdrukking. Een voorbeeld is psalm 124, die God opgelucht dankt dat hij niet heeft losgelaten en belijdt dat God zelfs aanwezig was toen vijandige krachten rondom aanwezig waren. Het is een lied van dankbaarheid, opluchting en nieuwe toekomst.

Lied 709 De kleinste categorie van liederen in het liedboek is die van 'Bevrijdingsdag'. Deze categorie bevat slechts twee liederen. Naast het Wilhelmus (lied 708) is dat lied 709: 'Nooit lichter ving de lente aan dan toen uw hand ons volk bevrijdde.' Een lied over de lente van 1945 en wat daaraan voorafging. Het lied maakt geen keuze in 'goed' of 'fout', maar vraagt vergeving om het feit dat de mensen zich samen lieten meeslepen, het onmenselijke in. Als er in de preek een link wordt gelegd met Bevrijdingsdag, dan past dit prachtige en genuanceerde lied van Ad den Besten, op een uitstekend zingbare melodie van Willem Vogel, goed na de preek. Het zou ook goed als slotlied kunnen fungeren. In ieder geval zou het jammer zijn om het niet te laten zingen: de volgende kans is pas over zes jaar.

Dr. Oane Reitsma Predikant protestantse gemeente Hilversum & medewerker Eredienst en Kerkmuziek dienstenorganisatie