

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 6 juli 2024

68<sup>e</sup> jaargang, nr.7

## **KERKDIENTEN**

### **Zondag 7 juli**

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp  
Collecten: 1<sup>e</sup> Voedselbank Weesp; 2<sup>e</sup> Kerk  
*Koffie: Nelleke Nobel Crèche: Henk den Hartog*

### **Zondag 14 juli**

10.00 uur ds. T. Verhoeven (classispredikant), Utrecht  
Collecten: 1<sup>e</sup> Pl. bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk  
*Koffie en crèche: Anneke Berkheij*

### **Zondag 21 juli**

10.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal  
Collecten: 1<sup>e</sup> Christenen voor Israël; 2<sup>e</sup> Kerk  
*Koffie: Nel van den Broek Crèche: Marieke van der Bijl*

### **Zondag 28 juli**

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere  
Collecten: 1<sup>e</sup> Oekraïne onderlinge zorg ; 2<sup>e</sup> Kerk  
*Koffie: Bert Letteboer Crèche: Annette de Haan*

### **Zondag 4 augustus**

10.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal  
Collecten: 1<sup>e</sup> Pl. bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk  
*Koffie: Hijmen van Lindenberg Crèche: Gerda van Lindenberg*



**De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'**

## OVERDENKING

**Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken.**

**Efeziërs 2: 14**

We zijn misschien wat terughoudend geworden om de conflicten van deze wereld te benoemen op de kansel. Ik in ieder geval wel. Ik weet niet of de gemeente als ik preek, zit te wachten op krantennieuws. Daarvoor kan ze beter terecht bij allerhande media die de wereld rijk is. Waar wacht de gemeente op? Je zou toch zeggen: een woord van God, en niet een woord dat beter gesproken kan worden door een duider van het nieuws. En ik maak het bewust eenvoudig. Want zo eenvoudig is het zeker ook: de krant kunnen we zelf lezen, de praatprogramma's kunnen we zelf volgen. In de kerk gaat het om andere dingen. En toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er meer gezegd moet worden dan alleen de constatering dat het nieuws ons pakkie-an niet is.

In de kerk, in haar verkondiging gaat het er niet om dat we naast Gods woord nog een ander woord te spreken zouden hebben, alsof we naast Zijn woord, haastiglijk ook een wereldlijk woord zouden hebben, een woord over de alledaagse werkelijkheid. Een dominee die mij altijd bij de les heeft gehouden schreef eens: Wat mij voor de geest zweeft, is het inzicht, dat het evangelie zelf de confrontatie met de menselijke werkelijkheid volbrengt. Op die zin loop ik de laatste tijd te kauwen. God is afgedaald in het vlees. Hij heeft geleden en is gestorven. Als het krantennieuws aan de orde komt op de preekstoel, dan zoek ik in navolging van Jezus Christus de confrontatie met de werkelijkheid. Waar is Hij? Waar moet ik zijn? God in Christus heeft de confrontatie gezocht door van vrede te spreken.

Want Hij is onze vrede, zegt Paulus. Hij heeft de muur van vijandschap doorbroken die Joden en niet – Joden scheidde. Dat geeft nog niet direct een antwoord op de vragen van deze tijd misschien. Of toch wel? Jezus heeft Zijn leven gegeven om mensen bij elkaar te brengen. Hij liep voor de strijd niet weg. Daarmee is Zijn woord een gevoelig woord dat vraagt: mens, waar ben jij in het conflict? Vragen van de wereld op de kansel worden gauw als politiek gezien. Jezus werd de vrede voor ons in Zijn solidariteit. En het heeft Hem Zijn kop gekost. Het eerste

wat het woord van ons vraagt is vereenzelviging met het bloed dat van de aarde opstijgt. Op die plek wordt de kerk gebouwd, krijgt de verkondiging een plek. En nee, eenvoudige antwoorden zijn er niet. Ik laat het verslag aan de journalist, als predikant zoek ik samen met de gemeente waar de kloven lopen, waar de muren van vijandschap zijn omdat ik geloof dat onze aanwezigheid daar getuigenis van Zijn genade en vrede is tot heil van de wereld. Aanwezigheid is het sleutelwoord.



*ds. Trinetten Verhoeven, Classispredikant*

## RONDOM DE DIENSTEN

Op **7 juli** hoopt *ds. Robert de Vos* voor te gaan. We zijn als gemeente dankbaar dat *ds. de Vos* onze gemeente niet alleen pastorale ondersteuning wil bieden maar ook in de eredienst met regelmaat voor ons een vertrouwd gezicht op de kansel wil zijn. Op 7 juli zullen we ook graag even stilstaan bij het **afscheid van Janine bij de Spoorzoekers**. We hebben genoten van haar positieve aanwezigheid, de inhoudelijke bijdragen aan onze gesprekken en zullen haar zeer missen!

Op **14 juli** is het de **laatste zondag van de Spoorzoekers voor de vakantieperiode** en deze wordt door de leiding altijd extra feestelijk ingevuld. Op het moment van schrijven is helaas nog niet bekend wie op deze zondag voor zal gaan (→ Redactie: Inmiddels, op het tijdstip van afdrucken, wel bekend, *ds. Trinette Verhoeven*, classispredikant). In de media is te lezen dat er minder theologiestudenten afstuderen en dat gastvoorgangers vinden in de toekomst lastiger zal worden. Dat dit in de zomerperiode nu al aan de hand is merken niet alleen wij maar ook gemeentes in de buurt, zo hoorden we onlangs op het Interkerkelijk overleg.

Op **21 juli** hoopt *dr. Post* uit Veenendaal voor te gaan.

Op **28 juli** zal *dhr. van Noord* uit Almere de dienst leiden.

*Ook in de vakantieperiode, wanneer we met mogelijk minder mensen samen zullen komen dan gewoonlijk, hopen we op mooie en inspirerende vieringen samen!*

*Jezus roept hier mensen samen,  
Die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
Geen belofte gaat teniet*

*Lied 975*

## VANUIT DE GEMEENTE

*Voor alle naasten en familieleden die te maken hebben met ziekte of verdriet bidden we om sterkte, om kracht, om moed, om troost en het vertrouwen dat God hoop geeft, in welke omstandigheden dan ook.*

### **Toekomst vol van Hoop**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Ontvangen collecten

Ochtend 26 mei	€ 75,20	<b>Giften</b> Per bank:
Ochtend 2 juni	€ 50,50	Giften voor collecte kerk
Ochtend 9 juni	€ 69,-	26 mei € 10,-; 23 juni € 20,- en
Ochtend 16 juni	€ 69,50	30 juni € 15,-
Ochtend 23 juni	€ 76,20	Gift voor de kerk € 20,-

### Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: [penningmeester@kerknigtevecht.nl](mailto:penningmeester@kerknigtevecht.nl) met uw bestelling.

**Attentie:** In de maand juli kunnen de **collectebonnen** besteld worden bij Nelleke Nobel. U kunt ze bestellen door een berichtje te sturen naar 0615901358. De bonnen zullen, na betaling op de gebruikelijke wijze, bij u bezorgd worden.  
*de kerkrentmeesters*

## VAN DE KERKENRAAD

### Vertrouwenspersoon in de kerk Nigtevecht

Grensoverschrijdend gedrag is een onderwerp wat regelmatig terugkomt in het nieuws. Om dit tegen te gaan zijn organisaties, dus ook kerken, verplicht om te werken aan het vergroten van veiligheid. Vertrouwenspersonen spelen hierbij een belangrijke rol.



Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je je niet veilig voelt in de gemeente. Bijvoorbeeld door een van deze drie onderwerpen:

- grensoverschrijdend gedrag van iemand met een taak in de kerk. Dat kan een predikant of kerkenraadslid zijn, maar ook leiders van het jeugdwerk of iemand anders met een taak in de gemeente
- discriminatie
- pesten

Denk je dat dit speelt in de gemeente of heb je vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.

### **Wat doet een vertrouwenspersoon?**

Het belangrijkste dat een vertrouwenspersoon doet als je contact met hem of haar zoekt is naast je staan. Een vertrouwenspersoon kan je daarnaast helpen met gesprekken die je met iemand hebt, het gesprek voor je aangaan, of je bijstaan in het doen van aangifte.

En heel belangrijk: bij de vertrouwenspersoon is je verhaal veilig, je kunt op hem of haar vertrouwen. Alleen met jouw toestemming wordt er iets gerapporteerd aan een ander.

### **Wat is een vertrouwenspersoon níet?**

Een vertrouwenspersoon is geen therapeut of een mediator. Ook gaat een vertrouwenspersoon niet onderzoeken of je melding of je vermoeden klopt. Hij of zij doet dus niet aan waarheidsvinding. Ook is een vertrouwenspersoon geen aanspreekpunt voor 'gewone' conflicten.

### **Wat doet een vertrouwenspersoon nog meer?**

Ook als er geen meldingen vanuit de gemeente zijn, doen vertrouwenspersonen hun werk. Ze vragen aandacht voor het voorkomen van misbruik in de gemeente. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de kerkenraad dit onderwerp een plaats geeft in haar beleid én dat het beleid goed wordt uitgevoerd.



*De Protestantse Kerk wil op alle niveaus 'veilige kerk' zijn. De Classis Utrecht heeft daarom vertrouwenspersonen met wie u contact kunt opnemen. U kunt hen bereiken via <https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/>*

## DIACONIE

### LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is gewijzigd, hierdoor worden de bankkosten verminderd. Per heden kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken: **NL25RABO0373738471** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

Het rekeningnummer van Helpt u Hopen blijft hetzelfde: NL36RABO0343153882

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 26 mei	Mercy Ships	€ 68,85
Ochtend 2 juni	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 49,50
Ochtend 9 juni	Wilde ganzen	€ 74,50
Middag 12 juni	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 29,30
Ochtend 16 juni	Missionair kinderwerk HGJB	€ 65,10
Ochtend 23 juni	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 81,80

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:

**NL25RABO0373738471** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

### Bijzondere collecten

#### → 7 juli Voedselbank Weesp

De voedselbank helpt hun klanten door gratis voedsel te geven dat wordt ontvangen van voedseldonateurs. Supermarkten, fabrikanten, bakkers en groente- en fruittelers. Ook geld is welkom, het wordt gebruikt voor de gebouwen en het vervoeren van het voedsel.

Als iemand (nog) geen verwijzer heeft om de aanvraag te verzorgen, dan kan men terecht bij het inloopsprek uur. In Weesp is dat op woensdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur bij Versa Welzijn, Van Houten Industriepark 11, 1381MZ Weesp.

#### → 21 juli Stichting Christenen voor Israël

Deze stichting stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen

voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

→ **28 juli Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne (St OZO)**

Dit is een christelijke hulporganisatie die vanuit bijbels perspectief de geestelijke en materiele nood van de allerarmsten in Oekraïne in het algemeen en ouderen in het bijzonder op het oog heeft. Bij het verwezenlijken hiervan wordt niet gekeken naar ras, religie, geslacht of politieke achtergrond. Motief en drijfveer voor het humanitaire werk ligt besloten in het bijbelwoord: "en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zodanige offerande heeft God een welbehagen" (Hebreeën 13:16).

**Helpt U Hopen**

Aanstaande zaterdag 6 juli (15-16 uur) is de sponsorloop voor ons project Helpt U Hopen. Doet u, doe jij mee? Rennen, wandelen, skeeleren, éénwieleren enz, alles mag om de rondjes te volbrengen en er een feest van te maken voor de weeskinderen in Oeganda! Start is bij de kerk en inschrijfformulieren/sponsorlijsten zijn te verkrijgen in de Dorpskamer, op de Basisschool of op Nieuweweg 1, of gewoon bij de start op zaterdag 15 uur.



**COMMISSIES**

Bij dit Contactblad vindt u een klein cadeautje: **het Vakantiebijbelboekje**. In dit boekje staan portretten uit de wereldwijde kerk met daarnaast een korte overdenking. Het is een compact boekje met verhalen van mensen die zich geroepen weten om hun gaven en talenten in zetten om in woorden en daden het Evangelie te delen.

Ook wij zijn geroepen. God kan je op veel verschillende manieren en plekken gebruiken. Of je nu écht op wereldreis gaat, met vakantie naar Frankrijk of gewoon thuisblijft: *we hopen dat de verhalen in dit boekje je inspireren om ook je geloof te delen en om van betekenis te zijn voor de mensen om je heen. Een fijne zomer!*

*Hartelijke groeten van de zendingscommissie,  
Gerda van Lindenberg, Barbara Roodhart en Ellen de Haan*

## JEUGD

### Vakantiebijeldagen 2024

Dit jaar zijn de Vakantiebijeldagen op 23 en 24 juli. Het thema is **WEGWIJS**.

We gaan luisteren naar verhalen uit de Bijbel waarin duidelijk wordt hoe Jezus ons de weg wijst. We zingen, dansen, kletsen en er is ruimte om een spel te doen in de gymzaal. We maken ook iets moois bij het thema om mee naar huis te nemen. Kortom: **één groot feest!**



- **Om dit feest mogelijk te maken zijn we op zoek naar mensen die op 23 en 24 juli van 9.00 – 12.30 uur kunnen helpen.**
- En als helpen niet lukt: uw en jouw gebed voor de Vakantiebijeldagen is ook enorm belangrijk en bemoedigend! Zo zetten we samen de schouders eronder om kinderen uit ons eigen dorp een paar mooie ochtenden te geven!

*Wilt u/je meedoen of wil je nog meer weten?*

*Geef dat dan even door aan*

*Sefanja Kroon of Ellen de Haan*

## DIVERSEN



### Crèche

*Tessa van der Linden heeft aangegeven, dat ze niet meer de crèche op zondagmorgen kan doen.*

*Nu ze in Brabant woont, is dat niet meer mogelijk.*

*Tessa, super bedankt voor je liefdevolle inzet bij de kleintjes gedurende vele jaren!!!!*

Nu zijn we op zoek naar vervanging...Wie vindt het leuk om tijdens de kerkdienst af en toe op de jongste kinderen te passen? "Zonder uitzondering zijn het allemaal schatjes". *Opgeven kan bij Nieske Veldhuisen.*

### Aan tafel

**Woensdag 25 juli** 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.  
 Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
 Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon  
 3 gangen menu en een drankje  
 Vooraf aanmelden bij Joyce*

## UITJE

### **In Gods naam, Bas Ragas**

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Händel tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld.

Na een succesvol eerste seizoen (23/24) van 50 voorstellingen gaat 'In Gods naam' in reprise met een nieuwe reeks voorstellingen in het najaar van '24.

*Info en tickets via [Petrus.protestantsekerk.nl](http://Petrus.protestantsekerk.nl)*

## BIJBELLEESROOSTER

juli					
7	zondag	Marcus 6:1-6a	22	maandag	Efeziërs 2:1-10
8	maandag	Psalm 117	23	dinsdag	Efeziërs 2:11-22
9	dinsdag	Romeinen 15:1-13	24	woensdag	Zacharia 2:10-17
10	woensdag	Romeinen 15:14-24	25	donderdag	Zacharia 3:1-10
11	donderdag	Romeinen 15:25-33	26	vrijdag	Zacharia 4:1-14
12	vrijdag	Romeinen 16:1-16	27	zaterdag	Zacharia 5:1-11
13	zaterdag	Romeinen 16:17-27	28	zondag	Marcus 6:45-52
14	zondag	Marcus 6:6b-13	29	maandag	Efeziërs 3:1-13
15	maandag	Marcus 6:14-29	30	dinsdag	Efeziërs 3:14-21
16	dinsdag	Efeziërs 1:1-14	31	woensdag	Zacharia 6:1-8
17	woensdag	Efeziërs 1:15-23			
18	donderdag	Zacharia 1:1-6		<b>augustus</b>	
19	vrijdag	Zacharia 1:7-17	1	donderdag	Zacharia 6:9-15
20	zaterdag	Zacharia 2:1-9	2	vrijdag	Efeziërs 4:1-6
21	zondag	Marcus 6:30-44	3	zaterdag	Efeziërs 4:7-16

## AGENDA

<b>Sponsorloop HUH</b>	<i>Zaterdag 6 juli, 15-16 uur, start kerk</i>
<b>Spelletjesmiddag 65 +</b>	<i>Woensdag 17 juli, 14.30 – 16.30 uur, woensdag 14 augustus 12.30 – 15 uur, Verenigingsgebouw</i>
<b>Vakantie-bijbeldagen</b>	<i>Dinsdag 23 juli, woensdag 24 juli, 9 – 12.30 uur</i>
<b>Aan Tafel voor ouderen</b>	<i>Woensdag 25 juli, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
<b>Tienerclub</b>	<i>Info via de app</i>
<b>On Track</b>	<i>Info via de app</i>
<b>Club XL</b>	<i>Info via de app</i>



	<b>KOPIJ</b>
Het <b>Contactblad</b> verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. <b>Data van uitgifte: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december</b>	Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: <b>zaterdag 3 augustus 2024</b> Kopij graag inleveren <b>uiterlijk op: zaterdag 27 juli</b>
<b>Redactie Contactblad:</b> Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen <b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail <b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b> Gerda van Lindenberg	<i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het <b>CONTACTBLAD</b> zijn van harte welkom!  U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303

## UITJES

### **Christelijke festivals in de zomer**

Opwekking en New Wine ken je misschien al, maar er zijn nog veel meer christelijke festivals. Van feestelijke weekenden vol muziek en inspiratie tot kleinschalige bijeenkomsten met bezinning en verdieping, er voor ieder wat wils. Van Zeeland tot Zeewolde: vind hier jouw favoriete christelijke festival in 2024.

### **Oecumenisch festival Keiland, Terschelling**

Tijdens dit oecumenische festival in hartje zomer (28 juli-3 augustus) geniet je een week lang van kunstzinnige workshops, gebedsvieringen én vrije tijd om het eiland te verkennen. Voor kinderen en tieners is er een apart programma.  
[keiland.nl](http://keiland.nl)

### **Upgrade Festival, Kapelle**

Aanbidding, ontmoeting en inspiratie: daarvoor ben je aan het juiste adres bij het Upgrade Festival. Op 16-18 augustus kun je net buiten het Zeeuwse Kapelle kamperen en luisteren naar artiesten en sprekers. Maak het niet te laat tijdens de Silent Disco, anders mis je het gebedsmoment en de samenkomst op zondag.  
[upgradefestival.nl](http://upgradefestival.nl)

### **Graceland Festival, Zeewolde**

Scoutinglandgoed Zeewolde is van 15-18 augustus de thuisbasis van Graceland. In muziek, kunst en lezingen worden onderwerpen aangesneden als klimaat, eenzaamheid, seks, armoede, christelijke spiritualiteit en (mentale) gezondheid. Het jaarthema 'Heel de tijd' nodigt je uit om op zoek te gaan naar jouw plek in deze tijd.  
[gracelandfestival.nl](http://gracelandfestival.nl)

### **Kloosterfestival, Diepenveen**

Twee keer per jaar, in augustus en december, zijn twintigers en dertigers welkom op het Kloosterfestival. In Klooster Nieuw Sion leef je drie dagen lang op het ritme van het getijdengebed en maak je kennis met het kloosterleven. Naast stilte en rust is er livemuziek, kloosterbier en veel gezelligheid.  
[nieuwsion.nl](http://nieuwsion.nl)

## **Relatie christendom-slavernijverleden, Museum catharijneconvent**

*De relatie christendom - slavernijverleden blijft vaak onbesproken, terwijl het christendom cruciale invloed had op het denken over slavernij. Een tentoonstelling hierover in Museum Catharijneconvent wil daar wat aan doen. 'We hopen dat de tentoonstelling het gesprek over dit moeilijke onderwerp versoepelt', zegt conservator Madelon Grant.*

*Van huis uit is Madelon religiewetenschapper. Een aantal jaar geleden werd ze vanuit haar rol als coördinator bij SKIN (Samen Kerk in Nederland) gevraagd om als conservator internationale kerken parttime aan de slag te gaan bij Museum Catharijneconvent. Het is geen toeval dat de tentoonstelling deze zomer is: deze sluit het herdenkingsjaar slavernijverleden af en laat een nieuw geluid horen.*

### **Verdeelde meningen**

'Aanvankelijk wilden protestanten niets te maken hebben met slavernij, want dat zagen ze als iets katholieks', vertelt Madelon. 'Maar toen ze verschillende plantages onder hun bewind kregen, leerden ze al gauw dat dit economisch gezien alleen rendabel was met de inzet van slavenarbeid.' Toch riep dit in eerste instantie veel vragen op. Zo dacht men lang na of slaafgemaakten bekeerd moesten worden en of een christen wel slaafgemaakt mocht zijn. Daarnaast was er discussie of een (protestantse) christen zich met slavernij en slavenhandel mocht inlaten. De meningen daarover waren flink verdeeld. Ook theologen, predikanten en kerken namen verschillende posities in over dit vraagstuk.

### **Dubbele historie**

'Op basis van de Bijbel waren mensen voor of tegen slavernij. Er werden argumenten gevonden voor beide kanten van het verhaal. Daar zit vandaag de dag ook een les in voor mensen die zich nog steeds laten inspireren door de Bijbel: hoe ga je met zo'n boek om? Het christendom is gebruikt om slavernij te legitimeren, maar heeft ook het verzet ertegen geïnspireerd. Wat dat betreft is het een heel dubbele historie', vertelt Madelon. Ze hoopt dat de tentoonstelling mensen helpt om kritisch naar zichzelf te kijken. 'Er zijn heel veel manieren om de Bijbel te interpreteren, maar we moeten oppassen dat we dingen niet als vanzelfsprekend aannemen.'

### **Eervolle uitdaging**

Erover praten met anderen is een manier voor Madelon om zelf om te gaan met de zwaarte van het thema. De eerste keer dat ze een presentatie moest geven over dit onderwerp, besepte ze dat het helemaal niet leuk was om hierover te delen. 'Aan de andere kant is het juist mooi dat ik dit verhaal mag vertellen. Ik voel een bepaalde verantwoordelijkheid om het verhaal recht te doen. Het roept veel gevoelens op bij mensen. Daar op een zorgvuldige manier mee omgaan, vind ik een heel mooie en eervolle uitdaging.'

De verhalen in de tentoonstelling van mensen die onafhankelijk van geest waren en hun eigen geweten volgden, inspireren Madelon. Vaak gingen zij tegen de stroom van de meerderheidsopinie van toen in, ondanks dat dat gevolgen kon hebben voor hun persoonlijke leven. 'Het is vaak makkelijk om met de meerderheid mee te gaan. In dit geval leverde het economisch gezien ook nog eens iets op. Deze verhalen zetten je stil bij het feit dat je niet blindelings met dingen mee moet doen alleen omdat iedereen dat doet.'

### **Hedendaagse kunst**

Bijzonder aan de tentoonstelling is dat hedendaagse kunst een grote rol speelt. Historische bronnen zijn over het algemeen redelijk eenzijdig en qua perspectief vaak westers. 'Daarom hebben we hedendaagse kunstenaars gevraagd om de historische bronnen te bevragen door nieuw werk te produceren waarin ze reflecteren op dit verleden.' De kunstenaars hebben zelf vrijwel allemaal roots in gemeenschappen van nazaten van slaafgemaakten. Op die manier worden verschillende perspectieven ingebracht. 'Er zit door de hele tentoonstelling een bepaalde kritische reflectie die bezoekers hopelijk aan het denken zet over vragen als wat we hier nu van vinden en mee moeten.'

'Ik denk dat ik het ongemak van dit onderwerp zelf al heel snel gevoeld heb. Maar dat hoort erbij. Het is een ongemakkelijke geschiedenis. Dat gevoel is juist ook een signaal voor mij', vertelt Madelon. Daarom probeert ze dit juist aan te grijpen als een manier om zich te verdiepen en kritisch naar haar eigen blik te kijken. Ze hoopt dat bezoekers

hetzelfde ervaren. 'We hopen dat mensen zich uitgenodigd voelen om de historie te bevragen en hun eigen blik daarop aan te vullen. Sommige onderwerpen zijn taboe of ervaren mensen als moeilijk te bespreken. Het is mooi als de tentoonstelling het gesprek over dit onderwerp versoepelt.'

*De tentoonstelling Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal is vanaf 29 juni te zien. Een uitgebreid activiteitenprogramma, waaronder lezingen en 'dialogotafels', maakt deel uit van de tentoonstelling.*

**Zie voor meer informatie de website van het museum**

