

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 augustus 2024

68^e jaargang, nr. 8

KERKDIENTEN

Zondag 4 augustus

10.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal

Collecten: 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie: Hijmen van Lindenberg Crèche: Henk den Hartog

Zondag 11 augustus

10.00 uur ds. Van de Pol, Uitwijk-Waardhuizen.

Collecten: 1^e Tearfund; 2^e Kerk

Koffie: Ria Vedder Crèche: Annemieke Bijleveld

Zondag 18 augustus

10.00 uur prop. W. Reitsman, Zwolle

Collecten: 1^e Rudolph Stichting; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Netty Robijn

Zondag 25 augustus

10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht

Collecten: 1^e Zending, Open Doorgang; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Jacobien Kalule

Zondag 1 september

10.00 uur mw. G. Bokma, Voorthuizen

Collecten: 1^e Pl. bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Koffie: Henk Holtmanns Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 8 september Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. K. van Dam, Ermelo

Collecten: 1^e Regenboog Groep inloophuis; 2^e Kerk

Koffie: Jos van der Linden Crèche: Annette de Haan



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

MEDITATIE

Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen.

(Spreuken 14:10)

Niemand kan volledig delen in de vreugde van een ander mens en zijn verdriet helemaal doorgronden. Niemand heeft in het leven precies hetzelfde doorgemaakt als jij.

Deze wijsheid heeft veel implicaties. Van buitenaf moet jij ervan doordrongen zijn dat je het gedrag van iemand anders niet compleet kunt voorspellen of begrijpen. Je raadt misschien verkeerd wat iemand denkt, welke dingen hem of haar drijven, en waarom bepaalde gevoelens zo sterk zijn. Van binnenuit moet je eraan denken dat niemand jouw gedachten kan lezen. Als je niet verschrikkelijk alleen wilt zijn, moet je je hart openstellen en jezelf blootgeven.

Ten slotte, uiteindelijk weet de Here alleen wat er allemaal in het hart omgaat (1 Kor 2:11) en Hij kent al je gedachten zelfs beter dan jijzelf (Jer 17:9-10; Spr 21:2). Jezus ging de weg van de dood voor jou, en nu kan alleen Hij jou bij de hand nemen wanneer je door het allerdonkerste dal loopt, het dal van de dood (Ps 23:4) Ook al hebben we allemaal de vriendschap van mensen nodig, die kan nooit de plaats innemen van werkelijke vriendschap met God.

Kun jij zeggen dat je geniet van de vriendschap met God? Waarom wel of waarom niet?

Gebod:

Heere, ik heb goede vrienden en een hechte familie, maar U alleen bent werkelijk altijd bij mij. Daarom is de enige manier, waarop ik kan ontkomen aan verschrikkelijke eenzaamheid, alsmaar meer tijd doorbrengen met U. Laat de wereld niet concurreren met mijn tijd met U. Amen.

Bron: SPREUKENDAGBOEK | Gods wijsheid voor het leven | Tim Keller (samen met Kathy Keller)



RANDOM DE DIENSTEN

Hoewel het vakantietijd is gaat de verkondiging van het Woord door en zijn de kerkdiensten ingevuld! Aanstaaende zondagmorgen hoopt dr. H.A. Post voor te gaan. Een week later op 11 augustus zal onze oud-predikant ds. G. van de Pol voorgaan. In de dienst van zondagmorgen 18 augustus hoopt proponent Reitsman uit Zwolle voor te gaan. En op zondag 25 augustus ds. M. van der Poel uit Utrecht. We wensen elkaar zo opbouwende en gezegende diensten toe waarbij we elkaar kunnen bemoedigen door onze aanwezigheid in de diensten. Maar hopelijk wordt u ook bemoedigd als u de diensten thuis volgt of vanaf uw vakantieadres.

VANUIT DE GEMEENTE

In de afgelopen periode zijn er verschillende dorps- en kerkgenoten die te maken hebben gekregen met verlies en rouw. Maar ook zijn er mensen met een (chronische) ziekte en de gevolgen van het ouder worden. Het kan voor hen juist in deze zomerperiode, waarin veel mensen er even op uit trekken, een moeilijke periode zijn. Laten we proberen naar hen om te zien, mee te leven, hen sterkte wensen en/of bemoedigen.

Voor allen die op vakantie zijn of nog gaan: een hele goede tijd toegewenst!

*Heer, ontferm u over ons,
Open Uwe vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.*

Lied 413

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtend 30 juni	€ 85,50	Giften Per bank:
Ochtend 7 juli	€ 95,50	Giften voor collecte kerk
Ochtend 14 juli	€ 47,50	30 juni € 15,- en 14 juli € 10.
Ochtend 21 juli	€ 56,10	Gift voor de kerk € 30,- op 7 juli

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is gewijzigd, hierdoor worden de bankkosten verminderd. Per heden kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken: **NL25RABO0373738471** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

Het rekeningnummer van Helpt u Hopen blijft hetzelfde: NL36RABO0343153882

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 30 juni	Zending VBO	€ 87,50
Ochtend 7 juli	Voedselbank Weesp	€ 98,50
Ochtend 14 juli	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 69,-
Middag 17 juli	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 41,70

Ochtend 21 juli	Christenen voor Israël	€ 60,20
-----------------	------------------------	---------

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht
 U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 11 augustus Tearfund

De naam Tear is veranderd in Tearfund omdat we nu nog intensiever samenwerken met tien andere Tearfund-organisaties wereldwijd: de Tearfund Family. Deze nauwere samenwerking heeft ons meer slagkracht gegeven om te werken aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens tot bloei komt, een wereld zonder armoede en onrecht.. We houden ons bezig met noodhulp, gemeenschapsopbouw en beleidsbeïnvloeding, waarbij we zoveel mogelijk werken via lokale kerken en christelijke organisaties die zelf eigenaarschap houden over de projecten. Ook blijven we ons richten op bewustwording in Nederland op het gebied van rechtvaardigheid en duurzaamheid.

→ 18 augustus Rudolph Stichting

Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.

Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Wij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp.

ZENDING

5 augustus zal de zendingscollecte zijn voor Open Doors.

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Ook geeft Open Doors training. Om christenen weerbaar te maken als vervolging hen treft of een vak te leren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien als ze door vervolging worden uitgesloten van hun werk of hun gemeenschap. Daarnaast steunt Open Doors vervolgte christenen heel praktisch: met traumazorg, (online) counseling en noodhulp.

Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie,
Barbara Roodhart, Ellen de Haan en Gerda van Lindenberg.

STARTDAGCOMMISSIE



Dit jaar staat de startdag gepland op zondag 15 september. We hopen op een hoge opkomst want we hebben jullie allemaal nodig voor een ontdekking die is gedaan.

Tijdens de verbouwing aan de toren van de kerk hebben de bouwlieden namelijk een kist gevonden. Deze was verstopt

achter een geheim houten paneel en nooit eerder opgemerkt. De bouwlieden hebben de kist aan een lid van de startdagcommissie gegeven (die toevallig langskwam) omdat zij niet wisten wat ze ermee moesten doen. Om deze kist zit een ketting met een slot, maar helaas is de code van het slot onbekend. Wij zouden de kist graag willen openen, want het vermoeden bestaat dat er een perkament in zit dat onderdeel is van de Dode Zee rollen.

Hoe deze rol in deze kist beland zou kunnen zijn beland zullen we u in het volgende Contactblad vertellen.....

De startdagcommissie, *Marian, Marieke, Nieske, Carla, Christa en Rolinka*

JEUGD

Vakantiebijbeldagen Wegwijs

*Wie, wat, waar, wanneer, waarom? Hoe? Hoe?
Hoe?*

*God leren kennen, steeds een beetje meer
En de Bijbel goed begrijpen, dat is wat ik probeer
Soms is dat moeilijk, maar Jezus heeft gezegd
Dat Hij mij dan wil helpen, Hij wijst mij graag de
weg*



We kijken terug op twee geweldige Vakantiebijbeldagen! Het was een feest om zoveel kinderen te mogen begroeten. Dinsdag luisterden we met ruim veertig kinderen naar het verhaal van Jona die geen zin had om naar God te luisteren en zijn eigen weg koos. God zei STOP, keer je om en luister naar Mij! De jongste kinderen maakten een boter, kaas & eierenspelletje en de oudste kinderen een draadpuzzel waarbij Jona op tactische wijze in en uit de vis kon komen. Woensdag liep het storm met meer dan vijftig kinderen! Deze dag vertelde discipel Andreas het verhaal. Hij werd door Johannes de Doper de weg gewezen naar Jezus om Hem te gaan volgen. We knutselden een hengelspel en figuurzaagden een fotolijstje buiten in het zonnetje. We sloten deze dag af met heerlijke pannenkoeken.

We voelen ons rijk gezegend met zoveel kinderen uit ons dorp die we iets hebben kunnen laten zien van Gods liefde en dat we hen de weg konden wijzen naar Jezus. We zijn dankbaar voor de ontmoetingen en gesprekjes met kinderen en ouders. Ook veel dank aan iedereen die een steentje bijgedragen heeft aan deze dagen in de vorm van stapels pannenkoeken, boodschappen, hulp ter plekke, transport en nog veel meer dingen! We danken de Here God en we bidden dat Hij dit mooie werk in ons dorp zegent: HEER, Uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van Uw handen niet los! (psalm 138:8b)



DIVERSEN

Enquete

Deze zomerperiode willen we alle gemeenteleden wat vragen stellen om een goed beeld te hebben, wat iedereen persoonlijk voor onze kerk goed, mooi en belangrijk vindt.

We verzoeken u/je het bijgaande formulier in te vullen en ingevuld in te leveren (voor 7 september a.s.) in de doos onder te toren of in de brievenbus van het Verenigingsgebouw.

Hartelijk dank alvast voor uw/je hulp en inbreng hiervoor!



Rummycup

Tijdens de gezellige middagen die in de zomermaanden worden georganiseerd, wordt er onder andere graag rummycup gespeeld. Heeft u misschien nog zo'n spel, al jaren niet meer gebruikt achter in de kast liggen, dan kan de diaconie dat goed gebruiken. Wilt u het dan aan een van de diakenen afgeven?

Aan tafel

Woensdag 21 augustus 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

BIJBELLEESROOSTER

augustus					
4	zondag	Marcus 7:1-13	22	donderdag	Efeziërs 6:10-24
5	maandag	Marcus 7:14-23	23	vrijdag	Psalm 119:105-112
6	dinsdag	Psalm 29	24	zaterdag	Marcus 8:1-13
7	woensdag	Efeziërs 4:17-5:2	25	zondag	Marcus 8:14-21
8	donderdag	Efeziërs 5:3-20	26	maandag	Marcus 8:22-26
9	vrijdag	Deuteronomium 8:1-6	27	dinsdag	Deuteronomium 9:1-14
10	zaterdag	Deuteronomium 8:7-20	28	woensdag	Deuteronomium 9:15-29
11	zondag	Marcus 7:24-30	29	donderdag	Deuteronomium 10:1-11
12	maandag	1 Korintiërs 15:1-11	30	vrijdag	Deuteronomium 10:12-21
13	dinsdag	1 Korintiërs 15:12-19	31	zaterdag	Zacharia 7:1-14
14	woensdag	1 Korintiërs 15:20-34	september		
15	donderdag	1 Korintiërs 15:35-49	1	zondag	Zacharia 8:1-8
16	vrijdag	1 Korintiërs 15:50-58	2	maandag	Zacharia 8:9-17
17	zaterdag	Psalm 119:89-96	3	dinsdag	Zacharia 8:18-23
18	zondag	Marcus 7:31-37	4	woensdag	Handelingen 9:32-43
19	maandag	Psalm 119:97-104	5	donderdag	Handelingen 10:1-23a
20	dinsdag	Efeziërs 5:21-33	6	vrijdag	Handelingen 10:23b-48
21	woensdag	Efeziërs 6:1-9	7	zaterdag	Marcus 8:27-9:1

AGENDA	
Spelletjesmiddag 65 +	<i>woensdag 14 augustus 12.30 – 15 uur, Verenigingsgebouw</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 21 augustus, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
startdag	<i>Zondag 15 september, na de kerkdienst</i>

	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 5 oktober, 2 november en 7 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 7 september 2024</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 31 augustus</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERGENOMEN UIT DE PETRUS NIEUWSBRIEF

Een Lutherse kerk in calvinistisch Nederland

De eerste lutherse gemeente ontstaat in Woerden, in 1564. De leden komen dan al jaren onofficieel samen, maar noemen zichzelf vanaf dat moment een 'protestantse gemeente naar Augsburgse Confessie'. Ze zijn geïnspireerd door hun dorpsgenoot Jan de Bakker, die in 1525 op de brandstapel belandt door zijn lutherse overtuiging, die hij niet onder stoelen of banken steekt. Dat de lutheranen in Woerden invloedrijk zijn, bewijst hun relatief grote vertegenwoordiging in het stadsbestuur.

In meer steden ontstaan eind zestiende eeuw lutherse kerken. Dat komt vooral doordat zo'n veertigduizend protestanten, waaronder veel lutheranen, op de vlucht slaan voor de katholieke Spanjaarden die Antwerpen in 1585 innemen. Zij vestigen zich in steden als Middelburg, Leiden, Rotterdam, Haarlem en Amsterdam. Daar wonen ook handelaren van Duitse en Scandinavische afkomst die zich aansluiten bij de ontstane lutherse gemeenschappen.

Er zijn diverse verklaringen waarom het calvinisme in de Nederlanden uiteindelijk de overhand krijgt. Bijvoorbeeld omdat Calvijn van mening is dat het is toegestaan om je te verzetten tegen het gezag - en dus ook tegen de Spaanse overheerser - terwijl Luther dat afkeurt. Of dankzij de invloed van de talloze gevluchte (calvinistische) hugenoten. Maar het kan ook zijn dat het sobere

calvinisme beter past bij de Moderne Devotie die al eeuwenlang invloed heeft in de Lage Landen. Hoe het ook zij, de lutheranen blijven in de minderheid. De lutherse kerken bestaan náást de publieke kerk, de Nederduits Gereformeerde Kerk.

Vaak is het wel vechten voor bestaansrecht. In Amsterdam bijvoorbeeld worden de lutheranen rond 1600 de ene dag gedoogd, de volgende dag verboden door het gereformeerde stadsbestuur. Steeds meer lutheranen krijgen echter invloedrijke posities. Ze schakelen de koning van Denemarken in, een lutheraan. Die dreigt de Sont af te sluiten voor handelsschepen uit Amsterdam als het stadsbestuur zich niet behoorlijk gedraagt.

Zo lukt het de lutheranen om met rust gelaten te worden. Er gelden nog wel restricties: ze mogen bijvoorbeeld geen toren op hun kerk bouwen. In plaats daarvan krijgt de nieuwe kerk die ze vanaf 1668 bouwen een grote koepel. Er zijn dan ongeveer 26.000 leden, zo'n 20 procent van de Amsterdamse bevolking. Als de gemeente in Amsterdam op een gegeven moment met andere lutherse gemeenten in het land een synode vormt, is Amsterdam de presidentiële gemeente.

Op de koepel komt als windwijzer een zwaan, een symbool dat nog altijd lutherse kerkgebouwen (en gebruiksvoorwerpen) siert. Dat de zwaan een luthers symbool geworden is, heeft volgens de overlevering te maken met brieven die Johannes Hus verstuurd zou hebben in de maanden voordat hij op 6 juli 1415 als ketter verbrand werd.



Daarin zou hij onder andere deze voorspeld hebben: "Zij zullen nu een gans braden ['Hus' is Boheems voor 'gans', red.], maar over honderd jaar zullen zij een zwaan horen zingen. Die zullen zij moeten verdragen." Luther, wiens oorspronkelijke familienaam Luder was, zag zichzelf als opvolger van Hus. Hij haalde deze zin vaak aan. Volgens Ingeborg Kriegsman, die een boek over Hus schreef, is Luder terug te leiden naar de betekenis 'zwaan'.

Hoewel de lutherse kerk niet veel grote breuken of scheuringen kent, doet zich in die grote, Amsterdamse gemeente wel eentje voor die het benoemen waard is. In 1792 moet gekozen worden tussen een vrijzinnige predikant (een rationalist) en een orthodoxe (rechtzinnige)

kandidaat. De gemeente kiest voor die eerste, waarop een deel zich afscheidt en verdergaat met de orthodoxe kandidaat. Deze groep noemt zich de Hersteld Lutherse kerk.

Rond die tijd is ook in de volkskerk een strijd tussen vrijzinnigen en orthodoxen gaande, die uiteindelijk leidt tot de Afscheiding (1834). De Hersteld Lutherse Kerk fuseert pas in 1952 weer met de lutherse kerk.

In 1818, naar aanleiding van de religieuze hervormingen van Willem I, besluiten de lutherse gemeenten zich landelijk te verenigen. Vanaf dan heten ze de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK). In 1987 ontstaat er nog een heel klein, nieuw kerkverband: de Oud-Evangelisch-Lutherse kerk in Nederland, met zo'n twintig leden die niet tevreden zijn met de matig vrijzinnige koers van de Evangelisch-Lutherse kerk. In 2000 wordt dit kleine kerkverband weer opgeheven.

Samen op weg

Uiteindelijk is de tijd rijp voor een revolutionaire fusie: de Evangelisch-Lutherse Kerk gaat samen met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1962 begint het zogenaamde Samen op Weg-proces waaruit in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland ontstaat.

Deze zomerperiode willen we alle gemeenteleden van de Kerk Nigtevecht wat vragen stellen om een goed beeld te hebben, wat iedereen persoonlijk voor onze kerk goed, mooi en belangrijk vindt. We verzoeken u/je dit formulier in te vullen en ingevuld in te leveren in de doos onder te toren.

Hartelijk dank alvast voor uw/je hulp en inbreng hiervoor!

1. Welke liederen zingt u, zing jij, graag in een kerkdienst?

Schrijf de liederen op die u/je het mooiste vindt (uit de liedboeken Hemelhoog (=H) en uit het Nieuwe Liedboek (=N))

Letter (H of N)	Liednummer	Titel van het lied

2. Welke kernwoorden zijn voor u/jou belangrijk voor onze kerk en voor de mensen?

Welke principes waardeert u of jij? Hieronder staan wat voorbeelden, maar kies gerust eigen woorden.

Overzicht 1

Verbondenheid Open naar dorpsbewoners Muziek & zang

Verbinding tussen bijbel & dagelijks leven Omzien naar elkaar

Jong & oud Troost bij rouw Samen

Eenthousiasme Liefde Sfeervol & persoonlijk

3. Welke activiteiten/vieringen/elementen zijn voor u/jou belangrijk in/voor onze kerk?

Hieronder staan wat voorbeelden, maar bedenk vooral zelf wat u/jij waardeert.

Overzicht 2

Kerkgebouw Mensen Vakantie Bijbel Dagen Kofbedriniten Startdag

Gebedsavond Predikant Zomersoos 65+ Helpje u helpen Begraafplaats

Cantorij Gesprekskring Avondmaal Jeugdwerk Eredienst

4. Welke goede ideeën heeft u/heb jij voor de nabije toekomst voor onze kerk?

Wat zou ons allemaal kunnen helpen?

Voor de toekomst van onze kerk is het belangrijk dat er een beleid wordt uitgezet dat door onze leden gedragen wordt. Daarom willen we hierbij graag uw/jouw mening weten over een aantal concrete punten, via het aankruisen van een antwoord op de volgende stellingen.

1. Ik vind het belangrijk dat we als kerk in Nigtevecht zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijven.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Ik vind het een goed idee om nu al meer om samenwerking met kerkelijke gemeenten in de omgeving te zoeken.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zo ja, met welke gemeenten?

.....

3. Ik vind samenwerking met andere kerkelijke gemeenten, zoals bij de *dienst voor eenheid van gebed* afgelopen januari jl., een goede ontwikkeling.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Ik vind dat we moeten proberen meer gelovigen aan onze gemeente/kerk te binden.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zo ja, welke gelovigen?

.....

5. Ik vind het een goed idee om niet-gelovige dorpsgenoten te betrekken bij onze kerk, bijvoorbeeld bij het beheer van het gebouw en de begraafplaats.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. In verband met onze kleine kerkelijke gemeente in Nigtevecht en de moeite om ambtsdragers te vinden, vind ik het een goed idee de kerkenraad in aantal te verkleinen.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. In verband onze kleinere gemeente en de moeite om ambtsdragers te vinden, vind ik het een goed idee om ook ouderen te vragen als ambtsdrager.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Voor het voortbestaan van onze kerk is het een goed idee om qua uitgaven zuinig aan te doen zodat we zo lang mogelijk kunnen beschikken over financiële middelen

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Voor het voortbestaan van onze kerk vind ik het een goed idee om juist op dit moment de financiële middelen ruimhartig in te zetten voor het functioneren van onze kerk.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Om de Kerk Nigtevecht te helpen, zou ik best tijd vrij willen maken en me willen inzetten.

helemaal eens	eens	neutraal	oneens	helemaal oneens
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ik kan benaderd worden via mijn telefoonnummer:

of via mijn e-mailadres :

Naam :

Datum :

Telefoonnummer :

Hartelijk dank voor het invullen van de antwoorden op de vragen en de stellingen!

Dit formulier kan de komende weken ingeleverd worden in de doos die onder de toren staat in de hal bij de ingang van de kerk, of in de brievenbus van het Verenigingsgebouw.

De uiterste inleverdatum is: zaterdag 7 september 2024.

Nogmaals bedankt en tot ziens!

