

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 september 2024

68^e jaargang, nr. 9

KERKDIENTEN

Zondag 8 september Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. K. van Dam, Ermelo

Collecten: 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Koffie: Jos van der Linden Crèche: Annette de Haan



Zondag 15 september STARTDAG

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten: 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Annemieke Bijleveld

Zondag 22 september VREDESDIENST i.s.m. kerken van Vreeland en Loenen

10.00 uur ds. G. van den Bos, Ede

Collecten: 1^e PKN Bouw de kerk in Syrië weer op; 2^e Kerk

Koffie: Nettie Robijn

Crèche: Marinka Buurman, Janine de Haan en Feline den Hartog

Zondag 29 september

10.00 uur ds. C. van Dorp, Laren

Collecten: 1^e Helpt U hopen ; 2^e Kerk

Koffie Ellen de Haan Crèche: Marieke van der Bijl

Zondag 6 oktober BEVESTIGINGSDIENST

10.00 uur ds. P. Nagel, Vlaardingen

Collecten: 1^e Kerk en Israël; 2^e Kerk

Koffie Kees Creemer Crèche: Henk den Hartog



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

Jaarthema 2024/2025

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Mattheüs 20: 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.

Scriba René de Reuver: "We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' Deze levenshouding daagt ons uit om 'als nieuw' te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding."



Een gebed om kracht, motivatie en rust bij een nieuwe start na de zomervakantie.

*Goede God,
bewaar in ons de zomer, de ontspanning, de gezelligheid,
de opgedane fitheid, de rust en de buitenlucht.*

*Geef ons de kracht om te starten
op het werk, in de buurt, op school,
thuis of voor het eerst op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan of studie.*

*Breng ons rust, wanneer we opzien tegen vereisten
of verwachtingen, plichten of tegenvallers.*

*Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt,
en onze ogen opengaan voor wie op onze weg komt
met hulp en vrede.*

*Laat ons delen van de zomergloed,
bewaar in ons de warmte, tot in de koude dagen,
zegen ons met uw hulp en vrede.*

Amen

Uitleg bij het Thema symbool:



- Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
- De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.
- De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.
- De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

RONDOM DE DIENSTEN

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen. De "rust periode" van de kerkelijke activiteiten is ten einde. Vol vertrouwen in de toekomst starten we het nieuwe kerkelijk jaar op met vele activiteiten in en om de kerk.

Op zondag **8 september** vieren we het **Heilig Avondmaal**, ds. van Dam zal in deze dienst voorgaan.

Zondag **15 september is de startdag**, ds. Robert de Vos is in deze feestelijke startdienst de voorganger. Met daarna een mysterieuze zaak om op te lossen!!

Zondag **22 september** is er in onze kerk een **oecumenische Vredesdienst** in samenwerking met de kerkelijke gemeenten uit Vreeland en Loenen a/d Vecht. Deze dienst zal geleid worden door diverse gemeenteleden van de verschillende kerken met een overdenking van ds. van den Bos.

Zondag **29 september** hoopt ds. Casper van Dorp bij ons voor te gaan.

We hopen met elkaar goede, inspirerende diensten te ervaren door samen te zingen, te bidden en te danken. Met ruimte voor ontmoeting en een mooi gesprek voor of na de dienst.

*Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.*

*Samen te strijden in woord en in werk.
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.*

*Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.*





Vredesdienst 2024
Samen voor vrede:
NU!

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen

aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar. Daarom is het thema dit jaar: **Samen voor Vrede. Nu!**

Al vele jaren wordt door de kerkelijke gemeenten Vreeland en Loenen in de Vredesweek een gezamenlijke Vredesdienst gehouden. Dit jaar is Nigtevecht de gastgemeente. Samen met de Hervormde gemeente Loenen aan de Vecht, de Gereformeerde kerk Loenen, de Katholieke geloofsgemeenschap Loenen/Breukelen en de Protestantse Gemeente Vreeland is deze dienst voorbereid.

Over de vieringen schrijft PAX: *"Ga nou eerst eens rustig zitten; kijk elkaar echt in de ogen; heb oog voor je eigen pijn en die van een ander; voor wie zou je willen bidden?" Het kwetsbare en menselijke weer zien in elkaar. Hoe mooi zou het zijn als de vredesvieringen dat voor elkaar krijgen?*

Hartelijk welkom daarom op 22 september in de Dorpskerk Nigtevecht!

VANUIT DE GEMEENTE

We leven mee met gemeenteleden en dorpsgenoten die elke dag een groot gemis ervaren. De keiharde stilte die er soms is. Met hen die te kampen hebben met ziekte, zichtbaar of onzichtbaar. Met hen die moeite hebben met het ouder worden en alle dingen die moeilijker gaan. Laten we elkaar niet vergeten.

*Jezus zegt: Kom naar mij,
jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
Dan zal ik jullie rust geven*
Mattheus 11:28

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtend 28 juli	€ 70,50	Gift Per bank: Gift voor collecte kerk € 20.
Ochtend 4 augustus	€ 97,80	
Ochtend 11 augustus	€ 80,20	
Ochtend 18 augustus	€ 64,40	
Ochtend 25 augustus	€ 68,50	

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 28 juli	Oekraïne onderlinge zorg	€ 73,-
Ochtend 4 augustus	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 80,50
Ochtend 11 augustus	Tearfund	€ 86,50
Middag 14 augustus	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk (spelletjesmiddag)	€ 97,10
Ochtend 18 augustus	Rudolf Stichting	€ 50,90
Ochtend 25 augustus	Zending Open Doors	€ 117,10

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:

NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 11 augustus Tearfund

De naam Tear is veranderd in Tearfund omdat we nu nog intensiever samenwerken met tien andere Tearfund-organisaties wereldwijd: de Tearfund Family. Deze nauwere samenwerking heeft ons meer slagkracht gegeven om te werken aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens tot bloei komt, een wereld zonder armoede en onrecht. We houden ons bezig met noodhulp, gemeenschapsopbouw en beleidsbeïnvloeding, waarbij we zoveel mogelijk werken via lokale kerken en christelijke organisaties die zelf eigenaarschap houden over de projecten. Ook blijven we ons richten op bewustwording in Nederland op het gebied van rechtvaardigheid en duurzaamheid.

→ 22 september Bouw de kerk in Syrië weer op

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als de kerk er weer is, kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht afkomst of geloof, die getroffen zijn door geweld of die moesten vluchten. Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent herstel van de hele samenleving en *hoop voor de toekomst*. Kerk in Actie steunt via haar programma Zending onder andere de kerken in Syrië om haar taak in de samenleving weer op te pakken. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte Vredeswerk of doneer online. Hartelijk dank! Lees meer op kerkinactie.nl/kerkensyrie

COMMISSIE

STARTDAG

Zoals u in het vorige contactblad heeft kunnen lezen is er een ontdekking gedaan tijdens de verbouwing aan de toren van de kerk waarvoor wij uw/jouw hulp nodig hebben tijdens de Startdag op 15 september!!

Tijdens de verbouwing aan de toren van de kerk hebben bouwlieden een kist gevonden. Deze was verstopt achter een geheim houten paneel en nooit eerder opgemerkt. De bouwlieden hebben de kist aan een lid van de startdagcommissie gegeven (die toevallig langskwam) omdat zij niet wisten wat ze ermee moesten doen. Om



deze kist zit een ketting met een slot, maar helaas is de code van het slot onbekend. Wij zouden de kist graag willen openen, want het vermoeden bestaat dat er een perkament in zit dat onderdeel is van de Dode Zee rollen.

Om uit te leggen hoe deze rol hier beland is, nemen wij u mee naar de tijd van de VOC. Verschillende leden uit de familie Huydecoper vervulden bestuurlijke functies als bewindhebber van de VOC en WIC, de admiraliteit en het rijk. Hierdoor zijn zij in bezit gekomen van macht, rijkdom en ook van bijzondere schatten. Toen een van de VOC- schepen tijdens een reis naar het Oosten in Afrika aanlegde, kwam de bemanning in contact met een man. Deze man had, naar hij zei, een schat die hij graag wilde verkopen voor geld, zodat hij eten kon kopen voor zijn vrouw en kinderen. Hij zei dat hij de schat in een grot nabij Qumran had gevonden.

Volgens de overlevering zijn de Dode Zee rollen pas rond 1947 ontdekt in de grot bij Qumran, maar naar aanleiding van wat de man vertelde aan de zeelieden was er een goede reden om aan te nemen dat hij al eerder in het bezit was van een van de Dode Zee rollen.

Wat er verder met de kist is gebeurd, hoort u op de Startdag.....

- Het **taartenbuffet** mag natuurlijk niet ontbreken dus wij nog op zoek naar taartenbakkers, opgeven kan bij Marieke met info over welke taart er gebakken gaat worden!



We hopen jou en u op deze 15de september te ontmoeten, alle hulp is nodig!!

Met een vriendelijke groet, de startdagcommissie, Christa, Carla, Rolinka, Nieske, Marian en Marieke

DIVERSEN

Enquête

Deze zomerperiode willen we alle gemeenteleden wat vragen stellen om een goed beeld te hebben, wat iedereen persoonlijk voor onze kerk goed, mooi en belangrijk vindt.

We verzoeken u/je het formulier (bijgevoegd bij contactblad van augustus of te halen in de kerk onder de toren) in te vullen en deze maand ingevuld in te leveren in de doos onder de toren of in de brievenbus van het Verenigingsgebouw.

Hartelijk dank alvast voor uw/je hulp en inbreng hiervoor!



Aan tafel

Woensdag 18 september 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*



BENEFIETCONCERT VOOR ARTSEN ZONDER GRENZEN OP 12 OKTOBER

Een groep muzikale leden van onze kerk heeft de handen ineen geslagen met de Kussenmakers. Ze gaan samen met hun koren en muziekgroep optreden voor het mooie doel waar de Kussenmakers al jaren hard voor werken: Artsen zonder Grenzen.

→ *Het concert vindt plaats op **zaterdag 12 oktober** in onze dorpskerk. Vanaf 20 uur (inloop 19.30 uur) verzorgen muzikaal duo EsMaSonic, popkoor MixedUP en Vocal Group Playground een Playground een mooie avond voor u. In het volgende Contactblad komt een link te staan waarmee u kaarten kunt bestellen.*

BIJBELLEESROOSTER					
	september		23	maandag	Handelingen 15:19-35
8	zondag	Handelingen 11:1-18	24	dinsdag	Deuteronomium 12:2-12
9	maandag	Handelingen 11:19-30	25	woensdag	Deuteronomium 12:13-28
10	dinsdag	Handelingen 12:1-17	26	donderdag	Deuteronomium 12:29-13:6
11	woensdag	Handelingen 12:18-25	27	vrijdag	Deuteronomium 13:7-19
12	donderdag	Deuteronomium 11:1-17	28	zaterdag	Marcus 9:30-37
13	vrijdag	Deuteronomium 11:18-12:1	29	zondag	Marcus 9:38-50
14	zaterdag	Marcus 9:2-13	30	maandag	Micha 6:1-8
15	zondag	Marcus 9:14-29			
16	maandag	Handelingen 13:1-12	oktober		
17	dinsdag	Handelingen 13:13-25	1	dinsdag	Micha 6:9-16
18	woensdag	Handelingen 13:26-43	2	woensdag	Micha 7:1-7
19	donderdag	Handelingen 13:44-15:7	3	donderdag	Micha 7:8-20
20	vrijdag	Handelingen 14:8-20	4	vrijdag	Deuteronomium 14:1-21
21	zaterdag	Handelingen 14:21-28	5	zaterdag	Deuteronomium 14:22-29
22	zondag	Handelingen 15:1-18			

AGENDA	
Taart bakken	<i>Voor de startdag van 15 september</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 18 september, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Vredesweek	<i>14 t/m 22 september, landelijk</i>
Vredesdienst	<i>Zondag 22 september, 10 uur, kerk</i>
Startdag	<i>Zondag 15 september, 10 uur kerk + na kerkdienst</i>
Concert voor Artsen zonder Grenzen	<i>Zaterdag 12 oktober, 20 uur, Kerk</i>

	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 2 november en 7 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 5 oktober 2024</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 28 september</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

LEESVOER: protestantse kerk 20 jaar

Als scribe van de generale synode maakte ds. Arjan Plaisier (67) het tienjarig jubileum van de Protestantse Kerk mee. Nu weer een feestje is wat hem betreft niet nodig, maar hij is wel dankbaar dat de kerk er nog altijd toe doet. "Christus is actueel, in elke tijd en voor elk mens."

De Protestantse Kerk bestaat 20 jaar. Reden voor een feestje?

"Ik maakte het tienjarig jubileum mee als scribe van de generale synode. We hielden toen een kerkdienst in Nijkerk, waar de koning en koningin bij waren. Het was mooi om dat zo te markeren. Dat hoeft tien jaar later niet nog een keer. Ik ben dankbaar voor het twintigjarig bestaan van onze verenigde kerk. Ooit zei men dat kerkvereniging het einde is van een huishoudelijke twist. Een twist die in toenemende mate niet over de grondslag van de kerk ging. Gelukkig zijn we bij elkaar gekomen, en dat werd hard tijd. Dat ook de Lutherse traditie erbij kwam heeft het samengaan alleen maar mooier gemaakt. Hoewel het jammer en treurig is dat de kerkvereniging ook breuken heeft opgeleverd, neemt dat niet weg dat het samengaan een verheugende zaak is die is gedaan in gehoorzaamheid aan wat Christus zelf heeft gedaan. We gaven gestalte aan die ene kudde onder de ene Heer."

Hoe keek je zelf aan tegen de eenwording 20 jaar geleden?

"Ik ben blij dat de kerkvereniging toen eindelijk zijn beslag kreeg. Het viel niet meer uit te leggen dat we aparte kerkgenootschappen hadden. Wat niet meer uit te leggen valt, heeft geen reden van bestaan meer. We zijn er om samen de scheuren te helen, te naaien en het ene kleed weer boven water te krijgen."

We zijn 20 jaar verder. De Protestantse Kerk verliest jaarlijks tienduizenden leden en kerksluiting is bijna aan de orde van de dag. Waarom zou een mens nog lid worden van de kerk?

"In veel gevallen ben je al lid, bijvoorbeeld omdat je geboren bent in een christelijk gezin en als kind bent gedoopt. Sommige zaken hangen niet van onze individuele beslissing af, daar zijn we al in opgenomen. Gelukkig worden er - soms tot onze eigen verbazing - nog steeds nieuwe mensen lid van de kerk. Ik zie de kerk niet als een succesformule, maar als het lichaam van Christus. Het is een groot verband, een vorm van eenheid van Christus zelf. Je wordt ingelijfd in zijn lichaam. Dat is ook nu nog een werkelijkheid, en niet alleen iets van vroeger. In de kerk word ik iedere keer weer betrokken op God, en ingewijd in het leven met God. Waar vind ik dat anders? Ik kan me geen leven voorstellen zonder die inlijving in het lichaam en de gemeenschap met de heilige dingen."

Veel kerken willen met hun tijd meegaan en proberen allerlei nieuwe vormen uit om mensen te binden, maar het lijkt vechten tegen de bierkaai. Moeten kerken ophouden met experimenteren?

"Ik denk dat de heilige Geest verder gaat met de kerk, en daarin ook van experimenteren houdt. Ook van trouw en traditie. De Geest heeft verschillende ijzers in het vuur. Hij geeft ons ook de motivatie om kerk-zijn ook beschikbaar te stellen voor mensen met een andere achtergrond, en voor een nieuwe generatie. Experimenteren gaat met vallen en opstaan, dat hoort erbij. Als wij in afhankelijkheid en nederigheid ons werk blijven doen, wordt dat zeker gezegend. We moeten niet bang zijn dat we met 'het verkeerde product' zitten. Christus is actueel en werkelijk, in elke tijd en voor elk mens. We zijn getuige van iets wat ons ook in de greep gekregen heeft en wat voor elke tijd van betekenis is. En wonderlijk genoeg staat de kerk soms uit het niets weer op."

Hoe kijk je aan tegen de komende 20 jaar Protestantse Kerk? Wat verwacht je en wat hoop je?

"Ik hoop dat we een kerk zijn die elke keer weer de vreugde van het evangelie hervindt. Een gastvrije, open kerk die niet vaag blijft, maar een duidelijke identiteit heeft. Dat we de vrijmoedigheid hebben om te zeggen 'dit zijn wij, hier lopen we niet voor weg'. Ga staan waar je voor staat, en leef die gemeenschap uit, zou ik tegen de kerk willen zeggen. Durf over grenzen heen te gaan, ook met nieuwe vormen van kerk-zijn. Dan zal God ook met ons meegaan."

Twintig jaar is voor mij een soort lichtkring, een open ruimte waar we binnengaan. Hoe we eruit komen weten we niet, maar laten we met goede moed de nieuwe periode ingaan. Zodat de kerkvereniging niet een eindstation is maar een startpunt. We komen in een tijd waarin de kerk zich in de marge bevindt. Wat zou er een kracht van uitgaan als we de verdere breuken in het lichaam van Christus te boven komen. Door ons te concentreren op God, door te bidden en samen te geloven in die ene kerk van Christus. Ik hoop dat de komende 20 jaar ons daar dichterbij brengt."

In 2023 ging Arjan Plaisier met emeritaat, daarvoor was hij gemeentepredikant in De Brug in Amersfoort en pionier in Apeldoorn tussen 2008 en 2016 scribe van de generale synode .

Uit Petrus