

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 5 oktober 2024

68^e jaargang, nr. 10

KERKDIENTEN

Zondag 6 oktober BEVESTIGINGSDIENST

10.00 uur ds. P. Nagel, Vlaardingen

Collecten: 1^e Kerk en Israël; 2^e Kerk

Koffie: Kees Creemer

Crèche: Annette de Haan



Zondag 13 oktober OPDRAAGDIENST

10.00 uur ds. N. Tramper, Cothen

Collecten: 1^e Zending Logos Hope; 2^e Kerk

Koffie: Corry Hennipman

Crèche: Bas Masereeuw en Marieke van der Bijl

Zondag 20 oktober

10.00 uur ds. B. Bootsma-Gerritsen, Weesp

Collecten: 1^e Pl. bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en Crèche: Anneke Berkheij

Vrijdag 25 oktober LTO OOGSTDANKDIENST

m.m.v. KOOR All Directions

19.30 uur ds. M. van de Sijs en pastoraal werker M. Koole

Zondag 27 oktober

10.00 uur ds. G.Y. Vellenga, Baambrugge

Collecten: 1^e Edukans; 2^e Kerk

Koffie: Nelleke Nobel Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 3 november

10.00 uur ds. nog onbekend

Collecten: 1^e Nes Ammim Nederland; 2^e Kerk

Koffie: Nel van den Broek Crèche: Marieke van der Bijl

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

OVERDENKING

Vooroordelen

**'En Natanaël zei tot hem;
Kan uit Nazareth iets goeds komen?' (Joh. 1:47)**

De stad Nazareth had in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde geen goede naam. Als overslagplaats voor handelsartikelen was de stad ook voor dubieuze figuren een plek om onder te duiken. Natuurlijk woonden er ook veel gewone hardwerkende mensen. Heel veel van hetgeen over de stad gezegd werd, berustte op vooroordelen. Ook Natanaël is met zijn vooroordeel snel klaar: 'Kan uit Nazareth iets goeds komen?' Waarschijnlijk had de stad geen noemenswaardig verleden en waren er geen beroemde mensen uit voortgekomen.

Wij zijn helaas maar al te gauw geneigd vooroordelen op te bouwen en te gebruiken. Alle ondoordachte oordelen en alle grote algemeenheden zijn vooroordelen, die niet zelden de weg naar anderen afsluiten. Zelfs over Jezus doen vooroordelen de ronde: Hij is een drinker, een brasser, een wetsovertreder. Zo noemde men Hem, die zonder vooroordelen op mensen afging. Natanaël kreeg te horen: 'Kom en zie'.

Vooroordelen verdwijnen alleen door eigen waarneming en overtuiging. Ook de voordelen over Jezus en over het geloof in Hem. Wie Jezus wil leren kennen, moet met Hem willen omgaan, moet zich persoonlijk voor Hem en zijn woord openstellen.

*Uit 'Om mee te beginnen',
Marie Hüsing*



RANDOM DE DIENSTEN

Na een gezellige en vrolijke Startzondag, waarin we met elkaar de codes kraakten en zo het aloude geheim van de heer Huydecoper wisten te ontrafelen en een inspirerende Oecumenische Vredesdienst samen met Loenen en Vreeland, mogen we ook in oktober verder gaan met levendige diensten.

Op **zondag 6 oktober** zal de dienst geleid worden door ds. Nagel en zal *Henny den Hartog-Blokhuis* bevestigd worden in het ambt van kerkrentmeester en *Cor Veldhuisen* in het ambt van diaken.

Verder zullen we met dankbaarheid afscheid nemen van *Christa Meinders* (diaken), *Nieske Veldhuisen-den Hartog* (diaken), *Nelleke Nobel* (ouderling-kerkrentmeester).

Zondag 13 oktober gaat ds. Tramper uit Cothen voor en laten *Tineke en Michiel Tramper-van Lindenberg* hun zoon *Matteo Thomas Niek* opdragen. We kijken uit naar een mooie en feestelijke dienst.

Verder begroeten we op zondag 20 en 27 oktober voorgangers uit omliggende gemeenten. Op **20 oktober** zal ds. Bootsma- Gerritsen uit Weesp voorgaan en op **27 oktober** ds. Vellenga uit Baambrugge.

Op **vrijdag 25 oktober** is er 's avonds een oecumenische oogstdankdienst georganiseerd door de land en tuinbouworganisatie (LTO Gooi-Vecht- en Amstelseek). De voorgangers zijn ds. Marnix van de Sijs en pastoraal werker Marian Koole. In deze dienst zal het koor All Directions uit Ankeveen een aantal mooie liederen zingen. De gemeenteleden uit Nigtevecht zijn ook van harte welkom in deze dienst.



All Directions!

We hopen in de diensten en als gemeente telkens weer te mogen ontdekken wat geloven kan betekenen in ons leven en zo te mogen ervaren wat met het jaarthema is ingezet: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'.



VANUIT DE GEMEENTE

Voor gemeenteleden met gezondheidsbeperkingen, fysiek of mentaal, zorgen of moeite in het leven, bidden we om nabijheid van Hem die ons zo lief heeft.

Nu de herfst zijn intrede doet worden de dagen korter en neemt de kracht van het zonlicht af. Voor de één een heerlijke tijd om buiten te wandelen en te genieten van mooie herfstkleuren, voor de ander een tijd om op te zien tegen de aankomende winter. *Laten we met elkaar meeleven, al is het met een enkel woord, een blik, of ander contact.*

Gebed in de herfst

Herfstgebed over kwetsbaarheid, reflectie en dankbaarheid. Dit gebed roept op tot dankbaarheid voor wat is gegroeid, erkenning van mislukkingen en vertrouwen op God. Het vraagt om levenskracht, herstel en zorg voor de aarde.

*De bladeren vallen
en daarmee valt er ander licht op de aarde,
op wie wij zijn.
Kwetsbaar en weerloos,
mensen van uw aarde,
in uw handen geborgen.*



*De bladeren vallen,
de zomer trekt zich terug,
het licht wordt zachter.
Wij keren meer naar binnen,
staan stil bij onze oogst,
dankbaar voor wat tot bloei kwam,
staan stil bij wat niet lukte,
wat we hebben laten liggen.*

*Dat wij niet laten vallen
wat U ons geeft en gunt, o God:
vertrouwen, ruimte en tijd voor nieuw begin,
de mogelijkheid van herstel.
Zoals na elke herfst en winter
er weer een lente komt en zomer,
wek zo in ons levenskracht.*

*Maak ons vindingrijk en creatief
er te zijn als beelddrager van U:
behoedend, bewarend,
alle leven van uw aarde.
En waar wij vallen,
wek in ons het vertrouwen
dat U ons opvangt in uw handen.
Amen*

JEUGD

Spoorzoekers voor Moldavië

In het afgelopen Spoorzoekers seizoen hebben onze kinderen gespaard voor kinderen in Moldavië.

De kinderen in het armste land van Europa hebben het niet altijd zo goed. Hun ouders moeten vaak lange dagen werken maar kunnen desondanks de rekeningen niet betalen. En als er geen werk is dan zijn de sociale voorzieningen niet toereikend. Als ouders het erg zwaar hebben heeft dat vaak zijn weerslag op de kinderen. Door de moeilijke omstandigheden komen misstanden en scheidingen extra vaak voor en staan moeders er dus vaak alleen voor.

De plaatselijke kerken proberen te doen wat ze kunnen: naschoolse opvang, kinderclubs, een extra maaltijd, en kinderkampen in de vakanties. Daarbij wordt de motivatie vanuit het evangelie niet onder de korenmaat gezet. Maar de kerken in Moldavië hebben het ook niet breed en financiële ondersteuning vanuit Kerken in Actie is daarom heel welkom.

→ Als Spoorzoekers zij we blij dat we dit werk kunnen ondersteunen met €147,20. Ook voor het komende seizoen sparen we verder voor de kinderen in Moldavië!
Marian, Sefanja, Annette, en Anneke

VANUIT DE KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering 5 september

De voorzitter opent de vergadering waarna een gedeelte uit Spreuken 6 en een bijpassende overdenking voorgelezen wordt en een openingsgebed.

- Er wordt gesproken over de komende **vacatures in de kerkenraad**. *Nelleke Nobel, Nieske Veldhuisen en Christa Meinders* zijn aftredend. *Ina Boshuizen* geeft aan nog wel even door te willen gaan. *Henny den Hartog* heeft haar verkiezing als kerkrentmeester aanvaard. Het is nog niet gelukt om alle vacatures ingevuld te krijgen. Het vereiste minimale kerkenraadsleden wordt nog wel gehaald, maar er zullen de komende tijd wel keuzes gemaakt moeten worden in dingen die nog haalbaar zijn om te doen of niet. Of dat bepaalde dingen anders zullen moeten worden ingevuld.
- Er wordt **teruggeblikt** op de achterliggende zomerperiode; de diensten en de leuke zomeractiviteiten. Bij de **voorblik** worden komende diensten doorgenomen met daarin een paar bijzondere diensten: gezamenlijke Vredesdienst met kerken uit Loenen en Vreeland, bevestigingsdienst en een opdraagdienst.

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.

Avonddiensten

In de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de voortgang van de avonddiensten. In het afgelopen winterseizoen was er nog één avonddienst per maand. Door een aantal mensen werden dit als goede en waardevolle diensten ervaren. Het aantal mensen dat naar de avonddiensten komt wordt kleiner. Daarnaast wordt het moeilijker om met minder kerkenraadsleden de invulling van de ambtsdragers in de diensten rond te krijgen. En het wordt financieel moeilijker. Hoewel de kerkenraad het jammer vindt, heeft ze toch besloten om te stoppen met de avonddiensten.

Gemeentelieden die graag naar avonddiensten willen blijven gaan, kunnen naar Loenen of Weesp. Als het vervoer daar naartoe lastig is, hoort de kerkenraad dat graag. Misschien is er dan iets op te zetten om met elkaar mee te rijden.



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

| | | |
|----------------------|----------|---|
| Ochtend 1 september | € 65,- | Gift Per bank voor collecte kerk 1 september € 10,- 15 september € 20,- 15 september € 30,- |
| Ochtend 8 september | € 45,- | |
| Ochtend 15 september | € 112,75 | |
| Ochtend 22 september | € 199,95 | |

Collectebonnen

→ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

KRINGEN

Gebedskring

*Christus, wees voor mij en achter mij, boven mij, ook onder mij.
Christus, wees met mij, in mij,
om mij heen, en woon in mij.
Heer, wees om mij heen,
omgeef mij dag en nacht.*

Gebed uit Hemelhoog 535

Het is een veelzeggend gebed waarin verlangend wordt gebeden om de aanwezigheid van God. Met elkaar verlangend en hoopvol bidden is ook zo mooi van de gebedskring. Samen danken, bidden of gewoon stil zijn.

We lezen een stukje uit de bijbel, luisteren of zingen soms een lied, en "verzamelen" dank- en gebedspunten, die we meenemen in ons gebed.

*Iedereen is van harte welkom, ook als je niet hardop
maar in stilte wil meebidden.*

- Mocht je dank-of gebedspunten hebben, doe ze in de "gebedenbus" onder de toren in de kerk. We nemen deze mee op de gebedskring in de kerk.
- Zie de agenda voor de data van de gebedskring,

Hartelijke groeten, Dianne Kroon

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

| | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|
| Ochtend 1 september | Plaatselijk Bijzonder kerkwerk | € 66,50 |
| Ochtend 8 september | Wilde Ganzen | € 47,50 |
| Ochtend 15 september | Plaatselijk Bijzonder kerkwerk | € 113,50 |
| Ochtend 22 september | Kerk Syrië | € 294,45 |

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:

NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 6 oktober KIA Kerk en Israël

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het reguliere onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sedaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. Kerk in Actie ondersteunt via het programma Werelddiaconaat onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte Israëlzondag of doneer online. Hartelijk dank! Lees meer op kerkinactie.nl/gesprekisrael

→ 27 oktober Edukans

Stel u zich voor dat alle kinderen en jongeren op de wereld een fijne plek zouden hebben om te leren. Een veilige, inclusieve omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en zich ontplooien. Waar ze de vaardigheden ontwikkelen om vorm te kunnen geven aan een gelijkwaardige en duurzame toekomst. Het is de droom die ons elke dag inspireert. De missie waar we hard aan werken. Want honderden miljoenen kinderen en jongeren krijgen die kans nog niet. Daarom zet Edukans zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor kinderen en jongeren in landen als Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia. We werken aan kwalitatief goede docentenopleidingen, betrekken ouders en de gemeenschap en zorgen voor goed lesmateriaal. We ondersteunen leraren zodat zij met hun pedagogische vaardigheden voor kinderen en jongeren het verschil kunnen maken. Want onderwijs is de kans van je leven. We zouden het geweldig vinden als uw kerk kan bijdragen aan onze projecten. *Ontdek ons werk op edukans.nl/projecten.*

COMMISSIES

Op 13 oktober zal de **zendingscollecte** zijn voor **Logos Hope**.

Meer dan een miljoen mensen worden jaarlijks bereikt met het evangelie door de Logos Hope. Het zendingsschip is vooral bekend vanwege haar impact op de lokale mensen in de havens waar zij aanmeren. Tegelijkertijd is het de grootste drijvende bibliotheek ter wereld.

Voor de inwoners van de bezochte landen is het vaak enige manier om over Jezus te lezen, omdat het streng verboden is christelijke lectuur te bezitten. In de weken dat het schip ligt aangemeerd, gaan de bemanningsleden op pad om de lokale gemeenschap te ondersteunen, geestelijk maar ook heel praktisch. Denk aan het repareren van huizen na natuurgeweld, medische zorg en outreaches. In dit alles delen de werkers van de Hoop die in hen is: Jezus Christus.

Met een vriendelijk groet, de zendingscommissie

DIVERSEN



BENEFIETCONCERT VOOR ARTSEN ZONDER GRENZEN OP 12 OKTOBER

Zoals eerder aangekondigd: Een groep muzikale leden van onze kerk heeft de handen ineen geslagen met de Kussenmakers. Ze gaan samen met hun koren en muziekgroep optreden voor het mooie doel waar de Kussenmakers al jaren hard voor werken: Artsen zonder Grenzen.

Het concert vindt plaats op zaterdag 12 oktober in de kerk. Vanaf 20 uur (inloop 19.30 uur) verzorgen muzikaal duo EsMaSonic, popkoor MixedUP en Vocal Group Playground een mooie avond voor u.

Met deze qr-code kunt u een plaats reserveren à € 2,50
Meer informatie *bij Carla, Rolinka of Marian*



Aan tafel

Woensdag 13 november 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

HEEFT U WEL EENS EEN FILISTIJN GEZIEN?

LEZING OVER ISRAËL EN DE VOLKEN,

UIT DE TIJD VAN HET OUDE TESTAMENT!

Op **donderdag 17 oktober** wordt er een lezing gehouden door *Anneke Berkheij* over Israël en de buurvölker: "We zullen ons niet bezig houden met de politieke situatie van nu maar duiken in de periode van het Oude Testament: Waarschijnlijk kent u de Egyptenaren wel een beetje maar wat weet u over de Assyriërs, de Moabieten, en de Filistijnen? Ze komen allemaal voor in de Bijbel maar kunt u zich er een beeld bij vormen?"

Het wordt een lezing met veel foto's zodat u naar huis gaat met een beter beeld van deze volken!

De lezing wordt gehouden in het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 43, naast de kerk in Nigtevecht.

Het begin om 20.00 u. De toegang is gratis en de koffie (en thee) staat klaar.



| AGENDA | |
|--|---|
| Concert voor Artsen zonder Grenzen | <i>Zaterdag 12 oktober, 20 uur, Kerk</i> |
| Lezing Heeft u wel eens een Filistijn gezien? | <i>Donderdag 17 oktober, 20 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| LTO Oogstdankdienst | <i>Vrijdag 25 oktober, 19.30 uur, kerk</i> |
| Aan Tafel voor ouderen | <i>Woensdag 13 november, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| Gebedskring | <i>Dinsdag 15 oktober, maandag 4 november, dinsdag 26 november, maandag 16 december, 20 uur, kerk</i> |

BIJBELLEESROOSTER

| | | | | | |
|----|----------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | oktober | | | | |
| 6 | zondag | Marcus 10:1-16 | 20 | zondag | Marcus 10:32-45 |
| 7 | maandag | Deuteronomium 15:1-11 | 21 | maandag | Prediker 3:1-15 |
| 8 | dinsdag | Deuteronomium 15:12-23 | 22 | dinsdag | Prediker 3:16-22 |
| 9 | woensdag | Psalm 119:113-120 | 23 | woensdag | Prediker 4:1-12 |
| 10 | donderdag | Leviticus 16:1-10 | 24 | donderdag | Prediker 4:13-5:6 |
| 11 | vrijdag | Leviticus 16:11-22a | 25 | vrijdag | Prediker 5:7-19 |
| 12 | zaterdag | Leviticus 16:22b-34 | 26 | zaterdag | Prediker 6:1-12 |
| 13 | zondag | Marcus 10:17-31 | 27 | zondag | Marcus 10:46-52 |
| 14 | maandag | Psalm 119:121-128 | 28 | maandag | Marcus 11:12-19 |
| 15 | dinsdag | Psalm 119:129-136 | 29 | dinsdag | Marcus 11:20-33 |
| 16 | woensdag | Prediker 1:1-11 | 30 | woensdag | Marcus 12:1-12 |
| 17 | donderdag | Prediker 1:12-18 | 31 | donderdag | Psalm 119:137-144 |
| 18 | vrijdag | Prediker 2:1-11 | november | | |
| 19 | zaterdag | Prediker 2:12-26 | 1 | vrijdag | Psalm 138 |
| | | | 2 | zaterdag | Psalm 34 |

| | |
|--|---|
| | KOPIJ |
| <p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. Volgende uitgifte: 7 december</p> | <p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 2 november 2024 Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 26 oktober</p> |
| <p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p> | <p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p> |

AKTIVITEITEN

Uit Petrus de volgende activiteiten:

Oorlog & Vrede

De Protestantse Lezing gaat dit jaar over het thema 'Oorlog en Vrede'.

De kerk predikt van oudsher een pacifistische lijn. Jezus verkondigde een rijk van vrede en niet van geweld. Tegelijk erkent de kerk vanouds het belang van een overheid die de vrede dient en daarvoor soms geweld moet inzetten. Soms kan het inzetten van een krijgsmacht een laatste redmiddel zijn om onrecht te bestrijden en erger te voorkomen. Kerkvader Augustinus ontwikkelde het concept van 'de rechtvaardige oorlog': oorlog voeren vanuit het verlangen naar vrede. Tijdens de Protestantse Lezing gaan we met elkaar in gesprek over hoe we ons als kerk, mens en samenleving verhouden tot oorlog en vrede.

In gesprek: Ds. **René de Reuver**, scribe van de generale synode van de Protestantse Kerk, introduceert het thema. Ds. **Gert van der Ende**, hoofdkrijgsmachtpredikant bij Defensie, neemt de aanwezigen vervolgens mee in wat het betekent om door de kerk gezonden te zijn binnen de krijgsmacht. Prof. **Pieter Vos**, hoogleraar ethiek en geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (PThU), gaat vervolgens in op ethische vragen rond oorlog en vrede en de verschillende visies daarop. Daarna is er de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan om te verkennen hoe we ons als kerk, als samenleving en als mens verhouden tot het complexe dilemma van het najagen van vrede en het voeren van een rechtvaardige oorlog.

U bent van harte welkom om de Protestantse Lezing bij te wonen.
Programma

| | |
|-----------|--|
| 19.30 uur | inloop |
| 20.00 uur | opening door ds. René de Reuver |
| 20.10 uur | bijdrage door <u>ds. Gert van der Ende</u> |
| 20.45 uur | bijdrage door prof. Pieter Vos |
| 21.05 uur | in gesprek onder leiding van Tabitha van Krimpen |
| 21.45 uur | afsluitende woorden door ds. René de Reuver |
| 21.50 uur | start borrel |
| 22.15 uur | einde |

Praktische informatie

Datum:

Donderdag 31 oktober 2024

Tijd:

19.30 uur - 22.00 uur

Locatie:

Evangelisch-Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB Den Haag

Filmtip: Dol Dwaze Dierendag

Hoe houd je de grote verhalen uit de christelijke traditie levend? Door ze in een nieuw jasje te steken. Dat gebeurt in de familiefilm over de heilige Franciscus. Martin Snaterse

predikant Protestantse wijkgemeente De Inham, Hoogland-Amersfoort-Noord en voorzitter van Retraitecentrum De Spil

toog naar de hoofdstad voor de première.

Dol Dwaze Dierendag is een productie van Het Grote Verhaal en Nachtzon Media. De film is gratis te zien op hetgroteverhaal.nl.

Met franciscaan Guy Dilweg* loop ik door Amsterdam, onderweg naar Koninklijk Theater Tuschinski. De rode loper ligt uit voor de première van 'Dol Dwaze dierendag'. Het is een wonderlijk contrast: een luxueuze setting met bedienden in livrei, een drankje bij binnenkomst en mijn 'minderbroeder' metgezel. De dresscode blijkt 'Smart Casual' te zijn. We monstere onze kleding. Die voldoet zeker niet aan de code, constateren we.

Vreemde reis

De naamdag van Franciscus is 4 oktober. Maar de meeste mensen zullen dan aan Dierendag denken. Dat is ook de insteek van deze familiefilm, geregisseerd door Anne Christine Girardot. Moeder Rachel (Katja Schuurman) en haar kinderen Cato en Mats krijgen op vakantie autopech. Als de paniek toeslaat ontmoeten ze Franciscus met zijn ezel Giotto. Dit is het begin van een vreemde reis.

Ezel verstaat mensentaal

Natuurlijk heeft de film een serieuze ondertoon: let wat meer op de natuur en op elkaar, en kijk wat minder op je schermje. Het wordt met vaart en humor verteld. De sprekende ezel is een vondst. Franciscus had naar verluidt veel met dieren: hij kon met ze communiceren, vertelt de legende. Hier is het andersom. De ezel verstaat mensentaal en mopperend voorziet hij het wonderlijke mensengedrag van commentaar. Kinderen en dieren laten zich slecht regisseren. De natuur heeft een eigen, niet-menselijke stem. Het draait niet om jou.

Uit je comfortzone

Guy heeft geamuseerd gekeken. "Hoe kun je de inspiratie van Franciscus levend maken voor jonge mensen? Je kunt natuurlijk niet alle aspecten van de middeleeuwse heilige belichten. De natuurverbondenheid is dan een prima ingang. Verwondering opent je voor het anders-zijn van het andere, en wellicht ook voor de Ander. En dan kan het je uit je comfortzone trekken en je plannen openbreken. Het is wat moeder Rachel zegt: "Kijk nou toch eens wat ervan geworden is, dat we hier bij het kampvuur buiten de nacht doorbrengen!"

Eigentijdse filmverhalen

De missie van de makers is de hele christelijke kalender te vullen met eigentijdse filmverhalen bij de grote feesten. Eerder kwamen Kerst, Sint-Maarten en Valentijnsdag in beeld. Wil je thuis, in de klas of in de kerk aandacht geven aan dierendag en Franciscus, dan is deze film beslist een aanrader. Hij duurt een kwartier en op de website vind je goed lesmateriaal.

**Guy Dilweg is een Nederlandse franciscaan, actief in de milieubeweging en een vredesactivist. Hij was o.a. algemeen secretaris van Pax Christi Nederland (nu: PAX). Hij heeft verschillende boeken geschreven over Sint Franciscus van Assisi.*

Hebreeuwse Psalmenzangavond -Ede

Kom naar een bijzondere avond over de Hebreeuwse psalmen op 9 oktober in Ede. Hanna Rijken leidt deze avond en Dineke Houtman zal wat vertellen over de achtergrond van de psalmen. En natuurlijk luisteren en veel samen zingen onder de bezielende leiding van Chazan (Joodse voorzanger) Gilad Nezer.

19:30 Ede, Oude Kerk

Adres: Grotestraat 58, 6711 An Ede

Tijden: De zaal gaat open vanaf 19:00

→ Kaarten kunnen besteld worden via zingenindekerk.nl

HERFST

