

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 1 maart 2025

69^e jaargang, nr. 3

KERKDIENTEN

Zondag 2 maart

10.00 uur mevr. K. Smit-van de Berg, Baambrugge

Collecten : 1^e Stap Verder (A'dam Z-O); 2^e Kerk

Koffie Hijmen van Lindenberg Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 9 maart 1^e Lijdenszondag

10.00 uur prop. W.H. Reitsma, Zwolle

Collecten : 1^e Zending, Wycliffe Bijbelvertalers; 2^e Kerk

Koffie en Crèche: Netty Robijn

Zondag 16 maart 2^e Lijdenszondag **Bidstond**

10.00 uur ds. S. Janse, Ameide

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie: Jacobien Kalule; Crèche: Sefanja van der Kroon

Zondag 23 maart 3^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. mevr. E. Gruteke, Huizen

Collecten : 1^e St. Tot Heils des Volks; 2^e Kerk

Koffie: Henk Holtmanns; Crèche: Henk den Hartog

Zondag 30 maart 4^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. F.A. Heikoop, Loosdrecht

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en Crèche: Nieske veldhuisen

Zondag 6 april 5^e Lijdenszondag

10.00 uur dhr. R. Wichers, Vriezenveen

Collecten : 1^e Besorhoeve; 2^e Kerk

Koffie en Crèche: Marian Kruijning

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

OVERDENKING

Op 5 maart is het Aswoensdag en begint **de Veertigdagentijd**, een periode van bezinning en inkeer. We volgen Jezus op zijn weg naar kruis en opstanding en staan stil bij wat werkelijk van waarde is in het leven. Het is mooi om hierin als christenen samen op te trekken.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van toelevens naar Pasen. Veel lokale gemeenten zien in deze periode een kans om verbinding te leggen met mensen die op zoek zijn, of om iets voor een ander te betekenen.

Aswoensdag, een dag waarop we letterlijk een teken van vergankelijkheid ontvangen. Wie wil, kan een askruisje laten zetten, gemaakt van de verbrande palmtakken van vorig jaar. Dit ritueel herinnert ons eraan dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Het is een besef dat ons klein maakt, maar niet machteloos. Juist in onze kwetsbaarheid kunnen we de weg van God opnieuw zoeken.

In de Veertigdagentijd lopen we mee met Jezus die zichzelf gaf uit liefde. Hij koos voor nederigheid en overgave. Zijn weg laat zien dat heel worden geen individueel project is, maar een weg van verbondenheid met God en de ander, waarin we leren ontvangen en delen. Inkeer en omkeer zijn hierin sleutelwoorden. Inkeer betekent eerlijk naar jezelf kijken: waar ben ik de verbinding met God of met anderen kwijtgeraakt? Waar ben ik te druk geweest met eigen zorgen en verlangens? Omkeer betekent een bewuste keuze maken: Wat kan ik veranderen om dichter bij Gods liefde en gerechtigheid te leven?

Wie om zich heen kijkt, ziet een wereld die snakt naar heling: denk aan de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, aan armoede en eenzaamheid. De Veertigdagentijd roept ons op om niet weg te kijken, maar ons hart te openen. Dat begint bij de erkenning dat wij zelf ook gebroken mensen zijn. Gods koninkrijk is geen verre toekomst, maar breekt nu al door in kleine daden van liefde en recht. Stap voor stap mogen we groeien in geloof, hoop en liefde.

De Veertigdagentijd biedt ruimte om als gemeente samen op weg te gaan. Door gebed, vieringen en gezamenlijke activiteiten kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat het lijden, sterven en opstaan van Jezus betekent in ons leven, groeien we samen toe naar Pasen.

ds. René de Reuver.



RONDOM DE DIENSTEN

“Maart roert zijn staart”, een gezegde over de grilligheid van het weer in deze maand. In de kerk vind je daarentegen rust en stabiliteit en heb je geen last van grillige weersomstandigheden.

Met de krokussen en sneeuwkllokjes kondigt het voorjaar zich al aan.

Op 5 maart begint de 40-dagen tijd en gaan we samen op weg naar Pasen.

Samenkomen in de kerkdiensten, verbinding zoeken met God en met elkaar.

2 maart hoopt mw. Karin Smit uit Baambrugge voor te gaan.

9 maart, de 1^e lijdenszondag, staat prop. W. Reitsma ingepland om bij ons voor te gaan, **16 maart**, hoopt ds. S. Janse uit Ameide voor te gaan, het is dan biddag en bidden we voor het nieuwe groeiseizoen. **23 maart** hopen ds. Elsbeth Groteke uit Huizen en op **30 maart** ds. F.A. Heikoop uit Loosdrecht voor te gaan.

We wensen elkaar hoopvolle, vreugdevolle en bemoedigende diensten toe. Bij elkaar komend in de kerk of thuis meeluisterend. Dat we samen een zegenrijke kerk mogen zijn.

VANUIT DE GEMEENTE

We leven mee met en bidden voor gemeenteleden en dorpsgenoten die kampen met ziekte, verdriet of eenzaamheid. We leven mee en bidden voor hen die een geliefde kort of langer geleden moeten missen. Voor rouw staat geen tijd en geen regel, rouwen kan eenzaam zijn. Verdriet is als een vingerafdruk, voor iedereen herkenbaar maar geen enkele is hetzelfde.

We leven mee en bidden voor hen die worstelen met het leven, de klappen die je soms krijgt en waarna je jezelf opnieuw moet uitvinden. Voor hen die worstelen met de dood in zicht en alle beperkingen die daarbij komen.

Dat wij, in Jezus naam, hen zullen zien en om hen heen zullen staan. We hoeven niet te vragen, er alleen maar te zijn.



In ons hart en in ons huis
De zegen van God
In ons komen en in ons gaan
De vrede van God
In ons leven, op onze zoektocht
De liefde van God
Bij het einde, nieuw begin,
De armen van God om ons heen,
ons te ontvangen en thuis te brengen
Amen

40-dagen tijd

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdens tijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. In deze veertig dagen doen veel christenen mee aan de eeuwenoude traditie van vasten. Ze bereiden zich voor op het paasfeest door af te zien van

bepaalde dingen en daarmee ruimte te maken voor iets anders. Door te vasten maak je lichamelijk ruimte voor God en bereid je je voor op het paasfeest, ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.

Vasten is een soort trainen, een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten.

Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen.

Waarom 40 dagen.

Het zijn eigenlijk 46 dagen, de zondagen worden niet meegeteld, de zondag is een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. **Noach** wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. **Mozes** verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. **Elia** zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij **Jezus** komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

40-dagen tijd **woensdag 5 maart tot zaterdag 17 april.**

Ideeën voor 40 dagen soberheid:

- Facebook/Instagram/Tiktok/ etc.
- Whats-app.
- Netflix ed.
- Telefoongebruik

Ideeën voor 40 dagen vasten: geen:

- Zoetigheid (snoep/koek)
- Toetje na het avondeten
- Alcohol
- Vlees

Ideeën voor 40 dagen bezinning en gebed:

- Meer tijd nemen voor gebed (gebruik eventueel een gebedsschrift)
- Elke dag een Bijbelvers opschrijven en met je meenemen.
- Schrijf elke avond je dankpunten op.
- Lees dagelijks een overdenking in bv. De 40-dagen kalender.

Ideeën voor 40 dagen solidariteit:

- In contact komen met vluchtelingen/anders gelovigen
- Leef sober en geef je bespaarde geld aan een mooi doel
- Eenzamen/ouderen bezoeken
- Bloemetje geven aan iemand die het moeilijk heeft.
- Meer tijd nemen voor je familie; afspreken met een familielid of vrienden die je al lang niet meer gesproken hebt.



- Elke dag iemand een kaart sturen en vertellen waarom je de persoon zo waardeert

De spoorzoekers gaan op de zondagen aan de slag met het 40-dagen project: **“In de tuin, het leven wint.”** Verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. Van de prachtige tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt, maar waar het misgaat tussen God en de mens. Tot aan de nieuwe wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek waar het goed zal zijn tussen God en de mens en waar leven zal zijn in overvloed, zoals in de tuin van Eden.

**Gaat u, ga jij ook iets extra's doen of laten in deze 40-dagen tijd?
Of bent u, ben jij hier helemaal niet mee bezig?
Vraag eens aan elkaar, hoe de ander deze tijd beleeft en/of invult,**

Deel jouw/uw ervaringen met de redactie, dan kunnen we lezen over de 40-dagen ervaring van de ander.

40 Dagen Heilige Herrie (<https://40dagenheiligeherrie.nl>)

Op woensdag 5 maart start de 40 dagen tijd weer en ook de 40 Dagen Heilige Herrie Kalender is weer klaar om van start te gaan. We hebben weer mooie Popnummers uitgezocht bij de lezingen van de Petrus kalender. En natuurlijk hebben we ons best weer gedaan om er een mooie korte overdenking bij te schrijven.

40 Dagen Heilige herrie is een samenwerking tussen Top2000-kerkdiensten en Heilige Herrie. Fred Omvlee en Corjan Matsinger hebben samen met enkele schrijvers de mooiste popnummers uitgezocht bij de Bijbelteksten van de Petrus kalender.

VANUIT DE KERKENRAAD

Op de gemeenteavond van 20 januari is er door de aanwezigen een enquêteformulier ingevuld. Op het formulier ging het eerste gedeelte over de taken van een nieuwe dominee. Dit is de volgorde van belangrijkheid volgens de gemeente. 1 de preek in de eredienst, 2 de pastorale zorg, 3 het jeugdwerk, 4 de verbinding met het dorp, 5 samenwerking met omliggende gemeentes.

Kenmerken of activiteiten uit het eerst blokje die het meest aanspreken bij de aanwezigen zijn: eredienst, predikant, mensen, koffiedrinken, startdag, jeugdwerk, avondmaal, gesprekskring.

In het tweede blokje: omzien naar elkaar, verbondenheid, open naar dorpsbewoners, samen, verbinding tussen bijbel en dagelijks leven, enthousiasme, troost bij rouw, jong en oud, muziek en zang, liefde.

Bovenstaande wordt verwerkt in de nieuwe profielschets voor de te beroepen dominee.



Uitnodiging ambtsjubileum ds. Robert H. de Vos

Laetare (verheugt u) is in de kerkelijke traditie de aanduiding van zondag 30 maart 2025. Voor mij persoonlijk is het ook de dag waarop ik 25 jaar geleden werd geordineerd als predikant in de Maarten Lutherkerk te Weesp. U wordt van harte uitgenodigd om dit ambtsjubileum mee te vieren tijdens deze feestelijke dienst.

Datum: Zondag 30 maart 2025

Locatie: Grote of Laurenskerk in Weesp

Tijdstip: 10.00 uur

Na afloop van de dienst bent u welkom voor koffie en/of een drankje. Lukt het u niet om de dienst bij te wonen, wees dan vanaf 11.30 uur van harte welkom bij de receptie.

Wilt u iets bijdragen aan het programma, dan kunt u contact opnemen met ceremoniemeester Anja Corbijn via telefoon of e-mail.

Graag tot ziens op zondag 30 maart,

Hartelijke groet, *ds. Robert de Vos*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtend 26 januari	€ 79,-	Giften per bank
Ochtend 2 februari	€ 65,50	Bijdrage Contactblad € 50,-
Ochtend 9 februari	€ 89,50	Gift kerk € 30,-
Ochtend 16 februari	€ 73,50	Collecte kerk € 20,-

Collectebonnen

- Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen. De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. U kunt een e-mail sturen naar: pennyngmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 26 januari	Mission Aviation Fellowship MAF	€ 216,-
Ochtend 2 februari	Wilde Ganzen	€ 84,20
Ochtend 9 februari	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 79,50
Ochtend 16 februari	KIA Noodhulp Israël en Gaza	€ 85,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:

NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectiedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 2 maart Collecte voor Stap Verder (A'dam Z-O)

Stap Verder is een samenwerkingsproject, opgericht in 2010 door zes kerken en de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) verenigd in de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).

Op de locatie Stap Verder ontwikkelen wij activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen. Iedereen is welkom, van elke religie en levensbeschouwing, afkomst, geaardheid, gedocumenteerd of ongedocumenteerd. Wij discrimineren niet.

Momenteel bieden we Nederlandse taalles, een Kenniscentrum over toegang tot voorzieningen met medische, juridische en sociale spreekuren waarin bezoekers in een rustig gesprek met een spreekuurmedewerker om informatie kunnen vragen en bespreken wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben. Ook problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden. Praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. Verder zijn er handwerk cursussen en naailes: sierraden, tassen, hoeden en kleding maken en incidentele workshops, bijvoorbeeld over arbeidsrecht voor ongedocumenteerden, gezonde voeding, omgaan met stress in het leven.

Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie.

De diaconie van Nigtevecht is al vele jaren betrokken bij dit samenwerkingsproject door collectes en kledinginzamelingen.



→ 23 maart Stichting Tot Heils des Volks

Tot Heil des Volks (THDV) is sinds 1855 een beweging die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. In 1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd en start het werk van onze organisatie door brood en Bijbel uit te delen.

Vanuit een bewogen hart staat THDV nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat wij geloven dat Hij echte vrijheid geeft.

Het motto van THDV is 'Wie zie jij?'. Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een zwerver kijkt? Jezus zegt: 'Alles wat je voor hen doet, doe je voor Mij.'

Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij het hart van Jezus. Hij identificeert Zich met hen. Zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn pure liefde. Als je hen ziet, zie je Hem.

THDV werkt met verschillende doelgroepen in Nederland: prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen die in armoede leven.

Helpt u Hopen?

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Op dit moment zijn de kinderen weer naar school na een lange kerstvakantie, tot 3 februari jl. Inmiddels wordt het schoolgeld vanuit Nederland weer in etappes overgemaakt. Dit vergt veel geduld want grote bedragen worden niet geaccepteerd via money transfer RIA. Gelukkig weet men in Oeganda wel dat ze er op kunnen vertrouwen dat het schoolgeld voor 85 kinderen wordt betaald. De samenwerking tussen- en met de verantwoordelijken in Oeganda verloopt heel goed.

Kinderclub de Regenboog uit Weesp is weer gestart met de jaarlijkse stroopwafel- en rookworstenactie en wederom gaat de opbrengst hiervan naar ons project. Daar zijn we heel dankbaar voor! Op 22 januari zijn Ed Rensenbrink en ik naar kinderclub de Regenboog geweest en hebben we de kinderen via dia's verteld over

"onze weeskinderen" in Oeganda. Onderwijs blijft het belangrijkste doel! Naast het leren lezen en schrijven blijft zelfstandig leren bewerken van grond, het onderhouden van een moestuin en het houden van dieren een belangrijk extra curriculum. Omdat het houden van kalkoenen de nodige, onvoorziene, problemen oplevert, is besloten om de kalkoenen te verkopen en om vleesgeiten te gaan kopen. Soms moet je blijven pionieren omdat, ondanks al je inspanning, sommige dingen niet lukken.... Deze "boergeit" uit Zuid Afrika heeft een hoge vruchtbaarheid en grote groeisnelheid en wordt gehouden voor het vlees. Ze eten voornamelijk struiken en onkruiden. Een verblijfplaats is aanwezig; het voormalige kalkoenen verblijf is zo groot dat er een aantal geiten in ondergebracht kan worden. De kosten voor een geit bedragen ongeveer 150 euro. Het doel blijft dat de kinderen kunnen leren in hun eigen onderhoud te voorzien door het verzorgen en grootbrengen van de geiten en later te verkopen. U kunt ook meehelpen aan de aankoop van boergeiten door het kopen van de stroopwafels/rookworsten, maar misschien vindt u het ook leuk om een deel van de geit of een hele geit te sponsoren: elke donatie is zeer welkom!

In het verenigingsgebouw komt een intekenlijst te liggen waarop bestellingen geplaatst kunnen worden.

U kunt uw gift overmaken op : NL36 RABO0343153882 tnv geitactie Helpt u Hopen?

Hartelijke groet, namens de Oegandagroep,
Jacobien Kalule

ZENDING

Op 9 maart zal de zendingscollecte voor **Wycliffe Bijbelvertalers** zijn. Ons doel is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot discipelen van Jezus Christus te maken.

DIVERSEN

Aan tafel

Woensdag 12 maart 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

AGENDA	
Gebedskring	<i>Dinsdag 11, maandag 31 maart, 20 uur, Kerk</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 12 maart 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
On Track	<i>Donderdag, 13 maart, 17-19 uur, Verenigingsgebouw</i>
Tienerclub	<i>Vrijdag 21 maart, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Club XL	<i>Vrijdag 28 maart, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>

BIJBELLEESROOSTER

	maart		20	donderdag	Lucas 9,37-50
2	zondag	Joël 1,1-14	21	vrijdag	Jesaja 50,4-11
3	maandag	Joël 1,15-2,2a	22	zaterdag	Jesaja 51,1-8
4	dinsdag	Joël 2,2b-11	23	zondag	Jesaja 51,9-16
5	woensdag	Joël 2,12-17	24	maandag	Jesaja 51,17-23
6	donderdag	Ester 4,1-17	25	dinsdag	Jesaja 52,1-6
7	vrijdag	Ester 5,1-14	26	woensdag	Jesaja 52,7-12
8	zaterdag	Ester 6,1-14	27	donderdag	Jesaja 52,13—53:6
9	zondag	Psalm 81	28	vrijdag	Jesaja 53,7-12
10	maandag	Ester 7,1-8,2	29	zaterdag	Jesaja 54,1-10
11	dinsdag	Ester 8,3-17	30	zondag	Jesaja 54,11-17
12	woensdag	Ester 9,1-15	31	maandag	Jesaja 55,1-13
13	donderdag	Ester 9,16-26a			
14	vrijdag	Ester 9,26b-10,3		april	
15	zaterdag	1 Korintiërs 13,1-13	1	dinsdag	Jesaja 56,1-8
16	zondag	Lucas 9,1-9	2	woensdag	Jesaja 56,9-57,6
17	maandag	Lucas 9,10-17	3	donderdag	Jesaja 57,7-13
18	dinsdag	Lucas 9,18-27	4	vrijdag	Jesaja 57,14-21
19	woensdag	Lucas 9,28-36	5	zaterdag	Jesaja 58,1-5

	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december 2025</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 5 april 2025</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 29 maart</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Gerda van Lindenberg</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>