

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 mei 2025

69^e jaargang, nr. 5

KERKDIENTEN

Zondag 4 mei

10.00 uur prop. W.H. Reitsma, Zwolle.

Collecten : 1^e Stichting Dorcas; 2^e Kerk

Koffie: Nelleke Nobel; Crèche: Henk den Hartog

Zondag 11 mei

10.00 uur ds. Saskia van Meggelen, Bussum

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en Crèche: Marian Kruijning

Zondag 18 mei

10.00 uur ds. Anne Post, Rijnsburg

Collecten : 1^e Het vakantiebureau; 2^e Kerk

Koffie Nel van de Broek Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 25 mei

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Netty Robijn

Hemelvaartsdag 29 mei

8.30 uur Hemelvaartontbijt in het Verenigingsgebouw

9.30 uur ds. Johan Visser, Amsterdam

Collecte: 1^e Mercy ships; 2^e Kerk

Zondag 1 juni

10.00 uur mw. G. Bokma, Voorthuizen

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk *Koffie en crèche: Netty Robijn*

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

Zondag 8 juni PINKSTEREN

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1^e Zending, IZB; 2^e Kerk

Koffie Kees Creemer;

Crèche: Henk den Hartog

OVERDENKING

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. (Psalm 84:12)

In het zesde couplet van ons volkslied staan bemoedigende woorden. 'Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mij Heer, op U zo wil ik bouwen verlaat mij nimmermeer.'

De dichter spreekt deze woorden vanuit de persoon Willem van Oranje. Hij belijdt dat hij op God vertrouwt en noemt God 'mijn schild'. Ja, Willem van Oranje was een militair opperbevelhebber. Hij wist als geen ander hoe cruciaal een schild kon zijn als er gevaar dreigde.

We komen dit beeld ook in de Bijbel tegen. Zoals in Psalm 84, een lied voor pelgrims die op reis zijn naar de stad van God. Ook wij zijn pelgrims. We zijn onderweg en dat brengt ons ook in gevaren, die een reis nu eenmaal met zich meebrengt. Maar al zijn we nog niet veilig thuis, God is bij ons. Ook onderweg mogen wij bij Hem schuilen. De HEERE is voor ons een zon en een schild. Het warme, koesterende licht van Gods liefde en troost schijnt in ons leven. Gods nabijheid is een bron van kracht. Hij is ons schild, onze machtige Beschermmer. In de tijd van de Bijbel gebruikten soldaten vaak een langwerpige schild, zo groot als een mens. Daar konden ze zich helemaal achter verschuilen. Zo mogen wij schuilen bij God.

Ja, gelukkig ben je, als je op God vertrouwt!

(uit: Gods genade elke dag)



RONDOM DE DIENSTEN

In de achterliggende weken hebben we Goede Vrijdag en Pasen mogen gedenken en vieren. Het waren bemoedigende diensten, waarin de boodschap van vergeving, hoop en troost verkondigd mochten worden. De nieuwe Paaskaars is op Eerste Paasdag aangestoken als teken van een nieuw begin.

Aanstaande zondagmorgen 4 mei hoopt proponent Reitsma uit Zwolle voor te gaan. Zondag 11 mei hoopt voor te gaan dominee Saskia van Meggelen uit Bussum. Een week later zal ds. A. Post uit Rijnsburg onze voorganger zijn. Op 25 mei hoopt onze oud-predikant ds. Sjaak Visser uit Zaandam voor te gaan.

Op 29 mei vieren we de Hemelvaart van de Here Jezus: Hij ging naar de hemel en is bij God waar Hij voor ons pleit. Dominee J. Visser uit Amsterdam, die ook de Kerstnachtsdienst leidde, zal voorgaan in de dienst op deze Hemelvaartsdag. Vooraf kan je deelnemen aan hemelvaart ontbijt.

We wensen elkaar zo goede en gezegende diensten toe waarin we mogen zingen, bidden en luisteren en ook elkaar bemoedigen.

VANUIT DE GEMEENTE

We willen meeleven met de gemeenteleden die met langdurige of ernstige ziekte of zorgen te maken hebben. Voor een ander niet altijd zichtbaar of we weten het niet altijd van elkaar. Zoals vaker aangegeven dat als u graag een gesprek zou willen dan kunt u dat bij dominee De Vos aangeven of bij een van de ouderlingen.

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
Zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
Houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
(Lied 663)

VANUIT DE KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering 3 april 2025

De vergadering wordt door de voorzitter geopend met een bijbellezing uit Johannes over 'Het teken van het brood'.

Ds. Vellenga uit Baambrugge zal de komende tijd onze gemeente als consulent begeleiden bij het beroepingsproces. Voor het beroepingsproces is inmiddels de solvabiliteitsverklaring ingediend en is de opzet van het nieuwe beleidsplan gemaakt door de commissie. In de kerkenraad wordt de visie zoals beschreven in dit plan, verder uitgewerkt. Binnenkort zal ook de profielschets bijgewerkt worden.

De pastorie zal voor de komende 6 maanden bewoond worden door statushouders. Een informatieavond en verdere communicatie hierover worden besproken. De samenwerking met de organisatie 'Thuisgevers' verloopt tot op heden erg goed.

Het benodigde beleggingsstatuut en de stappen hiervoor worden besproken als ook de aanstelling van een vertrouwenspersoon in het kader van 'de veilige kerk'. Tenslotte wordt er teruggeblikt op de diensten in de achterliggende periode en er wordt vooruit gekeken naar de diensten in de Paastijd.

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Op 25 april heeft ds. Robbert de Vos uit handen van burgemeester Femke Halsema een koninklijke onderscheiding ontvangen. Van harte gefeliciteerd met deze erkenning.



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtend 6 april	€ 73,-	Giften per bank
Ochtend 13 april	€ 96,55	Gift kerk 19 april € 30,-
Ochtend 20 april	€ 109,85	Collecte kerk 20 april € 10,-

Collectebonnen

- Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen. De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 6 april	Besor Hoeve	€ 72,-
Ochtend 13 april	Plaatselijk Bijzonder kerkwerk	€ 88,55
Avond 18 april	Wilde Ganzen	€ 111,50
Ochtend 20 april	Helpt U Hopen	€ 141,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 4 mei Stichting Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega's. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, partners, kerken, bidders, gevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood. Samen zijn wij Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen

→ 18 mei Het vakantiebureau

Je hebt een beperking en kunt nooit eens zelfstandig eruit.

Of: je bent oud, en de mensen om je

heen vallen steeds meer weg. Je gaat steeds minder de deur uit en voelt je vaak eenzaam. **Of:** letterlijk al je vrije tijd gaat op aan het omzien naar een zorgbehoevende naaste. **Of:** het gezin heeft al heel lang moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, en vakantie schiet er al jaren achtereen bij in; je kinderen kennen het verschijnsel "vakantie" eigenlijk alleen van horen zeggen... Het vakantiebureau maakt het mogelijk om er even uit te zijn. Even op adem te komen. Even de zorgen te kunnen vergeten. Het vakantiebureau heeft haar wortels in de kerk en laat zich inspireren door het Evangelie. Jezus vroeg een blinde man: "Wat wilt u dat Ik voor u doe?" Ook Het vakantiebureau heeft níet zélf bedacht wat goed is voor de mensen, maar stelt hen deze vraag. "Een week echt onder de mensen" of "Een week weg van de zorgen". Dat is vaak, héél vaak, het antwoord. Dat is géén luxe. Dat helpt overleven. Dat helpt om weer iets van

**het vakantiebureau**
bijzondere vakanties

levensvreugde en dankbaarheid te vinden, als het allemaal bijna niet meer vol te houden is. Zo wil Het vakantiebureau helpen waar geen helper is, en omzien naar mensen in nood: eenzame ouderen, hulpbehoevenden, mantelzorgers, en gezinnen in armoede. Deze zondag is de collecte hiervoor bestemd. Van harte bij u aanbevolen!

→ 29 mei Mercy Ships

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen. Ze streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, en hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. De kernwaarden zijn: God liefhebben. Anderen liefhebben en dienen. Integer zijn. In alles streven naar uitmuntendheid.

Hemelvaart ontbijt



Na het geslaagde en leuke idee van vorig jaar, zal er ook dit jaar een Hemelvaartsontbijt georganiseerd worden. Het is voor iedereen uit Nigtevecht.

We nodigen jullie allemaal van harte uit om gezellig te komen ontbijten, op: donderdag 29 mei aanstaande, dus op Hemelvaartsochtend, in het Verenigingsgebouw, naast de kerk.

Om 8.30 uur staan de ontbijttafels klaar! Het ontbijt duurt tot ongeveer 9.30 uur.

Deelname is gratis, maar wilt u/jij graag wel even doorgeven of u/je mee komt eten voor dinsdag 27 mei aanstaande, zodat we er rekening mee kunnen houden met de inkopen.

Aanmelden kan telefonisch of via de app bij Nieske Veldhuisen.

Tot ziens!

Helpt U Hopen

Op woensdag 16 april waren Ed Rensenbrink en ik uitgenodigd door kinderclub de Regenboog. Deze feestelijke middag stond in het teken van het 40 jarig bestaan van de kinderclub en werd de opbrengst van de stroopwafel-en rookworstenactie bekendgemaakt. Er waren veel kinderen aanwezig en door middel van een getallenspel moesten Ed en ik raden hoeveel geld er voor ons project was opgehaald. Het is een enorm bedrag!!!! Ruim 5400 euro!!!

Onvoorstelbaar dat er met zoveel inzet en enthousiasme dit enorme bedrag is opgehaald.

Er kunnen voor dit bedrag heel wat geitjes worden aangeschaft!



De leidinggevendenden werden in het zonnetje gezet door de kerkenraad, die vertegenwoordigd werd door de huidige predikant Berit Bootsma-Gerritsen. Wij feliciteerden en bedankten alle dames voor hun inzet en toewijding met een grote doos Merci. De rest van de middag werd er bingo gespeeld. Het was weer een geweldig spektakel!

We zijn enorm dankbaar!!!! Hulde aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

In Uganda zijn de kinderen weer naar school en zijn wij bezig het schoolgeld over te maken, dit gaat in etappes. Reden is dat een te groot bedrag weer teruggestort wordt omdat men achterdochtig wordt en denkt aan "witwasgeld".



De kinderen hebben inmiddels bijna allemaal nieuwe uniformen en schoolspullen.

Er zal een begin gemaakt worden met de aankoop van een aantal geiten, maar door de vele regens is dat nog even uitgesteld tot het weer beter is. Dat schijnt beter te zijn voor de gezondheid van jonge geitjes. We houden u op de hoogte

Met vriendelijke groet, ook namens de Ugandagroep en diaconie, *Jacobien Kalule*

ZENDING



Bid jij ook mee tussen Hemelvaart en Pinksteren voor vijf mensen in je omgeving die Jezus niet kennen?

Tussen Hemelvaart en Pinksteren (29 mei – 8 juni) doen wereldwijd christenen mee aan 'Uw Koninkrijk Kome'. Met 'Uw Koninkrijk kome' worden christenen uitgenodigd om te bidden voor vijf mensen in hun omgeving die Jezus niet kennen.

Jurjen ten Brinke (dominee en EO-presentator): Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest. Juist in deze tijd kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel, en zien we uit naar het werk van de heilige Geest die ons leven vernieuwt. We dagen je uit om tien dagen te bidden, net als de discipelen dat deden in Jeruzalem, om de komst van de Geest én om geloof voor hen van wie wij houden. Voorbede doen voor mensen in je omgeving is het mooiste dat je voor ze kunt doen.

Dianne, Christa en Ellen hebben vorig jaar meegedaan. Samen met de Zendingscommissie willen we het dit jaar heel graag in de hele gemeente onder de aandacht brengen. Doen jullie mee?

Om vol te houden en bemoedigd te worden, ligt er voor ieder gezin op zondag 25 mei en op Hemelvaartsdag een gebedsboek klaar. Hierin staat voor iedere dag een stukje uitleg en een gebedsidee. Deze dagboekstukjes worden ook dagelijks tussen Hemelvaart en Pinksteren in de Connect App gedeeld en zijn gemakkelijk te downloaden op je smartphone via <https://www.izb.nl/vandaag/izb-connect> of de bekende appstores. Voor iedereen is er een bladwijzer waar je de vijf namen van mensen voor wie je wilt bidden op kunt schrijven. We hopen dat u en jij de uitdaging aan wilt gaan!

Hartelijke groeten! *Gerda, Barbara, Ellen, Dianne en Christa*

Vakantiebijbeldagen

De Vakantiebijbeldagen komen er weer aan op 16 en 17 juli! Dit jaar staat het thema **Ik zie jou!** centraal.

Ieder mens, jong of oud, heeft er behoefte aan gezien te worden. Het geeft een gevoel van veiligheid, de wetenschap dat je gewaardeerd en geliefd bent. We mogen de kinderen laten merken 'wij zien jou!' en zeker ook: 'God ziet jou!'



Tijdens de Vakantiebijbeldagen op **woensdag en donderdag 16 en 17 juli** gaan we met dit mooie thema aan de slag. Natuurlijk nodigen we u en jou van harte uit om hier een steentje aan bij te dragen!

Doe je/doet u mee? Laat het ons dan even weten, want dat is handig met betrekking tot de organisatie.

Tot ziens! *Sefanja Kroon en Ellen de Haan*

DIVERSEN

Aan tafel

Woensdag 14 mei 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

AGENDA	
Gebedskring	<i>Maandag 26 mei, dinsdag 17 juni, 20 uur, Kerk</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 14 mei 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
On Track	<i>Donderdag, datum nog niet bekend, 17-19 uur, Verenigingsgebouw</i>
Club XL	<i>Vrijdag 20 juni</i>
vakantiebijbeldagen	<i>Woensdag 16 en donderdag 17 juli, Dorpshuis</i>

BIJBELLEESROOSTER						
	mei			22	donderdag	Johannes 8,37-47
4	zondag	Johannes 10,11-21		23	vrijdag	Johannes 8,48-59
5	maandag	Johannes 10,22-30		24	zaterdag	Johannes 9,1-12
6	dinsdag	Johannes 10,31-42		25	zondag	Johannes 9,13-23
7	woensdag	Psalm 100		26	maandag	Johannes 9,24-41
8	donderdag	Johannes 4,1-26		27	dinsdag	Psalm 56
9	vrijdag	Johannes 4.27-42		28	woensdag	Psalm 110
10	zaterdag	Johannes 4,43-54		29	donderdag	Lucas 24,36-53
11	zondag	Johannes 5,1-13		30	vrijdag	Psalm 108
12	maandag	Johannes 5,14-29		31	zaterdag	Handelingen 17,1-15
13	dinsdag	Johannes 5,30-47				
14	woensdag	Handelingen 15,36–16,10			juni	
15	donderdag	Handelingen 16,11-24		1	zondag	Handelingen 17,16-34
16	vrijdag	Handelingen 16,25-34		2	maandag	Handelingen 18,1-11
17	zaterdag	Handelingen 16,35-40		3	dinsdag	Handelingen 18,12-22
18	zondag	Psalm 71		4	woensdag	Psalm 61
19	maandag	Johannes 8,1-11		5	donderdag	Johannes 7,1-13
20	dinsdag	Johannes 8,12-24		6	vrijdag	Johannes 7,14-24
21	woensdag	Johannes 8,25-36		7	zaterdag	Johannes 7,25-36

	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december 2025</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 7 juni 2025</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 31 mei</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Gerda van Lindenberg</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

Over rouw en hoop

Dat je denkt, hóe dan?

Hóe ploeter ik mij een béétje fatsoenlijk door het leven heen?

Soms voelt het alsof je door de modder loopt,
het zuigt zich vast aan je laarzen
en iedere stap is zwaar, zó zwaar.

Je glibbert en glijdt, gaat onderuit, loopt vast,
er lijkt geen einde aan te komen.
En dán ineens, je was de moed al bijna verloren,
onverwacht een mooi doorkijkje, hoop gloort.

Een glimp van toekomst, iets veelbelovends, dáár.
Met hernieuwde energie ga je verder,
en je bent blij met weer, even, vaste
grond onder de voeten.

Anne van Rheede-de Weerd