

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 1 november 2025

69<sup>e</sup> jaargang, nr. 11

## KERKDIENTEN

### **Zondag 2 november**

10.00 uur ds. A.S. de Winter, Hoofddorp

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

*Koffie: Nel van den Broek; Crèche: Nieske Veldhuisen*

### **Zondag 9 november Dankstond**

10.00 uur ds. K.W. de Jong, Gouda

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

*Koffie: Bert Letteboer; Crèche: Marieke van der Bijl*

### **Zondag 16 november Viering Heilig Avondmaal**

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1<sup>e</sup> Zending, Wilde Ganzen; 2<sup>e</sup> Kerk

*Koffie en crèche: Hijmen en Gerda van Lindenberg*

### **Zondag 23 november Eeuwigheidszondag**

10.00 uur ds. G. v.d. Pol, Uitwijk-Waardhuizen

Collecten : 1<sup>e</sup> Helpt U hopen; 2<sup>e</sup> Kerk

*Koffie: Ria Vedder; Crèche: Henk den Hartog*

### **Zondag 30 november 1<sup>e</sup> advent**

10.00 uur ds. J.F. Schuitemaker, Elburg

Collecten : 1<sup>e</sup> Pastoraat bij rouw en gedachtenis; 2<sup>e</sup> Kerk

*Koffie en crèche: Netty Robijn*

### **Zondag 7 december 2<sup>e</sup> advent**

10.00 uur ds. J.P. Stoel, Kampen

Collecten: 1<sup>e</sup> Zending, Stichting Care4Malawi; 2<sup>e</sup> Kerk

*Koffie en crèche: Jacobien Kalule*

**De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'**



## OVERDENKING

Deze keer wil ik psalm 13 in het middelpunt zetten.

*Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten?  
hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?  
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen  
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?  
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?*

*Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!  
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.  
Laat mijn vijand niet roepen: 'Ik heb hem verslagen,'  
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.*

*Ik vertrouw op Uw liefde:  
Mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,  
Ik zal zingen voor de Heer,  
Hij heeft naar mij omgezien.*

Waarom nu uitgerekend deze psalm? Het is een korte overzichtelijke psalm. Alle elementen zitten er in: Klacht, vragen, berusting en vertrouwen, overgave.

Twee keer een witregel. Wat gebeurt daar in het innerlijk van de dichter? De eerste alinea is klagen. Is naar buiten brengen hoe het er voor staat. Zo is het nu met mij gesteld. Mijn ziel gekweld en mijn hart vol verdriet en door God verlaten. Wie is die vijand die de overhand houdt?

De tweede alinea is vragen. Erkenning voor het lijden. Zie mij, antwoord mij! Een direct beroep op God. Verlicht mijn ogen.

De derde alinea: ik vertrouw op de heer. Wat een overgave. De erkenning is blijkbaar gekomen. Het "zie mij" is omgevormd tot "Hij heeft naar mij omgezien".

Toen ik zes jaar geleden in het revalidatiecentrum kwam te liggen had ik deze psalm bij mij op een klein papiertje en soms keek ik op dit papiertje. Gaf het rust? De ene keer wel, de andere keer absoluut niet. Dan bleef ik hangen in dat eerste gedeelte met veel vragen en verwijten naar God. Mijn zekerheid was weg en ik was boos op de situatie, op wat er gebeurd was. Op andere momenten kon ik wel door naar het derde gedeelte: En toch vertrouw ik op de liefde van God, Hij brengt redding en heeft naar mij omgezien. Dan werd het rustig in mij.

Nog altijd draag ik deze psalm bij mij.

Wellicht dat u iets herkent in deze psalm, de vragen, het gevoel niet gezien te worden, in de steek gelaten voelen door God. Het vertwijfeld roepen naar God: zie mij, antwoord mij.

Ik hoop dat u zo nu en dan ook die overstap kunt maken naar het derde gedeelte en dat u kunt vertrouwen op de liefde van God, dat u kan zingen voor de Heer, want Hij heeft naar U omgezien!

*Neem de tijd om psalm 13 rustig tot u te nemen!*

*Ds. Robert H. de Vos*

## RONDOM DE DIENSTEN

Aanstaande zondagmorgen **2 november** zal de voor ons bekende predikant *Arie de Winter* voorgaan. Een week later op **9 november** zal *ds. de Jong* uit Gouda voorgaan. We staan in die dienst ook stil bij de **dankdag voor gewas en arbeid**. In de dienst van zondagmorgen **16 november** hoopt onze oud-predikant *ds. Sjaak Visser* voor te gaan. Zondag **23 november** is het volgens de kerkelijke kalender de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel **Eeuwigheidszondag** genoemd. We willen dan in de dienst ook stil staan bij hen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Opnieuw zal er een oud-predikant van ons voorgaan, *ds. G. van de Pol* uit Uitwijk-Waardhuizen. Op zondag **30 november** starten de **Adventsweken**; een tijd van uitzien en verwachting. In de dienst zal *ds. Schuitemaker* uit Elburg voorgaan. **We wensen elkaar gezegende en opbouwende diensten toe.**

### Terugblik op Israëlzondag

Op 5 oktober was het Israëlzondag. Hoewel deze eerste zondag in oktober nooit bedoeld is geweest als een 'zondag van/voor de staat Israël', maar als een zondag waarop de verhouding tussen de kerk en het Joodse volk centraal gesteld wordt, denken velen direct aan het Israëlijsch-Palestijnse conflict. Daardoor is 'Israël' een ongemakkelijk thema geworden, ook in de kerk, waar mensen van kunnen denken: 'nu maar even niet'.

- ➔ Het was indrukwekkend hoe *ds. Vermeulen* uit Utrecht dit ongemak duidelijk naar voren bracht en hierop ook een bijbels licht wierp. Onder andere met Matteüs 26 vers 52 waar staat 'Daarop zei Jezus tegen hem; 'Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen'. U kunt de overdenking, mocht u deze willen naluisteren en kijken, terugvinden op [www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl) > actueel > kerkdienst gemist.

De collecte op Israëlzondag was voor het Rossing Center in Jeruzalem wat zich richt op het blijven bevorderen van begrip en dialoog in Israël. In Israël en Palestina groeien Joodse en Palestijnse kinderen en jongeren op in een werkelijkheid vol angst en geweld. Het Rossing Center in Jeruzalem wil hen leren dat er een andere weg mogelijk is: die van dialoog, gerechtigheid en vrede. Het centrum traint docenten en schoolleiders om vredeseducatie in hun lessen en schoolcultuur te verankeren. Ook leren jongeren en studenten omgaan met trauma's en krijgen ze handvatten om conflicten op een respectvolle manier te bespreken. Na 7 oktober en de daaropvolgende oorlog tussen Israël en Hamas is dit werk zwaarder en urgenter dan ooit. Jongeren leven dagelijks met trauma's en zien op sociale media de verschrikkingen van de oorlog. De dialoogprogramma's tussen Joodse en Palestijnse jongeren gaan gewoon door, maar het programma is aangepast: er wordt meer tijd genomen om na afloop in de eigen groep emoties en ervaringen te verwerken. Zo ontstaat er ruimte voor echte ontmoeting en begrip. We kunnen zo meehelpen om jongeren en scholen perspectief te geven op een vreedzame toekomst. Juist nu is het van levensbelang dat jonge generaties leren dat vrede wél mogelijk is

*Als Protestantse Kerk willen we stem geven aan en verbonden blijven met Joden, Palestijnse christenen en andere Palestijnen. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen gehoord moet worden en elk mensenleven even kostbaar is in de ogen van God.*

## VANUIT DE GEMEENTE

We leven mee met gemeenteleden die het moeilijk hebben.

*Kom en aanschouw des Heren daden,  
aanbid zijn toorn en zijn genade:  
Zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,  
Zijn gunst waarin gij vrede vindt.  
Hij spreekt: 'Laat af, Ik ben de Here,  
de Heilige die elk moet eren.'  
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.  
Een vaste burcht is onze God      Psalm 46:3*

## JEUGD

### SINT MAARTEN IN DE KERK

Op **dinsdag 11 november** staat de deur van het meest bijzondere huis van Nigtevecht vanaf 17 uur weer open voor alle kinderen en ouders die Sint Maarten vieren. Voor de kinderen is er natuurlijk een snoepje, limonade en warme chocolademelk. Voor de ouders staat de koffie en thee klaar in de sfeervol verlichte kerk.

*We kijken uit naar jullie komst!*



## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Ontvangen collecten

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| 5 oktober  | € 130,50 | <b>Giften per bank</b><br>Collecte kerk: 12 oktober € 10,- |
| 12 oktober | € 125,95 |  |
| 19 oktober | € 124,-  |  |

### Collectebonnen

Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: [penningmeester@kerknigtevecht.nl](mailto:penningmeester@kerknigtevecht.nl) met uw bestelling.

## VAN DE KERKENRAAD

### Kort verslag kerkenraadsvergadering oktober

*De voorzitter opent de vergadering, waarna*

*een lied van Matthijn Buwalda geluisterd wordt.*

- Er wordt online mee vergaderd met twee mensen van de mobiliteitspool van de PKN om mee te denken over de vraag of een **interim predikant** ons in de komende tijd verder kan helpen of niet. Het is vooral een informatief gesprek over wat een interim-predikant kan betekenen en hoe het zit met beschikbaarheid en welke werktijdsfactor.

- Nadat de online-vergadering is afgesloten, wordt **de begroting** van kerkrentmeesters voor 2026 besproken en toegelicht, waarna deze wordt vastgesteld.
- Dan worden **de diensten** besproken van de achterliggende weken met onder andere de Startdag die begon met een goed ingevulde dienst, een lekker taartenbuffet en daarna leuke opdrachten. De komende diensten worden doorgenomen.
- Bij de **mededelingen** vanuit de colleges wordt gemeld dat de bijbelkringen weer van start gaan en voor het jeugdwerk zijn er plannen gemaakt wanneer en hoe de bijeenkomsten worden ingevuld. De diaconie start met de voorbereiding van het ouderenkerstfeest.
- Bij de **ingekomen stukken** was een uitnodiging voor de intrededienst van ds. P. Pronk in Nederhorst den Berg, en namens de kerkenraad hebben twee mensen de dienst bijgewoond. Van de PKN Weesp-Driemond is een uitnodiging voor de afscheidsdienst van ds. M. de Waal. Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.

## **“Op de straathoek”**

### **Ds. G. van Veldhuizen (1903-1963):**

#### **Van plattelandsdominee tot pionier in Rotterdam Crooswijk.**

Dit is de titel van een biografie (2023) van dominee Gijsbert van Veldhuizen die in 1928 tot hervormd predikant bevestigd werd in Nigtevecht. In 1931 nam hij een beroep aan naar Hantum. daarna in Rotterdam-Kralingen (1937), en na een korte periode als landelijk perspredikant (1945-1946), in Rotterdam-Crooswijk (1947-1963). Vooral vanuit deze laatste periode is dominee Van Veldhuizen bekend geworden. In de naoorlogse tijd ontstond iets nieuws. In de oude volkswijk Crooswijk met veel laag- en ongeschoolde arbeiders, veelal onkerkelijk of zelfs anti-kerkelijk gezind, ontdekte hij dat de traditionele kerkelijke aanpak het niet meer deed. Taalgebruik, kerkdiensten, catechisatie, jeugdwerk, huisbezoek, diaconaat: het sloot niet aan bij de leefwereld van de mensen in Crooswijk. Van Veldhuizen zocht en vond nieuwe wegen. Hij ging naar de mensen thuis, vond de jeugd op de straathoek.

Uit wat hij en zijn talrijke stafleden aan den lijve beleefden aan armoede, misère en veerkracht, ontstond de ‘comprehensive approach’. De titel van deze biografie is ontleend aan de titel van een boek dat Van Veldhuizen in 1954 publiceerde: *Op de straathoek. Comprehensive approach in de praktijk*. Bij deze benadering ging het Van Veldhuizen om heel de mens: lichaam en ziel, in zijn sociaaleconomische en maatschappelijke verbanden. Door zijn werk in teamverband groeide een gemeenschap waarin plaats was voor postduivenverenigingen, een bokscub, verteldiensten, clubhuiswerk met vakanties en films, een kinderdagverblijf voor de meest kwetsbare kinderen. Zijn wetenschappelijke publicaties, romans en talloze artikelen vonden landelijk en kerk-breed weerklank. Zijn boek *De kerk aan de zelfkant* gold in die jaren als een standaardwerk in de opleiding van wijkpredikanten.

Wat deed de kerk in die oude stadswijk? Welke geschiedenis had de stad Rotterdam met deze mensen? Deze biografie van de bevlogen pionier Gijsbert van Veldhuizen gaat in op nog steeds actuele vragen.

Tijdens het maken van deze biografie leken de notulen van de kerkenraadsvergaderingen van de periode in Nigtevecht niet meer aanwezig te zijn in het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. Kort geleden moesten we voor andere informatie in de oude notulen zoeken en toen vonden we de

notulen uit 1928 en daarna, dus ze zijn nog aanwezig. Maar te laat gevonden voor de eerste druk van deze biografie. Inmiddels is er contact geweest met een zoon van ds. Van Veldhuizen, die ook betrokken geweest is bij het maken van de biografie. Van hem kregen we ook het volgende bericht:

*Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft het goedgevonden om een straat in Crooswijk te vernoemen naar dominee Gijs van Veldhuizen. Op zaterdag 29 november 2025 zal de officiële opening zijn de Gijs van Veldhuizenlaan.*

## COMMISSIES

Op 7 december zal de **collecte voor Stichting Care4Malawi** zijn. Tot september 2022 hebben Gert en Rieneke van de Pol voor de Stichting gewerkt. In April 2024 hebben Jan-Willem en Klarinde Barth hun plaats ingenomen. Vanuit het evangelie van Jezus Christus zetten zij zich in voor (ex) gevangenen, slachtoffers van criminaliteit en hun familie en gemeenschappen waartoe zij behoren.

### **Wat doen zij?**

Werken aan herstel van gebroken relaties. Samenwerken met lokale partners. Het geven van Bijbels onderwijs. Het verbeteren van leefomstandigheden in de gevangenis. Voorlichting en advies geven op het gebied van gezondheidszorg .

*Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie*

## DIVERSEN

### **Aan tafel**

**Woensdag 19 november** 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon  
3 gangen menu en een drankje  
Vooraf aanmelden bij Joyce*

### **Kerk in Actie zoekt collectanten**

**Van 17 tot en met 22 november organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor mensen in armoede in Nederland. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, zijn veel collectanten nodig. Doe je mee?**

Samen tegen armoede is het motto van de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in 2025. Steeds meer gezinnen in ons land kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. De Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag. Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe

hulpvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit – maar samen kunnen we meehelpen het tij te keren. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen.

De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een groot succes. Veelgehoorde reacties van gevers aan de deur zijn: "Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien."

*Wil jij mensen in armoede in Nederland ook helpen? Meld je dan aan als collectant bij collectecoördinator Mevr. Henny van Emmerik. Je kunt je ook opgeven bij het landelijke collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, [collecte@kerkinactie.nl](mailto:collecte@kerkinactie.nl) of via [kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte](http://kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte).*

*Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Kijk ook op [kerkinactie.nl](http://kerkinactie.nl).*



## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 5 oktober  | KIA Kerk en Israël             | € 130,60 |
| 12 oktober | Zending Havenlicht             | € 131,50 |
| 19 oktober | Plaatselijk Bijzonder kerkwerk | € 121,-  |

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:

**NL25RABO0373738471** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

### Bijzondere collecten

#### → 30 november PKN Pastoraat bij rouw en gedachtenis

Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn. Het betekent: meeleven met elkaar, aandacht geven aan de ander, zorg bieden, niet alleen binnen de muren van de kerk, maar juist ook daarbuiten. De Protestantse Kerk ondersteunt vele vormen van pastoraat: in de scheepvaart, gevangenissen, ziekenhuizen, bij studenten, en in talloze lokale gemeenten.

Ook in momenten van rouw en verlies speelt pastoraat een belangrijke rol. Steeds vaker stellen kerken hun deuren open voor mensen uit de wijk of het dorp, die iemand verloren hebben en behoefte hebben aan een plek van stilte, herinnering en troost. Dan wordt de kerk een plek waar verdriet gedeeld mag

worden, waar lichtjes ontstoken worden voor geliefden, en waar woorden klinken van hoop – ook voor wie het geloof misschien niet kent of verloren is.

Een predikant vertelt: *"We organiseerden een avond waarop iedereen uit het dorp een kaarsje kon aansteken voor een overleden dierbare. Er kwamen veel meer mensen dan we hadden verwacht – sommigen stonden in tranen. Voor hen was onze kerk die avond een plek van troost en verbondenheid. Het liet ons zien hoe belangrijk het is om er te zijn, juist in het verdriet."*

Dit is het hart van pastoraat: aanwezig zijn, luisteren, meeleven. In de hectiek van het leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht en nabijheid, voor iedereen die dat nodig heeft.

Daarom is dit een waardevol en hartverwarmend collectiedoel dat we van harte aanbevelen. Want door pastoraat te ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven doen waar ze het verschil maakt: een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde.



## BIJBELLEESROOSTER

| november |           |                         |    |                 |                      |
|----------|-----------|-------------------------|----|-----------------|----------------------|
| 2        | zondag    | Handelingen 20,13-24    | 20 | donderdag       | Handelingen 23,23-35 |
| 3        | maandag   | Handelingen 20,25-38    | 21 | vrijdag         | Handelingen 24,1-9   |
| 4        | dinsdag   | Psalm 76                | 22 | zaterdag        | Handelingen 24,10-21 |
| 5        | woensdag  | Lucas 19,1-10           | 23 | zondag          | Handelingen 24,22-27 |
| 6        | donderdag | Lucas 19,11-28          | 24 | maandag         | Lucas 21,5-19        |
| 7        | vrijdag   | Handelingen 21,1-14     | 25 | dinsdag         | Lucas 21,20-38       |
| 8        | zaterdag  | Handelingen 21,15-26    | 26 | woensdag        | Handelingen 25,1-12  |
| 9        | zondag    | Handelingen 21,27-36    | 27 | donderdag       | Handelingen 25,13-27 |
| 10       | maandag   | Handelingen 21,37-22,16 | 28 | vrijdag         | Handelingen 26,1-18  |
| 11       | dinsdag   | Handelingen 22,17-29    | 29 | zaterdag        | Handelingen 26,19-32 |
| 12       | woensdag  | Lucas 19,41-48          | 30 | zondag          | Psalm 85             |
| 13       | donderdag | Lucas 20,1-8            |    |                 |                      |
| 14       | vrijdag   | Lucas 20,9-19           |    | <b>december</b> |                      |
| 15       | zaterdag  | Lucas 20,20-26          | 1  | maandag         | Jesaja 1,1-17        |
| 16       | zondag    | Lucas 20,27-40          | 2  | dinsdag         | Jesaja 1,18-31       |
| 17       | maandag   | Lucas 20,41-21,4        | 3  | woensdag        | Jesaja 2,1-5         |
| 18       | dinsdag   | Handelingen 22,30-23,11 | 4  | donderdag       | Psalm 126            |
| 19       | woensdag  | Handelingen 23,12-22    | 5  | vrijdag         | Handelingen 27,1-12  |
|          |           |                         | 6  | zaterdag        | Handelingen 27,13-26 |

|   | KOPIJ   |
|---|---|
| Het <b>Contactblad</b> verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.<br><b>Volgende datum van uitgifte:</b><br><b>3 januari 2026</b> | Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: <b>zaterdag 6 december 2025</b><br><br>Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op:<br><b>zaterdag 28 november</b> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Redactie Contactblad:</b><br/>         Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen<br/> <b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b><br/>         Gerda van Lindenberg</p> | <p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad',<br/>         op giro: NL 30 INGB 0000519303</p> |
|--|---|

| <b>AGENDA</b>                 |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Club XL</b>                | <i>Vrijdag 31 okt. 20 uur, Verenigingsgebouw</i>             |
| <b>Gebedskring</b>            | <i>Maandag 3, 24 nov. 15 dec 20 uur, Kerk</i>                |
| <b>On Track</b>               | <i>Donderdag 4 dec. 17-19 uur, Verenigingsgebouw</i>         |
| <b>Tienerclub</b>             | <i>Vrijdag 7 nov. 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw</i>     |
| <b>Aan Tafel voor ouderen</b> | <i>Woensdag 19 nov. 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>    |
| <b>Kerstviering ouderen</b>   | <i>Woensdag 17 dec. 14.30 – 17.30 uur, Verenigingsgebouw</i> |

## ALLERLEI

### **Waarom we ons vaker moeten uitspreken als christen**

*Bas Ragas vindt dat we ons in de huidige wereld vaker bekend moeten maken als christen en kenbaar moeten maken waar we voor staan.*

De wereld lijkt op haar kop te staan en iedereen vecht om zijn eigen gelijk: 'Ben jij niet voor mij? Dan ben je tegen mij!' Mensen en partijen met een andere politieke kleur zijn geen gesprekspartners meer maar opponenten en vijanden. De koude-oorlog-wereld van goed en fout ligt niet meer buiten onze grenzen, nee, de hele wereld is 'onze' wereld geworden en we moeten overal een mening over hebben. Overal zie ik schreeuwende groeperingen of politici die beweren christelijk te zijn om in dezelfde adem alle asielzoekers voor criminelen uit te maken. Hoe zat het ook alweer toen Jezus het had over de mensen die door onze maatschappij aan de kant zijn geschoven? In Matteüs 11:28 staat het zo: 'Kom naar mij, jullie die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.'

### **Succesvol?**

Het wij/zij-denken is blijkbaar een succesvolle route, want veel politieke partijen en andere religieuze stromingen maken er gebruik van. Terwijl we het uiteindelijk op deze wereld toch met elkaar moeten roeien lijkt me. Samen in gesprek gaan, luisteren naar elkaar, elkaar proberen te begrijpen in wat we nodig hebben om zelf een waardevol leven te kunnen leiden maar ook in relatie tot elkaar. Daar is tijd, rust, aandacht en een open mindset voor nodig.

### **Minder negatief**

Ondertussen is er ook een hernieuwde interesse in de Bijbel, de verkopen laten de afgelopen jaren een flinke stijgende lijn zien. Het succes van mijn boek Jezus, waarom? dat ik samen met dominee Ad van Nieuwpoort schreef, volgt die trend ook. Ik merk dat collega's uit de veelal seculiere wereld waarin ik werk ook veel minder negatief staan tegenover 'het geloof' dan een jaar of tien geleden. Ik krijg vragen hoe ik mijn geloof ervaar en belijd in plaats van de cynische grappen uit het verleden: 'Geloof je ook in kaboutertjes dan?' We lijken een beetje verlost te zijn van de bedrukkende en dogmatische deken waar ons prachtige opstandingsverhaal onder geleden heeft.

### **Onder druk**

Toch staat ook onze geloofswereld onder stevige druk. Ik las onlangs dat de Hogeschool in Utrecht de christelijke feestdagen uit de agenda schrapt. Kerst, Pasen, Hemelvaart worden omgedoopt tot 'feestdag', want 'het is niet inclusief'. Ik zou zeggen: voeg een andere feestdag toe aan de agenda als je het idee hebt dat mensen zich niet in de agenda herkennen. Maar hou op met het egaliseren van onze wortels. De tijd dat we onze christelijke cultuur en gedachtegoed moeten weggummen om andersdenkenden niet te veel tegen de schenen te schoppen is wel voorbij.

### **Compassie en medemenselijkheid**

En tegelijkertijd geeft dat mij een ambivalent gevoel, want de kracht van de boodschap van Christus is toch vooral 'sterk door nuance en menselijkheid'. Maar we leven in een tijd waar de grootste schreeuwers eerder hun gelijk krijgen dan de gematigde meerderheid. En dus vind ik dat we ons vaker bekend moeten maken als christen en kenbaar moeten maken waar we voor staan. Wij staan juist sterk door genuanceerd te zijn.

Niet met een belerend of bekerend vingertje – ik geloof niet dat we daar iets mee opschieten. Maar wel door op te staan in discussies, en de kracht en noodzaak van compassie en menselijkheid te benoemen. Wees niet bang en spreek je uit!

Voor meer info over theater en lezingen: [weesnietbang.nl](http://weesnietbang.nl) *Uit Petrus van de PKN*

***Bas Ragas zanger, presentator, acteur en schrijver***

### **Bestel nu gratis de adventskalender!**

Laat je verrassen op weg naar Kerst! De adventskalender van Petrus biedt voor elke dag een overdenking en staat vol inspirerende quotes, liederen en gebeden. Je kunt hem nu gratis bestellen of je inschrijven voor de online kalender (via [petrus.protestantsekerk.nl](http://petrus.protestantsekerk.nl))