

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 januari 2026

70^e jaargang, nr. 1

KERKDIENTEN

Zondag 4 januari

10.00 uur prop. J. Visser, Werkendam

Collecten : 1^e Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap; 2^e Kerk

Koffie: Cees Creemer; Crèche: Marieke van der Bijl

Zondag 11 januari

10.00 uur ds. J. Visser, Amsterdam

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie: Corry Hennipman; Crèche: Henk den Hartog

Zondag 18 januari

in de Gereformeerde kerk in Loenen, Dorpsstraat 11

Start van de Week voor gebed van eenheid

10.00 uur

Zondag 25 januari

10.00 uur ds. G. van den Bos, Ede

Collecten : 1^e Zending, Youth for Christ; 2^e Kerk

Koffie: Bert Letteboer; Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 1 februari *Viering Heilig avondmaal*

10.00 uur ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Hijmen en Gerda van Lindenberg

Zondag 8 februari

10.00 uur ds. N. Tramper, Cothen

Collecten : 1^e KIA Zuid Soedan; 2^e Kerk

Koffie: Ria Vedder; Crèche: Marieke van der Bijl

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'.



OVERDENKING

Niet overdrijven met die voornemens

Ze komen elk jaar opnieuw om de hoek van Oud en Nieuw kijken: de goede voornemens! Waar komt toch dat verlangen vandaan met een schone lei het nieuwe jaar te beginnen? Kennelijk zijn ze noodzakelijk om een stralend nieuw jaar tegemoet te gaan.

De vraag die de rijke jongeman aan Jezus stelde: "Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?", doet daar sterk aan denken. In de tijd van Jezus verwachtten de mensen het einde van de wereld bij wijze van spreken voor de volgende dag. Een soort 'nieuwjaar' was op komst, maar dan de definitieve soort.

De dialoog tussen Jezus en de rijke jongeling wordt vaak heel radicaal voorgesteld: 'Nog één ding ontbreekt u: u verkoopt alles wat u hebt en verdeelt te opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij'. Ga daar maar aanstaan denk je dan. Worden we niet geconfronteerd met een onbereikbaar ideaal?

Maar zou deze tekst niet anders gelezen kunnen worden? Als een knap staaltje van joods onderwijs, zoals Jezus vaker gebruikte? De rijke man spreekt Jezus aan met de woorden: 'Goede meester'. Jezus antwoordt: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God'. Met andere woorden: een perfect leven is niet voor de mens weggelegd. Vervolgens zegt de man alle geboden van zijn jeugd af te hebben onderhouden. Je voelt Jezus een glimlach onderdrukken: wie kan dat van zichzelf nu zeggen? Dat kan toch niet? Dan maar iets onmogelijks opdragen, om de man met zichzelf te confronteren: verkoop alles...En de glimlach wordt nog breder bij het slot van het verhaal. Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk!

Goede voornemens zijn prachtig, ze vullen de luwte tussen twaalf en één uur op Nieuwjaar. Maar laten we ze uitspreken met een glimlach!

ds. Christiane Berkvens- Stevelink †

*Een maand geen alcohol,
feestjes zonder bier of wijn.
Een dag geen ritje met de auto
maar op de fiets of zoiets.
Een dag geen frikandel uit de muur,
maar een gezonde hap ...*

*Goede God,
Wat eens goede voornemens waren,
werden hobbels op de weg van een goed en gezond leven.*

*Zegen ons dit nieuwe jaar
met vreugde om wat is,
met energie voor een levendige geest,
met moed voor wat komt,
en met vrede in ons hart,
opdat we mogen worden wie we zijn.*

door ds. Peter Breure

RONDOM DE DIENSTEN

We kunnen dankbaar terugkijken op feestelijke kerstdiensten in december. Met veel mensen konden we kerst vieren in een mooi verlichte en versierde kerk. Er was muziek, een prachtig en ontroerend kerstspel van de kinderen en we ontvingen een inspirerende boodschap van hoop en (ver)trouw(en).

***De hoop en het licht van kerst mogen
we meenemen in het nieuwe jaar 2026.***

Op **4 januari** gaat proponent *Johan Visser* uit Werkendam voor en is er na de dienst gelegenheid om elkaar een **Gelukkig Nieuwjaar** te wensen.

Op **11 januari** wordt de dienst geleid door ds. *Johan Visser* uit Amsterdam.

Op **18 januari** vieren we de **start van de gebedsweek voor eenheid 2026**.

We zullen deze zondag de dienst samen vieren met de gemeenten uit Vreeland en Loenen aan de Vecht. De opzet van de dienst wordt dit jaar verzorgd door de Vecht & Angstel Kerk en de locatie waar de dienst gehouden zal worden is de **Gereformeerde kerk in Loenen aan de Vecht** (Dorpsstraat 11). De dienst begint om 10.00.

→ **Let op:** er is deze zondag dus géén dienst in Nigtevecht. We hopen in Loenen uiteraard met zoveel mogelijk gemeenteleden uit Nigtevecht aanwezig te zijn. Zowel vanwege praktische overwegingen (parkeren) maar ook vanwege sociale-en milieuoverwegingen wordt aangeraden deze ochtend te carpoolen of gezamenlijk op de fiets te stappen. Wanneer u niet beschikt over eigen vervoer graag even contact opnemen met Bert Letteboer (06 29545748) zodat hij het vervoer kan coördineren.

→ Verderop in dit Contactblad kunt u meer lezen over de Week van gebed voor eenheid.

De laatste zondag van januari, dus op **25 januari** zal ds. *van den Bos* uit Ede voorgaan.

Met elkaar hoopvolle en inspirerende diensten gewenst!

VANUIT DE GEMEENTE

Sommige mensen beginnen het nieuwe jaar met veel energie en kijken uit naar leuke gebeurtenissen, nieuwe kansen. Voor anderen staan helaas gemis, zorgen of ziekte op de voorgrond. In zulke omstandigheden kan 'de wereld' soms koud en hard aanvoelen. We kunnen elkaar helpen door de ander met aandacht te 'verwarmen' en zachtheid te laten voelen. Een gesprek, kaartje of soms alleen en bemoedigende blik of hand op de schouder kunnen veel betekenen. Soms is het daarvoor ook nodig om te laten weten dat het even wat minder gaat, te durven tonen dat je je kwetsbaar voelt. Daar is moed voor nodig, maar het geeft de ander de gelegenheid met jou mee te leven.

In onze vacante gemeente zijn we op elkaar aangewezen als het gaat om pastorale zorg. ***Laat graag weten aan één van de ouderlingen wanneer er behoefte is aan bezoek!***

Gedicht 'Zachtheid wens ik je'

*zachtheid wens ik je
een zachte blik op jezelf*

*zachte grond voor als je valt
zachte moed om kwetsbaar te zijn
zachte troost bij verdriet
zachte ogen naar de ander*

*zachte kracht wens ik je
om door te zetten en op te staan
om de kracht in jezelf te verrijken
met de kracht van de ander
om te blijven zoeken naar vrede
in onszelf en in de wereld*

*veerkracht en vrede
wens ik jou
en iedereen*

Irene van der Meulen

VAN DE KERKENRAAD

Gemeenteavond

Op **maandag 19 januari** bent u van harte uitgenodigd voor de **gemeenteavond** die om 20 uur begint in het Verenigingsgebouw. De kerkrentmeesters, diakenen en zendingscommissie zullen op deze avond verslag doen van de financiële situatie. De bijbehorende cijferoverzichten zullen in de week voorafgaand onder de toren in de kerk liggen. Het is ook mogelijk de stukken digitaal te ontvangen. U kunt hiervoor een mail sturen aan info@kerknigtevecht.nl.

Na het bespreken van de financiën willen wij met u in gesprek gaan, over hoe het nu gaat, nu we nog vacant zijn. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Allen van harte welkom!

*In Christus
verbonden,
De kerkenraad*



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

| | | |
|-------------|----------|--|
| 30 november | € 121,50 | Giften per bank Collecte kerk: 7 en 12 december € 10,- 24 december € 20,- Gift: 30 november € 10,- |
| 7 december | € 109,50 | |
| 14 december | € 103,20 | |
| 21 december | € 77,90 | |
| 24 december | € 401,40 | |
| 25 december | € 175,75 | |

Collectebonnen

- Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen. De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Opbrengst verjaardagsbussen 2025



In 2025 is de opbrengst van de verjaardagsbussen, bestemd voor het jeugdwerk, het geweldige bedrag van € 1253,70

Wij bedanken alle jarigen voor de vrijwillige bijdragen en vrijwilligers die met de verjaardagsbussen bij de jarigen van onze gemeente langs gaan om de felicitaties over te brengen en een bijdrage te vragen voor onze kerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Actie Kerkbalans 2026

De actie kerkbalans 2026 wordt gehouden van 10 januari 2026 tot en met 24 januari 2026.

Het thema voor de actie is dit jaar

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Halverwege de actie, op maandag 19 januari 20.00 uur hebben we de *jaarlijkse gemeente-avond* in ons Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat.

Op deze avond wordt onder meer de begroting voor 2026 van onze kerk besproken.

Kerkbalans 2026

**Geef jij om je kerk?
Doe dan mee!**

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

| | | |
|-------------|--------------------------------|----------|
| 30 november | Pastoraat bij rouw | € 119,70 |
| 7 december | Zending, Stichting Care4Malawi | € 134,- |
| 14 december | Leger des Heils | € 87,70 |
| 17 december | Kerstviering | € 228,- |
| 21 december | KIA Kind in de knel | € 78,75 |
| 25 december | Helpt u hopen | € 200,40 |

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 4 januari Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

Ons verlangen is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Voor Nederland en Vlaanderen werken we bijvoorbeeld aan verschillende Bijbelvertalingen, debijbel.nl, en de app Mijn Bijbel. Ook bieden we Bijbelse podcasts en leesplannen aan.

Daarnaast gebruiken duizenden kinderen onze kinderdienstmethode Bijbel Basics en boeken als de Samenleesbijbel of de Prentenbijbel. Ook inspireren we heel veel ouders via het platform Kind&Bijbel. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel.

Ook wereldwijd brengen we de Bijbel dichtbij. Als mensen de Bijbel niet kunnen lezen in de taal van hun hart, werken we samen met vertalers ter plaatse aan een vertaling. We willen er ook voor zorgen dat de Bijbel voor mensen bereikbaar is. Daarom zorgen we voor gratis Bijbels of goedkope edities, of we helpen bijvoorbeeld mee aan een audio-versie. En we ontwikkelen samen met andere Bijbelgenootschappen kinderproducten, omdat we willen dat ieder kind de kans krijgt om kennis te maken met de Bijbel. Want wij geloven dat de Bijbel er is voor iedereen.

DIVERSEN

Winterconcert Seniorenorkest Amstelland



Mede dorpsbewoners,

Het Seniorenorkest Amstelland komt weer naar Nigtevecht!!

Na de gebruikelijke Kerstconcerten gaan wij het nieuwe jaar verder met de Winter- en Voorjaarsconcerten, te beginnen in ons Kerkgebouw.

Het belooft weer een spetterend optreden te worden met afwisselende thema's.

Het concert is op zondag 25 januari van 14 tot ongeveer 15 uur.

De toegang is gratis en wij hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet en wellicht tot dan!

*Cees van Roemburg
Seniorenorkest Amstelland*

Aan tafel

Woensdag 14 januari 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

COMMISSIES

Op **25 januari** wordt er gecollecteerd voor **Youth for Christ**. Gedreven door Gods liefde, zoekt het missionaire jongerenwerk Youth for Christ -al sinds 1946!- op veel plekken in Nederland jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. De opbrengst van onze collecte gaat speciaal naar Youth for Christ Almere. Het team van Youth for Christ Almere is aanwezig op schoolpleinen, straten, in kerken en het jongeren centrum. In het jongeren centrum in het centrum van Almere zijn jongeren welkom die op zoek zijn naar een luisterend oor, gezelligheid en ontwikkelkansen.

"Alle jongeren die wij ontmoeten, geven wij oprechte aandacht. Door wie we zijn, laten we Jezus zien." Wilt u meer over dit mooie doel weten? Kijk eens op <https://almere.yfc.nl/> . Van harte aanbevolen!

Doel Zendingsbus



**Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een 'thuis'.
Ze voelen zich eenzaam en buitengesloten.**

Bij WAL-125 in Amsterdam wordt deze mensen een plek aangeboden om tot zichzelf te komen en de mogelijkheid gegeven om het Evangelie van Jezus Christus te horen. WAL-125 is een plek waar dak- en thuislozen op adem kunnen komen. Ze ontvangen eten, warmte en gezelligheid. Er wordt samen met de gasten ook gezocht naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding.

WAL-125 is een project van Stichting Tot Heil des Volks

Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie

DIVERSEN

Kerk in Actie

**De
landelijke
collecte van
KERK IN
ACTIE
Nigtevecht
2025**

Dankzij de inzet van *Dianne, Esther, Nel, Gerda, Eveline, Arjan, Ed en Jos* op koude november middagen en avonden heeft de landelijke collecte tegen armoede in Nederland € 1663,83 opgebracht.

Wij kregen leuke reacties aan de deuren, zoals: "Wat mooi dat u dit doet". Er werd gul gegeven ook via de QR-code. Dank voor alle giften.

Het geld zal goed besteed worden. Dankzij dit geld biedt Kerk in Actie kinderen die dit nodig hebben een ontbijt op school aan, daarnaast worden het schuldhulpmaatjes project en de voedselbank met deze opbrengst gesteund.

Met dank, collecte coördinator *Henny van Emmerik*

BIJBELLEESROOSTER

| BIJBELLEESROOSTER | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|--|----|-----------------|------------------|
| | januari | | | | | |
| 4 | zondag | Numeri 23:27-24:13 | | 22 | donderdag | Spreuken 3:21-35 |
| 5 | maandag | Numeri 24:14-24 | | 23 | vrijdag | Spreuken 4:1-9 |
| 6 | dinsdag | Psalm 106:1-23 | | 24 | zaterdag | Spreuken 4:10-27 |
| 7 | woensdag | Psalm 106:24-48 | | 25 | zondag | Psalm 139:1-24 |
| 8 | donderdag | Romeinen 1:1-17 | | 26 | maandag | Spreuken 5:1-14 |
| 9 | vrijdag | Romeinen 1:18-32 | | 27 | dinsdag | Spreuken 5:15-23 |
| 10 | zaterdag | Romeinen 2:1-16 | | 28 | woensdag | Spreuken 6:1-11 |
| 11 | zondag | Matteüs 3:1-17 | | 29 | donderdag | Spreuken 6:12-19 |
| 12 | maandag | Matteüs 4:1-11 | | 30 | vrijdag | Spreuken 6:20-35 |
| 13 | dinsdag | Matteüs 4:12-25 | | 31 | zaterdag | Spreuken 7:1-27 |
| 14 | woensdag | Romeinen 2:17-29 | | | februari | |
| 15 | donderdag | Romeinen 3:1-8 | | 1 | zondag | Matteüs 5:1-12 |
| 16 | vrijdag | Romeinen 3:9-20 | | 2 | maandag | Matteüs 5:13-20 |
| 17 | zaterdag | Romeinen 3:21-31 | | 3 | dinsdag | Matteüs 5:21-32 |
| 18 | zondag | Psalm 66:1-20 | | 4 | woensdag | Matteüs 5:33-48 |
| 19 | maandag | Romeinen 4:1-12 | | 5 | donderdag | Jesaja 41:1-16 |
| 20 | dinsdag | Romeinen 4:13-25 | | 6 | vrijdag | Jesaja 41:17-20 |
| 21 | woensdag | Spreuken 3:1-20 | | 7 | zaterdag | Jesaja 41:21-29 |

| | |
|---|---|
| | KOPIJ |
| <p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Volgende datum van uitgifte: 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december</p> | <p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 7 februari 2026</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 31 januari</p> |
| <p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Marieke van der Bijl.</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p> | <p style="text-align: center;"><u>Financiële bijdragen</u> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p> |



| AGENDA | |
|--|--|
| Nieuwjaarsdiner tieners | <i>Vrijdag 16 januari, 18 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| On Track | <i>Donderdag 29 januari, 17-19 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| Tienerclub | <i>Vrijdag 13 februari, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| Gebedskring | <i>Maandag 5 januari, dinsdag 27 januari, maandag 16 februari, maandag 9 maart, maandag 30 maart, 20 uur, Kerk</i> |
| Actie Kerkbalans | <i>10 januari 2026 tot en met 24 januari 2026</i> |
| Aan Tafel voor ouderen | <i>Woensdag 14 januari 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| Club XL | <i>Vrijdag 30 januari, 20 februari, 20 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| Gemeenteavond | <i>Maandag 19 januari, 20 uur, Verenigingsgebouw</i> |
| Concert Seniorenorkest Amstelland | <i>Zondag 25 januari, 14-15 uur, Kerk</i> |

TER INFO

Theatervoorstelling 'Lieve Hemel' met Joris Linssen

Oude verhalen, nieuwe betekenissen. Een inspirerende muzikale theatervoorstelling met Joris Linssen

Na het succes van In Gods naam met Bas Ragas komt Nachtzon Media in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland met een nieuwe muzikale voorstelling. In **Lieve Hemel** duikt presentator en zanger Joris Linssen in het eeuwenoude Bijbelverhaal van **Ruth**. Een ontroerende en eigentijdse zoektocht naar hoop en verbondenheid in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar soms uit het oog verliezen. Een voorstelling vol kwetsbare verhalen, ontroerende en herkenbare muziek verweven met persoonlijke reflecties van Joris.

Kerkasiel Kampen

De inspiratie voor Lieve Hemel ontstond toen Joris onverwacht belandde bij het Kerkasiel in Kampen – een plek waar een familie maandenlang bescherming vond in een kerk die haar deuren wijd openzette. De ontmoeting met de familie en de vrijwilligers om hen heen raakte hem diep. In hun verhaal zag hij dezelfde veerkracht en hoop terug die ook het verhaal van Ruth kenmerkt. Maar het verhaal roept ook de vraag op of er nog wel plek is onder de hemel voor een ieder.

Richting vinden

Lieve Hemel is een voorstelling over angst en overgave, over verliezen en opnieuw beginnen – over hoe we, te midden van een veranderende wereld, toch steeds weer richting vinden en over de kleine wonderen die ontstaan wanneer we ons hart openstellen.

*Dit is een productie van Nachtzon Media
i.s.m. de Protestantse Kerk in Nederland.*

Week van gebed voor eenheid 18 t/m 25 januari 2026



Eén van Geest

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2026 moedigt kerken aan om in te gaan op het geloof dat alle christenen verenigt. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen voor eenheid, vrede en gerechtigheid. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. In 2026 vindt de gebedsweek plaats van 18 tot en met 25 januari.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2026 is ontwikkeld in Armenië. De internationale afdelingen van de Armeens Apostolische Kerk, de Armeens-Katholieke

kerk en Armeense Evangelische kerken maakten de opzet voor de oecumenische kerkdienst en het gebedsboekje met teksten voor iedere dag. Dit materiaal is

vertaald en bewerkt door de Nederlandse projectgroep Week van gebed. Honderden kerken in Nederland organiseren jaarlijks activiteiten, waaraan zo'n 200.000 mensen deelnemen.

De Armeense kerk is één van de oudste kerken ter wereld. In hun geloofsbeleving speelt het licht van God een grote rol. De Armeense kerk is ook een vervolgde kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. De meeste Armeense christenen wonen dan ook niet in het land Armenië, maar in landen als Frankrijk, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland. De Week van gebed voor eenheid 2026 laat ons kennismaken met de inspirerende teksten en symbolen uit deze rijke kerkelijke traditie.

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2026 in het teken van het verlangen naar eenheid: Eén van Geest. Deze tekst komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Eenheid is geen mooi idee voor later, maar een opdracht van God aan ons allemaal en de kern van onze identiteit als christenen. Jezus heeft ons geroepen om in eenheid te leven, ondanks onze verschillen. Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht. Maar als we samen bij het licht van Christus komen, gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar als broeders en zusters, allemaal verlangend naar vrede en verlossing.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je materialen bestellen, ook om in een groep of thuis met je kinderen te gebruiken.

Graceland Retreat

Sinterklaas, Kerst, Oud & Nieuw: december zit altijd vol verplichtingen. Hoe fijn is het dan om het nieuwe jaar te starten met een weekend waarin je tot rust kan komen? In zowel 2024 als 2025 verkocht de Graceland Retreat uit. Daarom organiseren we er in 2026 maar liefst twee!

17 januari 09:00 uur t/m 18 januari 17:00 uur (2-daags)

23 januari 15:00 uur t/m 25 januari 17:00 uur (3-daags)

Wat is Graceland Retreat?

In het prachtige Dominicanenklooster in Huissen ga je onder leiding van kundige retraitebegeleiders op zoek naar innerlijke rust en inspiratie. De oude kloostermuren hebben al zoveel gebeden, vragen, verlangens en hoop gehoord, dat ze je helpen verstillen en vertragen. Zo is er aandacht voor je ademhaling, zijn er lichaamsgerichte oefeningen in verbinding met wijsheid van gelovigen uit alle eeuwen en nog veel meer! Wie ben jij in verbinding met de ander, jezelf, de wereld en misschien wel met God, in het nieuwe jaar?

Dit krijg je voor het ticket:

Een geweldige tijd met reflectie, stilte, muziek, ademmeditatie en nog veel meer. Materialen die je nodig hebt voor de programma's (yogamatjes, kussens en dekens) zijn inbegrepen. Al je (vegetarische) maaltijden, koffie, thee, fruit en 2 drankjes zitten bij het ticket in. Je slaapt in het authentieke kloostergebouw of in de vernieuwde Herberg. Beddengoed en een handdoek zijn inbegrepen. Daar hoeft je dus niet aan te denken!

Het Dominicanenklooster

Het Dominicanenklooster in Huissen is een inspirerende plek en ademt bezieling en bezinning. Het klooster is een open huis voor iedereen die op zoek is naar rust, innerlijke vrijheid en echtheid. Het klooster ligt landelijk aan een dijk, bij uiterwaarden mét het stadscentrum van Huissen om de hoek. Het klooster is zowel per OV als per auto te bereiken en beschikt over parkeergelegenheid. Adres: Stadsdam 1, 6851 AH Huissen.

Column Irene van der Meulen uit Petrus

Oudjaarsavond als moment van loslaten

Irene van der Meulen blikt de laatste weken van het jaar terug op het voorbije jaar: Wat zou ze willen loslaten? Ze is ervan overtuigd dat zo'n loslaatproces meer kans van slagen heeft als je anderen erbij betreft.

Vorig jaar gaven Nederlanders 118 miljoen euro uit aan vuurwerk. Deze geliefde en omstreden

oudejaarstraditie gaat in de komende jaren veranderen. Het vuurwerk door consumenten zal vervangen worden door vuurwerkshows door gemeenten en verenigingen. Vuurwerk rond de jaarwisseling zal niet verdwijnen. Waarom is het zo populair? Wij associëren vuurwerk met vreugde en feest. Met bewondering en verwondering kijken we naar

het kleurrijke schouwspel aan de donkere hemel. Maar lang geleden, in China, ging vuurwerk over meer dan feest. Het had ook een afschrikwekkend effect: het luide geknal en geknetter zou de boze geesten verjagen.

Achter je laten

Weinigen van ons ervaren vuurwerk nog als verjaging van boze geesten. Toch vind ik het niet zo gek dat we uitgerekend op oudjaarsavond vuurwerk afsteken. Wat uit het voorbije jaar zouden we willen verjagen? Wat zou jij het liefst achter je laten? Dat vind ik eerlijk gezegd best ingewikkelde vragen. Alsof je op 31 december kunt loslaten wat je niet (meer) bevalt. Bind die ruzie of dat gedoe op je werk, de ziekte van jezelf of je dierbaren, je boosheid, zorgen of tranen en ook graag die oorlog stevig vast aan een vuurpijl en schiet 'm zo ver mogelijk weg! Zo werkt het natuurlijk niet. Er zijn dingen die je dolgraag zou willen loslaten maar die toch met je meereizen het nieuwe jaar in. Er zijn gedachten, gevoelens of patronen die je liever gisteren dan vandaag had losgelaten. Maar loslaten is vaak een proces dat om een lange adem vraagt. En er zijn dingen – en mensen! – die je helemaal niet wilt loslaten. Je overleden dierbare of je gezondheid achterlaten in 2025 is wel het laatste wat je wilt!

Terugblikken

Kortom, het leven kunnen we lang niet altijd naar onze hand zetten. En 1 januari is geen schone lei, geen volstrekt nieuw begin. Wel ervaar ik de laatste weken en dagen van het jaar als een tijd om terug te kijken. Wat heeft me vreugde gebracht en wat verdriet? Waar ben ik trots op, wat had ik anders willen doen? Waar ben ik dankbaar voor? En kijkend naar wat binnen mijn invloedsfeer ligt: wat zou ik willen leren en wat zou ik willen loslaten?



Ik kan best een paar dingen bedenken die ik graag zou loslaten: mijn ongeduld, mijn soms strenge oordelen over mijzelf, mijn voortdurende doen waardoor zo weinig ruimte overblijft om te zijn. Dit zijn geen dingen die ik op 31 december 'even' achter mij laat. En bovendien is drie misschien wat veel. Maar één ding kiezen en mezelf de tijd geven om dit stapje voor stapje anders te gaan doen, dat kan wel!

Met vallen en opstaan

Als startschot knal ik dan op 31 december de boze geest van haast, onrust en ongeduld mijn wereld uit. Met één pijn of één rotje – ik ben absoluut geen liefhebber van vuurwerk. En ik weet dat die geest in januari en vele momenten daarna weer zal opduiken. Want loslaten kost tijd en gaat met vallen en opstaan. Maar als ik mezelf een jaar de tijd gun, kan ik eind 2026 misschien concluderen dat deze boze geest mij wat minder op de huid zit.

Oudjaarsavond lijkt me een uitgelezen moment om je verlangen om iets los te laten – met of zonder knal – uit te spreken, naar jezelf, naar anderen of naar God. Want je hoeft het niet alleen te doen! Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat zo'n loslaatproces meer kans van slagen heeft als je anderen erbij betreft.

Loslaten én vasthouden

Misschien zijn zelfs de mensen die je mist en die je nooit kunt en wilt loslaten erbij op deze oudjaarsavond. Een stille proost om middernacht op zijn leven of oliebollen volgens haar recept. Een gesprek over je dierbare herinneringen aan hem of tranen – van het huilen en het lachen – om haar liefde. Want soms kan en hoeft loslaten helemaal niet. Rouwen is niet loslaten, maar anders leren vasthouden, aldus de Vlaamse rouwdeskundige Manu Keirse. *Ik wens je geduld om los te laten en liefde om vast te houden!*

Gebed om zegen voor het nieuwe jaar

door ds. René de Reuver

*Wij komen tot U,
biddend om uw zegen
om moed, liefde en kracht.
Om elkaar te zoeken,
lief te hebben
en recht te doen.*

Om elkaars waardigheid hoog te houden.

*Vul ons met uw wijsheid,
met uw geestkracht,*

tot zegen van degenen die op ons pad zullen komen in het jaar dat komt.

Tot zegen van onszelf.

Amen

