

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 7 maart 2026

70^e jaargang, nr. 3

KERKDIENTEN

Zondag 8 maart 3^{de} Lijdenszondag

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1^e Zending, MAF; 2^e Kerk

Koffie: Jos van der Linden en Crèche: Marieke van der Bijl

Zondag 15 maart 4^{de} Lijdenszondag

10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Bram Kruijning

Zondag 22 maart 5^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

Collecten : 1^e KIA Werelddiaconaat India; 2^e Kerk

Koffie: Kees Creemer; Crèche: Sefanja Kroon

Zondag 29 maart 6^e Lijdenszondag, **Palmzondag**

10.00 uur K. Smit-van den Berg, Baambrugge

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Koffie en crèche: Nieske Veldhuisen



Goede vrijdag 3 april

19.30 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecte: Wilde Ganzen

Zondag 5 april Pasen

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1^e Helpt u hopen; 2^e Kerk

Koffie: Ellen de Haan; Crèche: Nieske Veldhuisen

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'.

OVERDENKING



Waarom moest Jezus ook weer opstaan uit Zijn dood?

Dierenoffers in het Oude Testament

In het Oude Testament werden veel dieren geofferd. Al in Genesis, het eerste Bijbelboek, is de mens – de zoon van Adam en Eva – hiermee begonnen. Pas later geeft God Zijn volk duidelijke instructies over het offeren van dieren. Dit kun je terugvinden in het Bijbelboek Leviticus.

Het offeren van dieren was een bemiddeling van God, omdat door de zondeval de mens niet meer rein voor God kon staan. Het doel van het offer was dat het dier, als plaatsvervanger, de betaling van de schuld/zonde van de mens bedekte. Als het dier werd gedood, droeg het gedode dier het oordeel van God voor de persoon die een zonde had gedaan.

Jezus als het ultieme offer

Het offeren van dieren was niet de definitieve oplossing om de mens weer rein voor God te kunnen laten verschijnen. In Hebrëeën 10:4 staat dat het onmogelijk is dat het bloed van dieren (stieren en bokken) de zonde wegneemt. Gods definitieve oplossing is het offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. *Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.* – 1 Timotheüs 2:5-6 (HSV)

In het Oude Testament moest er bij elke zonde opnieuw een dier geofferd worden als bemiddeling tussen God en de mens. Jezus is dé Middelaar tussen ons mensen en God. Hij heeft het offer van Zijn leven, Zijn bloed, gebracht aan het kruis voor de zonden van alle mensen. Voor de zonden die wij al gedaan hebben en die wij nog gaan doen. Want zoals Hebrëeën 10:10 zegt: *'Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.'* (HSV)

Jezus' offer is eens gebracht en geldt voor altijd. Het vers hierboven vertelt ons dat Jezus stierf voor alle mensen, omdat God wil dat alle mensen gered worden. Dit betekent niet dat alle mensen daadwerkelijk gered zullen worden. Dit hangt af van onze eigen keuze om in Jezus' offer te geloven en het aan te nemen. Heb jij dat al gedaan?

Jezus staat op uit Zijn dood

Door het offer van de dood, door het vloeien van het bloed van Jezus Christus, kunnen wij schoon voor God staan. Onze zonden zijn bedekt door Jezus' bloed. Maar waarom was Zijn sterven niet genoeg, zoals dat bij de geofferde dieren het geval was? Als christenen geloven wij dat Jezus drie dagen na Zijn dood opstond uit het graf. Maar waarom deed Hij dat?

Hij deed dit om de dood te overwinnen. Zoals geschreven staat in 1 Korinthe 15:21: 'Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.' (NBV21)

Met de zondeval is er door één mens, Adam, zonde in de wereld gekomen. Deze zonde had de dood tot gevolg. Omdat de zonde en de dood door één mens de wereld zijn binnengekomen, moesten zowel de vergeving van de zonde als de opstanding uit de dood door één mens bewerkt worden: door Jezus Christus. Daarom was het voor Jezus niet genoeg om aan het kruis te sterven voor onze zonden. Hij moest ook de dood overwinnen door uit Zijn graf op te staan. Wat een enorme genade is dat!

Gods enorme genade

God schenkt ons, door het bloed van Zijn Zoon, vergeving van onze zonden. En door Jezus' opstanding heeft de dood geen grip meer op jou en mij! Als Jezus voor de tweede en laatste keer terugkomt en het Koninkrijk van God zich in alle volheid openbaart, ontvangen wij als gelovigen een nieuw, onsterfelijk lichaam, waarmee we voor eeuwig bij God mogen leven.

Een bijzondere gedachte. Soms ook best ongrijpbaar en vaag, maar het is een heerlijk idee om voor altijd in Gods aanwezigheid te mogen zijn. Jezus is onze levende hoop; Hij overwon de zonde én de dood.

Daniëlle Geneugelijk uit: Zij, die lacht.

RONDOM DE DIENSTEN

We zijn als gemeente in Nigtevecht op weg naar Pasen. Een tijd die gepaard gaat met langer licht en het voorjaar. Een nieuwe tijd, nieuw leven, de natuur die weer tot leven komt. **Kijk! Leven breekt door.**

- De 3^e zondag in de 40-dagen tijd, **8 maart**, zal onze oud predikant *ds. Sjaak Visser* uit Zaandam voorgaan in de dienst.
- De week erna, **15 maart**, *ds. Koolhaas* uit Aalsmeer.
- Op **22 maart** verwachten we *ds. S. Zijlstra* uit Heemstede als voorganger.
- De 6^e zondag in de 40-dagen tijd, **29 maart**, is het **Palmpasen** en hoopt *mw. Karin Smit-van den Berg* uit Baambrugge voor te gaan.

Op **goede vrijdag 3 april** en op **1^e paasdag 5 april** zal *ds. Robert de Vos* uit Weesp voor gaan. We zullen zoals gebruikelijk op Goede Vrijdag het **avondmaal** vieren.

We wensen elkaar hoopvolle, vreugdevolle en bemoedigende diensten toe. Samenkomend in de kerk of thuis meekijkend.

VANUIT DE GEMEENTE

Kijk! met moedige ogen: de weg naar het kruis

Op weg naar Pasen komen we elke dag dichterbij het kruis. In de verhalen die klinken wordt de sfeer grimmiger en wordt de weg die Jezus gaat moeilijker en gevaarlijker. Te midden van alle tegenwerking blijft Jezus spreken over Gods belofte en maakt Hij zichtbaar wat dat betekent: liefde, leven en verbondenheid. Waar haalt Hij de kracht vandaan? Jezus blijft dicht bij God, zoekt Hem elke keer weer op. Zo vindt hij de kracht om Gods liefde zichtbaar te maken tot het uiterste. Jezus laat zien dat Gods weg niet doodloopt maar uitloopt op leven. Wij

mogen ons aangemoedigd en gesterkt weten door de Geest om die weg te volgen. Om te midden van duisternis, tegenkracht en onzekerheid te blijven geloven in leven, in Licht!

Uit de veertigdagenkalender: ds. Erica Hoebe

We denken aan hen die moeite hebben met ouder worden, eenzaamheid, gemis, ziekte (zichtbaar of onzichtbaar), stille armoede, stil verdriet. Soms weet de ander hoe je je voelt, vaak ook niet. Durf je pijn en verdriet te delen, durf te vragen om hulp, een luisterend oor of een stille aanwezigheid. Velen onder ons en met name ds. de Vos zijn altijd bereid om er voor je te zijn. Laat het ons weten.

***Kijk! Door Jezus ogen,
Laat ons kijken met Uw ogen. Laat ons zien.
Laat blijken uit mijn daden wie ik dien.
Leg Uw woorden op onze lippen. Maak ons wijs
Leer ons leven zoals U***

Schrijvers voor gerechtigheid

Zo zijn we onderweg. Een weg langs vreugde en verdriet. Een weg met ups en downs. De weg langs de dood aan het kruis tot aan het Licht van Pasen. Ga jij mee op weg?

***We gaan met U op weg'
Tenminste, dat proberen we,
Struikelend, vragend,
Tastend, vertwijfeld.***

***We gaan met U op weg
Naar kruis en graf.
Door duisternis en stilte,
Op weg naar het Licht van Pasen***

Annemieke Bosman-Mohrmann

VAN DE KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder *ds. Jerrit Vellenga* als consulent welkom, waarna er een stukje gelezen wordt. Jezus kijkt met andere ogen dan wij als mensen: Hij is ons Voorbeeld. Daarna wordt er gebeden voor een goede vergadering.

- Daarna komt **het beroepingswerk** aan de orde. De beroepingscommissie is van start gegaan en is als commissie bij elkaar geweest.
- Dan worden **de diensten** besproken van de achterliggende weken met o.a. de gezamenlijke dienst in Loenen en de komende diensten met o.a. de diensten rondom Pasen.
- De schilders zijn gestart met **het schilderen** van de buitenkozijnen van de kerk.
- Er wordt nog gezocht naar **doopgegevens** van de 'oude Gereformeerde kerk' van de periode 1962-1978. De vraag is of er van die periode een doopboek is, en zou die bij iemand thuis nog kunnen liggen?

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.

COMMISSIES

Van de beroepingscommissie

Als nieuwe net geïnstalleerde beroepingscommissie willen wij ons even voorstellen. De commissie bestaat uit *Arjan Mul, Annette de Haan, Rutger den Hartog, Jeanine van Noordenne, Hijmen van Lindenberg en Marieke van der Bijl*. De eerste vergadering hebben we achter de rug. We hebben geluisterd naar en gesproken over elkaars verwachtingen. En we hebben de beroepingsgids en de profielschets voor de nieuwe aan te stellen predikant doorgenomen.

→ *Mocht u of jij kandidaten weten die geschikt lijken en een nieuwe plek zoeken, laat het ons (één van de commissieleden) gerust en graag weten! 16 maart hebben we weer vergadering!*

Met een vriendelijke groet, namens de hele commissie, *Marieke*

Van de zendingscommissie

Zondag 8 maart MAF

MAF doet zendingswerk omdat ze geroepen zijn om Gods liefde te delen, overal waar dat nodig is. MAF vliegt met 120 vliegtuigen wereldwijd om zending, medische hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp te bieden in de meest afgelegen gebieden. Het is hun missie om het evangelie naar de moeilijkst bereikbare gebieden te brengen. In deze collecte willen wij speciaal de bijbel box onder uw aandacht brengen. De bijbel box is een kleine, onopvallende gereedschapskist waarvan de inhoud levens verandert. Op elke vlucht nemen de piloten in Papoea-Nieuw-Guinea deze kist mee die tot de nok toe is gevuld met gedrukte Bijbels, Audiobijbels, Bijbelcommentaren, leesbrillen en SD-kaarten met evangelisatiemateriaal.

<https://www.maf.nl/de-bijbelbox/>

Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie



Schuif aan bij The Passion

De afgelopen uitzending van The Passion trok live 2,2 miljoen kijkers. The Passion is inmiddels voor veel Nederlanders bekend en vertrouwd geworden. Door The Passion wordt het paasverhaal op een vernieuwende manier onder de aandacht gebracht van veel mensen die nooit meer in een kerk komen. The Passion biedt daarom een prachtige kans om mensen uit te nodigen naar onze kerk, om daar samen live de uitzending te kijken: Schuif aan bij The Passion op donderdag 2 april.

→ *Vanaf 20.00 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.30 uur is de uitzending te volgen op een groot scherm in onze sfeervolle dorpskerk. Zegt het voort en nodig uit! Van harte welkom!*



Vrijwillige bijdrage zending 2026

De zendingscommissie is u zeer dankbaar voor het toegezegde bedrag van € 2830,00! Dit prachtige bedrag komt ten goede aan allerlei zendingsdoelen in ons eigen dorp, ons land of verder weg. *Hartelijk dank!*

Uitnodiging van de Zendingscommissie

28 maart: het OpenDoors vrouwevent. Ga je mee?

OpenDoors maakt zich al decennia sterk voor de vervolgte kerk en organiseert op zaterdag 28 maart een event speciaal voor vrouwen.

Het thema is 'Zijn oog is op mij'.

Het lijkt ons mooi en opbouwend om met een groep vrouwen uit onze gemeente dit event te bezoeken. Sprekers zijn Silvia uit Mexico en Afordia uit Nigeria. Beide vrouwen maken christenvervolg van heel dichtbij mee en getuigen ondanks alles van vergeving en geloof.

Ga je/gaat u mee? Opgeven kan bij Ellen de Haan

Praktische informatie

- Tijd: 13.00 – 17.00 uur
- Locatie: De Basiliek, Veenendaal
- Tickets: 4,50

Meer informatie: <https://www.opendoors.nl/wat-kun-jij-doen/ga/evenementen/vrouwevent/>

JEUGD

Spoorzoekers: Paasproject

Ook dit jaar leven we met de Spoorzoekers weer toe naar Pasen, zoals u hebt kunnen zien. We doen dat met een project van het Nederlands Bijbelgenootschap: Locatie Jeruzalem. Zeven zondagen lang volgen we Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn opstanding – Zijn weg naar Pasen.

Op de poster in de kerk bezoeken we samen met Jezus iedere week een plek in Jeruzalem waar hij is geweest in de veertigdagentijd, en bekijken we een filmpje met het projectlied. Bij de Spoorzoekers gaan we aan de slag met het bijbehorende verhaal. De kinderen vinden het vast heel leuk om u er meer over te vertellen!

Als leiding zijn we heel blij met de aansprekende en eigentijdse programma's en projecten die het NBG via het concept Bijbel Basics aanbiedt!



DIVERSEN

Aan tafel

Woensdag 18 maart 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce,*

BIJBELLEESROOSTER

maart						
8	zondag	1 Samuël 14:36-46		23	maandag	1 Samuël 19:1-17
9	maandag	1 Samuël 14:47-15:9		24	dinsdag	1 Samuël 19:18-24
10	dinsdag	1 Samuël 15:10-23		25	woensdag	Romeinen 8:1-11
11	woensdag	1 Samuël 15:24-35		26	donderdag	Romeinen 8:12-21
12	donderdag	Romeinen 7:1-12		27	vrijdag	Romeinen 8:22-30
13	vrijdag	Romeinen 7:13-25		28	zaterdag	Romeinen 8:31-39
14	zaterdag	1 Samuël 16:1-13		29	zondag	Matteüs 21:1-9
15	zondag	1 Samuël 16:14-23		30	maandag	Psalm 15
16	maandag	1 Samuël 17:1-15		31	dinsdag	Psalm 140
17	dinsdag	1 Samuël 17:16-30				
18	woensdag	1 Samuël 17:31-40			april	
19	donderdag	1 Samuël 17:41-54		1	woensdag	Matteüs 26:1-16
20	vrijdag	1 Samuël 17:55-18:5		2	donderdag	Matteüs 26:17-75
21	zaterdag	1 Samuël 18:6-16		3	vrijdag	Matteüs 27:1-66
22	zondag	1 Samuël 18:17-30		4	zaterdag	Psalm 16

	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Volgende datum van uitgifte: 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 4 april 2026</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 28 maart</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen of op papier bij Marieke van der Bijl</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

Een retraite in je eigen huis

De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd voor retraite: 'een reis naar binnen'. Irene van der Meulen doet dat graag schrijvend. 'Dat lucht op, verheldert, confronteert, laat me voelen.'

Onlangs kreeg ik van een vriendin het boek *Retraite* in zakformaat van Roek Lips cadeau. Bij het woord retraite denken we al gauw aan een meerdaagse retraite, in een klooster of in je eentje op een afgelegen plek. Letterlijk betekent het woord 'terugtrekken': je trekt je een paar dagen terug uit je dagelijkse leven, uit de drukke wereld, om na te denken, tot rust te komen, te studeren, of welk doel je ook maar geeft aan je retraite.

De Veertigdagentijd, in aanloop naar Pasen, is bij uitstek een tijd voor retraite. Zoals ooit Jezus zich veertig dagen terugtrok in de woestijn en daar zichzelf, de duivel en God tegenkwam, zo zouden wij deze periode van veertig dagen kunnen gebruiken om tot onszelf te komen. Daarvoor hoeven we niet meerdere dagen van huis te gaan. Je terugtrekken kan ook in het klein, zoals de titel van het boek al doet vermoeden. 'Een retraite is een reis naar binnen', aldus Lips.

Vaste momenten

Sommige mensen trekken zich elke ochtend even terug, voor stilte, gebed, meditatie of een andere vorm van bezinning. Andere reserveren daarvoor vaste momenten in de week. Zo zou je de zondagse kerkdienst een miniretraite kunnen noemen: je trekt je één uur terug uit het gewone leven – naar binnen, naar God – om daarna met hernieuwd vertrouwen of nieuwe inspiratie verder te kunnen gaan.

Weer anderen zoeken eens in de zoveel tijd meerdere dagen stilte en rust. Zulke meerdaagse retraites zijn in deze tijd enorm populair. Maar volgens mij is het minstens zo belangrijk om in ons dagelijkse leven regelmatig kleine 'reisjes naar binnen' te maken. Want de buitenwereld is zo hectisch, veeleisend en vol prikkels dat het niet moeilijk is om in de veelheid van buiten het contact met binnen te verliezen. Vragen als 'wat vind ik écht belangrijk?' en 'hoe wil ik leven?' vragen om momenten van retraite, van stilte en rust. De Veertigdagentijd is een uitgelezen kans om daarmee te oefenen.

Reis naar binnen

Er zijn talloze manieren om je terug te trekken. De een gaat alleen wandelen in de natuur, de ander gaat muziek luisteren of bidden. Er zijn meditatieapps en veertigdagentijdkalenders die je kunnen helpen. Voor mij is schrijven een manier om de reis naar binnen te maken. Ik schrijf dan ononderbroken en intuïtief alles op wat in mij leeft, zonder enige censuur. Dat lucht op, verheldert, confronteert, laat me voelen.

Leuk is dit trouwens lang niet altijd. Dat blijkt ook wel uit Jezus' woestijnretraite: ook de duivel liet in de stilte van zich horen. Een reis naar binnen is een reis door alles heen wat in mij is. Mooie gedachten en verlangens, gevoelens van liefde en dankbaarheid, maar ook hardnekkige angsten, schrijnend verdriet, lelijke jaloezie of diepe wanhoop.

En ergens in die chaotische en niet altijd mooie binnenwereld van mij laat de stem van God zich horen. Nee, lang niet altijd. Vaak genoeg niet. Maar soms, als

ik neurie Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, voel ik mij gezien.
Zie ik helder waarheen ik op weg ben. Op weg naar Pasen.

Uit Petrus, Nienke van Denderen

Gedicht: In de stilte

Wat gebeurt er als je even stil staat? Juist in de veertigdagentijd is stilte dichterbij dan je denkt — en God ook. Een bezinnend gedicht over stilte, innerlijke rust en Gods nabijheid.

In de stilte
in de stilte
voel ik dieper
hoe het binnen
in mij gaat
in de stilte
hoor ik helder
wat het leven
aan mij vraagt
in de stilte
zie ik beter
welke weg ik
in zal slaan
om stil te zijn
hoef ik niet ver
de stilte is
dichtbij
ze wacht op mij

Irene van der Meulen, ritueel- en rouwbegeleider

inspirerende 40-dagen initiatieven

40 dagen geen alcohol van IkPas

Ga samen met mensen uit jouw regio de challenge aan en drink 40 dagen geen alcohol.

Elke dag een podcast '40 dagen hier & nu'

Wil je bewust stilstaan bij het leven, sterven en de opstanding van Jezus ruim 2000 jaar geleden? En wil je uitgedaagd worden om in jouw leven en op jouw plek daar iets mee te doen?! Schrijf je in voor de podcast '40 dagen hier & nu', een initiatief van Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt en Opkijken.

40 dagen kaartjes van Studio Sprankel of van Luv

Bereid je voor op Pasen met de leuke kaartjes van Studio Sprankel of van Luv. Je kunt ze ophangen in je huis of op een gezellig plekje neerzetten. Voor elke dag heb je een kaartje met een Bijbeltekst, illustratie of een opdracht.

Doe mee met de 40-dagen challenge van Stichting Biva

Hun motto: 'Even minderen voor een ander'. Stop bijvoorbeeld tijdens de vastentijd met het drinken van wijn en doneer het geld wat je hiermee overhoudt, aan een goed doel, zoals stichting Biva. Zo help je mensen aan schoon en bereikbaar drinkwater.

