

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 april 2026

70^e jaargang, nr. 4

KERKDIENTEN

Witte donderdag 2 april

20.30 uur The Passion

Goede vrijdag 3 april *Heilig avondmaal*

19.30 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecte: Wilde Ganzen

Zondag 5 april Pasen

10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1^e Helpt u hopen; 2^e Kerk

Koffie: Ellen de Haan; Crèche: Nieske Veldhuisen



Zondag 12 april

10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde
Collecten : 1^e Stap Verder (Adam ZO); 2^e Kerk
Koffie: Corry Hennipman; Crèche: Henk den Hartog

Zondag 19 april

10.00 uur ds. H. van Ark, Wapenveld
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie: Nel van den Broek; Crèche: Marieke van der Bijl

Zondag 26 april

10.00 uur ds. S. Janse, Ameide
Collecten : 1^e ZOA; 2^e Kerk
Koffie: Bert Letteboer; Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 3 mei

10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee
Collecten : 1^e KIA Noodhulp Myanmar; 2^e Kerk
Koffie en crèche: Gerda en Hijmen van Lindenberg

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'.

RONDOM DE DIENSTEN

De week voor Pasen is de **Stille week**. Een week die uitnodigt om bewust stil te staan. Het leven dendert vaak door met volle agenda's en slecht nieuws en voor we het weten gaan we mee in dat tempo. De Stille Week nodigt ons uit om ruimte te maken voor aandacht, verdieping en verandering. Niet persé met grote voornemens, maar juist ook met kleine keuzes, elke dag weer.

- In de kerk zijn we op **Witte donderdag, 2 april** welkom om gezamenlijk live naar de uitzending van de Passion te kijken. Vanaf 20.00 staan koffie & thee klaar!
- Op **Goede Vrijdag 3 april** gaat *ds. Robert de Vos* voor in een avondmaalsviering waarin we het sterven van Jezus gedenken. Aan het einde van de dienst wordt de Paaskaars gedoofd en verlaten we traditiegetrouw in stilte de kerk, op weg naar **Stille zaterdag**.
- Zondag 5 april is het **Pasen** en wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen, het teken van de opgestane Christus, licht van de wereld! We hopen een feestelijke dienst te vieren, ook onder leiding van *ds. Robert de Vos*.

Op **12 april** zal onze oud-predikant *ds. Hans Schaap* voorgaan in de dienst en nemen we afscheid van *Henny den Hartog* als kerkrentmeester.

Op **19 april** hoopt *ds. van Ark* uit Wapenveld de dienst te leiden en de laatste zondag van deze maand, **26 april** zal oud-predikant *ds. Janse* uit Ameide bij ons voorgaan.

***Voor jong en oud bemoedigende diensten,
met troost, hoop en vreugde toegewenst!***

OVERDENKING

***Dit zegt de HEER:
Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen,
wie zich afkeert van de HEER.*** Jeremia 17: 5

Jeremia durft. Harde woorden klinken. Ik durf hem niet na te spreken. En toch vraag ik me af, of ik niet te voorzichtig ben geworden. Of ik niet vaker duidelijk moet zijn over de machtigen van deze aarde. Of *wij* niet duidelijker moeten zijn in de kerk. O nee, niet dat ik het gericht zou willen regisseren. Dat is niet aan de kerk. Maar ik zie om me heen hoeveel macht we aan mensen geven, blind voor de machtswellust van die mensen. Moet de kerk niet als Jeremia duidelijkheid verschaffen?

Ik merk ook bij anderen de behoefte aan duidelijkheid. Laat iemand toch iets zeggen over al het onrecht in de wereld. Het loopt ons soms over de schoenen.

Het was niet anders in de tijd van Jeremia. Of is onze tijd niet met die van Jeremia te vergelijken? Waar staan wij? Staan wij voor een ballingschap? Is er nog iets te keren? Of leven wij allang in de ballingschap? Welk woord zullen we dan spreken en tot wie? Onder profeten was ook verschil. Jesaja was een heel andere profeet dan Jeremia. In plaats van harde woorden sprak hij vaker de mensen ter bemoediging toe.

Wat me vooral bezighoudt is de opmerking van Jeremia dat het leed veroorzaakt wordt door het vertrouwen op een mens. In vers 7 wordt de tegenstelling geschetst: gezegend wie op de HEER vertrouwt. Niet op de mens moeten wij vertrouwen maar op de HEER. Dat doet mij wat. Daar spreekt Jeremia tot mij, tot ons. Ik vrees dat mijn vertrouwen niet groot genoeg is. Behalve dat wij onze hoop niet op de machtigen moeten stellen is er nog iets anders aan de hand. Ik vraag u: het spreken van de kerk, is dat eerst niet tot God gericht? Bidden, klagen wij nog hartstochtelijk in onze diensten? Zijn de voorbeden het centrum van onze diensten? Durven we met elkaar het leed van de wereld te benoemen voor God?

Het heeft allemaal te maken met een analyse van deze tijd. Het gaat niet alleen over het spreken van de kerk tegenover de machthebbers. Het gaat ook om onze houding. We kunnen grote woorden spreken maar als die woorden niet leiden tot een ommekeer van onszelf, dan zijn die woorden niets waard. Misschien leven we wel in ballingschap. De kerk is klein geworden, christenen weinig in getal. De kerk heeft weinig in te brengen. Tegelijkertijd hebben we een niet te overschatten macht als burgers van een levende democratie. We hebben de stemmingen maar net achter ons.

We moeten onze positie bepalen: in de kerk en in de maatschappij. Van Jezus Christus werd gezegd dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Voor mij betekent dat, dat de weg een deel van Zijn wezen is, een mogelijkheid door Hem geweest, een toekomst door Hem beloofd. Zo mag ik gaan met de HEER: tijden van droogte deren mij niet. Want ja, we leven in een steenwoestijn, een ballingschap maar nee, dat is niet het allerlaatste woord. Het laatste woord komt van Hem. Iedere zondag mag ik dat weer beamen.

ds. Trinette Verhoeven, classispredikant

VANUIT DE GEMEENTE

De beroepingscommissie is inmiddels actief aan de slag, maar voor nu zijn we als gemeente nog op elkaar aangewezen als het gaat om alle gemeentewerk en het pastoraat. We zijn dankbaar voor de pastorale ondersteuning van ds. Robert de Vos en ook alle gemeenteleden die naar elkaar omkijken in moeilijke tijden.

Voor sommigen zijn omstandigheden waarin het lofgezag van Pasen wat schraal kan klinken. Want hoe vier je de overwinning op de dood als het leven vooral aanvoelt als een strijd?

We vergeten weleens dat Pasen begon in de schemering, in de stilte van een tuin, bij vrouwen die met lood in hun schoenen naar een graf liepen. Zij verwachtten niets meer. Juist daar, op de plek van het diepste verdriet, werd het fundament gelegd voor onze hoop. Pasen vertelt ons niet dat het lijden er niet is, maar dat het lijden niet het laatste woord heeft.

Hoop is als een klein zaadje onder de koude grond: het is er wel, maar je ziet het nog niet.

Je bent niet alleen: De opgestane Heer draagt de littekens nog in Zijn handen. Hij kent je pijn van binnenuit.

Er is een nieuw begin: Ook als de winter in je leven lang duurt, belooft Pasen dat de lente onstuitbaar is.

Kracht voor vandaag: je hoeft de hele berg niet in één keer te beklimmen. De boodschap van Pasen is dat er voor elke dag genoeg genade en licht is om weer een stap te zetten.

Wanneer het je ontbreekt aan woorden of kracht om dit jaar mee te zingen, weet dan dat de boodschap van Pasen er juist is voor jou. Het licht van de opstanding schijnt niet *om* onze moeite heen, maar er dwars doorheen. Laten we als gemeente voor Hem en voor elkaar zingen.

"Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld."



VAN DE KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering

De voorzitter opent de vergadering waarna er een stukje gelezen wordt over de voorbereiding van het Heilig Avondmaal uit het Bijbelboek Lucas. Jezus geeft opdracht om de opperzaal gereed te maken. Vanaf die Avondmaaltijd met Zijn discipelen gaat de Here Jezus echt Zijn lijden tegemoet. Daarna wordt er gebeden voor een goede vergadering.

- Na deze opening komt het **beroepingswerk** aan de orde. De beroepingscommissie is weer als commissie bij elkaar geweest en er is een advieslijst opgevraagd bij de PKN.
- Vervolgens wordt besproken dat er binnenkort kerkenraadsleden aftredend zijn en welke leden. Dat betekent dat er **vacatures** komen bij de ouderlingen en de kerkrentmeesters.
- Dan worden de **diensten** besproken van de achterliggende weken. Het was jammer dat er weinig aandacht geweest is voor de biddag voor gewas en arbeid. En de komende diensten met o.a. de diensten rondom Pasen. De Zendingscommissie zal op Witte donderdag weer zorgen voor het laten zien van The Passion op het grote scherm in de kerk met vooraf koffiedrinken in Verenigingsgebouw.
- De schilders zijn tijdens het **schilderen** van de buitenkozijnen van de kerk slechte stukken tegengekomen die gerepareerd moeten.
- Er wordt nog verslag gedaan van een **classisvergadering** waarin onder andere de classispredikant verschillende aspecten benoemde waar de diverse gemeenten mee te maken hebben. Bij sommige gemeenten zit de kerk zondags vol, bij anderen wordt het stiller. Maar ook vragen over het financiële gedeelte en kerkgebouwen hoe die breder ingezet kunnen worden.

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.

Verkiezing ambtsdragers

Dit jaar worden er weer de verkiezing van ambtsdragers. We vragen aan de gemeente om namen van geschikte kandidaten in te dienen, maar voel je/u ook vrij om je/u zelf aan te melden voor een ambt. *Dat kan door een mail naar info@kerknigtevecht, of door één van de kerkenraadsleden aan te spreken.*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

1 maart	Open Doors	€ 92,20
8 maart	Zending MAF	€ 87,-
15 maart	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 73,-
22 maart	KIA Werelddiaconaat India	€ 60,60

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:

NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

→ 12 april Collecte voor Stap Verder (A'dam Z-O)

Stap Verder is een samenwerkingsproject, opgericht in 2010 door zes kerken en de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) verenigd in de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).

Op de locatie Stap Verder ontwikkelen wij activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen. Iedereen is welkom, van elke religie en levensbeschouwing, afkomst, geartheid, gedocumenteerd of ongedocumenteerd. Wij discrimineren niet.

Momenteel bieden we Nederlandse taallessen, een Kenniscentrum over toegang tot voorzieningen met medische, juridische en sociale spreekuren waarin bezoekers in een rustig gesprek met een spreekuurmedewerker om informatie kunnen vragen en bespreken wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben. Ook problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden. Praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. Verder zijn er handwerk cursussen en naailes: sierraden, tassen, hoeden en kleding maken en incidentele workshops, bijvoorbeeld over arbeidsrecht voor ongedocumenteerden, gezonde voeding, omgaan met stress in het leven.

Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie.

De diaconie van Nigtevecht is al vele jaren betrokken bij dit samenwerkingsproject door collectes en kledinginzamelingen

→ 26 april ZOA

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. We bieden noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Tijdens crises bieden we noodhulp, maar waar mogelijk richten we ons op het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken we samen met de lokale bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laten we ons inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde.

Onze **vier kernwaarden** zijn: we stellen mensen centraal, we zijn trouw aan onze missie, we gaan zorgvuldig om met middelen en we werken met integriteit. We willen dat onze kernwaarden zichtbaar zijn in onze organisatiecultuur, onze programma's en de manier waarop wij werken. Alle medewerkers van ZOA, en ook anderen die namens ZOA werken zoals consultants en uitvoerende partners, ondertekenen het ZOA Integrity Framework en beloven zich hieraan te houden.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

1 maart	€ 91,60	Giften per bank Collecte kerk: 1 en 22 maart: € 10,- Gift jeugdwerk € 20,-
8 maart	€ 80,50	
15 maart	€ 66,50	
22 maart	€ 85,95	

Collectebonnen

- Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen. De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. U kunt een e-mail sturen naar: pennyngmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIVERSEN



Schuif aan bij The Passion

De afgelopen uitzending van The Passion trok live 2,2 miljoen kijkers. The Passion is inmiddels voor veel Nederlanders bekend en vertrouwd geworden. Door The Passion wordt het paasverhaal op een vernieuwende manier onder de aandacht gebracht van veel mensen die nooit meer in een kerk komen. The Passion biedt daarom een prachtige kans om mensen uit te nodigen naar onze kerk, om daar samen live de uitzending te kijken.

Schuif aan bij The Passion op donderdag 2 april!

→ Vanaf 20.00 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.30 uur is de uitzending te volgen op een groot scherm in onze sfeervolle dorpskerk. Zegt het voort en nodig uit! Van harte welkom!



Aan tafel

Woensdag 15 april 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht. Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!



*Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce*

BIJBELLEESROOSTER

	april					
5	zondag	Matteüs 28:1-20		20	maandag	Hebreeën 5:11-6:8
6	maandag	Hebreeën 1:1-9		21	dinsdag	Hebreeën 6:9-20
7	dinsdag	Hebreeën 1:10-2:4		22	woensdag	Hebreeën 7:1-10
8	woensdag	Hebreeën 2:5-12		23	donderdag	Hebreeën 7:11-19
9	donderdag	Hebreeën 2:13-18		24	vrijdag	Hebreeën 7:20-28
10	vrijdag	Hebreeën 3:1-11		25	zaterdag	Psalm 77
11	zaterdag	Hebreeën 3:12-19		26	zondag	Jesaja 43:22-28
12	zondag	Hebreeën 4:1-13		27	maandag	Jesaja 44:1-8
13	maandag	Psalm 95		28	dinsdag	Jesaja 44:9-20
14	dinsdag	1 Petrus 1:1-12		29	woensdag	Jesaja 44:21-28
15	woensdag	1 Petrus 1:13-25		30	donderdag	Jesaja 45:1-13
16	donderdag	1 Petrus 2:1-10				
17	vrijdag	Psalm 35:1-10			mei	
18	zaterdag	Psalm 35:11-28		1	vrijdag	Jesaja 45:14-19
19	zondag	Hebreeën 4:14-5:10		2	zaterdag	Jesaja 45:20-25

	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Volgende datum van uitgifte: 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: zaterdag 2 mei 2026</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 25 april</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Marieke van der Bijl</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

AGENDA	
On Track	<i>Donderdag 2 april 17-19 uur Verenigingsgebouw</i>
Tienerclub	<i>Vrijdag 24 april, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Gebedskring	<i>Maandag 20 april, dinsdag 12 mei, maandag 1 juni (laatste van het seizoen), 20 uur, Kerk</i>
Aan Tafel voor ouderen	<i>Woensdag 15 april, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw</i>
Club XL	<i>Vrijdag 10 april, 20 uur, Verenigingsgebouw</i>
The Passion	<i>Donderdag 2 april, 20 uur, Kerk</i>

OVERWEGINGEN

Witte Donderdag

Op **Witte Donderdag** vieren veel christenen avondmaal of eucharistie. Ze denken dan aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Volgens Matteüs, Marcus en Lucas is dat de joodse paasmaaltijd, waarbij joden terugdenken aan hun bevrijding uit Egypte (Matteüs 26:17-30; Marcus 14:21-21; Lucas 22:7-14, 21-23). Jezus deelt brood en wijn met zijn leerlingen. Hij vertelt dat Hij zal moeten sterven, maar dat door zijn dood een nieuw soort bevrijding zal komen: bevrijding van zonden. Volgens 1 Korintiërs 11: 23-26 draagt Hij zijn volgelingen op om deze maaltijd te blijven vieren. Daarbij moeten ze aan zijn lichaam denken, dat als brood gebroken werd, en aan zijn bloed, waardoor een nieuw verbond tussen God en alle mensen gesloten werd. Volgens Johannes doet Jezus nog iets: Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Daarmee geeft Hij het goede voorbeeld: net als Hij gekomen is om te dienen, moeten zijn volgelingen ook liefdevol en dienstbaar met elkaar omgaan (Johannes 13:1-17). Vooral in de Rooms-Katholieke kerk is het gebruikelijk om de voetwassing op Witte Donderdag in de praktijk te brengen. Na deze betekenisvolle maaltijd gaat Jezus naar de tuin van Getsemane om te bidden. Daar wordt Hij vervolgens door dienaren van de hogepriesters opgepakt, nadat een van zijn leerlingen (Judas) Hem verraden heeft.

De naam 'Witte Donderdag' heeft trouwens een heel praktische achtergrond: de liturgische kleur van deze dag is wit, en in bepaalde kerken worden kruisbeelden en andere beelden met een wit kleed bedekt.

Goede Vrijdag

Op **Goede Vrijdag** wordt Jezus volgens de Bijbel voorgeleid aan de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Pilatus vindt Jezus eigenlijk onschuldig, maar om het volk tevreden te stellen, veroordeelt hij Hem toch tot de kruisdood. Jezus wordt tussen twee misdadigers aan het kruis gehangen en sterft rond 3 uur 's middags. Diezelfde avond wordt Hij begraven, in het rotsgraf van Josef van Arimatea. In de kerk is op Goede Vrijdag vaak een sobere viering. Aan het eind wordt de paaskaars gedooft. Het licht van Christus gaat voor even helemaal uit. Waarom heet deze dag dan toch 'Goede' Vrijdag? Dat heeft volgens veel uitleggers vooral te maken met de gevolgen van de verschrikkelijke gebeurtenissen op deze dag: door Jezus' offer mag iedereen bij God mag komen.

Stille Zaterdag

Op **Stille Zaterdag** is het ook in de Bijbel helemaal stil. De evangelisten zwijgen over wat er op dat moment gebeurt. In veel kerken is er in de nacht van zaterdag op zondag een zogenaamde paaswake. Die viering begint in het donker. Op een gegeven moment wordt de nieuwe paaskaars de kerk binnen gedragen, als symbool dat Jezus is opgestaan. Het licht van de paaskaars wordt vervolgens doorgegeven aan kaarsen die de mensen in de kerk bij zich hebben.

Pasen

Op **Eerste Paasdag** breekt de vreugde dan echt door. In de kerk wordt een van de verhalen over Jezus' opstanding wordt gelezen (Matteüs 28:1-10; Marcus 16:1-8; Lucas 24:1-12; Johannes 20:1-18). En gelovigen groeten elkaar met de uitspraak: 'De Heer is waarlijk opgestaan.'

Vragenderwijs

Guillaume van der Graft

*Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis*

*ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen*

*ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord*

*als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan*

*wat is er dan
er is alleen een visserman*

*die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel*

